

KERK IN MOKUM Agenda

AGENDA VOOR KERK EN SAMENLEVING | PROTESTANTSE KERK AMSTERDAM | DECEMBER 2019



Copyright Kees de Kort

'Jezus geboren' van Kees de Kort. In het Bijbels Museum is de expositie 'Kees de Kort-ikonen. Christelijke feestdagen in beeld' te bezichtigen.

Tentoonstelling ikonen

In 'Kees de Kort- ikonen: Christelijke feestdagen in beeld' brengt het Bijbels Museum, met traditionele ikonen uit de collectie van het Ikonenmuseum Kampen en de heldere kleurrijke illustraties van Kees de Kort, belangrijke verhalen uit het christendom tot leven. Door de beide vormen naast elkaar te plaatsen, worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar.

Het werk van de Bergense kunstenaar Kees de Kort (1934) is bekend - en geliefd - bij een groot publiek. Generaties kinderen groeien sinds eind jaren zestig op met door hem geïllustreerde Bijbels. In zijn heldere, kleurrijke verbeelding van de Bijbelse verhalen is ruime aandacht voor de menselijke emotie. De kracht en eenvoud van de illustraties maken dat de essentie van het verhaal direct bij de kijker overkomt. De Kort schildert geen plaatjes bij het verhaal, hij schildert het verhaal.

Ook voor traditionele ikonen geldt dat deze niet bedoeld zijn als illustraties. Een ikoon is geen interpretatie van het heilige, maar is het heilige. Ikonen zijn gemaakt volgens richtlijnen die al eeuwen in de ikoontraditie worden gehanteerd. Kees de Kort kon zijn eigen vorm en werkwijze vaststellen en maakte met zijn werk 'ikonen van deze tijd'. Het is voor het eerst dat deze originele illustraties aan een breed publiek worden getoond. De tentoonstelling, de laatste van het Bijbels Museum in het pand aan de Herengracht, is ontwikkeld in coproductie met het Ikonenmuseum Kampen.

Tot en met 1 juni 2020, Bijbels Museum, Herengracht 366, openingstijden zie bijbelmuseum.nl

Kerstmarkt in Noord

Er is van alles te beleven op de kerstmarkt in en rond de oude sfeervolle Nieuwendammerkerk op zaterdag 14 december. Er zijn vele kramen met nieuwe en retro kerstartikelen. Ook zijn er mooi aangeklede poppen, handgemaakte kaarten, natuurproducten en boeken. Voor de kinderen is er een interactief kerstverhaal in de kerk en ze kunnen knutsels maken. De middag wordt opgeluisterd door kerstzang door meerdere koren waaronder het bekende Nieuwendammer Shanty koor. Geniet ook van glühwein, chocolademelk, snert en ander lekkers.

Zaterdag 14 december, Nieuwendammerkerk, Bredekerkepad 6-8, vanaf 13.00 uur

Kerst in Nieuw-West

Geloofsgemeenschappen in Amsterdam Nieuw-West organiseren een feest op het Osdorpplein op de zaterdag voor kerst. Ze willen graag present zijn in deze periode. Het is een feest voor jong en oud in het hart van multicultureel Amsterdam. Het programma bestaat uit muziek, het zingen van Christmas Carols en leuke activiteiten voor de kinderen. Er is een kampvuur en bezoekers kunnen een kaarsje branden en hun wensen delen voor 2020.

Zaterdag 21 december, Osdorpplein, 12.00 - 17.00 uur

STADSPREDIKANT

Handelaar in hoop



Tim Vreugdenhil is stadspredikant voor de Protestantse Kerk Amsterdam. In deze column doet hij verslag van wat hij zoal tegenkomt.

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Een paar maanden geleden zat ik in zijn kantoor. Marc Oosterhout is één van de belangrijke merkstrategen van Nederland. Een reclameman die alles snapt van commercie en die ook idealen koestert. Recent is hij benoemd tot voorzitter van SIRE. Het woord stadspredikant klinkt goed, vond hij. Een soort vooruitgeschoven post. Met een hele kerk daarachter. Daar moet het over gaan. Wat wil die kerk eigenlijk? Wat voor belofte doet zij aan de Amsterdammers?

Vorige week was Marc bij ons. Een groep van 25 mensen uit de breedte van de Protestantse Kerk Amsterdam. Eerst kregen we een masterclass. Waarom de NS de reiziger op 1, 2 en

3 heeft gezet. Waarom de Hema alles communiceert via de slagzin *Een leuk leven hoeft niet duur te zijn*. Waarom iedereen bij Veghel aan Jumbo denkt.

Toen waren we zelf aan de beurt. Aan woorden geen gebrek bij ons, zeker niet aan de 'grote': God, nieuwe wereld, verbinding met elkaar. De stiltes vielen toen Marc zei: en wat voor producten horen daar nou bij? Veel verder dan 'kerkdienst' kwamen we nog niet.

Ik dacht terug aan mijn eerdere gesprek. Jullie doen in hoop, zei Marc. Dat trof me. We hebben een prachtige maatschappij gebouwd, met veel verworvenheden. Diezelfde samenleving is ech-

ter ook opvallend hope-loos. Elke klantbelofte moet binnen 24 uur te realiseren zijn. Liever nog eerder. Wie het goed heeft, hoeft nergens op te hopen. En wie niet mee kan, heeft de hoop in veel gevallen verloren. Toch wou ik dat ik net iets vaker ergens op kon hopen. Dat is wat onze klanten denken. *Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen*. Nooit eerder zo gezien dat hoop in dit Bijbelvers het doel is en geloof een middel.

Geloof, hoop en liefde. Met name in december geldt: maar de meeste van deze drie is de hoop. Ik hoor het Marc al zeggen: en wat voor producten horen daar nou bij?

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl

Westerkerk Centrum

Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

'Bij tijd en wijle moet ook een pleisterplaats op de schop genomen worden.' Dat schreef ik een jaar geleden op deze plek, want de binnenkant van de Westerkerk was aan een stevige opknappbeurt toe. En zo is er in het afgelopen jaar dan ook heel hard gewerkt: er werd gebikt en geschuurd, gestuukt en geschilderd, steigers werden opgebouwd en weer afgebroken. We kerkten in een 'halve' kerk: eerst aan de oost-, daarna aan de westkant. En ook al misten we onze vertrouwde orgels en ging de kansel de laatste maanden schuil achter de steigers: Woord en muziek waren niet te stuiten. Kerk- en cantatediensten werden er gehouden en ook een concert op de 350e sterfdag van Rembrandt. En nu is het werk gedaan, net op tijd om er samen kerst te vieren met mensen van heinde en van ver. Kom binnen en kom op verhaal in deze prachtige pleisterplaats voor de ziel.



Keizersgrachtkerk Centrum

Daan Schut gemeentelid Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

Ligt de advent, de verwachting vast? Weten we precies wat komt? Of mogen we ook uitzien naar het onverwachte? We hebben toch niet voor niets vier diensten nodig voor advent? In deze diensten in de Keizersgrachtkerk - waarvan er nu twee voorbij zijn - onderzoeken, ervaren en proeven we 'het onverwachte'. We verlaten (vol lef?) gebaande paden om te verdwalen. We onderzoeken onze belemmerende overtuigingen en vastgeklonken verwachtingen. We houden de moed erin door wat van waarde is vast te houden. We komen ergens aan en toch weer niet. Meedoen kan nog op zondag 15 en 22 december, uitleggers zijn Wilna Wierenga en Esther van der Panne. De diensten op kerstavond, met veel muziek, en op kerstmorgen, met traditiegetrouw de musical door de jeugdigen, spreken voor zich. Op zondag 29 december is er een Top 2000-dienst in samenwerking met de gemeenten in Osdorp en Badhoevedorp.



Noorderkerk Centrum

Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

Ik kan wel begrijpen dat Jezus de kinderen graag bij zich had en zijn leerlingen een uitbrander gaf toen zij kinderen bij Hem probeerden weg te houden. Als ik ze op Sint Maarten met hun lantaarns door de Jordaan zie lopen of ze tijdens het zondagse kindermoment verlegen, stoer of met stralende ogen voor me zie staan, voel ik dat zij zoveel gemakkelijker het koninkrijk der hemelen binnengaan dan wij volwassenen met onze gewichtige en ingewikkelde levens. Het lijkt me dus helemaal in de geest van Jezus dat kerst in de eerste plaats een kinderfeest is en de kinderen dan op de eerste rij mogen zitten. In de Noorderkerk zijn ze op woensdag 18 december welkom om in de Jordaan de kerstreis te maken en in de adventstijd leven we op zondagmorgen samen met hen en de woorden van de profeet Micha toe naar de geboorte van hét Kind.



De Ark Noord

Elske Hörchner voorzitter kern De Ark Midden Noord
arkmiddennoord.nl

Elk jaar met kerst organiseert De Ark diverse activiteiten voor de buurt. Kerst is bij uitstek een tijd dat mensen hun hart openstellen voor de boodschap van het Koninkrijk. Bovendien is het een tijd waarin mensen die eenzaam zijn, hun gemis sterker voelen. Iedereen is welkom. Welkom op de kerst voor Ark en buurt, maandag 16 december om 11.00 uur. Er is een gezellige maaltijd, omlijst met muziek en een mooie liturgie, de laatste jaren met liefde samengesteld door Pia en Anke. Een waardevol moment van ontmoeting. Welkom bij de volkskerstzang, zondag 15 december om 15.30 uur. Met bekende en soms onbekende kerstliederen, begeleid door Holy Sound en orgelspel, bezingen we de komst en liefde van de Heer. Welkom bij de kin-



dermusical van de kinderen uit De Ark en de Nieuwendammerkerk. Dit jaar op dinsdag 24 december, niet op kerstochtend. Vanaf 15.30 uur knutselen en zingen. We kijken naar u uit.

Bethelkerk Noord

Trinus Hibma predikant Bethelkerk
bethelkerkamsterdam.nl



Een dezer dagen komt op initiatief van het stadsdeel een negen meter hoge kerstboom te staan op het Plejadenplein voor de Bethelkerk. Dit gebeurt eenmalig, want uit milieuoverwegingen kan er geen gewoonte van gemaakt worden. De organisaties en bewoners rond het plein zullen een officieel moment hebben, om de lichtjes aan te steken. Daarbij zullen de organisaties, buurthuis, school, kerk, speeltuin etcetera zich ludiek presenteren. Het is de bedoeling dat de jongeren in de omgeving zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor de kerstboom en niet tot oneigenlijk gebruik overgaan. Eigenlijk wel geestig hoe vanuit de buurt en het stadsdeel een belangrijk feest van de kerk in het licht wordt gezet. Hoe seculier de boom ook is als teken van de zonnewende, de geest van saamhorigheid en verbondenheid wordt om de boom treffend uitgebeeld: vrede op aarde en welbehagen in mensen. Gloria in excelsis.

Nieuwendammerkerk Noord

Paula de Jong predikant Nieuwendammerkerk
nieuwendamkerk.nl



Het is donker en ik fiets de pont af. Door de snijdende wind langs het kanaal. Omlaag, omhoog over en onder bruggen door. Noord-Holland waterland. Dan door het kale en gure park. Ik draai de Nieuwendammerdijk op en wordt begroet door knusse oude huisjes en talloze lichtjes die in de sneeuw schitteren. Een levend Anton Pieckschilderij. Glibberend verder, auto's ontwijkend, dik ingepakte mensen inhalend. Altijd bijna te laat. Rammelend schiet ik over de klinkers de dijk af naar de kerk. Piepende remmen. En daar komt ze: met rollator, ruim negentig. 'Gaat 't, kind?'. Zij komt altijd. Voor haar is geloven als ademen. Het hoort er meer dan bij, het houdt je gaande. Jaar in, jaar uit. Kerst in, kerst uit. Adem in, adem uit. Het kind klimt op de kansel en houdt een kerstpreek over een Kind dat alle tijd van de wereld heeft. En ons vraagt: 'Gaat 't'?

De Ontmoeting Nieuw-West

Kees G. Zwart transitiepastor De Ontmoeting, interim-predikant Noord
deontmoeting-pka.nl



Laatst stond ik op een preekstoel. Ik beweerde bij hoog en bij laag dat bidden soms een kwestie van gewoon volhouden is. Domweg volhouden, net zolang tot... Ja, tot er antwoord komt! Maar hoe werkt dat dan? Ik kwam op dat 'domweg volhouden' omdat de profeet Jeremia ergens schrijft in mijn woorden: 'Als Jij, God, ons niet meer wilt - want dat is onze conclusie, gezien onze ellende - dan blijven wij net zolang bidden tot Jij je weer naar ons terug omkeert.' Ik zocht naar een beeld voor dat volhouden. Ik preekte: het is alsof je het telefoonnummer van de Eeuwige belt en net zolang blijft wachten tot er (wel) wordt opgenomen. Het kan lang duren, onbegrijpelijk lang, ondraaglijk zelfs. Maar je belt omdat je dondersgoed weet dat die ander er moet zijn. Op dat moment begint in de kerk een mobieltje te rinkelen. Toeval natuurlijk, zoiets regel je niet. Precies op dát moment! Kennelijk belt 'boven' ook gewoon terug...

Regenbooggemeente in De Ark Nieuw-West

Miekie Myburgh predikant Regenbooggemeente
regenbooggemeente.nl



Voor mensen die bij de kerk horen is 'de kerk als ontmoetingsplaats' een gegeven: elkaar, maar hopelijk ook - al is het soms even - God. De loop naar deze 'ontmoetingsplaats' is voor buurtgenoten echter niet vanzelfsprekend. Gebeurt dat wel, dan voel je je als gemeenschap van gelovigen gezegend. Zo ook afgelopen Sint Maarten. Onze diaconale opbouwer, Lisa van den Bergh, organiseerde een Sint Maarten feestje voor de buurt in de kerk. Het was een geweldig succes. Met aandacht luisterden de ruim veertig kinderen uit de buurt naar het verhaal van Sint Maarten verteld door juf Tineke. Bijzonder en ontroerend was de aanwezigheid van de voor het grootste deel moslimkinderen en hun moeders, die de weg naar dit feest hebben gevonden. Mooi om te zien hoe enthousiast ook zij mee klusten aan de lampionnen en de Sint Maartenliedjes instudeerden voor ze naar buiten gingen langs de deuren.

De Opgang-Sloterkerk Nieuw-West

Martijn van Leerdam predikant Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl



Menige heilige uit vroeger tijden bezat een speciale kracht. Genezing is de meest bekende daarvan. Maar de beste *special ability* van de christelijke heiligen van weleer moet de *bilocatie* zijn. Dat is het vermogen om op twee plaatsen tegelijk te zijn. Onder meer de heilige Antonius, Ambrosius en Padre Pio zouden dit vermogen hebben gehad. Met kerst zou ik dat wel kunnen gebruiken. Want zo weinig bladeren als er nog aan de bomen zitten, zoveel kerstvieringen zijn er in de kerk. Kerst voor kinderen, kerst voor ouderen, kerst in het zorgcentrum, kerst op school. Kerstavond, kerstmorgen, eigenlijk al op de zondag daarvoor, en op zondag de 29e is het ook nog een beetje kerst. Heerlijk! Het enige spijtige is dat je niet overal tegelijk kunt zijn. Het kindje Jezus is dat wel. Rond het jaar 0 werd hij geboren, en nog wordt hij elk jaar weer verwelkomd - op duizend plekken tegelijk. Over bijzondere krachten gesproken.

Kerkdiensten Amsterdam - december 2019 / januari 2020

WIJK	KERK	TIJD	ZONDAG 15 DECEMBER	ZONDAG 22 DECEMBER	KERSTAVOND 24 DECEMBER	1 ^e KERSTDAG 25 DECEMBER	ZONDAG 29 DECEMBER	ZONDAG 5 JANUARI
Centrum	Keizersgrachtkerk	10.30	Wilna Wierenga	Esther v.d. Panne	Jongerenpastor Robert Jan Nijland (21.00)	Ds. Gerhard Scholte	Top 2000-kerkdienst Ds. Martijn van Leerdam	Ds. Jean Jacques Suurmond
	Noorderkerk	10.00 18.30	Ds. Paul Visser Ds. Johan Visser	Ds. Johan Visser Ds. Pieter Veerman	Ds. Paul Visser (20.00) Ds. Paul Visser (22.00)	Ds. Johan Visser	Ds. Gerben Roest Ds. Johan Visser	Ds. Johan Visser Ds. Chris van Aniel
	Oude Kerk	11.00 18.30	Ds. Marcel Barnard Festival of Lessons and Carols	Ds. Jan-Jaap Stegeman Orgelverspers	Ds. Jessa v.d. Vaart (22.00)	Ds. Jessa v.d. Vaart	Henk Gols Abdijverspers	Ds. Eddy Reefhuis Evensong
	Oude Lutherse Kerk	10.30	Ds. Andreas Wöhle	Dr. Mireille Klomp	Ds. Andreas Wöhle (21.15)	Ds. Marieke Brouwer	Ds. Erwin de Fouw	Ds. Andreas Wöhle
	Westerkerk	10.30	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Erica Scheenstra	Ds. Herman Koetsveld (22.30)	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld
	Diensten met Belangstellenden	19.00	Ds. Taco Koster	Ds. Karsten van Staveren	In Concertgebouw Ds. Taco Koster (20.00)	Geen dienst	Ds. Koos Staat	Ds. Taco Koster
	De Waalse Kerk	11.00	Nienke Meuleman	Ds. Henk Spoelstra	Geen dienst	Ds. Henk Spoelstra	Joop LaGrouw	Ds. Daniel Ribs
Noord	De Ark	10.00	Ds. Margrietha Reinders	Huub Waalewijn	Kerstmusical (15.30) Kerstavondviering (21.00)	Ds. Kees Zwart	Ds. Cor Ofman	Arjette Kuipers
	Bethelkerk	10.00	Ds. Trinus H. Hibma	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Trinus H. Hibma (21.00)	Ds. Trinus H. Hibma	Ds. Marjan Nijman	Ds. Klaas Holwerda
	Nieuwendammerkerk	10.00	Ds. Kees Zwart	Ds. Gerson Gilhuis (10.00) Kerstmusical (15.30)	Ds. Paula de Jong (21.30)	Ds. Paula de Jong	Piet Koenes	Ds. Paula de Jong
	Dorpskerk Durgerdam	10.30	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Ds. Pieter Lootsma	Geen dienst	Geen dienst
	Ransdorp-Holysloot	10.00	Ds. Wilhelm Lagrouw	Ds. Henk van Olst	Gemeenteleden (21.30)	Ds. Theo Wielsma	Ds. Theo Wielsma	Predikant onbekend
	Dorpskerk Zunderdorp	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Jenno Sijtsma	Ds. Johan Visser (19.30)	Ds. Taco Koster	Ds. Marijke Gehrels	Ds. Taco Koster
West	Gast-huis	17.30	Geen dienst	Heilig Vuur West Heilig Vuur Viering	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Ds. Marino Camarasa (16.30)
	Hebron	12.00	Ds. Jurjen de Bruijne	Ds. Nienke Hofsink	Geen dienst	Ds. Jurjen de Bruijne	Ontmoetingsviering	Kim van Willegen
	Jeruzalemkerk	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Gert v.d. Bos	Ds. Richard Saly (20.00)	Ds. Richard Saly	Ds. Jeroen Hagendijk	Ds. Gijsbert v.d. Brink
	Nassaukerk	10.30	Nienke Vos	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Klaas Holwerda (21.30)	Ds. Lydia Meiling	Morgengebed	Ds. Cor Ofman
	Westerwijk	10.30	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Lunchviering Wilna Wierenga	Geen dienst	Kliederkerk
Nieuw-West	De Opgang	10.00	Drs. Hilda Akkerman- de Haan	Ds. Dik Fisser	Ds. Robert Jan Bakker (20.00)	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in De Ark (Slotervaart)	Ds. Robert Jan Bakker
	De Ontmoeting & Regenbooggemeente in: De Ark	10.00	Ds. Miekie Myburgh	Ds. Kees Zwart	Ds. Miekie Myburgh (21.00)	Ds. Miekie Myburgh	Ds. Miekie Myburgh (10.00) Top 2000-kerkdienst (20.00)	Ds. Kees Zwart, Ds. Miekie Myburgh
	Sloterkerk	10.00	Drs. Tjitske De Vries-Meijer	Ds. Martijn van Leerdam	Ds. Martijn van Leerdam (22.00)	Ds. Wielie Elhorst	Samen in De Ark (Slotervaart)	Samen in De Opgang
Zuid	Oranjekerk	10.00	Ds. Charlotte Kremer	Ds. Piet Kooiman	Ds. Jantine Heuvelink (21.00)	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Fieke Klaver	Ds. Maria Berends- van Hoek
	Pelgrimskerk	10.30	Ds. Harmen de Vries	Ds. Dirk Wolse	Taizéviering, Nelly Versteeg (21.00)	Ds. Harmen de Vries	Ds. Piet Warners	Nelly Versteeg
	Thomaskerk	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Dr. Cristina Pumplun	Ds. Evert Jan de Wijer (17.30)	Ds. Evert Jan de Wijer	Dr. Leon v.d. Broeke	Ds. Evert Jan de Wijer
	Vrijburg	10.30	Ds. Joep de Valk	Ds. Annegien Ochtman	Ds. Joost Röselaers (22.00)	Ds. Japke van Malde	Jasper Dijkman	Ds. Joep de Valk
	Willem de Zwijgerkerk	10.00	Ds. Wilken Veen	Drs. Hanna van Dorssen	Ds. Roel Knijff (21.30)	Ds. Cor Ofman	Ds. Carel v.d. Meij	Dienst van en door gemeenteleden
Oost	De Binnenwaai	11.00	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Ds. Casper van Dorp	in: Sporthal CVT, Ed Pelsterpark 8 Alexander Noordijk (19.00)	Alexander Noordijk	Predikant onbekend	Alexander Noordijk
	De Bron	10.00 14.30	Ds. Alain Verheij	Prop. Marjolein Hekman Kerstviering voor verstandelijk beperkten Pastor Marja van Gaalen	Ds. Margrietha Reinders (20.00)	Pastor Marja van Gaalen	Ds. Alain Verheij	Ds. Jan Scheele- Goedhart
	Elthetokerk	10.00	Ds. Martijn van Laar	Ds. Gerben van Manen	Kinderkerstfeest Ds. Martijn van Laar (16.00)	Ds. Martijn van Laar	Ds. Nellie van Voornveld	Ds. Pieter Pronk
	Muiderkerk	10.30	Ds. Henk van Olst	Ds. Greteke de Vries	Ds. Greteke de Vries (22.30)	Ds. Greteke de Vries	Ds. Jeannette Deenik-Moolhuijzen	Ds. Klaas Vos
Zuidoost	De Nieuwe Stad	9.30	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Samen met de ELG (19.00)	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Ds. Justine Aalders
	De Drie Stromen	9.30	Ds. Justine Aalders	Ds. Justine Aalders	Ds. Justine Aalders (22.00)	Ds. Justine Aalders	Ds. Renger Prent	Samen in De Nieuwe Stad

AGENDA december 2019 / januari 2020

DINSDAG 10 DECEMBER

Bloeiklas - Waarom willen we steeds iets nieuws?

Waarom zijn we zo snel vervuld en afgeleid? Liever vernieuwing dan voorspelbaarheid. Volgens de socioloog Bauman is de moderne mens een toerist, zonder echt verbinding aan te gaan. Wat biedt jou vaste grond? Voor millennials (18-35 jaar).

Di. 10 december, De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

BijbelWijs

Wil je meer te weten komen over wat geloven is, hoe je ertoe komt, waar het over gaat en wat het met je doet, dan is deze kring echt iets voor jou. Op een ontspannen en open manier gaan deelnemers samen op ontdekkingsstocht.

Di. 10 dec. 14 jan. 4 en 25 feb. en 24 mrt. voor opgave en info ds. Paul Visser via: paul.visser@noorderkerk.org

WOENSDAG 11 DECEMBER

Meditatie: Levenslessen uit de mystiek

Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden? Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat? Luisteren naar de stem van binnen, of naar God die in stilte spreekt? Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou. Dit najaar een serie over 'Levenslessen uit de christelijke mystiek'. Dit keer is het thema: Leven in vreugde. Begeleiding van Rob Boersma en ds. Annemarie van Wijn-gaarden.

Wo. 11 dec. De Ark (Noord), Banne Buikslootlaan 63c, 19.45-22.00 uur, vrijwillige bijdrage

DONDERDAG 12 DECEMBER

Filmavond De Opgang

Film: *Green Book*, een Amerikaanse biografische roadmovie uit 2018. Na afloop nagesprek en een drankje.

Do. 12 dec. De Opgang, 19.00 - 22.00 uur, vrijwillige bijdrage, osdorpssloten.nl

VRIJDAG 13 DECEMBER

Braambosgebed Westerkerk

Op vrijdagmiddagen in de aanloop naar kerst een half uur om op verhaal te komen rond de lichten van het Brandend Braambos met een gedicht en een gebed, Bijbelse woorden, stilte en het zingen van een lied. Liturg: dr. Cristina M. Pumplun, organist: Jos van der Kooy.



Colourful Dreams II van kunstenaars Carolien van Olphen. Werk van haar is te bezichtigen tijdens de kunstvesper in de Nassaukerk. Zie onder zaterdag 21 december.

Vr. 13 en 20 dec. Westerkerk, 17.00 uur, info via: info@westerkerk.nl en westerkerk.nl

Horror stories in de Bijbel

Een serie Bijbelstudieavonden over vreemde, bizarre en soms angstaanjagende Bijbelverhalen. Van boten die tot leven komen, bovenmenselijke en gewelddadige reuzen, slechte engelen en je eigen dochter offeren. Het staat allemaal in de Bijbel. Moeten deze teksten worden genegeerd? Of zoeken we naar een uitleg waar we in onze tijd mee uit de voeten kunnen?

Vr. 13 dec. 31 jan. 28 feb. en 27 mrt. De Binnenwaai, 19.30-21.00 uur, info via voorganger@debinnenwaai.nl en debinnenwaai.nl

ZATERDAG 14 DECEMBER

Benefietconcert Popup Choir

Benefietconcert van het Popup Choir om geld op te halen voor Musicians without Borders. Ingestudeerd wordt *Heroes* van David Bowie.

Za. 14 dec. Paradiso, Weteringschans 6-8, 14.30-16.30 uur

Lessons and Carols in Sloterkerk

Het Sloten Evensong Choir zingt *Nine Lessons and Carols*. Een viering die van oudsher in de Anglicaanse kerk gehouden wordt op de avond voor kerst. Het voorlezen van negen teksten uit de Bijbel wordt afgewisseld met het zingen van carols en hymnen door het koor. Bij de bekende liederen zingt het publiek mee.

Za. 14 dec. Sloterkerk 17.00-18.00 uur, info op sloterkerk.nl, osdorpssloten.nl of mail Joke Baars via: jbaars57.jb@gmail.com

DINSDAG 17 DECEMBER

Lunchconcert in Thomaskerk

17 dec: Ramon Lormans, marimba.

7 jan: Neva Ensemble.

Di. 17 dec. en 7 jan. Thomaskerk, 12.30-13.00 uur, thomasopen.nl

BijbelTalk

Voor de één zijn de Bijbelverhalen nieuw, voor de ander zijn ze bekend. Het is heel verrijkend om juist dan samen Bijbel te lezen en te delen wat de één en de ander daarin hoort. Ervaar het zelf en doe dit seizoen mee rond het thema 'God - toch net een beetje anders dan gedacht'.

Di. 17 dec. 21 jan, 18 feb. en 17 mrt. Noorderkerk, opgave en info via ds. Paul Visser, paul.visser@noorderkerk.org

WOENSDAG 18 DECEMBER

Zinnig Eten bij Zinnig Noord

Zinnig Eten is een diner met diepgang. Het is een plek waar zinnige noorderlingen elkaar ontmoeten en waar goede gesprekken de regel zijn. Naast drie goddelijke gangen staan er creatieve verrassingen op het menu: performances, muziek, speelse oefeningen of nieuwe rituelen. Dit keer is het thema: Familie.

Wo. 18 dec. Tolhuistuin, Tolhuisweg 3, 18.30 uur, opgave: zinnignoord.nl

Het Verhaal van Kerst

De Nieuwe Poort viert kerst op geheel eigen wijze met Het Verhaal van kerst: een geëngageerd en persoonlijk verhaal van ds. Ruben van Zwieten, waarbij hij reflecteert op de huidige tijd, afgewisseld met muziek. Na afloop borrel in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2.

Wo. 18 dec. Thomaskerk, 20.30 uur

ZATERDAG 21 DECEMBER

Kerst popsongs met het Popup Choir

Twee kerstevergreens in studeren? Dat kan met het Popup Choir: *Last Christmas* van Wham en *So this is Christmas* van John Lennon. 's Ochtends in de Noorderkerk en 's middags in de Elthetokerk.

Za. 21 dec. Noorderkerk, 11.00 uur; Elthetokerk, 13.30 uur

Kunstvesper

Beeldende kunst, muziek, poëzie en Bijbel gaan met elkaar een dialoog aan in een sfeer van verstilde aandacht. Met portretten in olieverf van kunstenaar Carolien van Olphen. Thema: Wat komt er op u toe?

Za 21 dec. Nassaukerk, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur), € 5,- info holwerda@nassaukerk.nl

ZONDAG 29 DECEMBER

Top2000 kerkdiensten in Amsterdam

Het einde van het jaar staat bij de NPO Radio 2 in het teken van de Top2000. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals *What if God was*

one of us van Joan Osborne. Andere gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. In deze viering worden de nummers begeleid door een band. Iedereen kan meezingen.

Zo. 29 dec. Keizersgrachtkerk, 10.30 uur; De Ark (Slotervaart) 20.00 uur

Oudejaars Special van Tafeltijd

Tafeltijd is een initiatief van De Binnenwaai, Kerk op IJburg en de Stichting WIJdekerk. Tafeltijd is samen kerk zijn van LHBT+ers en geïnteresseerde anderen. En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel. Deelnemers nemen een gerecht mee, eten samen en gaan in gesprek over zingevingsvragen. Deelnemers inspireren en bemoedigen elkaar.

Zo. 29 dec. De Binnenwaai, 18.00 uur

DONDERDAG 2 JANUARI

Bijbeltafel van Nassaukerk

De Bijbel lezen als cultureel erfgoed. Met aandacht. Zonder claim of taboe. Dat is de formule van de Bijbeltafel. Voor wie? Voor mensen met nieuwsgierigheid en respect voor andere stemmen. Leeftijd, status of (on)geloof doen er niet toe.

Do. 2 jan. Openbare Bibliotheek Amsterdam De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 10, 19.00 uur, € 5,- (met stadspas € 2,-), info via: klaasholwerda@outlook.com

ZATERDAG 4 JANUARI

Cantatedienst in Willem de Zwijgerkerk

Op het programma staat: Mondonville - Dominus Regnavit (Couperin) en J.S. Bach - Gloria in excelsis Deo (BWV 191). Uitgevoerd door het Bach Ensemble Amsterdam.

Za. 4 jan. Willem de Zwijgerkerk, 16.00 uur, collecte na afloop, willemezwyjgerkerk.nl

DONDERDAG 9 JANUARI

Thomasboek in Thomaskerk

Het boek *Zwarte schuur* van Oek de Jong wordt besproken. Dit is een roman over leven met een trauma en de verwerking ervan, over de vrouwen die Maris (de hoofdpersoon) in de loop der jaren confronteren met zichzelf en over de kracht van een grote liefde.

Do. 9 jan. Thomaskerk, 20.00 uur, info: thomasopen.nl

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Kerstactiviteiten voor kinderen

ZONDAG 15 DECEMBER

Kerstmaaltijd voor kinderen in Westerkerk

Een kerstmaaltijd voor de kinderen. Met cupcakes versieren, zingen en voorlezen in kerstfeer.

Zo. 15 dec. Westerkerk, 10.30 uur

WOENSDAG 18 DECEMBER

Kerstreis door Jordaan

Tocht voor kinderen en hun (groot)ouders langs de figuren uit het kerstverhaal. Aan het eind een kidsdiner.

Wo. 18 dec. Noorderkerk, 16.30 uur, aanmelden tot uiterlijk 16 dec. via: noorderkerk.org/kerstreis, huisvoordeziel.org

ZATERDAG 21 DECEMBER

Open Kids KerstKerk in de Pijp

Luisteren naar het kerstverhaal, een 'kerkstal' met de figuren uit het kerstverhaal, kerstliedjes zingen, koekjes bakken en kerstknutselen. Op pagina 2 van dit nummer een impressie.

Za. 21 dec. Oranjerkerk, 12.30-15.30 uur

Kinderkerstspoortocht Westerwijk

De reis begint in Westerwijk waar kinderen een lampion maken. Daarna op reis en op zoek naar het kindje Jezus. Aansluitend een kerstbuffet.

Za. 21 dec. Westerwijk, Admiraal de Ruijterweg 150, 16.30-19.30 uur

ZONDAG 22 DECEMBER

Kerstontbijt en kinderkerstfeest in Sloterkerk

Om 9.00 uur is het ontbijt in het bijgebouw van de Sloterkerk Vink & Boer. Om 10.00 uur kerst vieren, met bijdragen van verschillende kinderen.

Zo. 22 dec. Sloterkerk, 10.00 uur

Kerstmusical in De Ark en Nieuwendammerkerk

Dit jaar is de musical 'Baas boven baas' te zien geschikt voor klein en groot.

Zo. 22 dec. Nieuwendammerkerk, 15.30 uur; di. 24 dec. De Ark (Noord), 15.30 uur

DINSDAG 24 DECEMBER

Kinderkerstfeest in Elthetokerk

Vanaf 16.00 uur is er een inloop waar de kinderen kunnen knutselen en een vossenjacht doen. Daarna naar het kerstverhaal luisteren en kerstliedjes zingen.

Di. 24 dec. Elthetokerk, 16.00 uur

Kinderkerstfeest in Oranjerkerk

Alle buurtkinderen en hun ouders zijn welkom om samen het kerstverhaal vorm te geven in een kerstspel met kerstliedjes.

Di. 24 dec. Oranjerkerk, 18.30-19.15 uur

Familiekerstfeest in De Binnenwaai

Familiekerstfeest met het thema: Maak ruimte voor een nieuw begin. Met medewerking van een kinderkerstkoor, danser Ennio Drost en gospelband Shakira & Friends.

Di. 24 dec. Sporthal, Ed Pelsterpark 8, 19.00 uur

WOENSDAG 25 DECEMBER

Improviatiespel in Bethelkerk

Op kerstmorgen is er voor kinderen een im-

provisatiespel over het licht. Daarna een eigen programma met een activiteit en een kerstgeschenkje.

Wo. 25 dec. Bethelkerk, 10.00 uur

Kinderkerstviering in Nassaukerk

Kerstviering voor, door en met kinderen uit kerk en buurt.

Wo. 25 dec. Nassaukerk, 10.30 uur, info@nassaukerk.nl

Kerstspel in Vrijburg

Elk kind kan spontaan, zonder voorbereiding aan het kerstspel meedoen.

Wo. 25 dec. Vrijburg, 10.30 uur

Kinderkerstviering in Westerkerk

Het kerstverhaal wordt verteld, er worden kerstliedjes gezongen en de kinderen knutselen een kerstlichtje. Met een kersttasje met wat leuks om mee naar huis te nemen.

Zo. 25 dec. Westerkerk, 10.30 uur

De Binnenwaai Oost

Alexander Noordijk voorganger De Binnenwaai
debinnenwaai.nl

In deze donkere dagen voor kerst en het nieuwe jaar kan er van alles in je hart spelen. Misschien is het helemaal niet 'vrede op aarde' of 'joy to the world'. Je maakt je zorgen, je hebt verdriet, je ervaart eenzaamheid. Dat is er allemaal en hebben wij de afgelopen maand ook meegemaakt in onze Binnenwaai. Rouw, verdriet en ook vreugde komen soms in een dienst samen. Wij stonden stil bij een van onze tieners die zelf uit het leven is gestapt, waar we als gemeente geschokt door waren. Aan de andere kant de vreugde van een doop. Het is er allemaal. Als wij in ons hart onrustig zijn door welke omstandigheden dan ook, dan wil ik tegen je zeggen: Keer naar binnen, ga naar je hart. Daar is de ruimte die God door Zijn Geest wil vullen met de vrede van Christus. Je zult gaan ervaren: die vrede stemt tot diepe dankbaarheid. Het is de vrede van de eenheid met Christus (Kolossenzen 3:15).



Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

In een maand van lange donkere nachten brengen we graag wat licht. Met kaarsen, met kerstversiering. Blijkbaar hebben wij mensen wel behoefte aan wat licht. Ik in ieder geval wel. En ik kan me nog dat stel herinneren dat ik op tv zag. Ze hadden hun hele huis vol gezet met verlichte kerstbomen. Net als die vrouw die vertelde dat ze het maar heel erg rommelig vond in de wereld en een extra kribje in haar kerststal had geplaatst. Ik denk dat ik haar wel begrijp. Er is veel donker en chaos. Toch vierten we deze maand dat God licht dichtbij ons kwam brengen, in het donker. Geen schreeuwerig licht, dat het donker overschreeuwt, of net doet of er geen donker is, geen onrecht, pijn, verdriet, rouw. Aan Gods licht kijk je zo voorbij. Het scheen in een klein kind in een voedertrug. Maar dat kind kan het donker aan. Goede kerstdagen!



Muiderkerk Oost

Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Het moet niet gekker worden! Dat dacht ik met blijdschap toen de Muiderkerk gevraagd werd om een buurtkerstfeest te organiseren. De zogenoemde 'vrouwendektank' met overwegend Marokkaanse vrouwen uit Oost had het bedacht. In het voorjaar hadden ze een Verbindingsfitar georganiseerd tijdens de ramadan. Met zo'n vijftien vrouwen van de Muiderkerk waren we op hun uitnodiging ingegaan en dat werd zeer gewaardeerd. Nu kwam de vraag om een Verbindingskerstfeest voor vrouwen en mannen te organiseren. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Het koortje van onze bevriende Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap AnnaBon komt zingen. Het wordt versterkt door vijf moslima's voor het instuderen van één gemeenschappelijk lied. Toen de paus dit jaar aan Marokko een bezoek bracht was daar ook interreligieus gezongen en dat verdiende volgens de moslima's navolging! Zelf zal ik over de geboorte van Jezus uit de Bijbel lezen, Amina leest uit de Koran over de geboorte van Isa. We snoepen kerstkransjes en krijgen een Marokkaans buffet tot besluit. Als dít geen Vrede op aarde is....!



Oranjekerk Zuid

Wielie Elhorst vervangend predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Gesprekken over geloof. Het lijkt in de kerk voor de hand te liggen en toch gebeurt het minder vaak dan we zouden willen of dan zou moeten wellicht. Ook de waan van de kerkelijke dag drijft soms voort - met uiteraard vaak genoeg goede inzet en goed werk als resultaat. Ruimte voor reflectie op wat ten diepste drijft, blijft dan soms achterwege. In de Oranjekerk ontbreekt die ruimte zeker niet, maar toch werd de behoefte gevoeld eens met iets meer aandacht stil te staan bij de grondslagen van het christelijk geloof. We hebben een uitgangspunt gezocht in het Apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis. Het zijn grote woorden geworden voor de meeste gelovigen van nu en ze lijken een overtuiging te beschrijven die je van je handtekening zou moeten



foto: Peter van der Wal

voorzien om je zelf christen te kunnen noemen. Maar is dat dé of de enige functie van een belijdenis? We houden het Apostolicum tegen het licht van deze tijd en onze ervaringen en wandelen langs de verschillende artikelen, in gesprek met het geloof van eeuwen.

Thomaskerk Zuid

Evert Jan de Wijer predikant Thomaskerk
thomaskerk.nl

Het zal mijn Britse inborst zijn maar van kerst krijg ik niet snel genoeg. Natuurlijk, ik ken alle bezwaren: Pasen is het eigenlijke feest. Kerst is commercieel en meer van heidense dan van christelijke oorsprong. Het is allemaal waar maar ook gortdroog en weinig mensvriendelijk. Misschien is het wel precies dat: Kerstmis is een mensvriendelijk feest. Het hangt wat in de lucht. De mens is het duister zat en ziet uit naar het licht. Bij uitstek dat verlangen vindt gehoor bij die God die wij bij de meest vreemde namen zijn gaan noemen: almachtig, alwetend, alziend en wat al niet meer. Maar slechts zelden bij de naam die werkelijk bij Hem past: mensvriendelijk. Zijt welkome in de Thomaskerk!



Vrijburg Zuid

Maarten Lubbers voorzitter Vrijburg
vrijburg.nl

Advent, kerstnacht, Kerstmis. Wat betekenen die? Advent betekent eraan komen: een tijd van toenemende hoop en verwachting. Kerstnacht is elk jaar weer een warm feest. Wij zijn blij en gelukkig dat God verschijnt in een kind. Kerstmis: een feest vol met kinderen, die het kerstspel spelen en kerstliedjes zingen. Kerst is de hoop op verlichting, warmte, geluk en liefde. Licht in plaats van duisternis. Liefde in plaats van haat. Naar elkaar omzien in plaats van polariseren. Zoeken naar het positieve, naar wat ons verbindt. Dat is de betekenis van de geboorte. Hard nodig, toen en nu. Welkom Kerstmis, welkom Jezus, welkom U. Wij houden van U. Wij hebben U nodig. Samen voor een vredige samenleving. Gelukkig kerstfeest.



Willem de Zwijgerkerk Zuid

Frans Schouenaar diaconale werkgroep Willem de Zwijgerkerk
willemezwijgerkerk.nl

Met een boog schiet ik over de komende kerstdagen heen, naar zondag epifanie, de eerste van het nieuwe jaar. De mannen van de kleine Bijbelkring (buurtbewoners met een psychiatrische aandoening) hebben het idee opgevat om dan een alternatieve zondagse viering te organiseren. Toch is epifanie ook verbonden met het kerstfeest. Het vertelt over wijzen uit het Oosten, die een ster hebben ontdekt en gevolgd. Het lijkt erop dat de hele kosmos meedoet. De volken in de personen van deze wijzen en een ster die onze aardbol ver overstijgt. Sterren hebben we nu zeker nodig. Als een oriëntatiepunt buiten onszelf en buiten deze aardkloot. Een aardkloot waarop we langzamerhand verstrikt zijn geraakt in de gevolgen van verkeerde beslissingen, foute keuzes, valse goden. Een ster, die wil inspireren om - net als de wijzen - weg te trekken uit vaste patronen. Een zalig feest! Met kerst en epifanie! Laten we de sterren van de hemel zingen!



Leerhuis Amsterdam

Wilken Veen predikant Leerhuis Amsterdam
leerhuisamsterdam.nl

Van 10 december tot 7 januari is het Leerhuis grotendeels op kerstreces. Zo gaat dat: als het hoogtij is in de rest van het kerkelijk bedrijf, doen wij het rustig aan of zijn als leerhuisgangers ook zelf betrokken bij de kerstactiviteiten van onze eigen wijkgemeente. Rond de grote feesten concentreren we ons op de vieringen, daarbuiten is er tijd en aandacht voor leren. Wat precies de plek van het leren is in een gemeente en in hoeverre een 'apart' leerhuis daarbij hoort, daarover denken wij in deze tijd veel na. Geloof gaat niet op in begrip, maar het verdiept je geloof wel wanneer je er meer van begrijpt. Daarom is er in Amsterdam naast de wijkgemeentes een goed lopende cursus Theologie voor Geïnteresseerden en een Leerhuis Tenach en Evangelie dat u en de uwen een gezegend kerstfeest en een leerzaam 2020 wenst.



COLUMN

'Alles wat je altijd al over christelijk geloof wilde weten, maar nooit durfde vragen'



Riekje van Osnabrugge, studentepastor van de Protestantse Kerk Amsterdam, newconnective.nl

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Eens per jaar nodigen docenten van de 'goddeloze' Hogeschool van Amsterdam mij als protestantse studentendomee uit voor een gastles aan vierdejaarsstudenten in de minor *Zingeving en Samenleving*. Ik leg dan om te beginnen een Bijbel neer en steek een kaars aan, 'een lichtje in de duisternis van het bestaan'. Ik leg ze uit dat een kaars voor de een puur als sfeermaker dient en bij de ander associaties oproept met kerst of geloof. Dat een volgende zal denken aan haar overleden oma voor wie ze in de vakantie altijd ergens in een kerk een kaarsje brandt. En dat weer een ander dat kaarsengedoe beschouwt als heidens. Zo probeer ik de studenten te prikkelen tot meedenken: hoe een huis-tuin-en-keuken-handeling een symbolisch karakter kan krijgen door de waarde die iemand

daar zelf aan hecht, al dan niet vanuit een traditie. Dat al die visies op dat ene gebaar even legitiem zijn en uitnodigen tot gesprekken.

Soms vragen de studenten me het hemd van het lijf over het verschil tussen katholiek en christelijk, of willen ze nu wel eens weten hoe het zit met die Bijbel ('iets met een oud en een nieuw deel, toch?'). In de ene klas geeft een handjevol aan gedoopt te zijn, er zitten twee als moslima herkenbare studenten en twee anderen vertellen dat ze zich wel gelovig noemen, maar zonder kerk. In de andere klas raken we verzeild in een diep gesprek over wat geloven zou kunnen zijn. We spreken over dankbaarheid en het ontbreken van een adres daarvoor als je niet in God gelooft, iemand oppert dat 'het

universum' misschien ook wel een adres heeft. En in een adem komen we op de vraag over het waarom van ziek worden en het gevoel van een onrechtvaardige verdeling van geluk en leed.

Deze bomvolle, gretige groepen onderstrepen met hun keuze voor dit vak én al hun gevraag mijn overtuiging dat de huidige generatie studenten, zeker als ze iets ouder zijn, maar al te graag nadenkt over, ja zoekt naar zingeving. Na afloop komen twee studentes naar mij toe. Het is hun diepste verlangen om die niet gelovige studenten in zo seculier mogelijke taal toch iets te laten ervaren van de kracht die geloof kan bieden.

Kan NEWConnective meedenken? Deze studentendomee in elk geval!

Muziek in de kersttijd



Kinderkoor Nieuw Vocaal Amsterdam zingt Christmas Carols in de Thomaskerk.

ZATERDAG 14 DECEMBER

Christmas Carols in Thomaskerk

Kinderkoor Nieuw Vocaal Amsterdam zingt Christmas Carols. U krijgt de kans om mee te zingen.

Za. 14 dec. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, vanaf 15.30 uur koffie/thee, aanvang concert: 16.00 uur, info: thomasopen.nl

ZONDAG 15 DECEMBER

Volkskerstzang in De Ark (Noord)

Welkom bij de volkskerstzang in De Ark (Noord). Met bekende en soms onbekende kerstliederen, begeleid door het koor Holy Sound en orgelspel van Dick van Bezooijen. Samen zingen over de komst en liefde van de Heer in vrolijke kerstsfeer.

Zo. 15 dec. De Ark (Noord), Aakstraat 60, 15.30 uur

'Orgelmuziek bij de kerstboom' in Willem de Zwijgerkerk

'Orgelmuziek bij de kerstboom' met organist Jo van Beusekom. Goed in het gehoor liggende orgelmuziek die past bij het naderende kerstfeest.

Zo. 15 dec. Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, 16.00-17.30 uur

DINSDAG 17 DECEMBER

'Messiah' in Westerkerk

Voor de Engelsman hoort Händels

Messiah net zozeer bij kerst als Bachs Matthaüs-Passion bij Pasen. Het grandioze koor in het overbekende Hallelujah moet iedereen een keer live meegevoelt hebben.

Di. 17 dec. Westerkerk, Prinsengracht 279, 19.30-22.45 uur, kaarten bestellen via: klassiekemuziek.nl/e/13086/handel-messiah-nieuwe-philharmonie-utrecht-amsterdam

VRIJDAG 20 en ZATERDAG 21 DECEMBER

Kerst met Cor Bakker in Westerkerk

Pianist Cor Bakker presenteert een Kerst Sing-a-long-concert. Wat is er nu leuker dan samenkomen in een prachtig aangeklede kerk en al die mooie kerstliederen samen te zingen met een koor, een fantastisch combo en solisten van wereldklasse? Met het Amsterdams Zwanenkoor en solisten.

Vr. 20 en za. 21 dec. Westerkerk, Prinsengracht 279, 19.30-22.45 uur, kaarten via: corbakker.nl/event/kerst-met-cor/

Kerst popsongs met het Popup Choir

Twee kerstevergreens in studeren? Dat kan met het Popup Choir: *Last Christmas* van Wham en *So this is Christmas* van John Lennon. Meer informatie op pagina 4 van de agenda.

ZONDAG 22 DECEMBER

Advent Festival of Lessons and Carols

Een viering naar Anglicaans voorbeeld waarin lezingen en *Carols* worden afgewisseld.

Naast koorwerken is er ook samen-zang. Met medewerking van het Vocaal Theologen Ensemble, organist Sebastiaan 't Hart en diverse lectoren.

Zo. 22 dec. Luther Museum, Nieuwe Keizersgracht 570, 16.45 uur

DONDERDAG 26 DECEMBER

Weihnachts-Oratorium in Westerkerk

Uitgevoerd worden cantates 2 en 5 van het 'Weihnachts-Oratorium' van J.S. Bach door het Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet en diverse solisten.

Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk verbonden werken, geschreven voor de periode van kerst 1734 tot en met Driekoningen 1735.

De teksten zijn ontleend aan het evangelie volgens Lucas en het evangelie volgens Matteüs.

Do. 26 dec. Westerkerk, Prinsengracht 279, 17.00-18.00 uur, info via: info@westerkerk.nl, westerkerk.nl

Taizé-activiteiten

WOENSDAG 11 DECEMBER

Taizé-gebed in De Ark Slotervaart

Meditatief avondgebed in de stijl van Taizé: samen zingen, samen stil zijn, aansluitend op de 'Eet met je Buur-Maaltijd'. Organisatie: jongeren Regenbooggemeente en Leefgemeenschap Slotervaart.

Wo. 11 dec. De Ark (Slotervaart), Van Ollefenstraat 9, aanvang BuurMaaltijd: 18.30 uur, aanvang Taizégebed: 20.00 uur, regenbooggemeente.nl

DONDERDAG 19 DECEMBER

Diner en Taizémuziek in Nassaukerk

Diner en muziek uit Taizé in de Nassaukerk. Na een maaltijd oefenen deelnemers de liederen van de komende Taizéviering op donderdag 2 januari. Zie het volgende agendapunt en taizeinamsterdam.nl.

Do. 19 dec. Nassaukerk, De Wittenkade 111, 18.00 uur

DONDERDAG 2 JANUARI 2020

Taizéviering in Nassaukerk

Een viering in de stijl van Taizé met de kenmerkende meditatieve vierstemmige liederen en een stilte voor reflectie. Voorafgaand aan de viering ben je welkom voor de Bijbelstudie/het themagesprek.

Do. 2 jan. Nassaukerk, De Wittenkade 111, 19.00 gesprek, 20.00 uur viering, info via: info@taize.amsterdam of taizeinamsterdam.nl.

ZATERDAG 28 DECEMBER TOT WOENSDAG 1 JANUARI

Europese Ontmoeting Taizé

Dit jaar houden de broeders van Taizé de jaarlijkse Europese Ontmoeting in Wroclaw, Polen. Bid, zing, ervaar stilte en kom samen met tienduizenden jongeren uit Europa en andere werelddelen om nieuwe hoop aan te wakkeren. Ervaar de gastvrijheid van families, deel in de eenvoud en ontmoet mensen die willen leven naar het evangelie in de wereld van vandaag.

Data: 28 dec. t/m 1 jan. in Wroclaw, Polen. Meer informatie en opgave: taize.fr/nl_rubrique3380.html



Kerstmusical in Keizersgrachtkerk

De traditie van een musical in de Keizersgrachtkerk is al ongeveer 25 jaar oud: zelf geschreven musicals door dirigent, organist, amateur liedschrijvers en veel inbreng van de kinderen. Omdat de Keizersgrachtkerk de laatste jaren wat minder liedschrijvers en kinderen heeft, wordt dit jaar een 'oude' musical geactualiseerd.

De laatste jaren zijn ook filmpjes onderdeel van de musical wat afwisseling in het repeteren en de musical brengt. Het mooiste voorbeeld hiervan was wel in 2017 toen op een zondagochtend in het De Mirandabad de 'aankomst van vluchtelingen' in bootjes mocht worden gefilmd! Verleden jaar werd een boef gefilmd bij een school met politie, een journalist enzovoorts. Ook in de regen bleef iedereen enthousiast.

Dit jaar volgen de musicalsterren twee engelen die een moeder zoeken voor de zoon van God. Met de serveerster van de herberg gaan ze op zoek. Ze beginnen hun zoektocht in een kerk, dan gaan ze kijken bij actievoerders en ten slotte bij een talentenjacht. Maar de vrouwen die ze vragen hebben het druk met hun werk voor de kerk, met de acties voor het klimaat en met carrière maken: voor een kind is geen plaats. En dan vinden de engelen Maria waar ze het niet verwachten...

COLUMN

(G)een punt



Paul Visser is pionier-dominee voor de Noorderkerk

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Ooit leerde ik op een mediatraining georganiseerd door de Protestantse Kerk Amsterdam dat je in een column, wil die iets te zeggen hebben, een punt moet maken. Maar wat als je geen punt hebt? Je bent als pionier druk met van alles en nog wat, maar er springt even niet iets speciaals uit waar ik een punt van óf mee zou kunnen maken. Apart genoeg gebeurde er echter wel wat, toen ik op zoek naar zo'n punt allerlei activiteiten de revue liet passeren. Ineens werd ik me bewust van een paar verassende dingen door het 'gewone' bikkelen heen. Er meldde zich uit het niets een zestiger die zon-

der geloof opgroeide, maar die kerkdiensten gingen volgen via internet en de laatste tijd zo getriggerd werd dat hij aanschoof bij een belijdenis-kring om wijzer te worden van God. Verder kwam er een slimme twintiger voorbij, meegetroond door zijn vriendin naar een kring voor zoekers, die nogal cynisch binnenstapte maar enthousiast vertrok, nieuwsgierig naar een vervolg.

Een dag later sprak ik een schilder van rond de dertig, die al een paar maanden in onze kerk aan het werk is en me vertelde van zijn kersverse ervaring: hij was tijdens dat werk met iemand uit

de gemeente aan de praat geraakt met als resultaat dat hij 'zijn hart aan Jezus had gegeven'; hij wilde er graag meer over horen! O ja, als klap op de vuurpijl was er de spontane uitnodiging na een trouwdienst van de manager van de Amsterdamse TV Academy om 'eens samen te praten'. Inmiddels zitten we in een creatief proces om God en geloven via sociale media opnieuw ter sprake te brengen, in deze stad en daarbuiten.

Ik zie dat ik aan mijn aantal woorden ben, maar het punt is intussen wel gemaakt: wat begon met kerst gaat door!