

Wereldgebedsdag in Amsterdam



Het beeld van de Wereldgebedsdag 2020 is gemaakt door kunstenaar Nonhlanhla uit Zimbabwe. Het schilderij laat het leven van mensen in de maatschappij zien. Het bovenste deel stelt de overgang voor van een moeilijk verleden naar een meer voorspoedige toekomst. De onderkant stelt liefde, genezing en verzoening voor.

Elke eerste vrijdag van maart is het Wereldgebedsdag: het gebed gaat de wereld rond. Dit jaar is dat op vrijdag 6 maart. Zo'n 180 landen doen mee. Wereldgebedsdag is in Amerika begonnen als particulier initiatief aan het eind van de 19e eeuw en uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed. Sinds 1927 doet Nederland mee. De liturgie van dit jaar is door vrouwen uit Zimbabwe samengesteld door het World Day of Prayer Comité Zimbabwe en gebaseerd op Johannes 5:2-9a, waarin Jezus een man geneest die al 38 jaar ziek is. 'Sta op! Neem je mat en loop', zegt Jezus. Een oproep om te handelen in liefde voor vrede en verzoening. De vrouwen van Zimbabwe vragen ons door samen te bidden, hen te helpen verzoening te brengen in het land en te bidden voor de noden van vrouwen en kinderen. Tijdens bijeenkomsten in het kader van Wereldgebedsdag wordt eerst informatie gegeven over Zimbabwe, daarna wordt er voor het land maar ook voor de wereld, gebeden en gezongen.

U kunt vrijdag 6 maart meebidden:

- Nassaukerk, De Wittenkade 111, 12.30 uur
- Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6, 10.30 uur
- Zorgcentrum De Schutte, Comeniusstraat 20, 10.30 uur
- De Opgang, Slotkerk, De Ark in De Ark, Van Ollefenstraat 9, 14.00 uur
- Het Leger des Heils, Derde Oosterparkstraat 271, 14.00 uur

- Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 15.00 uur
- Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, 15.00 uur

- Koningskerk, Van 't Hofflaan 20, 19.30 uur
- De Nieuwe Stad, Luthulplein 11, 19.30 uur

Veertigdagenkalender 2020: om in je element te komen

Ook dit jaar heeft voormalig predikant van de Oranjekerk ds. Joke van der Velden een Veertigdagenkalender samengesteld. De kalender bevat voor elke dag in de voorbereidingstijd van Pasen een inspirerende tekst. De kalender begint op 26 februari, Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. De kalender bevat inspirerende verhalen, gebeden, teksten en gedichten voor jong en oud rond het thema: in je element zijn. 'Deze kalender zoekt naar wegen, zodat uiteindelijk iedereen in haar of zijn element kan leven', schrijft Van der Velden in de inleiding. Op de zeven zondagen van de veertigdagentijd vindt u bijbelgedeeltes met uitleg en illustraties om over na te denken.

Ook zijn enkele eenvoudige, vegetarische recepten opgenomen. 'In de verhalen op de zaterdagen zijn de kinderen in hun element', aldus ds. Jantine Heuvelink, de huidige predikant van de Oranjekerk, die de kinderverhalen heeft geschreven. 'Het gaat uiteindelijk om het leven, het samen leven op deze aarde waarin niemand tekort komt en iedereen mag opbloeien tot volledig, volwaardig mens. Laten we toosten op het leven en zo toelevens naar het paasfeest', besluit Van der Velden.

De Veertigdagenkalender is een publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, € 3,50, vanaf 10 exemplaren korting, meer informatie en te bestellen via: vrijzinnig.nl

STADSPREDIKANT

Gevoel voor religie



Tim Vreugdenhil is stadspredikant bij de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Sinds een tijdje zie ik ze elk half jaar: een groep officieren in opleiding van de marine in Den Helder. Onderdeel van hun curriculum is een 'wereldgodsdienstdag'. Defensie wil dat deze mensen tenminste enig gevoel hebben bij religie. Als je straks 'overall ter wereld' inzetbaar bent, kom je er voortdurend mee in aanraking.

De Oosterkerk is ervoor gebouwd om dit gesprek te voeren. Een bakken van (religieuze) betekenis en tegelijk een plek met veel, ook maritieme, historie. Lange tijd vormde de kerk het midden tussen het hoofdkwartier van de marine (nu Scheepvaartmuseum) en het pakhuis van de VOC. Maar daar heb ik het vandaag niet met ze

over. Ze komen niet voor geschiedenisles. Waar we het wel over hebben? Ik leg wat cijfers en feiten op tafel. De wereld wordt eerder meer dan minder religieus. Onze gesprekken gaan over de rol van instituten in de samenleving.

Leger en christelijke kerk hebben er beide ervaring mee om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Over waarom in het Westen rond 1500 iedereen in God gelooft en rond het jaar 2000 bijna niemand meer. Hoe ieders leven dragende grond en zin nodig heeft en hoe hedendaagse mensen daar invulling aan geven. Of de wetenschap God van zijn troon gestoten heeft. Of de definitie van Maarten Luther

- je religie is datgene waar je hart het meest naar uitgaat - nog altijd houdbaar is. Langzamerhand worden de levensbeschouwelijke posities van de deelnemers wat duidelijker (ik vraag er vooraf niet naar). Ik heb er lol in als ze ook elkaar vragen stellen. De collega's ('s morgens een dominee, 's middags een aalmoezenier) mengen zich op een prettige manier in het gesprek. Dan is het tijd om af te ronden. Ik wens ze Gods zegen - een religieus gebaar.

Stil kijken mijn 'catechisanten voor een ochtend' me aan. Om vervolgens uitgelaten naar buiten te hollen: het kerstreces is nu echt begonnen.

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl

Westerkerk Centrum

Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

Een schuilplek voor vogels van allerlei pluimage: dat bieden de braamstruiken in onze stad, hier en daar in parken en langs de taluds van de trein. Het koepelvormige struweel van braamstruiken - waar niet alleen vogels, maar ook slakken en vlinders veilig kunnen toeven - inspireerde kunstenaar Hans 't Mannetje bij het ontwerpen van een gestileerd Brandend Braambos voor de Westerkerk. Zowaar een schuilplek voor wie van heinde en verre de kerk aandoen. Op doordeweekse dagen zijn dat toeristen uit de hele wereld. Op zondag is het een plek waar mensen voor of na de kerkdienst hun lief en leed naartoe kunnen dragen en een licht kunnen aansteken op een van de koperen bladeren. In de zes weken voorafgaand aan Pasen zijn er bovendien op vrijdag aan het eind van de middag de Braambosgebeden: een half uur rust en bezinning met teksten uit de Bijbel en moderne poëzie, orgelmuziek, gebeden en stilte. Een schuilplek aan het eind van de werkweek, een moment om op verhaal te komen. Voor data en tijden zie de Agenda en westerkerk.nl



Keizersgrachtkerk Centrum

Daan Schut gemeentelid Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

Op zaterdagmiddag 11 januari werd door een groep gemeenteleden een begin gemaakt met de voorbereiding van de diensten in de veertigdagentijd, de Stille Week en paasmorgen. Aanleiding voor zo'n lange voorbereidingsboog is een artikel van de theologe Manuela Kalsky in *Trouw* waarin zij voorstelt niet te snel door te gaan naar Pasen, maar meer aandacht te hebben voor het lijden. Wat doet lijden met je? Heeft mee'lijden' zin? Zonder vallen geen opstanding? Wat als er geen opstanding in het verschiet zit, alleen een weg naar de dood? De serie voor de veertigdagentijd heet daarom Vallen en opstaan. Manuela Kalsky gaat zelf ook een keer voor. In de aansluitende diensten in de Stille Week, eigenlijk Goede Week, is ook de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer een van de inspiratiebronnen. Zal op paasmorgen het huisorkest er weer zijn? U mag uitkijken naar tien spannende diensten.



Noorderkerk Centrum

Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

Op 24 maart is het 75 jaar geleden dat dominee Jan Koopmans overleed als gevolg van een verdwaalde kogel van een Duits vuurpeloton. Vanuit zijn onderduikadres keek Koopmans naar de executie van dertig willekeurige burgers die als represaille voor een aanslag van het verzet in het Weteringplantsoen werden gefusilleerd. Die ene verdwaalde kogel maakte een einde aan het leven van deze grote theoloog en dappere predikant, die aan het begin van de nazi-bezetting in de illegale brochure *Bijna te laat* had opgeroepen tot verzet tegen de ariërverklaring en steun aan de Joodse medeburgers.

In de Noorderkerk willen we de gedachtenis aan deze voorganger, die van 1943 tot zijn dood predikant van de Noorderkerk was, levend houden. Op 25 maart houden we in samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam een event voor de hele stad, waarop we Koopmans boodschap van *Bijna te laat* vertalen naar onze tijd. Op zondag 3 mei willen we in een kerkdienst Koopmans naam en erfenis gedenken.



De Ark Noord

Elske Hörchner voorzitter kern De Ark Midden Noord
arkmiddennoord.nl

Eens in de zes weken bouwt de eettafelgroep een klein feestje. Iedereen is uitgenodigd: mensen uit de buurt en mensen die zich betrokken weten bij De Ark. Onder leiding van steeds een andere kok, tovert de groep een driegangenmaaltijd op tafel. Richtprijs voor deelname is € 5,-. Een keer per



jaar is er stamppottenbuffet, gemaakt met verse groenten uit de tuin van de gemeenteleden van De Ark, Marten en Tini. Gemeentelid John kookt elk jaar een maaltijd uit het land waar hij vakantie heeft gehouden. De Surinaamse vrouwengroep van De Ark schotel Surinaamse heerlijkheden voor. Wat de kok vanuit het diaconaal opbouwwerk maakt, is elk jaar weer een verrassing. Wil je ook eens komen eten? Kijk voor de data op de website van De Ark. De eerstvolgende keer is donderdag 19 maart. Kom eens langs in De Ark en prik een vorkje mee, Aakstraat 60.

Bethelkerk Noord

Trinus Hibma predikant Bethelkerk
bethelkerkamsterdam.nl



Aan de Bijbeltafel op dinsdagmorgen zijn we verslaafd geraakt aan de geschiedenissen van de eerste koningen in Israël, verhalen over Saul, David en Salomo en de vele namen die daar omheen worden genoemd. Het is een boeiende speurtocht om in die bizarre en soms zeer gewelddadige verhalen te zoeken en te raden naar wat het messiaanse spoor is. Wat is bevrijdend? Waar wordt recht gedaan? Waar wordt trouw betracht? Waar wordt genade getoond? Waar komt de Eeuwige aan het woord? Een geweldige oefening om vandaag tegen de samenleving en de wereld aan te kijken. Wat is in dat licht bijvoorbeeld 2 Samuel 5:21 een verrukkelijke zin: 'Zij (de Filistijnen) lieten daar zelfs hun afgodsbeelden achter en David en zijn mannen namen die mee.' Opeens zie je een goddelijke ophaaldienst in de weer met de goden als oud vuil, goden die wij meezeulen in ons bestaan en die het leven dreigen te verpesten.

Nieuwendammerkerk Noord

Paula de Jong predikant Nieuwendammerkerk
nieuwendammerkerk.nl



Een keer per maand liggen stipt om 10.00 uur de *Nieuwe Liedboeken* en Bijbels klaar in onze consistorieruimte. Even later vult de tafel zich met mensen en de ruimte zich met de geur van koffie en verhalen van vroeger en nu. We lezen dit seizoen het Markus-evangelie, iedere keer een hoofdstuk. We worden verrast door de verhalen die zo bekend zijn dat je ze kunt dromen. En blijkt dat onze dromen soms nog niets zijn, vergeleken bij het ware verhaal. Heeft u zin om langs te komen? Welkom! Kijk voor informatie op nieuwendammerkerk.nl/wie

Nassaukerk West

Koos van Beelen trainee tienerwerker Nassaukerk
nassaukerk.nl



Het was even schrikken. Toen de tieners hoorden dat het waarschijnlijk het laatste half jaartje is voor mij als tienerwerker voor de groep jongeren uit de Nassaukerk. Reacties wisselden: 'Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Krijgen we dan in september een nieuwe tienerwerker?' Eigenlijk twee vragen waar ik geen kant-en-klaar antwoord op heb. We hebben met elkaar in ieder geval hele mooie dingen mogen beleven de afgelopen 2,5 jaar en het komende half jaar gaan we dat zeker blijven doen. De jongeren in de Nassaukerk zijn energiek, enthousiast, gezellig en scherp. Nog even genieten dus!

De Opgang-Sloterkerk

Nieuw-West

Martijn van Leerdam predikant Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl



Tent-making ministry. Het is een term die het werk van moderne kerkvernieuwers en apostelen beschrijft en misschien wel de mooiste van allemaal. Het betekent zoiets als het verkondigen van het goede nieuws, terwijl je ondertussen een tijdelijk onderkomen aan het bouwen bent. In Osdorp en Sloten zitten we juist ruim in onze kerkgebouwen. We hebben er namelijk twee, terwijl er voortaan elke zondag maar in één van beide een kerkdienst is. Doordeweeks gebeurt er natuurlijk ook best veel. Maar toch is het wennen. Al zit de kerk nu weer wat voller, het is een confrontatie met de vergrijzing en krimp die we vroeg of laat allemaal onder ogen moeten zien. Wat gaan we doen met de ruimte die over is? Welke mogelijkheden zijn er tot groei en bloei? Blijven dromen en bouwen, dat is de kunst. Want al is de winter nog zo lang, de lente komt. Dat staat vast.

Regenbooggemeente in De Ark

Nieuw-West

Kees Zwart interim-predikant Nieuw-West
regenbooggemeente.nl



We trekken voortaan als een wijkgemeente met elkaar op: De Ontmoeting en De Regenbooggemeente. We gaan samen verder als De Regenbooggemeente en zijn daar heel blij mee. De samenwerking van de afgelopen twee jaar heeft bewezen dat we het goed hebben met elkaar, dat we samen veel kunnen, zeer slagvaardig zijn en - misschien wel het belangrijkste - van betekenis voor de buurt. De naam De Ontmoeting laten we dus los. Al voelt de een dat meer dan de ander, het doet pijn en dat vraagt om ons aller begrip. Als nieuw samengevoegde wijkgemeente staan we ook op het punt om een beroepingsprocedure te starten.

Want ja, op zondag 12 januari hebben we afscheid genomen van onze zeer geliefde wijkpredikant en collega ds. Miekie Myburgh. Het was een daverend feest. Miekie laat een levendige, buurt-betrokken gemeente achter die de toekomst als een uitdaging aangaat. We zullen haar echt missen. Ik hoop dat haar geest nog lang zal blijven waaien in de wijkgemeente die - is dat waar? - de grootste van Amsterdam is.

Kerkdiensten Amsterdam - februari/maart 2020

WIJK	KERK	TIJD	ZONDAG 16 FEBRUARI	ZONDAG 23 FEBRUARI	ZONDAG 1 MAART	ZONDAG 8 MAART	ZONDAG 15 MAART	ZONDAG 22 MAART
Centrum	Keizersgrachtkerk	10.30	Ds. Bara van Pelt	Robert Jan Nijland	Ds. Gerhard Scholte	Ds. Cor Ofman	Ds. Riekje van Osnabrugge	Ds. Gerhard Scholte
	Noorderkerk	10.00 18.30	Ds. Paul Visser Ds. Theo Doornebal	Ds. Johan Visser Ds. Paul Visser	Ds. Paul Visser Ds. Johan Visser	Ds. Johan Visser Ds. Paul Visser	Prop. René Visser Ds. Arie de Fijter	Ds. Johan Visser Ds. Paul Visser
	Oude Kerk	11.00 18.30	Ds. Jessa v.d. Vaart Muziekvesper	Ds. Marieke Meiring Abdijvesper	Ds. Jessa v.d. Vaart Evensong	Ds. Nienke Vos Abdijvesper	Ds. Jessa v.d. Vaart Orgelvesper	Ds. Marcel Barnard Abdijvesper
	Oude Lutherse Kerk	10.30	Ds. Marieke Brouwer	Ds. Harry Donga	Ds. Andreas Wöhle	Ds. André v.d. Stoel	Ds. Marieke Brouwer	Drs. Elina Elsa Aarsen
	Westerkerk	10.30 17.00	Ds. Jan-Gerd Heetderks	Ds. Herman Koetsveld Dr. Cristina Pumplun	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Jan Offringa	Ds. Herman Koetsveld
	Diensten met Belangstellenden	19.00	Ds. Taco Koster	Ds. Erick Versloot	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Wim Scheltens
	De Waalse Kerk	11.00	Ds. Hans Snoek	Ds. Henk Spoelstra	Richard Bennahmias	Ds. Henk Spoelstra	Ds. Liesbeth van Hilten	Ds. Henk Spoelstra
Noord	De Ark	10.00	Ds. Kees Zwart	Ds. Mieke Myburgh	Ds. Greet van 't Slot	Huib Waalewijn	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Jan Lammers
	Bethelkerk	10.00	Ds. Ole van Dongen	Ds. Trinus Hibma	Ds. Hans Uytendogaard	Friese dienst (16.00) Ds. Trinus Hibma	Ds. Trinus Hibma	Ds. Lützen Miedema
	Nieuwendammerkerk	10.00	Ds. Paula de Jong	Ds. Cor Ofman	Ds. Paula de Jong	Ds. Wilken Veen	Ds. Gerson Gilhuis	Ds. Paula de Jong
	Dorpskerk Durgerdam	10.30	Geen dienst	Ds. Pieter Lootsma	Geen dienst	Samen in Ransdorp-Holysloot	Geen dienst	Geen dienst
	Ransdorp-Holysloot	10.00	Ds. Douwe de Roest	Ds. Hans Reedijk	Ds. Marnix van der Sijs	Ds. Wim Vreeken	Ds. Marino Camarasa	Ds. Annemieke v.d. Meiden
	Dorpskerk Zunderdorp	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Koos Staat	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Robert-Jan van Amstel
West	Gast-huis	17.30	Geen dienst	Heilig Vuur West Heilig Vuur Viering	Ds. Wilken Veen (16.30)	Heilig Vuur West Heilig Vuur Viering	Geen dienst	Heilig Vuur West Heilig Vuur Viering
	Hebron	12.00	Ds. Jurjen de Bruijne	Ontmoetingsviering Ditta Westerbeek	Ds. Jurjen de Bruijne	Daan Savert	Ds. Jurjen de Bruijne	Ds. Bas van Dieren
	Jeruzalemkerk	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Elsbeth Gruteke	Ds. Richard Saly	Samuel Lee
	Nassaukerk	10.30	Ds. Mirjam Röhlting	Dr. Rinse Reeling Brouwer	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Klaas Holwerda	Morgengebed	Ds. Klaas Holwerda
	Westerwijk	10.30	Geen dienst	Koffieviering Jonne Knevel	Kliederkerk	Lunchviering Wilna Wieringa	Geen dienst	Koffieviering Jonne Knevel
Nieuw-West	De Opgang	10.00	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in de Slotkerk	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in de Slotkerk	Ds. Wilken Veen	Samen in de Slotkerk
	De Ontmoeting & Regenbooggemeente in: De Ark	10.00	Ds. Lodewijk Dros	Pastor Diane Vonk	Ds. Anna Hoekstra	Ds. Wout v.d. Spek	Renger Prent	Martin de Jong
	Slotkerk	10.00	Samen in De Opgang	Ds. Robert Jan Bakker	Samen in De Opgang	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in De Opgang	Ds. Martijn van Leerdam
Zuid	Oranjekerk	10.00	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Ari van Buuren	Ds. Jantine Heuvelink	Pastor Coen van Loon	Ds. Jantine Heuvelink	Drs. Hanna van Dorssen
	Pelgrimskerk	10.30	Ds. Harmen de Vries	Ds. Sieb Lanser	Ds. Harmen de Vries	Ds. Jacob Meinders	Ds. Harmen de Vries	Ds. P. Masmeijer
	Thomaskerk	10.30	Ds. Julia van Rijn	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Ad van Nieuwpoort	Ds. Evert Jan de Wijer
	Vrijburg	10.30	Ds. Juup van Werkhoven	Ds. Jessa v.d. Vaart	Ds. Japke van Malde	Ds. Joep de Valk	Ds. Greteke de Vries	Ds. Joost Röselaers
	Willem de Zwijgerkerk	10.00	Ds. André Fox	Drs. Hanna van Dorssen	Ds. Petra Barnard	Ds. Carel van der Meij	Ds. Rien Wattel	Ds. Willemien van Berkum
Oost	De Binnenwaai	11.00	Alexander Noordijk	Alexander Noordijk	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Alexander Noordijk	Ds. Cor Ofman	Alexander Noordijk
	De Bron	10.00	Ds. Margrietha Reinders	Prop. Marjolein Hekman	Ds. Susan ten Heuw	Prop. René Visser	Prop. Marjolein Hekman	Ds. Margrietha Reinders
	Elthetokerk	10.00	Ds. Martijn van Laar	Ds. Marleen Blootens	Ds. Martijn van Laar	Ds. Leon Rasser	Ds. Martijn van Laar	Ds. Gerben van Manen
	Muiderkerk	10.30	Ds. Greteke de Vries	Ds. Greteke de Vries	Ds. Netty de Jong-Dorland	Ds. Greteke de Vries	Experimentele dienst	Ds. Greteke de Vries
Zuidoost	De Drie Stromen	9.30	Ds. Marianne van Gilst	Ds. Jan v.d. Meulen	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad
	De Nieuwe Stad	9.30	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Ds. Frits Brommet	Werkgroep Groene Kerk	Ds. Hugo Vlug	Ds. André v.d. Stoel

Voor adressen kerken en diensten op Aswoensdag 26 februari en Biddag voor Gewas en Arbeid op woensdag 11 maart zie: protestantsamsterdam.nl/kerken.

AGENDA februari/maart 2020

ACTIVITEITEN VOOR TIENERS EN JONGEREN

Tiengroepen

In de Nassaukerk, Jeruzalemkerk, Oudekerk, Keizersgrachtkerk, Westerkerk, Noorderkerk en De Binnenwaai zijn tiengroepen. In Nieuw-West en Noord zijn kerkoverkoepelende tiengroepen (West Side Teens en Nova Noord). Van samen koken tot goede gesprekken.

tienerwerkers Liddie Braanker of Nynke Visscher,
jong@protestantsamsterdam.nl
of 020 - 53 53 700.

VRIJDAG 13 MAART

Keizersgrachtkerk Kroegtijgers

Deelnemers van 17 tot 25 jaar spreken met elkaar af in de kroeg Het genootschap der geneugten aan de Kerkstraat 54, drinken een drankje (op kosten van de kerk) en hebben ontspannen gesprekken. Enerzijds het leven delen, maar vaak wordt er ook gesproken over een thema dat aansluit bij levensvragen.

Vr. 13 mrt. 20.00-23.00 uur, info:
robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl
of [facebook.com/kgkyouth](https://www.facebook.com/kgkyouth)

WOENSDAG 12 FEBRUARI

Valentijn: ruimte innemen

Schuif aan bij ons diepzinnige en gezellige diner. Naast drie vega gangen staan er creatieve verrassingen op het menu: performances, muziek, speelse oefeningen of nieuwe rituelen. Dit keer is het thema Valentijn: ruimte innemen. Vrienden, familie of burens: elke relatie is een dans in de ruimte, een dans van geven en nemen. Hoeveel ruimte neem jij in?

Wo. 12 feb. De Ark, Banne Buikslootlaan 63 c, 18.30 uur, € 19,50, minima € 14,50, Vrienden van De Ark: gratis

MAANDAG 17 FEBRUARI

Cursus Bijbelse Miniaturen

Ds. Wilken Veen verzorgt een cursus aan de hand van het boek *Bijbelse Miniaturen* van ds. Carel ter Linden. Deelnemers lezen de verhalen over Mozes en als er tijd genoeg is de verhalen over David.

Ma. 17 feb. 2 en 16 mrt. De Opgang, 20.00-22.00 uur, info: ds. Wilken Veen: wilkenveen@hotmail.com

DINSDAG 18 FEBRUARI

Lunchconcerten in de Thomaskerk

18 feb: Duo Vita: Maria Nemtsova, piano en Vitaly Vatiya, saxofoon; 3 mrt: Gullikers & Apperloo: Charlotte Gulli-

kers, cello en Renate Apperloo, cello; 17 mrt: Edson Ensemble: Remi J. Edson, fluit, Ula Kamilé, viool, Audinga Mustelkyté, altviool, Anton Jakimenco, klarinet en Gediminas Stepanavicius, contrabas.

Di. 18 feb. 3 en 17 mrt. Thomaskerk, vanaf 12.00 uur: koffie en thee, 12.30-13.00 uur: concert

Op zoek naar de achtergronden van het antisemitisme

Antisemitisme is terug van nooit weggeweest en vult de krantenpagina's en nieuwsrubrieken weer. Waar komt die fixatie op joden in de Europese samenleving eigenlijk van?

AGENDA februari/maart 2020

daan? En wat is antisemitisme precies? In deze lezing wordt op zoek gegaan naar de achtergronden van het antisemitisme, waarbij ook naar de rol van het christendom gekeken wordt. Inleider dr. Bart Walleet is plaatsvervangend hoofd van het Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme en schrijver van o.a. *Christendom en antisemitisme: tweeduizend jaar confrontatie*.

Di. 18 feb. Thomaskerk, 20.00 uur, bijdrage € 5,-

ZATERDAG 22 FEBRUARI

Karel Eykman: wat geloof jij eigenlijk?
In 2020 komt het nieuwste boek van schrijver en dichter Karel Eykman uit: *Wat geloof jij eigenlijk?* Verhalen en gedichten om over na te denken. Hoe stel je praten over geloven aan de orde bij leerlingen van de hoogste klassen van de basisschool? Je gelooft altijd wel ergens in. Maar in wat? In jezelf? De ander? In de mensheid? De aarde? Eykman leest voorafgaand aan de publicatie samen met deelnemers het boekje. 22 feb: geloven in jezelf, geloven in de ander; 29 feb: geloven in voorbeelden, geloven in alle mensen; 7 mrt: geloven in de natuur; 14 mrt: geloven in grote woorden, geloven in God.

Za. 22 en 29 feb. 7 en 14 mrt. Thomaskerk, 10.30 uur, € 5,-

ZONDAG 23 FEBRUARI

Cantatedienst

Jesus nahm zu sich die Zwölfe van Johann Sebastian Bach. Uitvoerenden: Westerkerkkoor, solisten en Ensemble 't Kabinet onder leiding van JanJoost van Elburg. Voorganger: Cristina Pumpun, organist: Evan Bogerd.

Zo. 23 feb. Westerkerk, 17.00 uur, info: westerkerk.nl, westerkerkkoor.nl

MAANDAG 24 FEBRUARI

Teksten voor Toeschouwers

Iedere maand verdiept deze leeskring zich in een nieuw toneelstuk, dat die maand ook te zien is in Amsterdam. De bijeenkomsten bestaan uit een korte nabespreking van wat bezoekers de vorige maand gezien hebben, een inleiding op de voorstelling die zij de komende maand gaan zien en een theatrale lezing van fragmenten uit betreffend werk. Deze keer: Hendrik Groen, data: 3 t/m 8 maart, locatie: DeLaMar Theater. De spraakmakende Hendrik Groen-boeken brachten niet alleen veel teweeg in de literaire wereld. Ook werd er een televisieserie op gebaseerd en nu een reeks toneelstukken.

Ma. 24 feb. Thomaskerk, 10.30 uur

WOENSDAG 26 FEBRUARI

Taizé-viering

Meditatieve viering van Aswoensdag in de traditie van Taizé. Deze viering wordt georganiseerd door de jongeren community Taizé in Amsterdam. Om 19.00 uur themagesprek.

Wo. 26 feb. Nassaukerk, 20.00 uur, info: info@taize.amsterdam

DONDERDAG 27 FEBRUARI

Museumuitje van de Muiderkerk

Musea voeden de ziel, voegen kennis toe, spiegelen aan 'het andere' en verbinden met andere bezoekers. Daarom organiseert de Muiderkerk maandelijks een museumbezoek in de buurt. Met tijd om samen na te praten. Een gesprekskring op locatie. Donderdag 27 februari wordt het Bijbels Museum bezocht om de tentoonstelling Kees de Kort-ikonen te bezichtigen.

Do. 27 feb. Bijbels Amsterdam Museum, Herengracht 366-368, 15.00-17.00 uur, aanmelden: predikant@muiderkerk.nl



De Veertigdagenkalender 2020 heeft als thema: 'In je element zijn'. Kijk op de voorkant van de agenda.

VRIJDAG 28 FEBRUARI

Braambosgebeden veertigdagentijd Westerkerk

Korte avondgebeden in de weken voor Pasen: een half uur rust en bezinning midden in de drukke stad rond de lichten van het Brandend Braambos. Organist Evan Bogerd speelt muziek die past bij deze periode, er klinken woorden uit de Bijbel en een gedicht. Er is ruimte voor gebed, stilte en een lied.

Vr. 28 feb. 6, 13, 20, 27 mrt. en 3 apr. Westerkerk, 17.00-17.30 uur

Zinema van De Ark Noord

Thema: Samen op onszelf. Films over autonome gemeenschappen. De film *Beast of the wild* gaat over een kleine gemeenschap in het zuiden van de VS, ten zuiden van de Mississippi-delta, die zich staande probeert te houden. Na afloop gesprek.

Vr. 28 feb. De Ark, Aakstraat 60, zaal open 19.15 uur.

DINSDAG 3 MAART

AUF FLÜGELN DES GESANGES POËZIE EN MUZIEK

Drie avonden aandacht voor drie Duitse dichters: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Heinrich Heine (1797-1856) en Eduard Mörike (1804-1875). Bekende gedichten als Erlkönig, Prometheus en Die Loreley in meerdere versies, enkele Nederlandse vertalingen en Friese vertalingen. Op muziek gezet door componisten als Carl Loewe (1786-1869), Franz Peter Seraphicus Schubert (1797-1828), Fanny Mendelssohn (1805-1847), Felix Mendelssohn (1809-1847) en Nederlandse componisten als Samuel de Lange jr. (1840-1911), Alphons Diepenbrock (1862-1921) en Henriëtte Bosmans (1895-1952).

Di. 3 mrt. 14 apr. en 16 mei, Thomaskerk, 20.00 uur, per bijeenkomst € 5,-.

DONDERDAG 5 MAART

Urban Religion: nieuwe plekken van zingeving in de stad

Op welke plekken in de stad kunnen Amsterdammers terecht met hun levensvragen? In de kerk natuurlijk en op de yogaschool. Maar er zijn ook andere, innovatieve plekken waar gezocht wordt naar zingeving, rust en gemeenschap. Denk aan de pop-up kerk, de School of Life of de moskee. Op deze avond presenteren vernieuwende initiatieven zich, zowel seculier als christelijk en islamitisch. Met een accent op jong en eigentijds.

Do. 5 mrt. Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 20.00-22.00 uur

ZONDAG 8 MAART

Matinee Concert Sloterkerk

Een optreden van de solopianist Feico Deutekom die op de vleugel muziek van o.a. Philip Glass ten gehore brengt. Betoverend, imponerend en hypnotiserend: zo werd zijn interpretatie van het *Minimal Music* genre vorig jaar gekarakteriseerd. Zijn in 2019 verschenen eerste cd Feico Solo is bekroond. De presentatie van zijn tweede cd vond in een uitverkochte Melkweg plaats.

Zo. 8 mrt. Sloterkerk, 15.00 uur, € 10,-. Info: sloterkerk.nl en feicodeutekom.com

Friese kerkdienst in Bethelkerk

Thema: Boarne fan frijheid (Bron van vrijheid). Deze dag valt samen met de Internationale Vrouwendag met het thema Vrijheid. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat vrouwen vrij zijn en hun individuele rechten worden gerespecteerd. Enkele voorbeelden van deze strijd voor zelfbeschikking uit de Bijbel en in de Friese geschiedenis komen voorbij. Voorganger: ds. Trinus Hibma. Met de Bethelcantorij en de Krite-kantorij. Na afloop bijpraten met koffie/thee en Friese koek.
Zo. 8 mrt. Bethelkerk, 16.00 uur, bethelkerkamsterdam.nl

DONDERDAG 12 MAART

Communicatieborrel van de Protestantse Kerk Amsterdam

Het team communicatie van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) organiseert een communicatieborrel voor iedereen die zich binnen de PKA bezig houdt met PR en communicatie. Onderwerpen zijn: 'het merk' PKA en de jaarlijkse paas- en kerstcampagnes. Daarnaast ontmoeting.

Do. 12 mrt. Gelagkamer v.d. Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, 17.00-19.00 uur, opgave via: communicatie@protestantsamsterdam.nl

ZONDAG 15 MAART

Centraal Kamer Koor in Oranjekerk

Concert van het Centraal Kamer Koor onder leiding van Leonard van Goudoever in samenwerking met het duo Van Camp Van Delft: Saartje Van Camp, cello, Sebastiaan van Delft, orgel en piano. Op het programma staan werken van Bach en Monteverdi. Ook teksten van Paul van Ostayen op muziek van Leonard van Goudoever en Lucas Wiegerink.

Zo. 15 mrt. Oranjekerk, 19.30 uur, vrijwillige bijdrage

WOENSDAG 18 MAART

ZIN! van Zinnig Noord

ZIN! is een zinderende mix van sprekers, muzikanten en andere gasten. Met prikkelende oefeningen en open ontmoeting. In een open, intieme sfeer van het tuinhuis van de Tolhuistuin zoekt ZIN! naar moderne zingeving. In 2020 draait ZIN! om ruimte. Ruimte in je drukke hoofd en in je agenda en in je huis. Ruimte voor je dromen. Ruimte voor je schaduwzijde. Ruimte voor jezelf. Organisatie: Zinnig Noord, een open community rond zingeving.

Wo. 18 mrt. Tolhuistuin, Tolhuisweg 3, 20.00-22.00 uur, zinnignoord.nl

DONDERDAG 19 MAART

Eettafel in de Ark

Een maaltijd met heerlijk eten, en veel

gezelligheid.

De Ark, Aakstraat 60, 17.00-20.00 uur, € 5,-

ZONDAG 22 MAART

Vrijburg laat Kim Putters voorgaan

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en werd onlangs door De Volkskrant gekozen als meest invloedrijke Nederlander. Hij is hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de Partij van de Arbeid was hij van 2003 tot 15 juni 2013 lid van de Eerste Kamer. Zijn overdenking heeft als titel 'veenbrand - smeulende kwesties in de welvarende samenleving'. Ds. Joost Röselaers leidt de dienst.

Zo. 22 mrt. Vrijburg, 10.30 uur

WOENSDAG 25 MAART

Herdenking dr. Jan Koopmans 'Bijna te laat!

'Volk van Nederland, het is bijna te laat - maar nog niet helemaal!' Deze krachtige uitroep deed de Amsterdamse predikant Jan Koopmans in 1940. In zijn pamflet *Bijna te laat!* riep hij zijn landgenoten op in verzet te komen tegen anti-Joodse maatregelen. Later werd hij geprezen om zijn moed. Maar tijdens de oorlog bleef massale steun uit. Tegenwoordig horen we ook regelmatig dat het bijna te laat is. Een samenleving waarin mensen op basis van Big Data bestuurd worden, lijkt niet ver weg. De Noorderkerk, waar Koopmans in de oorlog predikant was, organiseert ter gelegenheid van zijn 75e sterfdag met de Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan Gouden Reaal een herdenking die deze thematiek centraal stelt. Met medewerking van cabaretier Freek de Jonge, politica Amma Asante en theoloog Niels den Hartog.

Wo. 25 mrt. Noorderkerk, 20.00-22.30 uur, info: noorderkerk.nl

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL



Kim Putters is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij houdt in Vrijburg de overdenking: 'Veenbrand - smeulende kwesties in de welvarende samenleving'. Zie onder zondag 22 maart.

Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

'Heerlijk altijd dat zingen in de Elthetokerk', schreef iemand onlangs op Facebook naar aanleiding van een uitvaartdienst die ze bezocht had. 'Eigenlijk ben ik van huis uit "niks", zo wisselden wij kinderen in Amsterdam onze geloven uit. Ik was "niks". Dat "niks" ligt wat gecompliceerd, dus ik zing alles mee. Dan kun je tenminste nog geluid geven aan je stilstaan.' Haar woorden troffen mij. Misschien omdat ik zelf ook zo van zingen houd. Zingend ben ik verbonden met de wereldwijde kerk der eeuwen, kan ik me als het ware ook laten drijven, word ik gedragen, door beproefde woorden, door de stemmen van de mensen met wie ik samen zing, door God zelf. 'Als eens mijn eigen adem stopt, dan draagt mij uw muziek', zingt een van mijn lievelingsliederen. Of je nu 'niks' bent of gelovig (en ook geloven ligt soms wat gecompliceerd), die draagkracht is blijkbaar te proeven!



las ik een tekst die in al ons PR-geweld toch even bleef hangen: 'We zijn een verzameling ingewikkelde mensen. Snel van het padje, snel boos, altijd wel iets aan de hand. Maar er is een God die ons aankan. Jij bent vast niet moeilijker dan dat wij zijn. Dus jij kunt er ook nog wel bij. Maar let op: als je een ideale gemeenschap zoekt, zoek dan gerust nog even verder.' Welkom in de Thomaskerk!

Vrijburg Zuid

Joost Röselaers predikant voor de Vereniging van Vrijzinnig
Protestanten in Vrijburg
vrijburg.nl



De afgelopen jaren is veel geschreven over de verschillende tweedelingen die bestaan in de samenleving. De winnaars en verliezers van globalisering, het platteland versus de stad, hoogopgeleid tegenover laagopgeleid. Zonder gevaar zijn deze tweedelingen niet. Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters schreef recentelijk het boek *Veenbrand*, over de smeulende tweedeling in Nederland die zou kunnen uitslaan in een maatschappelijke brand. Welvarend Nederland staat er ogenschijnlijk heel aardig voor, maar lang niet iedereen geniet daarvan mee. De maatschappelijke onvrede groeit daarover. Wat kunnen wij als kerken, als Vrijburg doen aan deze tweedeling en om de muren te slechten? Wij zijn ook kritisch naar onszelf. Want, dragen wij (onbewust) bij aan de tweedeling? Zitten wij niet vast in onze eigen bubbel? Wij gingen hierover eind januari in gesprek tijdens een *diner pensant* met politica en hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact Jet Bussemaker. Op zondag 22 maart om 10.30 uur zal tijdens de kerkdienst Kim Putters de overdenking uitspreken.

Muiderkerk Oost

Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Veilige Geest? In de Muiderkerk lanceerden we op de tweede zondag van 2020 het project Veilige Kerk. Psalm 57 en Romeinen 12 gaven richting. Niet eerder in mijn predikantschap liepen reacties op de thematiek van de dienst zo uiteen. Tijdens het nagesprek bleek het tot gevoelens van onveiligheid en verontwaardiging te hebben geleid; de gedragscode werd door deze en gene niet als helpend ervaren. De regels gaven een ouderwets gevoel van beklemming en beperking, van elkaar de maat nemen en meer van dergelijk naars. Anderen herkenden de noodzaak om het er over te hebben en waren blij dat deze campagne stimuleert om pijnlijke incidenten bespreekbaar te maken. Dat daarop geen taboe rust. Kritiek op het streven naar onderling vertrouwen heb ik niet gehoord. Wel: daarvoor hebben we deze campagne niet nodig. Dus de veilige geest wordt herkend, maar de letter zet iets op scherp, maakt iets juist onveilig en ik weet nog niet goed wát. Op de website van de Muiderkerk denk ik na over de term 'veilig', die eerder een reclameslogan is dan een adequate beschrijving van een wenselijke situatie. Hoe reageren andere gemeentes?



Willem de Zwijgerkerk Zuid

Frans Schouwenaar diaconale werkgroep Willem de Zwijgerkerk
willemdezwijgerkerk.nl



In de Kleine Bijbelkring stelt 'onze boeddhist' regelmatig de vraag waarom dat kruis toch zo belangrijk is voor christenen. Door meditatie kun je toch tot inzicht komen en tot vrede? 'Onze moslim' kent zijn klassiekers en de waarde die gehecht wordt aan het martelaarschap. 'Onze jood' weet wat lijden is. Onderweg naar Goede Vrijdag hebben we besloten Bijbelteksten te gaan lezen, die ons duidelijk kunnen maken hoe dat zat met dat lijden en de kruisdood van Jezus. Het beloven boeiende gesprekken te worden. Ondanks al onze verschillen hadden we samen voor zondag Epifanie een viering voorbereid. Het werd, om in de woorden van diverse gemeenteleden te spreken, een ontroerende dienst. 'Onze boeddhist' die zes boeddhistische paramita's reciteert. 'Onze moslim' die een tekst van Karel Eykman voordraagt. 'Onze jood' die de geschenken van de Wijzen schildert. Jo van Beusekom, onze organist, die vanaf het orgel de gregoriaanse introitus voor Epifanie zingt. Gemeenteleden en deelnemers van de kring, die samen teksten lezen, muziek maken en liederen zingen. Oecumene op z'n mooist.

Oranjekerk Zuid

Wielie Elhorst vervangend predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Als zoveel kerken kampt ook de Oranjekerk met de kwestie van vrijwillige inzet. De mensen die de gemeente van de Oranjekerk vormen, zijn zonder meer overtuigd van het belang van een protestantse gemeenschap in het hart van de Pijp. Maar het blijkt, bij alle loyaliteit die er is, lastig voldoende mensen te vinden om alle activiteiten draaiende te houden. Tijd voor een pas op de plaats: nadenken over wat nu echt essentieel is voor het functioneren van een kerkelijke gemeenschap, wat er in de institutionele ondersteuning van de kerk mag worden verwacht van ambtsdragers en wat de inzet moet zijn bij het werven van vrijwilligers: hun gaven of wat er 'moet' gebeuren? De Oranjekerk gaat zich een jaar lang bezinnen, als een gemeenschap achter Jezus aan, niet als een vereniging, hoezeer de kerk ook dat is. De veertigdagentijd is ook hiervoor een goede tijd: achter Jezus, in zijn voetstappen, samen. Wat betekent dat voor gemeente-zijn in deze tijd?



Leerhuis Amsterdam

Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam
leerhuisamsterdam.nl



In de jaren vijftig zaten de kerken nog vol. Onder predikanten circuleerden rijmpjes zoals dit grafschrift voor ds. van Ginkel:
*Hé, da's sterk:
geen file voor mijn zerk
zoals vroeger voor de kerk.*

Thomaskerk Zuid

Evert Jan de Wijer predikant Thomaskerk
thomaskerk.nl

In deze rubriek is het verleidelijk om ronkend kond' te doen van onze succesverhalen. Zo zijn ook onze manieren in Amsterdam. Ook in dit nummer is er weer zo'n interview met een dominee en zijn programmamaker die de wereld gaan veroveren. Als je *Kerk in Mokum* leest, vraag je je onderhand af waarom eigenlijk heel Mokum niet aan de voeten van de kerk ligt! Ergens



De maker hiervan was zijn collega Jan Buskes die de bevoegdheid van zijn prediking goed wist te kruiden met zijn humor. Daardoor was hij ongetwijfeld een van de populairste, zo niet de populairste dominee van Amsterdam. Als hij in de volksbuurten aan de deur kwam, meldde hij zich altijd als 'de man van het licht'. Mensen die een dominee nooit naar boven zouden laten komen, lieten hem dan de zo veel trappen die nodig waren beklimmen, in de veronderstelling dat het de ambtenaar van het energiebedrijf was die de lichtpenningen kwam ophalen. Ja, zo ging dat vroeger met het elektra. En met de dominees. Bovengekomen wist Buskes meestal wel het gehoor te vinden dat hij zocht. Wie meer anekdoten over deze kleurrijke figuur weet, is van harte welkom op maandagmiddag 9 maart 14.00 uur in de Oranjekerk. We hopen op een plezierige en opwekkende bijeenkomst.



MARTIJN & MARTIJN

In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag



Lucas (10 jaar): Wat is uw favoriete Bijbelboek?

Martijn: Hoe kan ik nou kiezen tussen al die 66 boeken die in de Bijbel staan? Ze hebben bijna allemaal wel wat. Exodus is mooi vanwege de tocht door de Rode Zee, Hooglied om de liefde, en Job, tja, om Job.

Martijn: Ja, een mooie vraag van Lucas. Ook ik vind het moeilijk om te kiezen. De Bijbel zit vol verhalen en personen die mij helpen om te geloven en God te vertrouwen.

Martijn: Als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor Prediker. Omdat Prediker zo mooi over het leven vertelt. Dat helpt mij om te zien welke dingen er echt belangrijk zijn en waarover ik me eigenlijk niet zo druk zou moeten maken. Zo schrijft Prediker dat het belangrijk is om te genieten van eten en drinken, vriendschap en de liefde van de mensen om je heen. Dat kan ik niet vaak genoeg horen.

Martijn: Een van mijn lievelingsbijbelboeken is Genesis. 'Er moet licht komen', is het eerste dat God zegt. Verderop in Genesis gaat het over mensen, die er soms een rommel van maken. Maar God laat ze niet vallen. God blijft het 'licht brengen', hoe donker het ook is. Voor mij is dat de boodschap van de Bijbel in een notendop.

- **Martijn van Leerdam**, dominee van de Sloterkerk en De Opgang in Amsterdam Nieuw-West
- **Martijn van Laar**, dominee van de Elthetokerk in Amsterdam Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar jong@protestantsamsterdam.nl.



Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam

Voor de derde keer organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een ontmoetingsmiddag voor mensen die verbonden zijn met de lidkerken of geïnteresseerd zijn in de Raad van Kerken Amsterdam.

De middag begint met een korte inleiding door de voorzitter over de Raad van Kerken Amsterdam. Daarna volgt een inleiding op het thema 'Onze lamp onder de korenmaat of op de standaard?' (Matteüs 5:16). In het christendom zijn evangelieverkondiging, naastenliefde en de opdracht tot getuigenis van het geloof hand in hand gegaan. Maar voor veel mensen zijn dit negatieve begrippen geworden. Het christelijk geloof en de kerk hebben voor velen geen betekenis meer. Christen zijn en daar blij van geven, is niet vanzelfsprekend.

Vrijmoedigheid

Sommige christenen neigen naar terughoudendheid, andere christenen hechten aan evangelisatie of zoeken nieuwe vormen van de kerk in de samenleving. Waar valt de keuze op? Durven christenen nog vrijmoedig te spreken over de waarde van het geloof? Is er een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid? Over deze laatste vraag gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek.

De liturgische afsluiting vindt plaats in de St. Mercuriuskapel, met medewerking van het koor van de Koptisch Orthodoxe Kerk. Aansluitend ontmoeting en een maaltijd.

Zaterdag 22 februari, Koptisch Cultureel Centrum, Mosstraat 1/3, 15.00 uur, einde na de maaltijd om 18.00 uur, toegang gratis, aanmelden: raadvankerkenamsterdam@gmail.com



De Raad van Kerken Amsterdam is te gast bij de Koptisch Orthodoxe Kerk: dit jaar vindt de ontmoetingsmiddag plaats in het Koptisch Cultureel Centrum aan de Mosstraat in Amsterdam-Noord.

Herinneringen aan volksdominee Jan Buskes

Maandag 9 maart is het 40 jaar geleden dat de theoloog en volksdominee Johannes Jacob (Jan) Buskes (1899-1980) overleed. Hij geldt als de kleurrijkste Amsterdamse dominee van de twintigste eeuw. Van 1926-1929 en 1950-1961 was hij predikant in Amsterdam. Zijn humor en geestkracht, bezieling en talent om pakkend te preken hebben bij velen diepe indruk gemaakt. Hij was een bekende socialistische dominee die geregeld op televisie en radio te zien en te horen was. Ook heeft hij enkele artikelen en boeken geschreven die breed werden verspreid.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ds. Buskes actief in het verzet, op de kansel, in pamfletten en in daden. Hij werd gearresteerd, op transport gesteld naar Dachau, maar uit de trein gehaald en naar het

gijzelaarskamp Sint-Michiëlsgestel gebracht.

'Man van het verzet' is een voor Jan Buskes gebruikte typering. Hij verzette zich tegen de synode, nationaalsocialisme, apartheid, de regering en de leiding van de Partij van de Arbeid. Hij kon mensen fel aanvallen of verdedigen. Het Leerhuis Amsterdam wil graag herinneringen aan hem ophalen. Wie dat wil, kan zijn of haar verhaal over Buskes vertellen op 9 maart in de Oranjekerk. Om zo samen Buskes' nagedachtenis te vieren, onder de titel: De man van het licht.

Maandag 9 maart, Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, 14.00 uur. Wilt u uw verhaal vertellen of informatie? Neem contact op met de voorzitter van het Leerhuis Amsterdam, Adriaan Deurlou via: late@rijmerij.nl



Volksdominee Jan Buskes (1945)

COLUMN

Op hoop van zege(n)



Riekie van Osnabrugge, studentenpastor van de Protestantse Kerk Amsterdam, newconnective.nl

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Onze zoons die allebei in Amsterdam op kamers wonen, komen gelukkig regelmatig buurten. Tussendoor hebben we vaak contact via Whatsapp, een zegen in onze drukke levens! Overleg over samen eten, bericht over een tentamen, tip voor een nieuwe Netflixserie, opdracht de nieuwe Starwars echt te gaan zien. Vaak wemelen die gehaaste appjes van - bij vlagen - hilarische typefoutjes, gevolgd door onvermijdelijke plagerige commentaren.

Onlangs meldde de jongste na een heftige amandelontsteking dat hij naar college ging. Na mijn appje 'durf je het weer aan?', verscheen op mijn scherm: 'op hoop van zege!'.

Was dit ook zo'n typefout, of...? Mijn gedachten namen een grote vlucht. Via het verhaal van Jakob bij de Jabbok (vocht die om zege of zegen?) buitelden in mijn hoofd flarden van gesprekken met studenten over elkaar. Daarin valt regelmatig strijd te beluisteren. Met zichzelf (*scroll ik toch weer uren door Instagramposts in plaats van te studeren*), met het leven (*dan vraag ik mezelf echt af waarom ik dit eigenlijk allemaal doe*), met een inmiddels overleden moeder (*waarom wilde ze nooit zien dat ik óók zo hard mijn best doe*). Er spreekt een verlangen uit naar overwinning (zege), op zichzelf, in een relatie of op het harde leven. Nooit denk ik dan: 'daar heb je weer zo'n ver-

wend product van de pampergeneratie', maar vraag me eerder af of onder dat gevoel altijd te moeten strijden, alles zelf te moeten veroveren op het leven, ook een verlangen kan schuilen naar zich juist te mogen overgeven, iets te ontvangen. Een zegen. Van een ouder, het universum, van God?

Nieuwsgierig apte ik terug of hij opzettelijk een n te weinig typte. Zijn droge reactie: *ik wist niet eens dat daar een n hoort te staan*, deed me met schrik aan mijn geloofsopvoedingscapaciteiten twijfelen. *Strekte*, zag ik mezelf typen. Ik liet het staan. Als moeder hoef ik niet alles perfect te doen.