

KERK IN MOKUM Agenda

AGENDA VOOR KERK EN SAMENLEVING | PROTESTANTSE KERK AMSTERDAM | OKTOBER 2020



foto: Roy Schepers

Het team van Holy Hub. Van links naar rechts: Doke Hoekstra, Anouk Zwaan, ds. Bas van de Graaf, Kim van Willegen en Guy Wijnen.

Welkom bij de Holy Hub

Aan het begin van de coronatijd is door een team op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam het platform *Keep the Faith* ontwikkeld. Daar waren allerlei filmpjes, artikelen, blogs en vlogs te vinden om de moed erin te houden in coronatijd. Maar de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Intussen is dit platform door een aantal jonge creatievelingen doorontwikkeld tot HolyHub, een platform dat zich richt op millennials. Dit zeggen de makers er zelf van:

'Holy Hub is een online platform - een open community - waar we ons bewegen tussen trends, taboes en de tien geboden. Een plek voor zingeving en inspiratie. Het kan je houvast bieden in deze roerige tijden, maar je misschien ook antwoord geven op de vraag waar het in het leven echt om gaat voor jou. We verbinden thema's als identiteit, verbinding en idealisme met de traditie van het geloof. Elke zondag naar de kerk? Nee, dat is niet meer van deze tijd. Niet voor de meeste millennials in elk geval. Zingeving kan ook worden gevonden in bijvoorbeeld yoga, activisme of voeding. Hoe we dit aanpakken? Ook hierin maken we de vertaalslag naar het nu.

Dus: we informeren je online met artikelen en video's, maar ook met events waaraan iedereen deel kan nemen. Het open gesprek staat altijd centraal. Verhalen worden gedeeld en we gaan samen beleven. Ieder op zijn eigen manier. Niets moet en alles mag. Kortom: een plek waar je met open armen ontvangen wordt.'

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op [hollyhub.nl](https://www.holyhub.nl), Facebook of Instagram en abonneer je gratis op de nieuwsbrief.

Preek van de Leek Amsterdam in boekvorm

In verband met de coronacrisis gaat Preek van de Leek, dat ieder jaar in november wordt gehouden in de Singelkerk, dit keer niet door. Het populaire evenement wordt georganiseerd door de Doopsgezinde Kerk en de Protestantse Kerk Amsterdam. De editie van 2020 krijgt een herkansing in juni 2021 als de coronamaatregelen het dan toelaten.

Voor de teleurgestelde liefhebbers valt er dit najaar toch iets moois te beleven. De tien beste lekenpreken van de afgelopen tien edities verschijnen in boekvorm. Het boek is samengesteld door Trouw-redacteur Nico de Fijter. Uit ruim 40 preken selecteerde hij de tien beste. Wie bij een knapperend haardvuur de preken van Sigrid Kaag, Femke Halsema, Noraly Beyer, Gerdi Verbeet, Stef Bos, Marjolijn van Heemstra, Stine Jensen, Paulien Cornelisse, Eberhard van der Laan en Alexander Rinnooy Kan nog eens naleest, zal ontdekken dat ze nog niets aan kracht hebben ingeboet. Ook heel geschikt om cadeau te doen.



De bundel met tien preken uit tien edities Preek van de Leek is een uitgave van Walburg Pers en is vanaf begin november te koop in de boekhandel en online. Prijs: circa € 12,50. [walburgpers.nl](https://www.walburgpers.nl)

Herdenking Schipholbrand

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de Schipholbrand uitbrak. Op 26 oktober 2005 vielen wegens brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost elf doden: ingesloten vreemdelingen die wachtten op papieren over hun verblijf hier of een besluit over hun toekomst. Daarom staat het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer op maandag 26 oktober stil bij dit trieste jubileum.

De herdenking vindt plaats om 19.00 uur bij het monument achter Breguetlaan 67, tegenover de Shellpomp in Oude Meer (Schiphol-Oost). Een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur spreekt een kort herdenkingswoord. Er is geen koor maar instrumentale muziek vanwege de coronamaatregelen. Daarna leggen de leden van het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer en belangstellenden bloemen bij de elf paaltjes met de namen, terwijl de elf slachtoffers genoemd worden. U bent van harte welkom om bloemen neer te leggen. Ter plekke zal de organisatie instructie geven over het volgen van de coronamaatregelen.

Het trauma

Een paar jaar geleden kwam de vraag op: moet deze herdenking nog doorgaan? Toen bleek dat voor veel nabestaanden en overlevenden het trauma nog duidelijk leeft. Aan hun gevoelens wil het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer recht doen. Vreemdelingendetentie in Nederland is nog steeds omstreden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rapport *Isolatie in vreemdelingendetentie* van Amnesty International van begin september.

Maandag 26 oktober, Breguetlaan 67, Oude Meer, 19.00 uur, meer informatie: [vluchtelingenhaarlemmermeer.nl](https://www.vluchtelingenhaarlemmermeer.nl) en houd deze website in de gaten voor actuele informatie gerelateerd aan corona

COLUMN

Erbij blijven



Rosaliene Israël is scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

In haar boek *The art of not falling apart* (Atlantic Books, 2018) onderzoekt de Britse journalist Christina Patterson hoe mensen omgaan met verlies en tegenslag. Dit nadat ze boven op ziekte en het verlies van een aantal dierbaren, totaal onverwacht door haar krant aan de kant geschoven is. Iedereen verlangt naar liefde, uitdagend werk, een plek om zich thuis te voelen.

Wat doen we als we dat niet vinden of gevonden hebben en weer verliezen? Wat is de zin achter deze verlieservaringen en hoe vind je die, zeker nu voor de hand liggende zingevende kaders verdwijnen? Ik las Pattersons boek tijdens mijn ziekteperiode, waarin ze interviews

met (on)bekende Britten verweeft met haar eigen zoektocht. In de *struggles* van Pattersons gesprekspartners vond ik herkenning voor het omgaan met mijn eigen situatie. Heel veel *art* kwam er niet aan te pas; wel de erkenning voor het gemodder, het vallen en opstaan, moeizaam zoeken naar richting op je levenspad bij afwezigheid van een routekaart of gids.

Een uitspraak van Patterson zal ik niet snel vergeten: *Sometimes you just need a witness to your pain*. Soms is het enige wat je nodig hebt iemand die erbij is, die bij je blijft en naast je staat, het met je uithoudt in de pijn. Ik realiseer me dat dat precies is waar kerk-zijn voor mij om draait. Dat er plekken zijn waar ons niet

zo geslaagde bestaan een thuis vindt. Waar een *mindset* van compassie wordt geoefend en gevoed door een rijke traditie, ervaringen en verhalen van toen en nu.

Hoe hoopvol om te zien dat er in onze Protestantse Kerk Amsterdam wordt gebouwd aan een veelkleurig palet van kerkplekken. Waar het kerk-zijn onder invloed van corona niet ophoudt, maar creativiteit wordt aangeboden om elkaar te blijven ontmoeten en - samen met andere maatschappelijke partners in de stad - om te zien naar mensen en hun noden.

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl.

Westerkerk Centrum

Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

Het vroege ochtendlicht valt op het gebroken wit van de muur en laat het goud van de orgelpijpen stralen. Vol licht is de Westerkerk en tegelijkertijd is het o zo stil. Buiten rijdt een tram voorbij, auto's en scooters trekken op als het licht op groen springt. De man van de haringskar maakt de deuren van zijn kraam los. In de stad weerklinken de geluiden van de beginnende werkdag. Binnen staan stoelen in een halve kring rond de vlam van een kaars. We zitten op anderhalve meter afstand in de kring en zijn stil. Er klinkt een lied, een gebed, goede psalmwoorden. Het lijkt net alsof de afstand tussen ons kleiner wordt. Daarna mogen we de dag beginnen met alles wat gepland staat, met wat verrast, met uitdagingen, ontmoetingen en gedachten. Het morgengebed in de Westerkerk is er elke werkdag om 9.00 uur. Kom binnen (dat kan van 8.45 tot 9.00 uur) en ervaar dat je dag er anders van wordt.



Noorderkerk Centrum

Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

Op 24 maart was het 75 jaar geleden dat dominee Jan Koopmans overleed. De herdenking kon in verband met de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom vindt deze nu plaats, in de hoop dat COVID-19 niet opnieuw een stoorzender zal zijn. 80 jaar na het verschijnen van Koopmans' oproep tot verzet tegen de eerste anti-Joodse maatregelen van de Nazi-bezitters, herdenken we hem op donderdag 29 oktober met het symposium Bijna te laat! Wie redt onze vrijheid en menselijkheid vandaag in tijden van *big data*? - een thema dat door de digitale revolutie en de politieke en sociale spanningen van onze tijden urgent is. Drie dagen later zullen we op zondag 1 november Jan Koopmans en zijn erfenis voor de kerk herdenken in een kerkdienst waarin ook Koopmanskenner dr. Niels den Hertog voorgaat. Na afloop vindt de officiële opening van de Jan Koopmanskamer plaats, waardoor we de naam en het geloof van deze voorganger in gedachtenis kunnen houden.



Keizersgrachtkerk Centrum

Daan Schut gemeentelid Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

Vanaf de straat kun je bij de Keizersgrachtkerk niet naar binnen kijken. Een mooie voorgevel en een bordes naar een gang die geen zicht biedt op de kerkzaal. Maar wat gebeurt daar binnen? En heeft 'binnen' zo wel een verbinding met 'buiten'? Sinds de zomer is dat in zoverre veranderd dat de kerkzaal ook in beeld komt bij de streaming van de diensten via internet. Het grote aantal kerkgangers via internet in deze tijden van corona gaf de doorslag om ook een beeldverbinding tot stand te brengen. Ik ben daar heel blij mee, want zo kan 'buiten' niet alleen horen maar ook zien wat er 'binnen' gebeurt. Dat kan het besef versterken dat wij kerk in de stad zijn. En de aanwezigheid van een beeldverbinding is ook goed voor de verhuurbaarheid van onze kerkzaal. Er wordt rekening mee gehouden dat niet iedereen in beeld wil komen. Kijk nu ook mee, van huis uit!



Oude Kerkgemeente Centrum

Jessa van der Vaart predikant Oude Kerkgemeente
oudekerk.amsterdam

Wat was het een feest om op zondag 6 september voor het eerst sinds de quarantainetijd als gemeente weer te kunnen samenkomen in de Oude Kerk! Aan het begin van de dienst namen de bezoekers allemaal een stoel mee die ze konden neerzetten waar ze wilden - natuurlijk op 1,5 meter afstand van elkaar. Daarna begon de organist te spelen, de Sweelinck-cantoor te zingen en werd de ruimte ook gevuld met muziek en taal. Het is een geluk dat de Oude Kerkgemeente in deze tijd van sociale distantie kan 'kerken' in een gebouw dat veel ruimte biedt. Natuurlijk hopen we dat de omstandigheden het toelaten dat we daar de komende



weken, maanden mee door kunnen gaan, want hoewel we inmiddels ook online te vinden zijn via kerkdienstgemist.nl, gaat er niets boven *live* aanwezig zijn bij een kerkdienst in het oudste gebouw van Amsterdam. Van harte welkom!

Nieuwendammerkerk Noord

Paula de Jong predikant Nieuwendammerkerk
nieuwendammerkerk.nl

Als ik dit schrijf, is de zomer nog niet helemaal voorbij. Het is Prinsjesdag en ik loop prinsheerlijk langs de Nieuwendammerdijk, kop in de zon, nat gras tussen mijn tenen. Bellend, want ja, het werken is begonnen. Gelukkig kan ik dat weer doen. Wij hadden thuis een 'ongeluk-komt-nooit-alleen' en ik ging van fulltime werkend plots naar fulltime huisvrouw: mantelzorg voor man en kinderen, juf, mét een hernia. Dikke vette pech. Veel geduld, 'kop d'r veur', lieve mensen, pannetjes soep, ze hielpen ons erdoor. Allemaal tekens van ontferming, boodschappen van het goede leven. Nu heb ik hardop geluk, geluk zoals ik dat graag heb: ik loop, ik werk, ik zie hoe de bomen aan het verkleuren zijn. Hoor timmerlui een dak repareren. Hoor ineens *I testifyyy* (ik belijd) keihard uit de speakers op dat dak. En weet: gelukkig klinkt het evangelie gewoon altijd door. Niets meer aan doen, alleen luisteren.



Jeruzalemkerk West

Richard Saly predikant Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.nl

Volgens de richtlijnen mag in ons kerkgebouw twintig minuten gezongen worden. Nooit gedacht dat ik als een kruidenier de liturgie zou moeten afwegen. De druppels die we zingend uitademem kunnen gevaarlijk zijn. En zingen zonder uit te ademen is bijzonder moeilijk. Probeer maar eens. 'Ik heb het gevoel dat ik me in de kerk niet meer kan uiten', zei iemand tegen me. Ik herken dat. Zingen als uitademem, als expressie van wat ik voel en geloof. Tegelijkertijd zou je jezelf eens kritisch af kunnen vragen of dat eigenlijk wel de belangrijkste functie van zingen is. Ergens las ik dat zingen ook een 'invoerkanaal' is: ik zing me het geloof naar binnen via de woorden van anderen. De psalmen zingen niet per se over wat ik nu voel of vind, maar het is de bedoeling dat ik ga vinden en voelen waarover de psalmen zingen. Zingen als geloof inademen. Probeer maar eens. Maar wel zachtjes.



Jeugdwerk Jeruzalemkerk West

Jonne Knevel jeugdwerker Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.nl

Het is vrijdagavond: clubavond. Samen met mijn vrijwilligers staan we klaar met ons goed in elkaar gezette programma. De tieners komen binnen. Kletsend, gillend en knuffelend vullen ze de ruimte met hun energie. Het kost moeite om te starten. Ze zijn in gesprek, vallen lachend van de bank of spelen achter in de ruimte tafelfootbal. Eindelijk, ik ben begonnen. 'Jonne, heb je ook een vriend?', onderbreekt een tiener me ineens nieuwsgierig. Het onderwerp van de avond, was met die ene vraag compleet veranderd. Toen ik net als jeugdwerker begon, kon ik mij daar wel eens aan storen. Ik heb toch een taak iets over te brengen? We moeten toch het programma doorlopen? Nu drie jaar later zie ik dat heel anders. Het Jeugdwerk draait ten diepste om relaties, het programma is daarvoor slechts een middel. Lieve tieners van de Jeruzalemkerk, bedankt voor al jullie vriendschappen en wijze lessen. Ik ga jullie missen!



Nassaukerk West

Marjo Wartena diaken Nassaukerk
nassaukerk.nl

Elke zondag is onze kerkdienst live te zien bij kerkdienstgemist.nl. Soms komen er daardoor zo maar weer eens nieuwe mensen binnen, die nieuwsgierig geworden zijn. Het heeft dus wel een voordeel, dat mensen via internet, de mogelijkheid hebben ergens anders mee te kijken. Wij hebben in september tijdens de startzondag afscheid genomen van onze tienerwerker Koos van Beelen. We zijn blij, dat hij wel drie jaar bij ons is geweest. Hij heeft onze tienergroep tot een hechte groep gemaakt. Door Koos is er meer verbinding gekomen, tussen de ouderen en de jongeren in de kerk. Nu is de tijd gekomen, dat Koos ergens anders Koos gaat zijn. Voor Koos in de plaats komt Stacey Krom als tienerwerkster, bij ons al bekend van de Taizévieringen op de donderdagavond. De plannen voor het komende jaar zijn door Stacey en de jongeren al bedacht. Ze hebben er zin in. We wensen haar veel succes.



Regenbooggemeente Nieuw-West

Redmer Kuiken ouderling-kerkrentmeester Regenbooggemeente
regenbooggemeente.nl

Aan het begin van het jaar is onze wijkpredikant ds. Miekie Myburgh met emeritaat gegaan. Vanaf dat moment kan de wijkgemeente aan de slag gaan met het beroepingswerk. Al in de aanloop naar deze periode was in de gemeente een nieuw visiestuk opgesteld. Profielen van de gemeente en de nieuwe voorganger lagen al klaar. Toch heeft het nogal wat voeten in de aarde. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam en het Breed Moderamen van de Classis mogen er iets van vinden en er moet een solvabiliteitsverklaring aangevraagd worden. Dat betekent dat de wijkgemeente zes jaar de te benoemen predikant moet kunnen betalen. Het is allemaal gelukt. Maar dan begint het: beroepen in coronatijd. Dat is aanpassen. Via het computerscherm overleggen, kennismaken en vieringen bijwonen. Gelukkig heeft dat kandidaten niet weerhouden te reflecteren en hebben we ook op anderhalve meter afstand mooie avonden kunnen beleven. Binnenkort hoopt de commissie met resultaten te komen.



Kerkdiensten Amsterdam - oktober/november 2020

WIJK	KERK	TIJD	ZONDAG 18 OKTOBER	ZONDAG 25 OKTOBER	ZONDAG 1 NOVEMBER	ZONDAG 8 NOVEMBER
Centrum	Keizersgrachtkerk	10.30	Dr. Erica Meijer	Ds. Hanna van Dorssen	Ds. André Fox	Theoloog Janneke Stegeman
	Noorderkerk	10.00 18.30	Ds. Johan Visser Ds. Theo Doornebal	Ds. Jan Scheele Goedhart Ds. Johan Visser	Dr. Niels den Hartog Prof. Henk van den Belt	Prop. René Visser Ds. Jan Scheele-Goedhart
	Oude Kerk	11.00 18.30	Ds. Jessa v.d. Vaart Abdijvesper	Dr. Peter Tomson Abdijvesper	Ds. Jessa v.d. Vaart Choral Evensong	Ds. Paula de Jong Abdijvesper
	Oude Lutherse Kerk	10.30	Ds. Marieke Brouwer	Ds. Harry Donga - Groninger Dienst Alleen online, link via luthersamsterdam.nl	Ds. André v.d. Stoel	Ds. Andreas Wöhle
	Westerkerk	10.30	Ds. Sytze Ypma	Ds. Herman Koetsveld Cantatedienst (17.00)	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Julia van Rijn
	Diensten met Belangstellenden	19.00	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster
	De Waalse Kerk	11.00	Pr Henk Spoelstra	Mme Dieuwertje Zantingh	Mme Liesbeth van Hilten	Pr. Henk Spoelstra
	Stichting Citykerk in Oosterkerk	17.00	Geen dienst	Kerk-to-go (over sacrament)	Geen dienst	Kerk-to-go (over sharing)
Noord	De Ark	10.00	Dr. Lútz Miedema	Ds. Kees Zwart	Ds. Jan Lammers	Dr. Wilken Veen
	Bethelkerk	10.00	Ds. Ole van Dongen	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Trinus Hibma	Ds. Annemarie van Wijngaarden
	Nieuwendammerkerk	10.00	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Ds. Trinus Hibma	Ds. Paula de Jong	Ds. Ditske Tanja
	Dorpskerk Durgerdam	10.30	Geen dienst	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Geen dienst	Straatpastor Hanna Wapenaar
	Ransdorp-Holysloot	10.00	Ds. Theo Wielsma	Ds. Gerdien Neels	Ds. Bas v.d. Bent	Ds. Gerdien Neels
	Dorpskerk Zunderdorp	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Jenno Sijtsma	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster
West	Hebron	12.00	Missionair werker Jurjen de Bruijne	Chris Veldhuis	Missionair werker Jurjen de Bruijne	Daan Savert
	Jeruzalemkerk	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Henk Reinders	Ds. Richard Saly
	Nassaukerk	10.30	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Bara van Pelt	Ds. Lydia Meiling	Ds. Cor Ofman
	Westerwijk	10.30	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst
Nieuw-West	De Opgang	10.00	Ds. Coosje Verkerk	Samen in de Slotkerk	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in de Slotkerk
	Regenbooggemeente	10.00	Ds. Miekje Myburgh	Ds. Rinse Reeling Brouwer	Ds. Kees Zwart	Ds. Coosje Verkerk
	Slotkerk	10.00	Samen in De Opgang	Ds. Dik Fisser	Samen in De Opgang	Ds. Wessel Stoker
Zuid	Oranjkerk	10.00	Drs. Bart-Niek v.d. Zedde	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Leon Rasser
	Pelgrimskerk	10.30	Ds. Geertien Morsink	Ds. Harmen de Vries	Ds. Jaap Doolaard	Ds. Harmen de Vries
	De Thomas	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Mirjam Elbers (10.30) Afscheidsdienst dr. Wilken Veen (14.00) Alleen online, link via dethomas.nl	Ds. Evert Jan de Wijer
	Vrijburg	10.30	Ds. Klaas Vos	Ds. Joost Röselaers	Ds. Japke van Malde	Ds. Joost Röselaers
	Willem de Zwijgerkerk	10.00	Ds. Klaas Holwerda	Ds. David v.d. Meulen	Pastor Nelly Versteeg	Ds. Carel v.d. Meij
Oost	De Binnenwai	11.00	Pastor Alexander Noordijk	Alternatieve viering	Pastor Alexander Noordijk	Ds. Neely Kok
	De Bron	10.00	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Gerbrand Molenaar, Ds. Wieger Pantjes	Ds. Dirk-Jan Thijs	Ds. Gerbrand Molenaar
	Eithetkerk	10.00	Ds. Casper van Dorp	Ds. Martijn van Laar	Ds. Martijn van Laar	Ds. Ben van Veen
	Muiderkerk	10.30	Ds. Casper van Dorp	Ds. Greteke de Vries	Ds. Greteke de Vries	Ds. Piet van Reenen
Zuidoost	De Nieuwe Stad	9.30	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Ds. Justine Aalders	Ds. Jan v.d Meulen
	De Drie Stromen	9.30	Ds. Robert de Vos	Ds. Margrietha Reinders	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Er is geprobeerd om het rooster accuraat te maken maar er kunnen dingen zijn veranderd, check daarom de website van de kerk. U vindt ook een overzicht van de internetdiensten op protestantsamsterdam.nl. Op deze site kunt u ook de adressen van de kerken vinden, net als de diensten op Dankdag voor Gewas en Arbeid op woensdag 4 november.

AGENDA oktober/november 2020

WOENSDAG 14 OKTOBER

Event van NEWConnective: The energy of (dis)connection

In dit off- en online event voor studenten onderzoeken deelnemers verschillende aspecten van (geen) verbinding kunnen hebben met anderen. Met een wetenschapper, ervaringsdeskundige, performer. Uitwisseling coronaproof! Voertaal Engels.

Wo. 14 okt. De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 19.30 uur, € 5,- (students only); info en tickets via: newconnective.nl

VRIJDAG 16 OKTOBER

Lunchpauzeconcerten in de Westerkerk
16 okt: Iddo van der Giessen; 23 okt: Leonard Seeleman; 30 okt: Evan Bogerd.
Vr. 16, 23 en 30 okt. Westerkerk, 13.00-13.30 uur, toegang vrij; collecte na afloop, reserveren via link op westerkerk.nl

DINSDAG 20 OKTOBER

Auf Flügeln des gesanges: poëzie en muziek

Onder leiding van musicoloog en publicist Gerard van der Leeuw aandacht voor drie Duitse dichters: Goethe, Heine en Mörike. Op muziek gezet door componisten als Loewe en Schubert. Bekende gedichten als Erlkönig, Prometheus en Die Loreley in meerdere versies beluisteren en Nederlandse vertalingen bekijken.

Di. 20 okt. en 24 nov. De Thomas, 20.00 uur, aanmelden via:

late@rijmerij.nl met verklaring dat u gezond bent, dat kan ook aan de zaal.

De wording van de islam: het eerste begin

Aan de hand van bronteksten en beeldmateriaal verdiepen deelnemers zich in de historische, politieke en economische context waarin de islam is ontstaan. De docent Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Amsterdam. Er zijn geen ingangseisen en materiaal wordt op de avond uitgereikt. Organisatie: tegentij.nl.

Di. 20 okt. De Thomas, 19.30 uur, € 42,50, boek uw ticket op tegentij.nl

DONDERDAG 22 OKTOBER

Bijbels leerhuis op donderdagmiddag

Op elke bijeenkomst wordt een gedeelte van de Bijbel nauwkeurig gelezen met behulp van een door de inleider gemaakte werkvertaling en vervolgens proberen deelnemers er met elkaar achter te komen wat deze tekst te zeggen heeft. Dit seizoen gaan dr. Wilken Veen en ds. Wout van der Spek door met de verhalen over David en Saul uit de Bijbelboeken van Samuel.
Do. 22 okt. 12 en 26 nov. 10 dec. De Thomas, 14.00 uur, aanmelden via: late@rijmerij.nl met verklaring dat u gezond bent, dat kan ook aan de zaal.

Museumuitje van de Muiderkerk

De non-conformist in onszelf vinden door het bezichtigen van de tentoonstelling 'Ben Cobra' in het Cobramuseum in Amstelveen. Inspireert dat om ook non-conformistisch over het kerkelijk leven te denken?

Do. 22 okt. Cobramuseum Amstelveen, Sandbergplein 1, Amstelveen, 14.00-16.30 uur, aanmelden bij ds. Greteke de Vries via: predikant@muiderkerk.nl

MAANDAG 26 OKTOBER

Open Avond in moskee De Vrede

Open Avond in moskee De Vrede in samenwerking met Dialoog-in-Actie en de Willem de Zwijgerkerk. Thema's zijn: wat betekent corona voor jou? Hoe kunnen we voor elkaar zorgen in deze tijd? En: wat betekent *Black Lives Matter* voor jou?
Ma. 26 okt. Moskee De Vrede, Legmeer-



Expositie in de Oranjekerk: 'Hostile terrain' en 'Mexico in Nederland'. Een indringende tentoonstelling met als doel bewustwording creëren over de gevolgen van het grensbeleid 'Prevention Through Deterrence', dat vanaf de Clinton-regering tot vandaag de dag migranten de dood heeft ingejaagd. Zie voor meer informatie onder: Tot en met zaterdag 24 oktober. Op de foto één van de makers van de tentoonstelling: Tan Tunali

straat 79 (1e verdieping), 19.30 uur, aanmelden via: info@dialooginactie.nl

Bloeklas van De Kwekerij:

Hoe ontdek je wat je wilt?

Je zit in de bloei van je leven. Maar soms zie je door alle 'kansbomen' het bos niet meer. Iedereen is druk, doet z'n best, maar waarvoor eigenlijk? Volgens de Australische verpleegkundige Bronnie Ware hebben stervenden het meeste spijt van het najagen van andermans verwachtingen. Hoeveel aandacht geef jij jouw dromen? Passen jouw keuzes wel bij je wensen voor de toekomst? Een inspirerende en interactieve workshop van pioniersplek De Kwekerij voor millennials die ruimte wil faciliteren om samen levenswijshoud te ontdekken en in de praktijk te brengen.

Ma. 26 okt. De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 19.30-22.00 uur, € 12,50 (student) en € 17,50 (algemeen), tickets via: kwekerijamsterdam.nl

DINSDAG 27 OKTOBER

Warme maaltijd

De Oranjekerk is blij te kunnen melden, dat weer gestart wordt met het aanbieden van een heerlijke warme maaltijd. Let op: de dag en frequentie zijn veranderd.
Di. 27 okt. inloopruimte Oranjekerk, 18.00 uur, € 6,-, opgave uiterlijk maandag voorafgaand bij beheerder G. Vervoorn via: beheer@oranjekerkamsterdam.nl

Bijbelkring in Oranjekerk

Bijbelkring onder leiding van ds. Jantine Heuvelink. Er wordt uit de Bijbel gelezen en daarover gesproken.

Di. 27 okt. inloopruimte Oranjekerk, 15.00 uur, aanmelden niet nodig

DONDERDAG 29 OKTOBER

Symposium Bijna te laat

Wie redt onze vrijheid en menselijkheid in tijden van *big data*? Een herdenking van verzetspredikant Jan Koopmans over hoe hij ons kan inspireren om de bedreiging van onze vrijheid vandaag te zien.

Do. 29 okt. Noorderkerk, 20.00 uur, opgave via: noorderkerk.nl

ZATERDAG 31 OKTOBER

Kunsttentoonstelling Bijbels Museum in Westerkerk

Kunstenaren verbeelden een nieuwe aarde. Maart 2020, aan het begin van de lockdown, initieerde het Bijbels

Museum samen met de Westerkerk Amsterdam en kunstenaarscollectief The Turn Club de Open Call Nieuwe Aarde: verbeeld je visioen. Ruim 260 kunstenaars stuurden werk in. In een tijd waarin een fysieke tentoonstelling voor publiek onmogelijk was, waren en zijn 90 inzendingen online te zien op nieuwewaarde.nu. Op 31 oktober vindt de opening plaats van de tentoonstelling Nieuwe Aarde: 12 visioenen in de Westerkerk Amsterdam. De 12 meest spannende, inspirerende en bijzondere kunstwerken zijn daar voor publiek te bewonderen.

Za. 31 okt. t/m za. 28 nov. Westerkerk, van ma. t/m za: 10.00-15.00 uur, info en tickets via bijbelsmuseum.nl

ZONDAG 1 NOVEMBER

Herdenkingsdienst dominee Jan Koopmans

Een kerkdienst waarin de erfenis van de in 1945 overleden theoloog en predikant Jan Koopmans centraal staat, zodat deze voorganger in Amsterdam en de Noorderkerk in gedachten wordt gehouden. 'Zij gaan eruit en zij gaan eraan.' Dat voorspelde hij al in 1940 over de Nederlandse Joden. Met medewerking van dr. Niels den Hertog.

Zo. 1 nov. Noorderkerk, 10.00 uur, opgave via: noorderkerk.nl

DINSDAG 3 NOVEMBER

Online bloeklas: Hoe bloeit vriendschap?

Goede relaties zijn goed voor je gezondheid, geluk en brein. Maar een duurzame vriendschap is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat betekent vriendschap voor jou? Door Facebook en LinkedIn breid je je vriendenkring uit met een muisklik. Maar wat is een echte vriend of vriendin eigenlijk? Een inspirerende en interactieve workshop over vriendschap van pioniersplek De Kwekerij voor millennials die ruimte wil faciliteren om samen levenswijshoud te ontdekken en in de praktijk te brengen.

Di. 3 nov. 20.00-21.30 uur, na aankoop van je ticket via kwekerijamsterdam.nl ontvang je uiterlijk 2 uur voor de training een link naar de Zoomsessie

DONDERDAG 5 NOVEMBER

Taizéviering in de Nassaukerk

Taizéviering met voorzang van Taizélieders gevolgd door een moment van stilte. Bij de ingang een gezondheids-

check. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar vanwege de coronamaatregelen.

Do. 5 nov. Nassaukerk, 20.00 uur, reserveren via Sebastiaan Hexspoor: pionier@taize.amsterdam

T/M ZATERDAG 24 OKTOBER

Expositie Hostile terrain en Mexico in Nederland

Een indringende tentoonstelling met als doel bewustwording creëren over de gevolgen van het grensbeleid *Prevention Through Deterrence*, dat vanaf de Clinton-regering tot vandaag de dag migranten de dood heeft ingejaagd.

T/m za. 24 okt. Oranjekerk, ma. t/m do: 13.00-15.00 uur, vr: 13.00-17.00 uur en za: 12.00-15.00 uur. Meer info: oranjekerkamsterdam.nl, aanmelden niet nodig

ELKE MAANDAG T/M DONDERDAG

Open Kerk

Benieuwd hoe de prachtige Oranjekerk er van binnenuit ziet? Kom eens kijken tijdens de Open Kerk. De kapel van de Oranjekerk is ook bijna dagelijks ge-

opend. Veel buurtbewoners weten de Oranjekerk en de kapel te vinden.

Elke ma. t/m do. Oranjekerk, 10.00-15.00 uur, aanmelden niet nodig

ELKE VRIJDAG

Taalcafé Muiderkerk

In de Muiderkerk is de opvang van migranten een belangrijk aandachtspunt. Daarom is er elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur een Taalcafé in de Muiderkerk. Bezoekers die hun gespreksvaardigheid in de Nederlandse taal willen verbeteren, zijn hartelijk welkom. De achtergronden van de huidige bezoekers zijn heel divers, ze komen uit Syrië, Iran, Tibet, China, Marokko, Turkije, maar ook uit Hongarije, Finland en Spanje. In verband met de huidige coronamaatregelen wordt op dit moment een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Graag vooraf opgeven bij Flip Noordam, via: pc.noordam@planet.nl

ELKE WERKDAG

Elke werkdag in Westerkerk

Nieuw dit seizoen in de Westerkerk is de opening van elke werkdag met een morgengebed. Het morgengebed is een oeroude vorm om de dag te openen. De dagelijkse taken krijgen een diepere betekenis door de start met de verstillings van het gebed. De vorm sluit aan bij de getijdengebeden zoals die al eeuwenlang in de kloosters vorm krijgt: stilte, openingstekst, lofprijzing, psalmlezing en evangelielezing en natuurlijk krijgen de gebeden een plek. Duur: ongeveer een kwartier. Deelnemers zitten rond het kunstwerk Brandend Braambos.

Elke werkdag, uitgezonderd bijzondere (feest)dagen, Westerkerk, 9.00 uur, aanmelden niet nodig

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Door toename van corona is er de mogelijkheid dat activiteiten niet doorgaan of online, zie de websites.

Janneke & Jonatan Podcast

Janneke Stegeman, Theoloog des Vaderlands 2016/17, en Jonatan Bartling, pionier/ programmamaker bij Zinnig Noord, hebben de handen ineengeslagen. Zij komen met een openhartige podcast waarin ze chocola proberen te maken van het leven. Voor onderweg of tijdens de afwas: 45 minuten bezinning, verdieping en kennis.

Janneke en Jonatan zijn al hun hele leven bezig met zingeving. Met de vraag wat er nou écht toe doet en wat niet, wat werkt en wat niet? In deze podcast delen zij met hun gasten hun ontdekkingen, maar ook de vragen die terug blijven komen.

Zo hebben zij het met filosoof Elly ter Brake over de kunst van liefhebben en met historica Nadia Bouras over hoe je bij een gemeenschap kunt horen en toch jezelf kunt zijn. Met ervaringsdeskundige bij de GGD



Nicole Schalken onderzoeken zij hoe je met geestelijke bagage omgaat en met *pranic healer* Thabo Hollander peinen ze over de rol van spirituele tradities en hoe dat in het echte leven vorm krijgt.

In oktober verschijnt elke week een nieuwe episode. Luister op jannekejonatan.nl of volg Janneke & Jonatan op Spotify en iTunes.

De Opgang-Sloterkerk Nieuw-West

Martijn van Leerdam predikant Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

Voor een keer zal ik eerlijk zijn: soms zakt de moed mij in de schoenen. Ik dacht dat ik vrij precies wist hoe lang anderhalve meter is, maar het lijkt wel alsof het steeds langer wordt. Iedereen wordt erdoor geraakt, inclusief de hele kerk. Hoe kunnen we elkaar nog nabij zijn? Sommige commentatoren stellen dat de kerk in een klap een flink stuk leger wordt. Zij verwachten dat veel kerkgangers niet meer zullen terugkomen. Geldt dat ook voor ons? Misschien wordt de kerk wel relevanter naarmate zij kleiner wordt. Dat idee staat lijnrecht tegenover het kapitalisme van onze tijd, maar anderzijds: Jezus was op een zeker moment in zijn leven ook niets meer dan een dood lichaam aan een kruis. Wat kon je daar nog van verwachten? Te midden van de wanhoop ontstaat er soms toch nog iets moois. Je weet nooit hoe dat kan gaan.



Mam, zie jij mij?
Ja, ik zie jou, je staat achter het gordijn, ik zie het bewegen.
En zie je mij nu?
Ja, ik zie je nog steeds, je voeten komen er onderuit!
En nu?
Nee, nu zie ik je niet meer.
Ga je mij nu zoeken?
Wil je dat graag?
Ja!
Oké... maak eens een geluidje...

Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

Voor mijn verjaardag kreeg ik dit jaar een mooi prentenboek van Charlie Mackesy: *De jongen, de mol, de vos en het paard*. Een soort troostboek, met prachtige ruwe tekeningen en ontroerende korte gesprekjes over vriendschap, liefde, verlangen... Het zit vol mooie quotes. Het is inderdaad een 'lief en troostend boek', zoals vertaler Arthur Japin zegt. Toen ik wat *googelde*, ontdekte ik tot mijn verrassing dat Charlie Mackesy ook de maker is van een indringende sculptuur, waar ik ook een foto van heb staan op mijn bureau. Een plaatje uit een bekende gelijkenis van Jezus. Het beeldt het moment uit dat een vader zijn weggelopen en teruggekeerde zoon liefdevol omarmt, draagt eigenlijk. Het maakte toen ik het tegenkwam in een kerk in Londen grote indruk op me. Diezelfde dragende liefde doorademt ook het populaire prentenboek van Charlie Mackesy. Een mooie pleisterplaats om deze herfst, als de bladeren vallen, ook even bij te toeven!



De Thomas Zuid

Evert Jan de Wijer predikant De Thomas
dethomas.nl

De tijden van corona hebben het woord 'pleisterplaats' van alle vanzelfsprekende betekenis beroofd. Eigenlijk dacht ik er nooit zo diep over na. Natuurlijk was De Thomas een pleisterplaats. Een plek om even op verhaal te komen. Dat kan nog steeds. Maar de pleisterplaats is wel ondergeschikt gemaakt aan veel voorwaarden. Er zijn nu looproutes en handpompjes. Overbodig geworden stoelen staan hoog opgestapeld in de hal en stiltekapel. Het is een mooie tijd voor verbouwingen. Bouwvakkers lopen in en uit. Vloeren worden opnieuw gevoegd. Orgels ingepakt, cv-installaties vernieuwd. Gelukkig weten veel huurders ons te vinden. Maar of zij hier een pleisterplaats vermoeden... Een kunstenaar kwam langs. Hij denkt na over een beeldengroep in die kerk waar hij vanouds en met huid en haar aan is verbonden. Zijn grootvader heeft hem gebouwd. Ik hield mijn hart vast. 'Prachtig!', zei hij. Vooral het ingepakte orgel kon hem bekoren. Grootvader was stokdoof. 'Zo hoort een kerk eruit te zien. Onttast tot de essentie.' Soms heb je even de ogen van een kunstenaar nodig. Welkom in De Thomas!



Willem de Zwijgerkerk Zuid

Linda van de Kamp diaconaal opbouwster
willemdezwijgerkerk.nl

Een buurvrouw belt: 'Kunnen we ook iets organiseren in de buurt?' Even later drinken we samen een kop koffie. Ze vertelt dat ze net met pensioen is en tijd heeft om dingen te doen. 'Er zijn zoveel mensen die door corona alleen thuis zitten. Mensen kunnen niet meer naar hun clubjes waar ze creatief bezig zijn en elkaar ontmoeten. In deze buurt zijn geen grote gebouwen; we hebben ruimte nodig. Heeft de kerk geen ruimte om samen te komen?' Ze wil graag iets met muziek doen. Nu is er in deze corona-tijd een nieuwe samenwerking ontstaan tussen de Willem de Zwijgerkerk en het Odensehuis. Het Odensehuis biedt mensen met geheugenverlies de mogelijkheid om samen met buurtbewoners muziek te maken door middel van Open Podia. Maar de ruimte in het Odensehuis is te klein. Het Open Podium vindt nu plaats in de Willem de Zwijgerkerk (elke laatste dinsdag van de maand) en de buurvrouw kan met haar initiatief aansluiten.



Muiderkerk Oost

Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Het blijft een prachtige uitvinding: dat we contact kunnen houden via Zoom. Niet voor iedereen is het wat, maar vooral gepensioneerde gemeentelieden blijken graag een uurtje per week vrij te maken om anderen en mij te spreken. De 'digitale dorpspomp' noemde iemand het treffend. Hoe maakt iedereen het? Zeker in het begin van de crisis ging het steeds over ons dagelijks leven, wat we wel en niet deden. Over onze zorgen over ons zelf en anderen. En wat we eventueel nodig hadden aan hulp. Nu is het nog steeds een goede mogelijkheid om nieuwtjes uit te wisselen. Maar ook om te horen hoe 'de gemeente' over van alles denkt. Prinsjesdag, de afgelopen dienst, een Netflix-serie, een inspirerend boek, toekomstige activiteiten in de gemeente. Ook als de maatregelen milder zijn, gaan we ermee door. Het is een extra mogelijkheid voor onderlinge verbondenheid, waarvoor we nog meer dan anders ons best willen doen.



Leerhuis Amsterdam

Wilken Veen predikant Leerhuis Amsterdam
leerhuisamsterdam.nl

Dit is mijn laatste Pleisterplaats. Op 6 juni ben ik met emeritaat gegaan, maar het afscheid is voorlopig uitgesteld tot 1 november 's middags in De Thomas. De meesten van u zullen dat via kerkdienstgemist.nl of streaming moeten volgen, want er mogen onder de huidige omstandigheden maar 75 mensen aanwezig zijn (en minder als de maatregelen verder verscherpt worden). Als, wat ik vurig hoop, het Leerhuis na mijn vertrek door mag gaan, zal een ander in het vervolg deze stukjes schrijven. Ik ben dankbaar voor alle ruimte die mij gegund is (in dit blad maar ook anderszins) en hoop u bij een preekbeurt of bij een activiteit van het Leerhuis nog eens te ontmoeten. Het leren (zowel het 'leren' als 'het 'leeren') is mij altijd een vreugde geweest. Het ga u goed!



Oranjekerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Het is zover: we zijn in beeld! De dienst in de Oranjekerk is nu ook te bekijken via kerkdienstgemist.nl. Kunst is nu om ook het omgekeerde te bereiken: hebben wij als kerk ook iedereen in beeld? Wie zien we niet (meer) in de Oranjekerk omdat thuisblijven in deze coronatijd verstandig is? Wie verliezen we uit het oog doordat we niet in ons normale doen zijn? Hoe blijven we elkaar vinden?



MARTIJN & MARTIJN



In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag



Noach moest alle diersoorten meenemen op de ark, maar hoe wist hij zeker dat hij ze allemaal aan boord had? (Liv, 7 jaar)

Martijn: Als je even terugbladert in de Bijbel, dan kun je lezen dat Adam alle dieren een naam gegeven heeft. Ik denk dat Adam dat gewoon netjes aan Noach doorgegeven heeft. Misschien heeft hij de diernamen op een Post-it geschreven voor hem, zodat Noach er niet één vergat. Overigens hoefde Noach de vissen en andere waterdieren natuurlijk niet mee te nemen in de ark. Dat scheelde vast een heleboel.

Martijn: God zal Noach ook vast wel een beetje geholpen hebben, Liv. Al die verschillende dieren wilde God zelf heel graag aan boord. God was zuinig op ze. Noach en zijn gezin hadden al genoeg aan hun hoofd. Of al die dieren aan boord waren, daar hoefde Noach zich volgens mij geen zorgen over te maken!

- **Martijn van Leerdam**, dominee van de Slotkerk en De Opgang in Amsterdam Nieuw-West
- **Martijn van Laar**, dominee van de Elthetokerk in Amsterdam-Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar jong@protestantsamsterdam.nl.

Evelien Oosterom (29) is sociaal cultureel ondernemer en is sinds december 2019 projectmedewerkster van Het Straatpastoraat, een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam.

Evelien: 'Het Straatpastoraat organiseert momenten van menselijk contact, bezinning en gesprek met mensen die bekend zijn met het leven op straat. Het delen van verhalen staat centraal. Ik hou me vooral bezig met het faciliteren en organiseren van onze activiteiten. Omdat onze ruimte klein is, kunnen we sinds coronatijd niet meer al onze activiteiten organiseren zoals gebruikelijk. De afgelopen maanden deden we daarom veel buiten. Met een beetje creativiteit kon zo toch nog veel doorgaan. Met het dak- en thuislozenkoor De Straatklinkers zijn we op tour door Amsterdam gegaan en zongen we elke week in een ander park. Nu komen we bij mooi weer samen in de Hoftuin. Met de filosofiegroep gaan we nu net weer naar binnen. Op dinsdag toveren we onze kelder om tot een 'filosofisch café' met koffie, de krant en goede gesprekken. Elke week brengt iemand een onderwerp in. De gesprekken gaan over van alles, van je kat tot Kant (de filosoof). Maar ook over actualiteiten in de stad, zoals gentrificatie. Je mag er gewoon zijn, soms bespreken we heel veel en soms zitten we gewoon samen en zijn we even stil. Dat mag ook, ruimte maken om echt even 'te zijn' is zo belangrijk!

Als De Straatklinkers zingen komt er van alles langs: gospel, zeemannummers en klassiekers zoals Aan de Amsterdamse Grachten. Zingen zorgt voor verbinding en de verbinding brengt verhalen tot leven. De levensverhalen van mensen inspireren en raken me. Bij de Diaconie hebben we alle tijd om naar de verhalen van mensen te luisteren, om zo relaties op te bouwen. Dat, en de ruimte voor wederkerigheid, waardeer ik ontzettend en vind ik misschien wel het allerleukste en mooiste van Het Straatpastoraat!

Van de redactie



HART & ZIEL

COLUMN

Een zijn in verschil



Hendrik-Jan Overmeer (foto) en Roel van Marle vormen sinds kort het nieuwe voorzittersduo van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Mail ze naar: ak@protestantsamsterdam.nl

Honderd dagen - hebben Roel en ik tegen elkaar gezegd - we gaan eerst honderd dagen samen de Protestantse Kerk Amsterdam van binnenuit leren kennen. We gaan niet meteen van alles veranderen. Natuurlijk kennen we al onze eigen kerken - ik ben lid van de Westerkerk en Roel van de Jeruzalemkerk - maar nu leren we dat er nog veel meer is. Zo zijn er de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters, het Kerkelijk Bureau, verschillende commissies en stakeholders enzovoorts. Daarnaast krijgen we een stoomcursus in de kerkorde en in hoe de hazen lopen in de wijken en de pioniersplekken. Zo leren we de kerk breed kennen. Het is best veel, maar het is allemaal wel erg interessant en we zijn dankbaar dat we dit mogen doen. We vullen elkaar goed

aan en verdelen waar mogelijk onze tijd en de taken. Roel richt zich meer op interne processen en individuele kerken en pioniersplekken en ik kijk meer naar het stakeholderveld en de communicatie. Grote dossiers doen we samen en we zijn altijd van elkaar op de hoogte. Zo bellen we iedere vrijdag met elkaar en nemen we alle stukken door. Wij wisselen het technisch voorzitterschap af van de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad.

Iets wat ons vooral opvalt in deze eerste honderd dagen, en wat ook een heel groot goed is, is de diversiteit binnen onze kerk. Van Noord naar West, van Zuid naar Oost: overal is het huis van onze Heer te vinden en ieder huis is weer anders. Die diversiteit vinden wij als nieuwe

voorzitters prachtig om te zien! Wij zien ons ook als tijdelijke bewakers van deze diversiteit. Wij willen dat die geborgd is en dat iedereen in die veelkleurigheid een plek heeft. Die diversiteit levert mooie en inhoudelijke discussies op, over lichte en zware thema's. Deze periode biedt ons nieuwe inzichten en we gaan met andere ogen kijken, naar de kerk, naar elkaar, naar de ander. We realiseren ons dat we niet alleen heel divers zijn, maar ook één. Wij zijn allemaal christenen in Amsterdam en kinderen van God. De beleving is overal weer anders, het hogere doel is hetzelfde. We zijn Een in Verschil.

Met een hartelijke broedergroet, ook van Roel, Hendrik-Jan

Colofon

Kerk in Mokum maandblad
oktober 2020,
jaargang 11, nummer 8
Protestantse Kerk Amsterdam
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Hoofdredactie:

Mirjam Nieboer

Eindredactie:

Baukje Bos-Burggraaff

Bureauredactie: Iris Stekelenburg,
abcredactie.nl

Contact:

redactie@protestantsamsterdam.nl
of 020 53 53 700

Abonnement: Een abonnement

opgeven of opzeggen doet u via abonnementen@protestantsamsterdam.nl of 020 53 53 700 (9.00 uur-17.00 uur). Eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd een vrijwillige bijdrage te betalen. Rek. nr. NL68 RABO 0373 7414 80 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inz. Kerkblad.

Verschijningsfrequentie:

Kerk in Mokum verschijnt 10x per jaar, 5x als blad van 14 pagina's en 5x als agenda van 6 pagina's. Het volgende nummer komt uit op 10 november 2020.

Vormgeving: Studio Edens, Amsterdam

Druk: Vellendrukkerij BDU - Barneveld



Protestants020



ProtestantseKerkAmsterdam

protestantsamsterdam.nl



protestantse kerk
amsterdam

Pleisterplaats voor de ziel