

KERK IN MOKUM Agenda

AGENDA VOOR KERK EN SAMENLEVING | PROTESTANTSE KERK AMSTERDAM | FEBRUARI 2021



Valentijnsdag: Houd moed, heb lief

Deze coronatijd veroorzaakt veel zichtbaar en onzichtbaar leed. Hoe kunnen we als kerken en pioniersplekken, als Amsterdamse burgers, aan anderen laten weten dat we aan hun denken en er voor hen zijn? Een uitgelezen dag daarvoor is Valentijnsdag, 14 februari. Idee: stuur op die dag namens de kerk of pioniersplek - of gewoon uit jezelf - een leuk appje of kaartje aan mensen die zo'n bemoediging kunnen gebruiken. Als redactie wensen we vanaf deze plek alle lezers van Kerk in Mokum speciaal op Valentijnsdag de geestkracht toe om door te gaan, in het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. Houd moed, heb lief.



Popup Choir Amsterdam ook in coronatijd actief

Of je nu een ervaren zanger bent, vooral in de kroeg meezingt of onder de douche je zangkunsten vertoont, het Popup Choir is er voor iedereen. Er wordt een fantastisch popliedje gekozen, dat driestemmig wordt gerepeteerd en van het resultaat wordt een kekke video gemaakt.

Nu er corona-maatregelen gelden, gaat het Popup Choir door vanuit huis. Gewapend met gitaar en tweestemmigheid zorgt het Popup Choir voor een heerlijke Singalong met de allerleukste liedjes om te zingen vanuit je eigen huis. Iedereen kan meedoen, dus laat je horen. Zingen geeft zoveel plezier. Nodig je vriendinnen, vrienden en familie uit om online mee te doen, zodat je toch nog een beetje samen aan het zingen bent.

Hoe het werkt:

Kijk op popupchoir.nl of op de Facebookpagina [PopupChoirAmsterdam](https://www.facebook.com/PopupChoirAmsterdam) en kies een datum en tijd waarop je aan de livestream wilt meedoen. Je kunt ook intunen via de YouTube channel van het Popup Choir. Licht daarna je huisgenoten en burens in dat je een portie vrolijkheid en volume gaat verspreiden. Teksten van de liedjes worden live ondertiteld en zijn ook te vinden op popupchoir.nl.

Wat kost het?

Je kunt een donatie overmaken naar: Popup Choir - NL73BUNQ2041441739 o.v.v. 'donatie'.



Het Popup Choir gaat online door vanuit huis. Links: Maarten Bos, rechts: Tijmen de Koning.

STADSPREDIKANT

Bakje troost



Tim Vreugdenhil is stadspredikant bij de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Koffie staat symbool voor wat we in deze tijd het meest missen. Niet even afspreken in de CoffeeCompany. Niet even kletsen bij de koffieautomaat. Koffie - of thee zo je wilt - betekent: even pauze, even praten, even aandacht voor elkaar. Koffie troost. In ieder geval een beetje.

Een onbarmhartig jaar. Zo noemde Connie Palmen de periode na de dood van haar man, Hans van Mierlo. Nu maken we als samenleving een onbarmhartig jaar mee. Dat het al zo lang is, voelen we in deze weken en maanden pas écht. Ooit kreeg Palmen de vraag: 'Het idee dat het leven op een dag weer beter wordt, gaf dat u

troost in uw verdriet?' Ze antwoordt: 'Ik wist het, maar midden in het verdriet is het een abstracte gedachte. Dan helpt het niet. Je kunt het vergelijken met mensen die depressief zijn en daar eerder uitgekomen zijn. Maar als je er middenin zit, zie je het niet meer.'

Ik vind het fascinerend dat we met elkaar iets meemaken wat in veel perioden in de geschiedenis, ook die van Amsterdam, 'normaal' was. Door velen, waaronder stemmen in de Bijbel, wordt het leven samengevat als moeite en verdriet. In een overlijdensadvertentie las ik 'zijn leven is niet geheel zonder moeite verlopen'. Ik moest er om glimlachen omdat het zo eerlijk is.

Kan dat eigenlijk niet boven al onze levens staan? Van niemand van ons verloopt het leven geheel zonder moeite. Wie dat erkent, komt in een wonderlijke kring: die van de mensen die elkaar verstaan.

Troost is geen oplossing. Het is 'er zijn'. Een arm om je schouder. Even bellen of appen. Ik probeer elke week twee keer een 'coffee to-go' te doen. Met een vriend, een collega of gewoon met iemand die het wel even gebruiken kan. We kunnen geen virussen wegtoveren. We kunnen wel ons best doen dat niemand in deze crisis helemaal alleen staat.

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl.

Westerkerk Centrum

Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

Ooit zijn ze naar het buitenland vertrokken: na hun pensioen, vanwege de liefde of een baan. Op z'n tijd is er die gedachte aan de Westerkerk: hoe dat was als je in de zonddoorschoten kerk zat, de organist het Duyschot Orgel deed jubelen en de predikant goede woorden sprak vanaf de honderden jaren oude kansel. Het is een speciaal soort van heimwee naar het vertrouwde kerkgebouw en de mensen daar. Heel af en toe kwam het ervan om er voor een dienst weer even te zijn, maar het bleef een bepaald soort gemis. En nu? Bijna elke week schuiven ze aan, vanuit London, Ierland, een stad in het oosten van Duitsland, een dorp in Frankrijk en vanuit Zuid-Afrika. Ze kunnen er weer bij zijn, bij de online kerkgemeenschap kijken en luisteren ze via YouTube naar het Woord van de Wester - hun oude Wester. Zo weten we ons over grenzen en duizenden kilometers afstand heen met elkaar verbonden: mensen van heinde én van ver.



Noorderkerk Centrum

Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

Even iets anders dan corona. Winter. Op Nieuwjaarsmorgen lazen we het visioen uit Openbaring 1, waarin Christus aan Johannes verschijnt met een gezicht wit als sneeuw. Het deed me verlangen naar een besneeuwde stad. Zal het deze winter gebeuren? Een zuivere, witte stad, stralend in het winterzonlicht? Dat je 's morgens de deur uitgaat en wordt overvallen door die serene stilte van de sneeuw die alle geluid dempt, terwijl je longen zich vullen met de koude vrieslucht? De weerkundigen geven ons steeds minder kans op sneeuw en ijs. Die elendige klimaatverandering gooit alles in de war, al besef ik ook dat wij, vergeleken met de ijsberen op de Noordpool en de mensen in het Caraïbische gebied die steeds meer last krijgen van orkanen, niet mogen klagen. Toch blijf ik hopen op een witte stad dit jaar, als knipoog van Hem die straalt als witte sneeuw.



Keizersgrachtkerk Centrum

Hanna van Dorssen interim-predikant Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

Binnenkort beginnen de veertig dagen voor Pasen. In de Keizersgrachtkerk hebben de diensten als thema: Inspiratie uit de kunst. Elke zondag is een kunstwerk te zien dat iets verbeeldt over de (lijdens)weg die Jezus gaat. Veel kunstenaars halen inspiratie uit Bijbelse verhalen. Denk aan Rembrandt, maar ook Van Gogh. In zijn laatste levensjaar, toen hij geestelijk leed en twee weken was opgenomen leverde hij een bovenmenselijke prestatie. Hij schildert vier doeken waaronder twee Bijbelse taferelen. De opwekking van Lazarus en de Barmhartige Samaritaan. Nooit waren de kleuren die hij gebruikte zo woest, de verf zo dik. 'Ik ben niet onverschillig en als ik lijd, troosten religieuze gedachten mij soms erg', schreef hij aan zijn broer. Veel kunstenaars schilderden de Barmhartige Samaritaan maar bij niemand raken de gezichten van de twee hoofdrolspelers elkaar zo innig. Misschien omdat Van Gogh zo goed wist wat lijden is en hoe belangrijk dat er dan iemand heel dichtbij is die je aankijkt.



Gezamenlijke kerken Noord

Chamaya Oppewal tienerwerker Nova Noord
diaconienoord.org

Een tijdje terug werd het 2021 en dacht ik terug aan hoe we aan 2020 begonnen. 2020 werd hét jaar en niets kon ons stoppen. Dachten we toen. Niets was minder waar en al snel zaten we in een lockdown waarvan we nog niet wisten wat het zou brengen. Nu bijna een jaar later, drie lockdowns verder en een hoop schrijnende momenten, is het 2021 geworden. Normaal doe ik niet aan nieuwjaar voornemens. Ik ben er niet zo goed in en vergeet ook eigenlijk dat ik ze heb opgesteld. Ben al snel weer in mijn leventje gedoken en word opgeslokt door het drukke leven. Het tienerwerk dat weer opgepakt moet worden en mijn studie. Toch sta ik af en toe even



stil en ben ik dankbaar. Dankbaar voor het leven dat ik in Nederland mag hebben. Mijn studie, een dak boven mijn hoofd. De tieners in mijn tiengroep. En bovenal, het geloof in God. Want zonder Hem zou ik nergens zijn. Ik hoop dat we vol met dankbaarheid 2021 in mogen gaan!

Jeruzalemkerk West

Richard Saly predikant Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.nl



Veertigdagentijd. Een veertigtal dagen. Een collega wees me er op dat 'veertigtal' in het Frans 'quarantaine' is. Nooit geweten. Maar ja, zo belangrijk vond ik dat woord 'quarantaine' tot een jaar geleden nog niet. In de periode voor kerst zaten we als gezin in afzondering. Om anderen niet te besmetten. Dat heeft ook iets moois: iets niet doen in het belang van een ander. Het gaf ook even een sterk gevoel van saamhorigheid. We moesten het met elkaar zien te rooien. Maar het voedde ook de verleiding om de 'wereld daarbuiten' dan maar te laten voor wat ie is. Quarantaine als excuus voor 'happy cocooning'. De veertigdagentijd is geen tijd voor 'geestelijke cocooning'. Wel een tijd om af te zien van het een en ander in het belang van een ander. En om te ontdekken hoe de saamhorigheid met Jezus altijd weer om saamhorigheid met de wereld vraagt.

Nassaukerk West

Stacey Krom tienerwerker Nassaukerk
nassaukerk.nl



In september begon ik als tienerwerker bij de Nassaukerk. Het is een spannende tijd om aan een nieuwe baan te beginnen. Zeker een waarbij het bouwen en onderhouden van relaties zo belangrijk is. Het is altijd even zoeken naar de juiste dynamiek. Nog meer als je elke keer je plannen moet aanpassen aan de huidige maatregelen. 'Mogen we wel bij elkaar komen?' 'Oh, nu weer niet?' 'Wie houdt afstand van wie?' 'Hoe maken we plannen voor de toekomst als we niet weten hoe die eruit ziet?' In deze onrust is het moeilijk om elkaar te leren kennen. Gelukkig hebben we een paar mooie bijeenkomsten achter de rug en weet ik beter wat bij deze jongeren past. Maar dat komt vooral omdat ik ze individueel ben gaan opzoeken. Ik heb er inmiddels drie wandelingen opzitten, met mooie gesprekken en nog mooiere ideeën tot gevolg. In de kerstvakantie heb ik DIY-bakpakketjes voor bananenbrood langsgebracht. De resultaten stroomden binnen in onze groepsapp. Zo waren we toch een beetje samen.

Osdorp-Sloten Nieuw-West

Martijn van Leerdam predikant Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl



Stukjes schrijven, ja, dat gaat wel door. Maar wanneer kunnen we elkaar nu weer eens zien? Nu het virus wiens naam niet genoemd mag worden bijna een jaar onder ons is, wordt het langzaam nijpender: voor de kerk en voor velen van ons persoonlijk ook. De vergelijking met vorig jaar dringt zich op. Wat waren we toen nog zorgeloos. Wat waren we toen vrij en wat stonden we er weinig bij stil! Zelfs tijdens de eerste lockdown was de sfeer beter dan nu. Maar we tellen onze zegeningen. Juist bij donkere dalen is dat van belang, opdat we onszelf niet uitleveren aan de angst. Daarom kijken we vooruit. Straks, als iedereen een dubbele prik heeft gehad. Straks, als we weer brood en wijn en koffie met koek kunnen delen met elkaar. Zelfs nu is het al te zien: het voorjaar breekt door. In tegenstelling tot vorig jaar rond deze tijd is er overal volop toiletpapier verkrijgbaar. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl



Vorig jaar heb ik in het kader van de permanente educatie voor predikanten een cursus gedaan over *The undefended leader*. Thema: leiding geven op een angstvrije manier, zonder bewust of onbewust in de verdediging te schieten. 'Je niet verdedigen als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud', zo stond het in de syllabus. Veel leiderschapstrainingen gaan over technieken en skills, maar deze cursus was meer gefocust op wie je zelf bent als mens. Hoe vrij ben je om *undefended* jezelf te zijn? Veel heeft met zoeken naar erkenning te maken. Als onze bron van erkenning bij God ligt, dan maakt dat ons vrij. Het zou mooi zijn als onze kerken zulke angstvrije pleisterplaatsen zijn waar de maskers af en harnessen uit gaan en mensen (leider of niet) undefended durven zijn.

Muiderkerk Oost

Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl



De Muiderkerk had het niet beter kunnen plannen: dicht ten tijde van de harde lockdown voor een flinke opknopbeurt. Terwijl de gemeente vooral digitaal met elkaar verbonden blijft, wordt de kerkzaal aangepast en opgefrist. Maar straks, rond Pasen, ontmoeten wij elkaar hopelijk weer in een getransformeerde ruimte. Zal de gemeente dan ook veranderd zijn, een verrassende mix van oud en nieuw? Zelf ben ik blij dat ik nu meer tijd heb om geconcentreerd achter elkaar door boeken te lezen, me niet vluchtig maar serieus te verdiepen in de tijdgeest in relatie tot het evangelie.

Ook denk ik meer na over mijn ambt. Ik was teveel een regeldominee geworden, me bewust van mijn vorstelijke salaris en de overbelaste levens van veel gemeenteleden: laat mij het maar doen. Maar ook mijn predikantschap blijkt in deze tijd een opknopbeurt te ondergaan die lijkt te leiden tot meer rust, aandachtiger beschikbaarheid voor wie een beroep op me doet, adequatere kennis en mogelijk meer wijsheid. Waar zal dat toe leiden?

Kerkdiensten Amsterdam - februari/maart 2021

WIJK	KERK	TIJD	ZONDAG 14 FEBRUARI	ZONDAG 21 FEBRUARI	ZONDAG 28 FEBRUARI	ZONDAG 7 MAART	ZONDAG 14 MAART	ZONDAG 21 MAART
Centrum	Keizersgrachtkerk	10.30	Pastor Robert Jan Nijland	Daan Savert	Ds. Sietske van der Hoek	Alain Verheij	Pastor Robert Jan Nijland	Ds. Hanna van Dorssen
	Noorderkerk	10.00 18.30	Ds. Huib Klink Ds. Jan Scheele Goedhart	Ds. Jan Scheele Goedhart Ds. Johan Visser	Ds. Johan Visser Ds. Richard Saly	Ds. Marinus de Jong Ds. Johan Visser	René Visser Dr. Paul Visser	Ds. Johan Visser Ds. Johan Visser
	Oude Kerk	11.00 18.30	Ds. Harry Pals Abdijvespers	Ds. Jessa van der Vaart Abdijvespers	Ds. Jos de Heer Abdijvespers	Ds. Jessa van der Vaart Choral Evensong	Erik Olsman Abdijvespers	Ds. Jessa van der Vaart Abdijvespers
	Oude Lutherse Kerk	10.30	Ds. Marieke Brouwer	Ds. André v.d. Stoel	Ds. Harry Donga	Ds. Andreas Wöhle	Ds. Marieke Brouwer	Ds. Andreas Wöhle
	Westerkerk	10.30 17.00	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld (10.30) Cantatedienst (17.00) Dr. Cristina Pumplun (Onder voorbehoud)	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Fokkelen Oosterwijk	Ds. Herman Koetsveld
	Diensten met Belangstellenden	19.00	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Koos Staat	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Erick Versloot
	De Waalse Kerk	11.00	Ds. Henk Spoelstra	Nienke Meuleman	Ds. Henk Spoelstra	Ds. Richard Bennahmias	Ds. Henk Spoelstra	Dr. Matthias Smalbrugge
Noord	De Ark	10.00	Dr. Wilken Veen	Ds. Kees Zwart	Mart Jan Luteijn	Maarten Kruimer	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Dr. Wilken Veen
	Bethelkerk	10.00	Ds. Kees Zwart	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Riekie van Osnabrugge	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Herriane Allewijn	Ds. Annemarie van Wijngaarden
	Nieuwendammerkerk	10.00	Ds. Jan Lammers	Ds. Klaas Holwerda	Bert Kreeft	Ds. Paula de Jong	Ds. Cor Ofman	Ds. Kees Zwart
	Dorpskerk Durgerdam	10.30	Ds. Bara van Pelt	Geen dienst	Maarten Kruimer	Geen dienst	Samen in Ransdorp- Holysloot	Geen dienst
	Ransdorp-Holysloot	10.00	Ds. Rob Visser	Voorganger onbekend	Ds. Gerdien Neels	Ds. Klaas Vos	Ds. Gerdien Neels	Voorganger onbekend
	Dorpskerk Zunderdorp	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Pieter Boomsma	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Robert-Jan Amstel
West	Hebron	12.00	Ds. Jurjen de Bruijne	Kim van Willegen	Bart Haverkamp	Ds. Jurjen de Bruijne	Bas van Dieren	Ds. Jurjen de Bruijne
	Jeruzalemkerk	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Elsbeth Gruteke	Ds. Richard Saly	Ds. Nynke Dijkstra
	Nassaukerk	10.30	Ds. Jan Delhaas	Ds. Ole van Dongen	Drs. Arjette Kuipers	Ds. Lydia Meiling	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Ditske Tanja
	Westerwijk	10.30	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst
Nieuw- West	De Opgang	10.00	Samen in de Slotkerk	Ds. Wilken Veen	Samen in de Slotkerk	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in de Slotkerk	Ds. Miekie Myburgh
	Regenbooggemeente	10.00	Ds. Gerben van Manen	Ds. Piet Kooiman	Pastor Diane Vonk	Ds. Gerben van Manen	Ds. Nellie van Voornveld	Ds. Gerben van Manen
	Slotkerk	10.00	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in De Opgang	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in De Opgang	Prop. Tjitske de Vries- Meijer	Samen in De Opgang
Zuid	Oranjekeerk	10.00	Ds. Charlotte Kremer	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Hanna Wapenaar	Ds. André Fox	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Piet Kooiman
	Pelgrimskerk	10.30	Drs. Renger Prent	Ds. Harmen de Vries	Ds. Bram Sneep	Ds. Harmen de Vries	Ds. Piet Warners	Ds. Harmen de Vries
	De Thomas	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Voorganger onbekend	Ds. Evert-Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Ruben van Zwieten	Ds. Evert Jan de Wijer
	Vrijburg	10.30	Ds. Carla Schoonenberg	Lodewieke Groeneveld	Ds. Ineke Adriaansz	Ds. Japke van Malde	Ds. Joost Röselaers	Ds. Marthe de Vries
	Willem de Zwijgerkerk	10.00	Ds. Cor Ofman	Pastor Nelly Versteeg	Dr. Eep Talstra	Ds. Rosaliene Israël	Pastor Nelly Versteega	Ds. Klaas Holwerda
Oost	De Binnenwai	11.00	Pastor Alexander Noordijk	Ds. Margrietha Reinders	Pastor Alexander Noordijk	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Pastor Alexander Noordijk	Ds. Cor Ofman
	De Bron	10.00	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Gerbrand Molenaar	René Visser	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Margrietha Reinders
	Elthetokerk	10.00	Alternatieve dienst	Ds. Martijn van Leerdam	Ds. Marleen Blootens	Ds. Martijn van Laar	Ds. Martin Saterse	Ds. Martijn van Laar
	Muiderkerk	10.30	Wegens renovatie gesloten	Wegens renovatie gesloten	Wegens renovatie gesloten	Wegens renovatie gesloten	Wegens renovatie gesloten	Wegens renovatie gesloten
Zuid- oost	De Nieuwe Stad	9.30	Samen met De Drie Stromen	Samen met De Drie Stromen	Samen met De Drie Stromen	Ds. Wilken Veen	Ds. Justine Aalders	Ds. Leon Rasser
	De Drie Stromen	9.30	Ds. Justine Aalders	Ds. Renger Prent	Ds. Marianne van Gilst	Samen met De Nieuwe Stad	Samen met De Nieuwe Stad	Samen met De Nieuwe Stad

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Er is geprobeerd om het rooster accuraat te maken maar er kunnen dingen zijn veranderd, check daarom de website van de kerk. U vindt ook een overzicht van de diensten op protestantsamsterdam.nl. Daar kunt u ook de diensten op Aswoensdag op 17 februari en op Biddag 10 maart vinden. Op deze site kunt u ook de adressen van de kerken vinden.

AGENDA februari/maart 2021

DONDERDAG 11 FEBRUARI

Bijbels Leerhuis op donderdagmiddag

Met dr. Wout van der Spek en ds. Wilken Veen verder lezen in 2 Samuel: wat is nu eigenlijk een goede, een messiaanse koning? Deze activiteit is onder voorbehoud in verband met corona.

Do. 11 en 25 feb. 11 en 25 mrt. 8 en 22 apr. 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, Thomaskerk, 14.00 uur

Taizé in Amsterdam maakt plannen voor de toekomst

In een online meeting doet Taizé in Amsterdam ideeën op en maakt plannen voor de toekomst. Dit jaar loopt de pioniersperiode (en financiering) af en staat Taizé in Amsterdam op een belangrijk kruispunt.

Do. 11 feb. om 20.00 uur, doe mee via Zoom, zie de website taizeinamsterdam.nl

Workshop: Rituelen voor het leven

Plek voor zingeving en inspiratie Holy Hub gaat op zoek naar manieren waarop rituelen voor jou van waarde kunnen zijn en hoe je die vormgeeft. Vertrouwen in jezelf is de basis voor vertrouwen in anderen. Deze avond geeft aandacht aan het versterken van het vertrouwen in jezelf. Hoeveel aandacht geef je op dit moment aan het opbouwen van vertrouwen? Hoe ontwikkel je een diep vertrouwen in tijden van haast en hectiek? Hoe kun je dieper vertrouwen ontwikkelen in andere mensen, in je omgeving, in de fragiele wereld waarin je leeft? Deelnemers onderzoeken samen met behulp van rituelen hoe vertrouwen jou kan helpen om de stappen te zetten die je nodig hebt.

Do. 11 feb. 19.30-21.30 uur, actuele informatie in verband met corona zie holyhub.nl

WOENSDAG 17 FEBRUARI

Wie ben ik? (over identiteit en inclusie)

Een inspirerend event voor studenten over de complexiteit van de gelaagdheid van identiteit. Met academische input en ervaringsverhalen van diverse studenten over de invloed van o.a. cultuur, religie, gender en etniciteit op wie je bent of wordt. Voertaal: Engels.

Wo. 17 feb. online, 19.30 uur, € 5,-, tickets en link via: newconnective.nl, € 5,-, info via: info@newconnective.nl

Aswoensdag, begin van de voorbereidingstijd van Pasen

Op Aswoensdag, dit jaar op 17 februari, begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen. De zondagen worden in die veertig dagen niet meegeteld. Op Aswoensdag worden kerkdiensten gevierd, die in het teken staan van boete. De gelovigen zingen dan liederen, luisteren naar een preek en bidden. Ten slotte vormen ze een lange rij en geeft de dominee of priester hen een 'askruisje': hij veegt met as een kruisje op hun voorhoofd.

Het askruisje heeft een rijke en complexe symboliek. Globaal zeg je ermee: 'Mijn leven is beperkt, ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil het anders doen.' Oftewel: 'Ik ben as en Jezus werd as voor mij.'

De as van het kruisje is gemaakt van de takken die een jaar eerder bij Palm- en Pasen werden gebruikt. Christenen vieren het Palm- en Pasenfeest op de zondag voor Pasen. Ze herdenken dan hoe Jezus ooit op een ezeltje Jeruzalem binnenreed en de bewoners toen met palmtakken gingen zwaaien om dat te vieren.

Op woensdag 17 februari zijn om 19.30 uur Aswoensdagvieringen in de:

- Oude Kerk, Oudekerksplein 23,
- Bethelkerk, Plejadenplein 44,
- Jeruzalemerkerk, Jan Majjenstraat 14,
- Nassaukerk, De Wittenkade 111,
- De Drie Stromen, Renswoudestraat 75.

(Check de websites in verband met corona of vieringen doorgaan of online zijn).



Veertigdagenkalender 2021: Ontspannend

De balans tussen spanning en ontspanning. Daarover gaat de Veertigdagenkalender 2021 van oud-predikant van de Oranjekerk Joke van der Velden. Deze kalender is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen en bevat voor elke dag een inspirerende tekst: verhalen, gebeden, teksten en gedichten. De zaterdagen voor de kinderen zijn van de hand van de huidige predikant van de Oranjekerk ds. Jantine Heuvelink. De Veertigdagenkalender is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. De kalender begint dit jaar op 17 februari, op Aswoensdag.

De kalender kost € 3,50 en is te bestellen op vrijzinnig.nl.

DONDERDAG 18 FEBRUARI

Taizé in Amsterdam: Community Kring

Taizé in Amsterdam neemt op donderdagavond even tijd om met elkaar online in gesprek te gaan over de belangrijke dingen in het leven. Doe mee via Zoom.

Do. 18 feb. en 18 mrt. om 20.00 uur, doe mee via de Zoom, zie taizeinamsterdam.nl

VRIJDAG 19 FEBRUARI

Braambosgebeden in Westerkerk

In de voorbereidingstijd voor Pasen, de veertigdagentijd, vinden de Braambosgebeden plaats in de Westerkerk. Op de vrijdagen in deze weken is er aan het eind van de middag een half uur rust en bezinning met lezingen, gebed, stilte en orgelmuziek. Liturg: Cristina Pumplun; organist: Evan Bogerd. In verband met corona kan het zijn dat een of meerdere Braambosgebeden afgezegd moeten worden.

Vr. 19, 26 feb. 5, 12, 19, 26 mrt. Westerkerk, 17.00-17.30 uur

ZATERDAG 20 FEBRUARI

Online concert met als thema: Pasen

Vanuit de Westerkerk.

Za. 20 feb. Westerkerk, zie voor meer info: westerkerk.nl

Koran lezen

Theoloog en arabist Anton Wessels heeft in de loop van de jaren een vaste kring meelezers om zich heen verzameld. Maar elke nieuwkomer is welkom. Deze keer gaat het om de plaats van Jezus in de Koran. Deze activiteit is onder voorbehoud in verband met corona.

Za. 20 feb. 6, 13 en 27 mrt. Thomaskerk, 10.30 uur

DONDERDAG 25 FEBRUARI

Worshipavond van we•Worship

Elke laatste donderdag van de maand biedt we•Worship een plek om God te

ervaren door muziek, gebed en aanbedding. Het is open voor iedereen, of je nu bekend bent met aanbidding of nog helemaal niet. Hou we•worship.nl in de gaten voor de laatste updates.

Do. 25 feb. Op we•worship.nl actuele informatie waar de worshipavond plaatsvindt of dat de worshipavond online kan worden beleefd.

WOENSDAG 3 MAART

Bloei-klas: Hoe heeft je opvoeding je gevormd?

Op weg naar volwassenheid neem je (on)bewust allerlei dingen mee vanuit het thuisfront. Je ouder(s) en/of verzorger(s) bepalen een lange tijd de regels van je leven. Ze planten zaadjes die uitgroeien tot denkbeelden, normen en waarden die je hebt (of misschien niet meer). Hoe kijk je naar wat je van huis uit hebt meegekregen?

Wo. 3 mrt. Nieuwe Herengracht 18, 19.30-22.00 uur, € 12,50 (student), € 17,50 (algemeen), info via: info@kwekerijamsterdam.nl of kwekerijamsterdam.nl

De Verdieping: Werk en Identiteit

Je loopt wel eens rond met vragen... Wat is belangrijk voor mij? Hoe kan ik het verschil maken? Wie ben ik eigenlijk en waar wil ik voor gaan? Tijdens De Verdieping ga je structureel en intensief aan de slag met deze vragen, gedurende 7 avonden met een groep van maximaal 7 deelnemers. Organisatie: De Kwekerij, bloei-klas voor studenten en *young professionals* om samen levenswijzen te ontdekken en in praktijk te brengen.

De Verdieping start op wo. 3 mrt. en eindigt op wo. 28 apr. Nieuwe Herengracht 18, € 250,- (student), € 400,- (algemeen), meer info via: info@kwekerijamsterdam.nl, kwekerijamsterdam.nl

DONDERDAG 4 MAART

Themabijeenkomst en Taizéviering (zowel online als live)

In de Nassaukerk, maar ook online ben je welkom voor de themabijeenkomst om 19.00 uur en de Taizéviering om 20.00 uur. Het thema van de viering is

de schoonheid van Gods liefde.

Do. 4 mrt. Nassaukerk, 19.00 uur, aanmelden en info via: taizeinamsterdam.nl/taizeviering

DINSDAG 9 MAART

Bloei-klas: Hoe vind je rust in de drukte?

Druk zijn lijkt de nieuwe norm in een wereld met eindeloos veel mogelijkheden en de focus op groei. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, we kunnen hier niet langer blijven staan - of wel? Tijdens deze avond behandelen we daarom de theorie en de praktijk. Hoe implementeer je rust in je dagelijks leven als je tegelijkertijd jong en ambitieus bent? Organisatie: De Kwekerij, bloei-klas voor studenten en *young professionals* om samen levenswijzen te ontdekken en in de praktijk te brengen.

Di. 16 mrt. Nieuwe Herengracht 18, 19.30-22.00 uur, € 12,50 (student), € 17,50 (algemeen), info via: info@kwekerijamsterdam.nl of kwekerijamsterdam.nl

Midweekgebed in de Noorderkerk

Elke woensdag van 19.30 uur tot 20.00 uur een midweekgebed, online te volgen via noorderkerk.nl. U kunt meezingen, meebidden en elke week is er iemand die een persoonlijk verhaal vertelt over deze tijd. Elkaar steunen in wat was, is en wat komt. Heeft u gebiedspunten, stuur die dan naar joan.visser@noorderkerk.nl.

Elke wo. 19.30-20.00 uur, Noorderkerk, online te volgen via noorderkerk.nl

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Door de coronacrisis bestaat de mogelijkheid dat activiteiten niet doorgaan of online plaatsvinden, zie de websites.

'Waarom is er niet elke dag kinderclub?'

Het is woensdagmiddag 4 uur en de kinderclub bij Hebron is net afgelopen. De kinderen rennen naar buiten om vol trots hun knutselwerkje aan hun ouders te laten zien. 'We hebben vandaag een puzzel gemaakt!' roept één van de jongens tegen zijn moeder. Een ander meisje wil naar buiten rennen, maar draait zich toch nog even naar me om: 'Juf Kim, waarom is er niet elke dag kinderclub?' vraagt ze, terwijl ze me met grote ogen aankijkt. Blijkbaar heeft ze het zó naar haar zin, dat ze wel elke dag wil komen.

Deze coronatijd is voor niemand makkelijk, ook niet voor kinderen. Hoe waardevol is het dan om hun een gezellige middag te geven, een beetje afleiding in deze gekke tijd. Want ondanks dat er veel even niet kan, kan er gelukkig ook nog een heleboel wel.

Wat is het mooi dat er binnen de kerken plekken mogen zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. Waar ze nieuwe vriendjes mogen maken en lekker creatief mogen zijn. Geen Bijbelverhaal of kerkdienst, maar gewoon samen zijn. Waar er aandacht voor hen is. Voor wie ze zijn en wat ze moeilijk vinden. Om op deze manier iets van de liefde die wij van God hebben gekregen uit te kunnen delen aan deze kinderen.

Kinderen zijn de toekomst, niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de kerk. Toch kan het als kerk best een uitdaging zijn om aandacht te besteden aan de kinderen, om vrijwilligers te vinden, om een mooi programma neer te zetten. Maar het is het zeker waard! En dat doet me weer denken aan een liedje, wat ik vroeger hoorde in de kerk:

Laat de kind'ren tot mij komen, alle, alle kind'ren.

Laat de kind'ren tot mij komen, niemand mag ze hind'ren.

Kim van Willegen, kinderwerker Hebron

Oranjekerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
 oranjekerkamsterdam.nl

'Ont-spannend' is het thema van de Veertigdagenkalender die mijn voorganger ds. Joke van der Velden maakte voor dit jaar. Toen ik afgelopen zomer daar mijn bijdragen voor schreef, was het warm en scheen de zon. De ontspanning die dat gaf, mis ik bij deze lockdown in de winter. Zowel het verlangen naar ontspanning als de spanning binnenshuis en in de samenleving zijn nu groter. De veertigdagentijd is meestal een tijd van bewustwording, versobering en inkeer. In mijn ervaring zijn we daar nu al tijden mee bezig. Hoe kunnen we de aanloop naar Pasen dan toch markeren? In de Oranjekerk delen we aan iedereen de veertigdagenkalender uit. Hopelijk brengt het ontspanning en zet het de tijd onder een goede spanning. Zoals een denkopdracht dat ook kan doen. Neem deze: bedenk tien overeenkomsten tussen een trampoline en Pasen.



Willem de Zwijgerkerk Zuid

Nelly Versteeg pastor Willem de Zwijgerkerk
 willemdezwijgerkerk.nl

Men zou een pleister op vele wonden willen zijn, schreef Etty Hillesum in 1942 in kamp Westerbork in haar dagboek. In de verschrikking van de oorlogsdagen schrijft ze over het belang van dagritme ('en daartussendoor moet men zien klaar te komen met de grote dingen'), over de natuur die gewoon doorgaat en de menselijke kracht. De wereld zit nog grotendeels op slot, velen zijn aan huis gebonden en we vermijden sociaal contact. De kerk, de plek waar we de verbinding met God, met elkaar, met onze ziel zoeken, is voorzichtig open. Geen oorlog, wel een bizarre tijd. Ook wij gaan door, verlangend naar de lente en het paasfeest, zoekend naar inspiratie, onzeker over de invulling van de veertigdagentijd en toch vertrouwend dat groei doorgaat in een mens, in een huis. Welkom bij de inloop op woensdagochtend en zondagmorgen voor een ogen-blik, een harte-groet.



Vrijburg Zuid

Lodewieke Groeneveld predikant Vrijburg
 vrijburg.nl

Dit weekend zag ik dat wij als inwoners van Amsterdam allemaal hetzelfde zeiden: 'Laten wij een wandeling gaan maken!' Wanneer waren de Amsterdammers eerder zo eensgezind qua fysieke activiteit? Een stad die ik vooral kenmerk aan de wirwar van bewegingen, waarvan ik nog maar een gedeelte kan inschatten van wat er allemaal gebeurt. Heel Amsterdam wandelt. Normaal wandel ik graag met een klein groepje of alleen. Maar het had wel iets, deze massale tocht te voet. Onderdeel van zo'n grote groep zijn, al is het op gepaste afstand. Dit is natuurlijk een mooi bruggetje naar de kerk: want wat is de kerk in deze tijd een steun! Mensen die naar elkaar omzien, groepen die online samenkomen. Aangezien heel Amsterdam wandelt, horen de predikanten van Vrijburg daar ook bij. Het is altijd mogelijk om met één van ons buiten af te spreken.



Leerhuis Amsterdam

Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
 leerhuisamsterdam.nl

De bestorming van het Capitool in Washington heeft ieder weer bewust doen worden van de macht van het woord. Het voortdurend opzetten van kiezers tegen de officiële uitslagen resulteerde in een verwoestende dadendrang dankzij de mogelijkheden die de moderne media gaven. In de kerk gaat het om een ander woord, het protest tegen dit geweld en machtsmisbruik. Soms twijfelen we wel eens aan de uitwerking van dat woord. Maar van Trump kunnen we leren dat vasthouden aan een boodschap door dik en dun uiteindelijk resultaat zal boeken. Als geloof van een onbenul in zijn eigen belangrijkheid al zo veel effect scoort, dan moet dat woord van den beginne dat toch zeker kunnen doen? Uit de joodse traditie stamt het verhaal van de student die op de eerste woorden van zijn rebbe bij de opening van de les 'God sprak' helemaal hodeldebodel werd en ging rondspringen en dansen, voortdurend roepend 'God sprak! God sprak!' Die student snapte hoe uniek dat was - en blijft. Ook van hem kunnen we veel leren.



Thomas Troostcafé

Vanaf nu biedt de mooie kerkzaal van De Thomas elke woensdagmiddag ruimte aan het Thomas Troostcafé. Een plek voor wie troost zoekt, even op verhaal wil komen of behoefte heeft aan een moment van stilte en bezinning. In deze vreemde tijd van corona en lockdowns is aan zoiets misschien juist behoefte. Extra fijn is het daarom dat het Thomas Troostcafé ook in deze moeilijke maanden gewoon open is.

Het Thomas Troostcafé richt zich in het bijzonder op mensen die steun bij verlies zoeken; dat kan verlies van een dierbare zijn, of verlies van andere zaken zoals gezondheid, werk of geboortegrond. Maar het Thomas Troostcafé is er ook voor hen die om wat voor reden dan ook op adem willen komen en een moment van rust en bezinning zoeken.

U kunt elke woensdag tussen 12.30 en 15.30 uur binnenlopen en u kunt zo kort of zo lang blijven als u wilt. U kunt zomaar even gaan zitten en genieten van de rustige sfeer. U kunt lezen in een van de boeken die troosten of in de mooie kunstboeken. Ook ligt er informatie over welke boeken, films en podcasts er zijn over verlies en welke organisaties steun kunnen geven. U kunt een boodschap in de Troostboom hangen en zodra dat met corona weer kan, is er af en toe muziek of een lezing en kunt u anderen ontmoeten.

Kom eens langs! De koffie, thee en de gastvrouwen staan klaar.

De Thomas, Irenestraat 36. Elke woensdag open inloop tussen 12.30 en 15.30 uur.
 dethomas.nl/programma

Actie Kerkbalans 2021 - Wat betekent de kerk voor jou?

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? Hoe verschillend de antwoorden ook zijn, steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen is! Voor de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse 'contributie-actie' van de kerken in heel Nederland, vroegen wij 33 kerkbezoekers naar wat de kerk voor hen betekent. Lees hun verhalen op protestantsamsterdam.nl/geven.

Vindt u het ook belangrijk dat het werk van de kerk blijft voortbestaan? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekening NL90 RABO 0373 7414 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van 'bijdrage Actie Kerkbalans'. Of u kunt via iDeal uw bijdrage overmaken via onze website protestantsamsterdam.nl/doneren.

Het is heel belangrijk dat we ons samen enthousiast en actief blijven inzetten, om een plek van betekenis te blijven voor mensen in Amsterdam. Samen met 18 wijkkerken en 10 pioniersplekken verspreid over de stad willen wij plaatsen zijn van bezinning, inspiratie, vieren en ontmoeten, al moet dit nu vaak online. Helpt u mee? Geef vandaag voor de kerk van morgen!



MARTIJN & MARTIJN

In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag



Is God een jongen of een meisje? (Emma, 4 jaar)

Martijn: God is natuurlijk een jongetje, want Jezus is dat ook. Veel mensen noemen hem 'Vader' en 'Heer'. Of is dat niet waar? De Geest van God is namelijk een meisje, en in de Bijbel wordt God ook wel met een moeder vergeleken. Zij is als een moeder die voor haar kinderen zorgt. Er zijn zelfs oude kunstwerken die Jezus met borsten laten zien. Er zijn misschien grote mensen die dat niet geloven, maar het is echt waar.

Martijn: Ik vind het wel mooi hoe de andere Martijn dat zegt, Emma. In de Bijbel doet God allemaal dingen: zorgen, dragen, de weg wijzen. Sommige dingen vinden mensen zogenaamd meer iets voor jongens, andere meer iets voor meisjes. Maar dat zegt meer over ons dan over God. God is altijd net weer anders dan wij denken. Daarom gebruikt de Bijbel zo veel verschillende 'beelden' of 'plaatjes' om te vertellen dat God van ons houdt.

- **Martijn van Leerdam**, dominee van de Slotkerk en De Opgang in Amsterdam Nieuw-West

- **Martijn van Laar**, dominee van de Elthetkerk in Amsterdam Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar jong@protestantsamsterdam.nl.



Zinnig Noord presenteert 40 Dagen Anders

40 Dagen Anders: de uitdaging 'Elke groei is een sprong in het duister.' - Henry Miller. Waar wil jij naartoe groeien in 2021?

In 40 Dagen Anders kun je de sprong wagen met een persoonlijke uitdaging: 40 dagen geen snoep of social media, of juist 40 dagen wél bewegen, bidden, mediteren of ... Geïnspireerd door de eeuwenoude christelijke traditie van 40 dagen vasten, creëert Zinnig Noord een setting waarin deelnemers kunnen werken aan een grote of kleine verandering in hun leven. In kleine groepjes stel je samen met een begeleider je doelen op, deel je je ontdekkingen en hou je elkaar bij de les.

Janneke en Jonatanpodcast

Daarnaast kun je deelnemen aan drie verdiepende events en luister je voor extra inspiratie naar de Janneke & Jonatan podcast, over persoonlijke groei, (on)maakbaarheid en vasten anno 2021. Het duo gaat een 40 dagen uitdaging aan onder begeleiding van een coach en deelt

samen met hun gasten hun ontdekkingen. Luister via Spotify of iTunes of via jannekejonatan.nl.

Wil jij ook een groeiproces aangaan? Onderzoek laat zien dat je voornemens meer kans van slagen hebben als je gesteund wordt door anderen en als je een duidelijk plan van aanpak hebt.

Bewustwording

40 Dagen Anders draait niet alleen om gedragsverandering, om 'harde resultaten', maar ook om bewustwording. 'Waarom wil ik eigenlijk veranderen? Mag ik ook falen? Wie plukt er de vruchten van als ik groei?'

Het startevent is op woensdag 10 februari van 20.00 tot 21.30 uur online via Zoom. Waarom is het zo moeilijk om te veranderen? Deze avond leer je hoe het (iets) beter gaat. Met trainer en coach Anita Bakker, een ervaringsverhaal en livemuziek van Harold K.

Aanmelden en meer info: zinnignoord.nl en info@zinnignoord.nl.



Wereldgebedsdag in Amsterdam

Op de Wereldgebedsdag vrijdag 5 maart gaat het gebed de hele wereld rond. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan 183 landen meedoen.

Sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd, georganiseerd en gedragen door vrouwen, maar zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

De liturgie komt dit jaar uit Vanuatu, vroeger genaamd de Nieuwe Hebriden. Deze eilandengroep ligt ten zuidoosten van Nieuw-Guinea en ten noordoosten van Australië. Het werd tot 1980 bestuurd door Engeland en Frankrijk. Daarna werd het een zelfstandige republiek.

Eén van de eerste dingen die we leren van Vanuatu-vrouwen is dat 'Land voor een Ni-Vanuatu is wat een moeder is voor een baby'. De relatie met land ligt aan de basis van de identiteit en spirituele kracht van Ni-Vanuatu.

Thema van de Wereldgebedsdag is: 'rotsvast' naar aanleiding van Matteüs 7: 24-27. Jezus vertelt een verhaal over het koninkrijk van de hemel met behulp van de afbeelding van een huis en het land waarop het huis is gebouwd. Het kiezen van het land waarop het huis wordt gebouwd, is een belangrijke beslissing voor mensen in Vanuatu. De combinatie van het overwegen van het terrein en het klimaat is cru-

ciaal in een tropische archipel in de Stille Zuidzee die gevoelig is voor aardbevingen, cyclonen, vulkaanuitbarstingen en stijgende zeespiegel. De Vanuatu-zusters prijzen God voor vruchtbaar land, de zoete melodie van de vogels en voor het geluid van kinderen.

Om de gebeden in praktijk te brengen, wordt geld ingezameld voor onder andere het project *Early Intervention Pikinini group*, die zich inzet voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Vieringen Wereldgebedsdag in Amsterdam op vrijdag 5 maart:

- **De Opgang, Tussen Meer: 15.00 uur, alleen online te beleven: osdorpsloten.nl**
 - **De Nieuwe Stad, Luthulplein 11: 19.30 uur**
- Als u thuis de liturgie wilt meebidden, zie wereldgebedsdag.nl.**

Kunstwerk links: Het beeld van de Wereldgebedsdag 2021 is gemaakt door Juliette Pita op dit moment de meest bekende kunstenaar in Vanuatu. Ze was de eerste vrouw die afstudeerde aan het Institut National de Technologie du Vanuatu. Juliette had nooit gedacht dat ze geld zou verdienen met haar kunst, maar ze geloofde dat God plannen voor haar had. Ze geeft het geld dat ze verdient aan iedereen die hulp nodig heeft.

COLUMN

Heil en Zegen

Heil en Zegen! Ik houd van oude tradities. Steeds vaker zeggen wij gelukkig nieuwjaar of de beste wensen, maar ik ben fan van Heil en Zegen. Want wat zullen wij deze wens in 2021 vaak nodig hebben. Heil voor ons geluk, voorspoed, fysieke gezondheid voor uzelf en uw naasten en het aardse. Zegen voor spiritualiteit, het goede, de kracht, de mentale gezondheid en het hemelse. Hoe actueel is deze wens bij het zien van de vreselijke beelden van de bestorming van het Capitool op 9 januari.

Gelukkig zijn dit soort taferelen in Nederland niet snel denkbaar en vinden wij christelijke naastenliefde belangrijker dan verdeel-en-heers principes. Wij wonen in een mooi land waarbij wij er voor elkaar willen zijn. Dit doen we vanuit passie maar ook vanuit overtuiging. De vreselijke gebeurtenissen in Amerika komen voort vanuit een sluipende cultuur van gesprek zonder

dialogo. Wij hebben in Nederland en zeker ook in Amsterdam, een ingewortelde behoefte om met elkaar in gesprek te gaan. Daarom zijn Roel en ik ook zo blij met de gesprekken die wij hebben als Protestantse Kerk Amsterdam met burgemeester Halsema. Haar uitgestoken hand naar ons is van wederzijds belang. Als eerste dat zo'n gesprek plaatsvindt tussen bestuur en kerk, maar ook de impliciete opdracht die daaraan wordt gegeven. Onze burgemeester vraagt aan ons om in deze zware tijden, zeker ook in 2021, geestelijke en sociale ondersteuning te geven aan onze mede-Amsterdammers. Deze vraag is waardevol. Dit is een oproep om er samen uit te komen. Niet zij tegen wij en niet links of rechts maar: samen vooruit.

Deze wens tot verbinden, staat in schril contrast met de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. De Wijzen uit het Oosten kwamen met goud,

wierook en mirre voor de pasgeboren baby in de kribbe. Ik denk zeker dat wij allemaal wat extra hulp kunnen gebruiken in de vorm van een uitgestoken hand en een luisterend oor. Niet alleen luisteren maar ook horen wat er gezegd wordt en daarnaar handelen. Ik denk bijvoorbeeld aan goud als metafoor voor mensen en ondernemers die het nu heel zwaar hebben. Wierook als geestelijke steun voor mensen onder elkaar.

Maar ook voor de beleidsmakers die in deze moeilijke periode zulke ingrijpende beslissingen moeten nemen met zulke verdragende gevolgen dat ze niet altijd worden begrepen. Tot slot mirre als metafoor voor genezing en de wens dat we samen uit deze moeilijke periode mogen komen. In Nederland doen we het samen! Graag wens ik u, mede namens Roel, veel Heil en Zegen voor 2021. Dat we er samen door mogen komen.



Foto: Barbara Kieboom

Hendrik-Jan Overmeer (foto) en Roel van Marle vormen sinds kort het nieuwe voorzittersduo van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Mail ze naar: ak@protestantsamsterdam.nl