

KERK IN MOKUM Agenda

AGENDA VOOR KERK EN SAMENLEVING | PROTESTANTSE KERK AMSTERDAM | MAART 2021



Foto: Ronald Bakker

Met de klok mee: straatpastor Hanna Wapenaar (op de fiets) en de vrijwilligers Gesina Hoogsteen, David Bom, Arjen Boersma, Annette van Leeuwen en Maarten Vogelaar. Zij brengen met de Koffiets koffie en eten naar daklozen en mensen, die daar ook prijs opstellen.

Koffie en een praatje

Vorig jaar maart - na de eerste persconferentie waarin premier Rutte de eerste coronamaatregelen aankondigde - gingen straatpastor Hanna Wapenaar en communicatiemedewerkster Anne Bolhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam op pad met de Koffiets. Een bakfiets met koffie, thee, koekjes en broodjes kaas. Ze fietsten langs bijna alle parken van de stad om mensen koffie te geven en te vragen: hoe gaat het? Nu een jaar later is de Koffiets uitgegroeid tot een begrip en fietsen ze vijf dagen in de week een vaste route met koffie en brood.

Inmiddels helpen vijftien vrijwilligers. Hanna: 'We fietsen altijd met z'n tweeën, omdat je dan een maatje hebt om onderweg mee te praten. Het is veiliger en je kunt de groepsgrootte aan terwijl je je aan de coronamaatregelen houdt. We krijgen ook veel aanvragen van mensen die mee willen fietsen. Iedereen is welkom om twee keer mee te fietsen. Een aantal politici fietsten mee om verhalen van de straat te horen. Maar het is geen mediacircus: als je meefietst, moet je dienend zijn.'

Twee stoelen

De mensen reageren enthousiast op de koffie en zijn soms verbaasd dat die gratis is. Een vrouw in het wit gekleed bij het Centraal Station reageert heel zacht en lief en zegt als wij koffie aanbieden: 'Oh ja, dat is heel fijn.' Als ik fiets, neem ik vaak twee stoelen mee. Ik nodig mensen uit om even te gaan zitten en vraag: 'Hoe gaat het met je?' Als iemand ergens mee zit, neem ik daar de tijd voor. Je kunt altijd iets betekenen: een bakje troost geven, interesse tonen, een stap in de wereld van de ander zetten. Je leeft mee met liefde en mededogen, zonder vooroordelen. De gesprekken gaan over van alles: over de coronacrisis, een nieuw huis of nieuwe kamer, het weer, muziek, operaties en kinderen. Een keer heb ik tweeënhalve uur zitten praten. Voor diegene vielen dingen op z'n plek, omdat hij voor het eerst zonder tijdslimiet zijn verhaal kon doen. We zouden graag onnodig zijn. Maar voorlopig blijven we fietsen, koffie uitdelen en luisteren naar de verhalen van de mensen die we tegenkomen.'

Passiemuziek

Orgelconcert in de Westerkerk

Online orgelconcert van Evan Bogerd, waarin de cyclus Witte Donderdag tot Pasen muzikaal wordt uitgebeeld.

Woensdag 30 maart, Westerkerk, Prinsengracht 281, 20.00 uur, voor de livestream zie westerkerk.nl

Cantatedienst in de Westerkerk

Uitgevoerd worden *Ich liege und schlafe* van Reinhard Keiser en *Crucifixus Sonata* van F.I. Biber. Uitvoerenden: vocale solisten en Ensemble 't Kabinet onder leiding van JanJoost van Elburg. Voorganger: dr. Cristina Pumplun.

Goede Vrijdag 2 april, Westerkerk, Prinsengracht 281, 19.30 uur, voor de livestream zie westerkerk.nl

Matthäus Passion vanuit de Dominicuskerk

Livestream uitzending van de *Matthäus Passion* vanuit de Dominicuskerk: 8 professionele solisten



zingen de *Matthäus Passion* integraal onder leiding van Madeleine Ingen Housz en met begeleiding van een klein orkest. Zelf thuis meezingen kan: aanmelden bij passieprojecten.nl, gratis of tegen een vergoeding. Voor iedere stem is er vooraf twee keer een oefensessie via Zoom. Na aanmelding wordt de link voor de livestream en zoomsessie verzonden.

Goede Vrijdag 2 april, Dominicuskerk, Spuistraat 12, 13.30-18.00 uur

Voor meer paasactiviteiten, kijk op protestantsamsterdam.nl/pasen

Coronaviering

We hebben nu een jaar te maken met een pandemie die ons allemaal raakt: alle generaties. Pijnlijk worden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven. Maar wij ervaren ook de waarde, de kracht en de noodzaak van sociale contacten en solidariteit, van ontmoetingen, gebeurtenissen en verhalen die hoop kunnen geven en levensmoed.

De Raad van Kerken Amsterdam wil in een oecumenische coronaviering in de St. Nicolaasbasiliek op zondag 28 maart om 19.00 uur ervaringen van kwetsbaarheid en van kracht, van angst en van hoop, een stem geven. De stemmen van mensen in uiteenlopende levenssituaties, van jong tot oud. Wat heeft hen benauwd? Wat zijn hun angsten? Wat en wie geven hen moed en hoop en levenskracht? We leggen aan God voor wat ons hoog zit en putten hoop uit Bijbelteksten. Iedereen die dat wil, kan bijdragen aan het gedachtenismoment, met een naam of een persoonlijke ervaring. Die kunt u sturen naar: coronaviering.raadvankerken@gmail.com.

De Raad van Kerken Amsterdam verzamelt en verwoordt ze tijdens de oecumenische coronaviering, die alleen volgens een livestream te volgen is via de website van de St. Nicolaasbasiliek: nicolaas-parochie.nl. Liturg is ds. Marinus de Jong, een overdenking wordt uitgesproken door voorzitter van de Evangelisch-Lutherse Diaconie in Amsterdam Bianca Groen-Gallant. U bent van harte welkom deze viering mee te beleven.

Zondag 28 maart, St. Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, 19.00 uur, nicolaas-parochie.nl

COLUMN

(Op)nieuw begin(nen)



Rosaliene Israël is scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

In het vroege voorjaar deed zich het wonderlijke fenomeen voor dat het de ene week nog vroom dat het kraakte en we de week erna onder een stralende zon en zonder jas konden picknicken in het park. 'Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil', hoor ik mijn grootmoeder declameren met de haar kenmerkende tegeltjeswijsheid-intonatie. Ik, fan van sneeuw en ijs, kan er maar niet aan wennen. Aan dat nieuwe leven dat in de vorm van krokussen en sneeuwklakjes enthousiast uit de grond omhoogschiet. Aan de merels die fluiten alsof hun leven ervan afhangt. Weg donkerte, weg stille, witte wereld. Hallo zon, hallo vrolijke, felle kleuren.

Met mijn heimwee naar de winter en mijn schoorvoetende overgave aan het nieuwe leven dat zo plots ontluikt, bevind ik me gelukkig in goed ge-

zelschap. Gods overwinning van de dood, die we in deze tijd van het kerkelijk jaar gedenken, gaat gepaard met de horten en stoten van ongelof, miskenning en een door verdriet vertroebelde blik. Maria, Petrus, Tomas, Kleopas en andere naaste vrienden van Jezus kunnen het wonder niet of nauwelijks bevatten. Dat is ook niet zo gek schrijft Johan de Wit, jurist en theoloog*. Want wie een persoonlijke crisis heeft moeten overleven, weet hoe zwaar het bestaan dan is en hoe vertwijfeld je kunt zijn. Alles wankelt en je hebt nergens meer houvast aan, niemand die je helpen kan.

Pasen als feest van de overwinning van de dood en een nieuw begin van leven, betekent niet dat plotsklaps alles anders is. De krant wordt er niet anders van. Het journaal maakt geen melding

van een daling in wereldwijde sterftcijfers en corona is nog altijd onder ons. Toch vertellen de weifelende getuigenissen dat het kán. Dat het donker licht wordt, somberte voorbij kan gaan en een nieuw begin mogelijk is. Dat te midden van de ontgoocheling het inzicht doorbreekt en mensen herkennen waar het allemaal om draait: het behouden van de hoop op leven na wat je dood leek te zijn. Wat een genade dat we mogen leven en geloven in het eeuwenoude gezelschap van mensen van vlees en bloed. Die - geconfronteerd met de diepte van de eenzaamheid van het bestaan - de moed vonden om opnieuw te beginnen. Om op te staan.

*) Uit: *Opgestaan, Meditaties rond het paasevangelie*, Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort, 2017

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl.

Westerkerk Centrum

Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

Als mensen niet naar het orgel kunnen komen, dan moet het orgel maar naar de mensen toe komen. Dat was de gedachte die vorig jaar tijdens de eerste lockdown opkwam bij de cantor-organist van de Westerkerk, Evan Bogerd en een aantal van zijn jonge collega's. Met een team van registranten en mensen die de streaming verzorgen, strijkt hij sindsdien regelmatig een avond neer in de Westerkerk. Terwijl zij aan het werk zijn in het kerkgebouw, waar gaandeweg de avond invalt, komen de klanken van het orgel binnen in huiskamers of waar de luisteraar zich ook maar bevindt, binnen- of buitenshuis. Zo zal op woensdag 30 maart vanaf 20.00 uur muziek van Bach, Brahms en Dupré vanuit de Westerkerk de wereld in gaan, muziek die past in de Stille Week, bij Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Om live te beluisteren of daarna. Kijk voor de link op YouTube of de website.



Noorderkerk Centrum

Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

Pasen is het feest van de verrassing, van de wonderlijke, onmogelijke daden van God. Een pad door de zee, het slavenvolk zingend en dansend op de oever, terwijl de *special forces* van het leger van de Farao in de golven verdrinken. De dode Jezus, die op de derde opstaat en verschijnt en dat clubje bange, verdrietige en beschaamde volgelingen met zijn vrede en Geest de wereld instuurt. Het kruis, dat vreselijke martelwerktuig van het Romeinse imperium, dat een teken werd van de Goddelijke liefde tot het bittere einde, waarmee God de wereld die niet op Hem zit te wachten de liefde verklaart. Welke verrassing zal Pasen dit jaar brengen? Het wonder dat we online en in onze halve kerken in ons doodvermoeide coronabestaan toch zullen lachen en feestvieren, omdat Christus ook vandaag leeft en aan ons verschijnt.



Keizersgrachtkerk Centrum

Robert Jan Nijland-Beltman pastor Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

Elke zoveel jaar kijk ik terug op mijn geloofsleven en merk ik dat de God- en mensbeelden veranderen. Sommige van die beelden blijven, sommige beelden evalueren en een aantal beelden blijkt gestorven te zijn. Vaak ben ik daar blij om, maar soms verlang ik ook terug naar mijn oude, vertrouwde geloof. Naar het beeld van God bij wie je bijna letterlijk kunt schuilen en met wie je kunt knuffelen. Die bijna tastbaar aanwezig is in het leven. Psalm 84 schrijft er over: *Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER*. Het schrijft over het vertrouwen dat je bij God je toevlucht kunt zoeken, waar dalen van dorheid kunnen veranderen in een oase. Dat geloofsvertrouwen zou deze Pasen van mij, bij ons allemaal, wel een beetje mogen opstaan.



Oude Kerkgemeente Centrum

Geke van Vliet tienerwerker Oudekerk
oudekerk.amsterdam

Al sinds november vinden de tienerkringen van de Oude Kerk online plaats en het ziet er niet naar uit dat dit snel verandert. Daarom zijn de tieners in tweetallen bij mij thuis komen eten, dan merk je hoe belangrijk fysieke ontmoeting is! Daarnaast gaat het online programma gewoon door. Tijdens de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. We volgen hem vanaf zijn jeugd tot aan zijn intocht in Jeruzalem. Daarbij sluiten we uiteraard aan bij de actualiteit. Als 12-jarige was Jezus in de tempel al volop betrokken bij de wereld, hoe is dat voor de tieners van nu, rond de verkiezingen? Verder lezen we hoe Jezus vaak de maaltijd deelt met mensen om hem heen. Hoe delen we met elkaar, nu je moeilijk fysiek kunt afspreken? Wat kost delen ons eigenlijk? We werken dus naar Pasen toe in een reis door Jezus' leven en hopen na Pasen weer bij elkaar te kunnen komen, binnen of buiten!



Gezamenlijke kerken Noord

Leo Linde gemeentelid Bethelkerk
diaconienoord.org

De Protestantse wijkgemeente Amsterdam-Noord bestaat uit drie kernen: de kern Nieuwendam, de kern Midden-Noord en de kern Tuindorp Oostzaan/Molenwijk. Deze kernen hebben elk hun eigen signatuur en hun eigen kerkgebouw. Binnen de kernen zijn er diverse diaconale activiteiten en wordt geprobeerd om nieuwe vormen van kerk zijn in de samenleving uit te proberen. Behalve de protestantse kerken staan er nog andere gebouwen in Noord met een religieuze bestemming. Plaatsen waar mensen op hun levensreis even tot zichzelf kunnen komen. Het maakt niet uit of het een kerk, een moskee, een synagoge of een boeddhistische tempel is. In al deze plaatsen gaat het om de ontmoeting, hoe dan ook. Vanuit de Bethelkerk en de Nieuwendammerkerk worden gedurende de coronabeperkingen elke zondag kerkdiensten zonder publiek uitgezonden. Informatie over de drie kernen kunt u ook vinden in *Drieluik*, het gezamenlijke kerkblad van deze drie kernen.



Nassaukerk West

Lydia Meiling predikant Nassaukerk
nassaukerk.nl

Hoe vier je de Stille Week en Pasen coronaproof en dan ook nog met de avondklok...? Al brainstormend werden er creatieve ideeën geboren. Een alternatieve avondmaalsviering op Witte Donderdag met druiven in plaats van wijn, zoals we eerder deden? De paasnacht houd je niet als het nog licht is. Waarom die viering niet in tweeën gesplitst: op zaterdagavond vóór de avondklok 'de nacht in' en op paasmorgen, bij zonsopgang, de viering vervolgen met de geboorte van het Licht. Wie wil kan na de viering een lichtje komen aansteken aan de nieuwe Paaskaars, daarna thuis genieten van een (op zaterdag af te halen) paasontbijt, en daarna online de paasviering bijwonen. Ik word enthousiast. Er kan vaak veel meer dan ik aanvankelijk denk. Een mooie paasgedachte, die ook past bij de expositie in de kerk over slavernij en bevrijding die op Goede Vrijdag centraal staat: Geloven dat het kan, opstanding, nieuwe mogelijkheden. De toekomst gaat open! Zie voor de aanvangstijden het kerkdienstenrooster en nassaukerk.nl.



Osdorp-Sloten Nieuw-West

Herman Bouma diaconaal opbouwwerker Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

Op Witte Donderdag herdenken we als het goed is niet alleen die laatste maaltijd, maar ook de voetwassing. Jezus draagt zijn leerlingen op ook dat te blijven doen: Elkaars voeten wassen. Het is maar de vraag wat moeilijker is: de voeten van een ander wassen, of je eigen voeten laten wassen. Zoals Petrus uitriep: 'Mijn voeten zult u niet wassen. Nooit!' Voor mantelzorgers en voor hen die zij verzorgen, is dit de dagelijkse, maar ook vaak verborgen realiteit. Juist daarom willen we in Nieuw-West in de Stille Week ook extra stilstaan bij alle mantelzorgers. Vaak wordt de zorg in de loop van de tijd steeds meer en raakt de mantelzorger ongemerkt overbelast. Aandacht en ondersteuning voor deze groep is belangrijk. Dat kan al heel eenvoudig met een kaartje of een bosje bloemen.



Regenbooggemeente Nieuw-West

Ds. Nellie van Voornveld buurtdominee Regenbooggemeente
regenbooggemeente.nl

De bronzen deuren van het slot, de vlag naar buiten, het bord met 'open kapel' op de stoep; licht aan, verwarming op twee, koffiezetten; dan zacht de muziek laten klinken en de paaskaars aan. Een nieuwe werkplek kent zijn eigen routines. Vier dagen in de week is er een 'gastmensen' in De Ark die deze dingen doet. Soms ben ik dat. Ik moet er nog een beetje bij nadenken, maar dat duurt vast niet lang meer. Ik vraag me af: kan een routine ook een ritueel worden? Wat betekent deze reeks handelingen? Ze maken ruimte. Ze zeggen 'welkom'. Ze fluisteren 'en toch'. Je kunt komen. Er kan gebeden worden. Er is zicht op toekomst. Eén praat en eentje luistert; dat mag! Er zal iemand zijn.



Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

De lente oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Zeker in tijden van corona, lockdown en opgesloten zijn. Bij de eerste lentezonnestrallen ontwaakt er een diep verlangen naar zonlicht en buiten zijn. Op het moment dat ik dit schrijf, beleven we de eerste lentedagen. Het zachte licht, de langzaam lengende dagen, de zingende vogels, de frisblauwe lucht, ze doen me goed. Verlangen naar zonlicht zit diep in mij. Dat Jezus wordt vergeleken met de zon, snap ik wel. Liefdevol licht sterker dan het duister, zelfs sterker dan de dood. Licht dat een mens doet opbloeien en opademen en ogen doet stralen. Licht van Pasen. Deze weken vieren we het geheim van Gods liefde, die zich door geen gesloten deur en lockdown laat tegenhouden en de toekomst opendoet. Goede paastijd!



Muiderkerk Oost

Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Dat mensen kunnen vastzitten in een warboel van mythes over zichzelf en hun (ons) geweldige verleden, in wantrouwen en rancune jegens anderen, onverschilligheid en hoogmoed: we weten het. Dat menselijke relaties diep verstoord kunnen raken zodat niets dan vijandschap rest: we lijden eraan.



Kerkdiensten Amsterdam - maart/april 2021

WIJK	KERK	TIJD	PALMPASEN 28 MAART	PAASNACHT 3 APRIL	PASEN 4 APRIL	ZONDAG 11 APRIL	ZONDAG 18 APRIL	ZONDAG 25 APRIL
Centrum	Keizersgrachtkerk	10.30	Ds. Wessel Stoker	Ds. Hanna van Dorssen (21.00)	Pastor Robert Jan Nijland	Daan Savert	Ds. Greteke de Vries	Pete Pronk
	Noorderkerk	10.00 18.30	Ds. Johan Visser Ds. Chris van Aniel	Geen dienst Vesper (19.30)	Ds. Johan Visser Ds. Gerrit Lugthart	Ds. Gert Hutten Ds. Sjaak van den Berg	Ds. Johan Visser Ds. Geert van Meijeren	Ds. Cock Blenk Ds. Johan Visser
	Oude Kerk	11.00 18.30	Ds. Erik Idema Muziekvesper	Geen dienst Ds. Jessa v.d. Vaart (22.00)	Ds. Jessa van der Vaart Geen vesper	Ds. Nienke de Vos Abdijvesper	Ds. Peter Tomson Abdijvesper	Ds. Jessa van der Vaart Abdijvesper
	Westerkerk	10.30	Ds. Riekje van Osnabrugge	Ds. Herman Koetsveld (22.00)	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Hans Blom	Ds. Herman Koetsveld	Ds. René de Reuver (10.30) Cantatedienst Ds. Herman Koetsveld (17.00)
	Diensten met Belangstellenden	19.00	Ds. Taco Koster	Geen dienst	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Robert-Jan van Amstel	Ds. Taco Koster
	De Waalse Kerk	11.00	Ds. Henk Spoelstra	Geen dienst	Ds. Liesbeth van Hilten	Ds. Henk Spoelstra	Ds. Daniël Ribs	Ds. Henk Spoelstra
Noord	De Ark	10.00	Ds. Klaas Holwerda	Via link op website Bethelkerk	Ds. Ditske Tanja	Maarten Kruimer	Mart Jan Luteijn	Dr. Wilken Veen
	Bethelkerk	10.00	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Ds. Kees Zwart (19.30)	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Margrietha Reinders	Friese kerkdienst Ds. Trinus Hibma	Ds. Lydia Meyling
	Nieuwendammerkerk	10.00	Ds. Paula de Jong	Geen dienst	Ds. Paula de Jong	Ds. Gerson Gilhuis	Bert Kreeft	Ds. Paula de Jong
	Dorpskerk Durgerdam	10.30	Jan Douwes	Geen dienst	Ds. Bara van Pelt	Geen dienst	Geen dienst	Paul Kapteyn
	Ransdorp-Holysloot	10.00	Ds. Gerdien Neels	Geen dienst	Ds. Gerdien Neels	ds. Hans Reedijk	Bas v.d. Bent	Ds. Theo Wielsma
	Dorpskerk Zunderdorp	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster (20.30)	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Erik Versloot	Ds. Taco Koster
West	Hebron	12.00	Daan Savert	Geen dienst	Ds. Jurjen de Bruijne	Bart Haverkamp	Geen dienst	Ds. Jurjen de Bruijne
	Jeruzalemkerk	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly (20.00)	Ds. Richard Saly	Ds. René Visser	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly
	Nassaukerk	10.30	Ds. Trinus Hibma	De nacht in Luc Tanja (19.30)	6.45 uur Het wordt licht Luc Tanja 7.30-8.30 uur welkom om Paaslicht te ontvangen 10.30 uur Ds. Lydia Melling	Ds. Piet Kooiman	Ds. Roel Knol	Ds. Cor Ofman
Nieuw-West	De Opgang	10.00	Samen met de Slotkerk	Ds. Gerben van Manen en Ds. Martijn van Leerdam (21.00)	Samen met de Slotkerk in de Regenbooggemeente	Ds. Leon Rasser	Samen met de Slotkerk	Ds. Martijn van Leerdam
	Regenbooggemeente	10.00	Ds. Miekje Myburgh	Samen met de Slotkerk in De Opgang	Ds. Gerben van Manen en Ds. Martijn van Leerdam	Ds. Ole van Dongen	Ds. Nellie van Voornveld	Ds. Margrietha Reinders
	Slotkerk	10.00	Ds. Martijn van Leerdam	Samen met de Regenboog- gemeente in De Opgang	Samen met De Opgang in de Regenbooggemeente	Samen met De Opgang	Garmt Haakma	Samen met De Opgang
Zuid	Oranjekerk	10.00	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Jantine Heuvelink (20.30)	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Maria Berends	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Herman Koetsveld
	Pelgrimskerk	10.30	Ds. Henk Wolse	Geen dienst	Ds. Harmen de Vries	Ds. Kick Koldewijn	Ds. Harmen de Vries	Ds. Kick Bras
	De Thomas	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer (22.00)	Ds. Evert-Jan de Wijer	Dr. Alex van Heusden	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer
	Vrijburg	10.30	Ds. Lodewieke Groeneveld	Geen dienst	Ds. Joost Röselaers	Ds. Lodewieke Groeneveld	Ds. Japke van Malde	Ds. Joost Röselaers
	Willem de Zwijgerkerk	10.00	Ds. Gerhard Scholte	Ds. Arnoldien van Berge (21.30)	Pastor Nelly Versteeg	Dr. Wessel Stoker	Ds. Klaas Holwerda	Pastor Nelly Versteeg
Oost	De Binnenwaai	11.00	Alternatieve viering	Geen dienst	Ds. Riekje van Osnabrugge	Ds. Neely Kok	Ds. Greteke de Vries	Ds. Rosaliene Israël
	Elthetokerk	10.00	Ds. Casper van Dorp	Samen in de Muiderkerk	Ds. Martijn van Leerdam	Ds. Ben van Veen	Ds. Martijn van Laar	Ds. Alexander Noordijk
	Muiderkerk	10.30	Ds. Greteke de Vries	Ds. Greteke de Vries (19.00)	Ds. Greteke de Vries	Ds. Wielie Elhorst	Ds. Netty de Jong	Ds. Greteke de Vries
Zuid-oost	De Nieuwe Stad	9.30	Ds. Jan v.d. Meulen	Ds. Margrietha Reinders (20.00)	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen
	De Drie Stromen	9.30	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad	Ds. Justine Aalders	Ds. Titus Woltinge	Ds. Dirk Wolse	Ds. Hugo Vlug

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Er is geprobeerd om het rooster accuraat te maken maar er kunnen dingen zijn veranderd, check daarom de website van de kerk. U vindt ook een overzicht van de diensten op protestantsamsterdam.nl. Daar kunt u eveneens de diensten op Witte Donderdag 1 april en Goede Vrijdag 2 april vinden. Op deze site staan ook de adressen van de kerken.

AGENDA maart/april 2021

DONDERDAG 25 MAART

Worshipmoment we•Worship

Vanuit we•Worship een moment van aanbidding en gebed. Deelnemers oefenen daarmee in het ervaren van God. Of je er bekend mee bent of niet, steeds weer kun je worden verrast door wie God is en wat Hij zegt.

Do. 25 mrt. Nieuwe Keizersgracht 1A, 20.00 uur, of het fysiek of online doorgaat, zie weworship.nl

VRIJDAG 26 MAART

ThomasFilm: Youth

Gezien de coronamaatregelen organiseert De Thomas online een nabespreking van de film *Youth* van Paulo Sorrentino. Welke rol speelt ouder worden in het menselijk zijn en blijven? Deze film wordt regelmatig uitgezonden op de publieke zenders en is te zien via Videoland en NPO Plus. Een voorproefje kijkt u via: dethomas.nl/thomasfilm. Kijk de film voor vrijdag 26 maart en stuur een reactie via: predikant@dethomas.nl. De input wordt meegenomen in de bespreking die op vrijdag 26 maart vanaf 20.00 uur te zien is op dethomas.nl.

Vr. 26 mrt. De Thomas, 20.00 uur

DINSDAG 6 APRIL

Bloeiklas: Hoe florierende vriendschappen op te bouwen

Langdurige vriendschappen zijn gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat betekent vriendschap voor jou? Door Facebook en LinkedIn kunnen we onze vrienden vermeerderen door een muisklik. Maar wat is een echte vriend? In deze Bloeiklas praktische oefeningen, persoonlijke reflectie en inspirerende ideeën.

Di. 6 apr. Nieuwe Herengracht 18, 18.30-21.30 uur, € 12,50 (student), € 17,50 (overig), meer info via: info@kwekerijamsterdam.nl en kwekerijamsterdam.nl

DINSDAG 13 APRIL

Bloeiklas: Wanneer is liefde goed genoeg?

De verwachtingen zijn hoog. Zoals relatie-therapeute Esther Perel opmerkt is het ongelooflijk wat mensen van elkaar verlangen. Je partner(s) moet(en) én je anker én je beste vriend én je vurige liefde zijn. Wat mag je van de



The Child Soul van kunstenaar Lindy Damen. Dit kunstwerk is in de Nassaukerk te bezichtigen bij de expositie van International Justice Mission: Samen tegen slavernij.

Samen tegen slavernij

Tijdens de lijdenstijd, de voorbereidingstijd van Pasen, is in de Nassaukerk de reizende expositie te zien van International Justice Mission: Samen tegen slavernij.

International Justice Mission werkt wereldwijd hard aan bevrijding van mensen (van wie één op de vier kind is) die in handen zijn gevallen van profiterende slaveneigenaren, die miljarden verdienen

met onderdrukking en mensenhandel. Via kunst wordt aandacht voor dit thema gevraagd door enkele betrokken kunstenaars die aangesloten zijn bij de stichting ArsProDeo. Deze Nederlandse stichting vraagt via deze kunstzinnige weg aandacht voor dit onrecht.

De reizende expositie duurt tot en met Pasen en is tijdens de open kerkmiddagen op dinsdag van 14.00

tot 16.00 uur te bezichtigen. Tijdens de viering van Goede Vrijdag op 2 april om 20.00 uur in de Nassaukerk wordt extra aandacht besteed aan deze kunst voor Gerechtigheid in de livestream van de Nassaukerk, te zien via kerkdienstgemist.nl.

Informatie bij Gerrie Willemsen via: gwmwillemsen@gmail.com en via: 06-251 532 42.

liefde verwachten? En wat verwacht de liefde van jou? Wat is jouw ideaalbeeld in de liefde en hoe verhoudt dat zich tot het zogenaamde 'perfecte' plaatje? **Di. 13 apr. Nieuwe Herengracht 18, 19.30-22.00 uur, € 12,50 (student) en € 17,50 (overig), info via: info@kwekerijamsterdam.nl en kwekerijamsterdam.nl**

ZONDAG 18 APRIL

Friese kerkdienst in Amsterdam

Thema van deze dienst op de derde zondag van de paastijd is: Ferweidzje (Verweiden). Een kleine pastorale. Wat te doen als alles afgegraasd is? Voorganger is ds. Trinus Hibma. Marja van

der Ploeg speelt orgel en dirigeert enkele zangers uit de cantorij. Voor wie geen Fries verstaat en de dienst toch wil volgen: stuur een mailtje aan: hibmveen@xs4all.nl. Vlak voor de dienst ontvangt u dan een vertaling.

Zo. 18 apr. Bethelkerk, 10.00 uur, actuele informatie t.a.v. situatie coronamaatregelen op bethelkerkamsterdam.nl

NieuwWij: 'Ik ben En/En. En jij?'

Geen mens is maar één iemand. Niemand is alleen moeder, alleen gelovig of alleen ICT-er. Je bent én ouder én kind én idealist én activist. En dus nooit in één hokje te plaatsen. Je zit vol verschillen. Juist daarom heb je met iedereen een overeenkomst. NieuwWij verbindt de verschillen en pleit daarom voor een nieuwe vorm van wij. Geen 'wij' gebaseerd op alleen geloof, vakbond of politieke kleur. Maar 'wij' gebaseerd op een grote of kleinere overeenkomst die je toevallig met elkaar hebt. Want we delen vaak meer dan we denken. In NieuwWij LAB, het project achter 'Ik ben En/En. En jij?' staat de vraag centraal hoe discriminatie in de samenleving effectief en met voldoende draagvlak kan worden aangepakt.

Kijk op nieuwwij.nl voor meer informatie en filmpjes.

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Voor vieringen in de paastijd en paasactiviteiten, kijk op protestantsamsterdam.nl/pasen

Beschermd wonen voor ouderen met een christelijke achtergrond

Nieuw in Amsterdam-Oost:

Beschermd wonen in Het Flevohuis voor ouderen met een christelijke achtergrond. Teamleider groepswoonwonen Astrid Bakker: 'Wij bieden bewoners graag warmte en gezelligheid. De gedeelde christelijke achtergrond maakt het bespreken van levensvragen gemakkelijker. En dankzij de gelijkgestemdheid vinden bewoners elkaar in de muziek en de interesse voor kerkdiensten.'

Juist voor mensen met dementie is het fijn om zoveel mogelijk aan te sluiten op hun leefwereld.' Helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen proberen samen met gastvrouwen, activiteitenbegeleiders en kunstenaars de dag zo aangenaam mogelijk te maken voor deze ouderen. Naast het team van zorgmedewerkers, heeft het Flevohuis een eigen behandelteam. De specialist ouderengeneeskunde is de verantwoordelijk behandelaar en stelt in overleg met de familie een behandelplan op. Zo nodig betreft de specialist hierbij de geestelijk verzorger, fysiothera-



peut, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker. Het Flevohuis ligt aan de rand van het Flevopark en wordt gemoderniseerd.

Wilt u meer informatie of wilt u een keer komen kijken? Dat kan, Astrid Bakker leidt u graag rond. U kunt op de website kijken: zgao.nl of bellen met het Cliënt Service Bureau tussen 9.00 en 16.30 uur via: 020 - 592 54 20 of mailen naar: csb@zgao.nl. Het adres van het Flevohuis is Kramatplantsoen 263.

Zorggroep Amsterdam Oost

Door de coronacrisis bestaat de mogelijkheid dat activiteiten niet doorgaan of online plaatsvinden, zie de websites

Zinnig Noord: Vriendschap in twaalf brieven

Verscholen achter een gordijn aan coronamaatregelen blijven we binnen. Het perfecte moment en de perfecte plek om je vluchtige appjes en snel getikte mailtjes te vervangen door een trager medium: de brief. Tijdens Vriendschap in Twaalf Brieven schrijven jij en je toekomstige penvriend elkaar maandelijks. Zo leer je de ander én jezelf net een beetje beter kennen. Jullie penvriendschap begint met een penvriend-pakket met daarin 24 vellen briefpapier, 12 enveloppen en 12 postzegels. Gedurende een jaar ontvangen jij en je penvriend iedere maand een opdracht waar-

mee jullie de vriendschap vertragen en verdiepen. Dit stimuleert je om op een andere manier na te denken over jezelf en jouw plek in de wereld. Bovendien bieden we je handvatten om de brieven van jouw penvriend te lezen. Zinnig Noord koppelt je aan een onbekende ander die zich ook heeft opgegeven voor Vriendschap in Twaalf Brieven. Voor het volledige pakket inclusief opdrachten betaal je € 34,95. Beeldend kunstenaar Mathilde De Vriese is verantwoordelijk voor de vormgeving van dit bijzondere project.

Meer info: margreet@zinnignoord.nl

Dat mensen van God losraken en ópgaan in zichzelf, niet meer georiënteerd op dat Woord van oudsher, die Menselijke gestalte die ons voorging, die Geest die ons geloof, hoop en liefde inblaast: dat doet mijns inziens iets kwalijks met ons samenleven. In de veertigdagentijd, uitlopend op het grote feest van Pasen, thematiseert de kerk deze moeizame kanten van ons leven. Het kruis van Jezus gaat van oudsher over erkennen van menselijke schuld en opstanding over de ons geschonken mogelijkheden tot herstel van onze relatie met God en met elkaar. Het hoe begrijp ik eigenlijk nog steeds niet. Maar aan de beweging naar een nieuw begin doe ik graag met de kerk mee. Vrolijk Pasen!

Oranjekerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Hoe stil moet een Stille Week eigenlijk zijn? Ook dit jaar zullen we de diensten in de week van Pasen zonder gemeente vieren. Zonder samen brood en wijn delen, kaarslicht doorgeven, paaseitjes eten. En nu ook zonder zingen. Maar niet zonder de verhalen! Die zijn er, even indringend als altijd. En ook de beelden van de vieringen online, de natuur die ontluikt, de vogels die zingen, de stilte van de kapel van de Oranjekerk of van onze eigen binnenkamer. Een Stille Week vraagt om aandacht. En stilte is iets anders dan zwijgen. Ik hoop dat we thuis wel zingen en licht vinden om door te geven.



De Thomas Zuid

Evert Jan de Wijer predikant De Thomas
dethomas.nl

Het zal in dit nummer van *Kerk in Mokum* ongetwijfeld niet aan paasjubel ontbreken. We zullen grote woorden gebruiken met natuurlijk een dankbaar antropologisch en sociologisch vloertje in de coronacrisis. We zullen iets zeggen als dat de zomer nabij is of het vaccin in zicht en dat er daarom geen enkele reden is om niet hoopvol te zijn. Hoe modern en grootstedelijk wij predikanten ook plegen te zijn, helemaal onttrekken wij ons nooit aan het aloude schema: ellende - verlossing - dankbaarheid, ook deze dominee niet. Mij intrigeert het einde van het evangelie volgens Marcus dat eigenlijk geen einde is. Het eindigt met grote schrik van vrouwen die het lijf van Jezus niet kunnen vinden en er daarom maar het zwijgen toe doen. Dat werd reeds de eindredacteur van dit evangelie veel te gortig en haastig schreef hij er een gladgestreken slotstuk bij met veel verschijningen en vooral veel geloof. Ik mag Marcus wel. Hij neemt onze angst serieus. Onze onzekerheid ook. Hij houdt Pasen klein, zoals dat wel past bij een tweede Klein Pasen op rij. Hij fluistert ons toe niet te vrez en in ieder geval Jezus voorbij de dood te zoeken.



Vrijburg Zuid

Lodewieke Groeneveld predikant Vrijburg
vrijburg.nl

Hebt u ook dat u meer aan lezen toekomt? Ik heb eindelijk *De Bijbel op de Zuidas* van ds. Ad van Nieuwpoort en ds. Ruben van Zwieten gelezen. Het vertelt over het land Egypte in de Bijbel, dat deze schrijvers vertalen als 'benauwdheid'. Egypte staat voor een systeem, vertellen ze, waar mensen elkaar in een angstgreep houden. Het verhaal vraagt aan ons als lezer: waar ligt uw strijd? Waar gaat uw hart sneller van kloppen? En wat houdt u tegen om daarvoor te gaan? Al een jaar is onze maatschappij letterlijk in de greep van benauwdheid. Even wordt de controleerbare wereld stopgezet. En het geeft ons tijd om na te denken over welke dromen wij nalaten in ons leven. Gelukkig hoeft deze zoektocht niet alleen. Ook in het verhaal over Egypte trokken de mensen samen door deze woestijn aan vragen. Van harte welkom om bij Vrijburg de wereld van dromen te verkennen!



Willem de Zwijgerkerk Zuid

Frans Schouwenaar diaconale werkgroep Willem de Zwijgerkerk
willemezwijgerkerk.nl

24 februari, het voorjaar is al doorgebroken in deze vastentijd. Ik zit op een bankje bij het Olympisch Stadion. Langs het Zuideramstelkanaal bloeien de narcissen al volop. Hoe kun je op zo'n zonnige dag

nadenken over vasten, over inkeer? Ik laat de omgeving op me inwerken: verderop verrijst een nieuwe kantoorcolos aan de Zuidas, het hoofdkantoor van Uber. Daarvoor is een nieuwe woonwijk gepland, Verdi. Schuin achter me een woonwijk op het Havenstratterrein en aan de overkant van de Schinkel, een nieuwe wijk in het Schinkelkwartier. Hoe verhouden we ons, als marginale geloofsgemeenschap, tot zulke ontwikkelingen? Als diaconale werkgroep van de Willem de Zwijgerkerk vragen we of er nog wel plek is voor oudere mensen, nu in de wijk veel huizen verkocht worden aan jonge nieuwkomers en er nauwelijks gebouwd wordt voor ouderen. Iets om over na te denken en misschien, na Pasen, om op te staan en in actie te komen?



Leerhuis Amsterdam

Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
leerhuisamsterdam.nl

De Pleisterplaats is bedoeld om te vertellen wat er in je wijk, in mijn geval in het leerhuis, gebeurt. En dat zou ik ook graag willen doen. Hoe je bij Anton Wessels leert dat moslims net als wij christenen uit dezelfde Joodse bronnen putten, hoe je onder leiding van Rinse Reeling Brouwer ontdekt welke inspiratie een atheïstische filosoof als Agamben uit Bijbelse teksten haalt. Ik kan eindeloos doorgaan, maar de waarheid is dat nu alles stil ligt. En dat we tijd te over hebben, maar er minder mee doen dan ooit. Allemaal aan het wachten tot het ogenblik dat...! Onze hele samenleving, plotseling uit de routine, uit de sleur gerukt, hopen op het ogenblik van een nieuw begin. Terwijl ik dit opschrijf, realiseer ik me hoe zeer die stemming overeenkomt met wat we in de kerk altijd al zeggen en zingen: Wij leven uit de verwachting. Ook onze kerkelijke sleur wordt een halt toegeroepen. Je hoort plotseling weer wat je zingt.



Hugo de Groothof richt gastenkamer in

In een hofje op een kwartiertje lopen van de Jordaan huist sinds 4 jaar een leefgemeenschap, de Hugo de Groothof, op initiatief van de Protestantse Diaconie. Naast bidden, eten en bierbrouwen is er sinds dit jaar ook een gastenkamer ingericht, waar gasten voor een kortere of iets langere tijd kunnen verblijven en mee kunnen leven met de leefgemeenschap.



Je hebt behoefte aan een tijdelijke verandering van omgeving. Om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om ongestoord te kunnen werken aan een project van langere adem, om bij te komen - van wat dan ook. Het leven in een grote, bruisende stad als Amsterdam trekt je aan, maar in de drukte en anonimiteit kun je je soms verloren voelen. In een klooster of bezinningscentrum vind je rust, ritme, geborgenheid, maar ze bieden niet de stedelijke veelkleurigheid waarin je je een tijdje zou willen onderdompelen. Misschien herken je dit?

lijks kunnen ervaren. De hof bevindt zich nabij het centrum, is dicht bij het Leidseplein en het Museumkwartier. Om de hoek is een ruim aanbod aan winkels en toch waan je je, binnen de muren van het statige gebouw in een andere, kalmere tijd. Een rijk bloeiende binnentuin doet de rest.

De leden van de leefgemeenschap in de Hugo de Groothof voelen zich bevoorrecht dat ze mogen wonen op een plek waar ze beide sferen dage-

Voel jij je aangesproken en zou je een tijdje onze gast willen zijn? Of ken je mensen die hier goed zouden passen? Neem gerust contact op. Voor meer info en aanmelden, kijk op hugodegroothof.nl.



MARTIJN & MARTIJN



In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag



Hoe kun je vandaag een engel herkennen? (Julia, 9 jaar en Maurits, 5 jaar)

Martijn: Engelen zijn wonderlijke wezens, net als wij. Sommige engelen hebben vleugels en kunnen heel goed zingen. Andere engelen hebben geen vleugels, maar geven jou vleugels. Die engelen herken je aan hun glimlach of de blik in hun ogen. Ik denk weleens dat er in ons allemaal een engel zit, die soms even zijn of haar gezicht laat zien. In elk geval kan je het pas goed zien als het donker is. Want engelen geven een beetje licht.

Martijn: Een mooie vraag, Julia en Maurits. Misschien zijn engelen wel knipogen van God. Soms stuurt God engelen om iemand te troosten of te bemoedigen. Dan gaat de hemel als het ware eventjes open voor wat extra zorg. Je ziet engelen niet altijd, maar ik herken ze soms in mensen die mij zomaar ineens iets van God laten zien. Alsof God liefdevol naar me knipoogt!

- **Martijn van Leerdam**, dominee van de Sloterkerk en De Opgang in Amsterdam Nieuw-West
- **Martijn van Laar**, dominee van de Elthetkerk in Amsterdam-Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar jong@protestantsamsterdam.nl.

Pasen 2021



Illustratie: Annedien Hoogenboom

Illustrator Annedien: 'Pasen is voor mij een feest van Liefde en Hoop. De omstandigheden waarin ik zit hebben niet het laatste woord. Liefde en Hoop stromen waar ze willen, aangestuurd door de kracht van de opstanding. Dat heb ik, herstellen de van mijn tweede burn-out, de afgelopen jaren steeds weer mogen ervaren.

Voor mij zit dit vaak in kleine dingen. De oma's die oppassen op mijn dochter. Een inspirerende kerkdienst. Boven je situatie uitgetild worden

door muziek. Opgaan in de natuur. Betoverd raken door een kunstwerk. Voldoening halen uit je eigen creativiteit. Opgebeurd worden door vriendschappen. Het vogeltje in je tuin. Een vriendelijk gebaar. En op een dag ook het moment dat de avondklok en het mondkapje in de prullenbak kunnen.'

Meer zien van illustrator Annedien Hoogenboom? Kijk dan op haar Instagramaccount: @annedien.illustreert.

te-VREDE-nheid
te-VREDE-tijd

Durven fladderen, durven zweven,
durven zuchten, zoeken en te leven



Palmpaasstocken maken

CENTRUM

Oude Kerk

De kinderen maken thuis een palmpaasstock en delen de resultaten digitaal met elkaar. Kijk voor actuele informatie op oudekerkamsterdam.nl.

Oude Kerk, Oudekerksplein 23

OOST

De Binnenwaai

Als er geen bezoekers bij de vieringen kunnen zijn, brengt De Binnenwaai pakketjes rond zodat de kinderen thuis de palmpaasstocken kunnen maken. Kijk voor actuele informatie op debinnenwaai.nl.

De Binnenwaai, Pelsterpark 2

WEST

Nassaukerk

Alle kinderen mogen op zaterdag 27 maart van 13.00-15.00 uur een palmpaasstock komen maken of een pakketje afhalen om thuis te maken, afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment. In het pakketje zit ook wat leuk voor Pasen. Afhalen kan van 14.00-15.00 uur. Als de palmpaasstock klaar is, dan mag een foto worden geüpload of

gemaald. In de online kerkdienst op Palmzondag of met Pasen, wordt de palmpaasstock getoond. Opgave via: jeannettestronks@gmail.com. Langskomen zonder opgave mag ook.

Zaterdag 27 maart, Nassaukerk, De Wittenkade 111, 13.00-15.00 uur, nassaukerk.nl

ZUID

Oranjekeerk

Als de situatie i.v.m. corona het toelaat, organiseert de Oranjekeerk een palmpaasstockactiviteit. Kijk voor actuele informatie op: oranjekerkerkamsterdam.nl.

Oranjekeerk, Tweede van der Helststraat 1-3

Vrijburg

De kinderen maken een palmpaasstock thuis, filmen de stok en Vrijburg maakt er een film van, die tijdens de uitzending van de kerkdienst wordt getoond. Kijk voor actuele informatie op vrijburg.nl.

Zondag 28 maart, Vrijburg, Herman Gorterstr. 31, 10.30 uur

Voor meer paasactiviteiten, kijk op protestantsamsterdam.nl/pasen

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Aan de hand van de slogan van Actie Kerkbalans van 2021 *Geef vandaag voor de kerk van morgen* onderzocht bureau Citisens - in opdracht van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving - wat de waarde is van de kerk voor de kerkleden en waarom geven belangrijk is. Er waren vier onderdelen: geven, de kerk van vandaag, de kerk van morgen en de bekendheid van Actie Kerkbalans. 1.723 kerkleden uit het hele land deden mee aan dit onderzoek.

Geven

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? Maar liefst 74% van de ondervraagden geeft geld omdat men zich betrokken voelt bij de kerk en 90% doet daarom vrijwilligerswerk. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven aan onderhoud van het kerkgebouw, techniek, aan de zorg voor de medemens (diaconie) en het omzien naar elkaar (pastoraat).

Kerk van vandaag

Voor de ondervraagden is de kerk een plek waar 'ik mijn geloof met anderen kan delen', 'we er zijn voor elkaar' en 'waar ik kan leren, groeien en bezinnen'.

Kerk van de toekomst

De bereidheid om te geven nu en in de toekomst, is ongeveer even hoog. De ondervraagden hopen dat de kerk in de toekomst voor de volgende generaties vooral een plek mag zijn waar 'zij er voor elkaar zijn' (40%), 'zij kunnen leren, groeien en bezinnen' (39%) en waar 'zij hun geloof met anderen kunnen delen' (38%).

Actie Kerkbalans

Maar liefst 94% van de respondenten is in meer of mindere mate bekend met Actie Kerkbalans. De meerderheid is positief over de actie. Tweederde van de kerkleden vindt de actie belangrijk voor de toekomst van hun kerk. De bereidheid om bij te dragen is het hoogst wanneer het geld naar de eigen kerk gaat. Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans is hard nodig! U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van Kerkbalans 2021 en naam van de wijkkerk.

Yvonne Teitsma, geldwerver Protestantse Kerk Amsterdam

COLUMN

Opstaan



Riekje van Osnabrugge, studentenpastor van de Protestantse Kerk Amsterdam, newconnective.nl

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Van kindsbeen af ben ik gehersenspoeld. 's Zondags hoorde ik in mijn dorpskerk over een God die van ons houdt. Dat wij minder aan onszelf moeten denken en meer aan onze naasten. Dat er vergeving is, als ik spijt heb. Dat ik mag opstaan als ik ben gevallen. Met de bede in het Onze Vader om de komst van Gods Koninkrijk, oefende ik om uit te kijken naar gerechtigheid. Ik leerde dat niets van wat ik had of kon vanzelfsprekend was, maar mij geschonken was 'om niet': *genade!* Deze indoctrinatie werd aangevuld met een zorgzame vader die elke avondmaaltijd God dankte voor *het eten dat weer voor ons klaarstond* (ook spruitjes) en bad dat *onze ziele niet aan dit vergank'lijk leven kleve*, plus een *open minded* moeder met een luisterend oor voor de hele buurt, die ons preste

ook stomme kinderen uit te nodigen op onze verjaarspartijtjes. Vlak trouwens mijn korfbalclubverleden niet uit (nooit geselecteerd worden voor het hoogste team vergroot je solidariteitsgevoel met wie niet wordt gezien), noch mijn leraar Nederlands die mij liet kennismaken met Achterbergs werkster (sociale achterstelling tot voorbij de dood). Zo werd ik ik.

Zo stapte ik de universiteit binnen, me amper bewust van al die waarden die ik meedroeg in mijn rugzak. Eén ding wist ik: de wereld was nog niet zoals die moest zijn en ik ging die verbeteren! Jaren van zoeken, verdwalen, vallen en opstaan volgden. Nieuwe waarden dienden zich aan: feminisme, milieu, vluchtelingen. Ik leerde bovendien

om het met mezelf uit te houden. Want in de wereld van ikken (witte hoogopgeleide vrouw, moeder, geliefde, noem maar op) blij ik ook iemand geworden die zich op het irritante en arrogante af, altijd afvraagt of er niemand wordt vergeten. Of het juiste wel gedaan wordt. Om moe van te worden. Toch koester ik die waarden die aan me zijn blijven kleven: ze maken me ik.

Bij NEWConnective bevragen we studenten op hun waarden, hun manieren om het uit te houden met zichzelf en met elkaar. En wat blijkt: hoezeer hun herkomst en opvoeding ook verschillen, studenten zoeken nog steeds naar manieren om de wereld een beetje beter te maken. Met vallen en opstaan.