

'Jongeren in de kerk'



Illustratie: Annedien Hoogenboom

Deze illustratie bij het thema 'Jongeren in de kerk' van *Kerk in Mokum* nummer 5 is gemaakt door illustrator Annedien Hoogenboom. Kijk voor meer van haar werk op haar Instagramaccount @annedien.illustreert.

Kinderwerkevent: 'Nooit meer een kleurplaat'

Hoe kun je samen met kinderen geloof en traditie ontdekken? Hoe geef je het geloofsgesprek met kinderen concreet handen en voeten? Maartien Hutter, pedagoog en theoloog, vindt haar antwoorden in de kindertheologie. In juni van dit jaar verschijnt het boek *Nooit meer een kleurplaat*, dat zij met Henk Kuindersma heeft geschreven. Op donderdagavond 17 juni om 20.00 uur wordt er een netwerk-event georganiseerd speciaal voor ouders, kindernevendienst- en clubleiding, die online samenkomen via Zoom. Opgeven kan via jeugd@protestantsamsterdam.nl of protestantsamsterdam.nl.

Beeld van Ivan Cremer in De Thomas

Vanaf begin juli tot half oktober 2021 is een beeld van beeldhouwer Ivan Cremer 's middags te bezichtigen in de kerkzaal van De Thomas. Ivan Cremer is een kleinzoon van architect Karel Sijmons, die het kerkgebouw ontwierp. Dit project valt samen en is deels onderdeel van ArtZuid, een tweejaarlijkse beeldtentoonstelling in Amsterdam-Zuid. Deze is grotendeels buiten te bezichtigen, met of zonder gids. Bovendien staan er enkele bronzen beelden van Cremer voor De Thomas. Op het voorterrein komt waarschijnlijk een tijdelijk terras. Voor meer informatie, kijk op de websites: dethomas.nl en artzuid.nl.

Lintje voor Wielie Elhorst



Foto: Marlies van Doorn

Dr. Wielie Elhorst is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op maandag 26 april heeft ds. Wielie Elhorst uit handen van burgemeester Femke Halsema een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn grote bijdrage aan de emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap in Nederland. Wielie Elhorst is momenteel hulppredikant in de Amsterdamse Oranje-kerk en predikant in Hilversum. In het verleden was hij als LHBTI-predikant met bijzondere opdracht voor het Landelijk KoördinatiePunt kerk en homoseksualiteit (LKP) verbonden aan de Protestantse Kerk Amsterdam. Hij is een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse Gay Pride-viering. Lees in het volgende nummer van *Kerk in Mokum* een uitgebreid interview met hem.

COLUMN

Zomers verlangen



Rosaliene Israël is scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Reikhalzend zien we uit naar de zomer. We kunnen niet wachten totdat de stad weer opengaat en we weer kunnen genieten van de plekken - parken, terrassen, musea, theaters - die het leven veraangenamen. Waar we, na maanden van soms letterlijk eenzame opsluiting en de noodgedwongen avondklok, anderen ontmoeten en het leven kunnen vieren. De ruimte en de vrijheid lonken. En tegelijk is corona nog steeds onder ons en wordt er in ziekenhuizen keihard gewerkt om de zorg op peil te houden en mensen te genezen. Een spanningsveld van botsende werkelijkheden, dat tot wederzijds onbegrip en menige discussie leidt.

In het evangelie volgens Johannes - alternatief spoor van het oecumenisch leesrooster voor de zomerperiode - leren we Jezus kennen via zijn ontmoetingen met heel verschillende mensen, op uiteenlopende locaties. In een (heimelijk?) nachtelijk gesprek met een Joodse leider. Tijdens een ontmoeting op het heetst van de dag met een vreemde vrouw bij een bron. In een badhuis met een zieke man, die wanhopig is, omdat hij onmogelijk op tijd het water kan bereiken dat steeds voor korte duur geneeskrachtig is, en dan ook alleen voor wie er het eerst bij is. Mensen die deel uitmaken van parallelle werkelijkheden en elkaar niet zomaar zullen tegenkomen. Maar

die allemaal (blijken te) hunkeren naar geestelijke groei, genezing en volwaardig mens-zijn. In Jezus ontmoeten zij een mens van God; iemand die hen ziet, hen uit hun anonimiteit haalt en in verbinding stelt met onuitputtelijke levenskracht.

Met een beetje geluk gaan deze zomer de kerkeuren weer helemaal open en mogen we weer voluit vieren. Maar laten we - beperkingen of niet - voor alles met elkaar bouwen aan plekken en gemeenschappen in de stad, waar die levenskracht een weg naar buiten vindt. Waar mensen bronnen van geestelijke groei (her)ontdekken, wonden kunnen helen, en iedereen volwaardig mens is.

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl.

Westerkerk Centrum

Tamar Karman tienerwerker Westerkerk
westerkerk.nl

'Geloof jij dat er een God is?' Deze vraag kwam op vanuit de tieners tijdens een samenkomst. Naast de spelletjes was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Met deze vraag gingen we gelijk de diepte in. Wie had er een antwoord? Wie is God voor u? Wie is Hij voor jou? De tieners gingen er met elkaar over in gesprek. Ze reageerden verschillend en hadden er hun eigen ideeën bij. Is Hij lucht? Is God er altijd? Waar is Hij om ons heen? Ik merk dat de kerk voor tieners een plek is om vragen te stellen die ze daarbuiten niet of nauwelijks kunnen stellen. De kerk biedt deze ruimte wel. De afgelopen maanden zagen we elkaar via Zoom. Maar nu mogen we ook af en toe fysiek bij elkaar komen op de zolder van de Westerkerk. We zien uit naar nog vele mooie ontmoetingen!



Noorderkerk Centrum

Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

Regelmatig vragen burens mij hoe het is met de kerk. Of we alweer open zijn en met hoeveel mensen we samenkomen? Het is een vorm van medeleven met een buurman, wiens business, net als de zaak van de cafébaas en de winkelier, te lijden heeft onder de coronamaatregelen. Dat medeleven doet goed en die vraag zet ons als kerken aan het denken over wanneer een kerk 'open' is. De coronacrisis heeft ons geleerd dat de kerk ook openblijft als het gebouw dicht moet en we slechts beperkt samenkomen. Dat heeft alles te maken met Christus die uit een afgesloten graf en door dichte deuren weet te komen. Hopelijk gaan we de komende maanden steeds meer open - inclusief onze monden om te zingen. Maar we gaan met het oog op het nieuwe seizoen ook aan de slag met andere manieren om de kerk open te laten zijn, hopelijk voor velen en wie weet, ook voor mijn burens.



Keizersgrachtkerk Centrum

Robert Jan Nijland-Beltman pastor Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

De zin 'Zingen is twee keer bidden' wordt aan de kerkvader Augustinus toegeschreven. Het roept de vraag op: waar zingen en bidden wij dan voor? De komende weken doen we dat op een nieuwe manier, we stappen uit onze comfort zone. De Keizersgrachtkerk gaat loven! Muziek speelt altijd al een belangrijke rol in onze traditie. Met onze zanggroep en dirigenten, de muziekbegeleiders, organisten, pianisten en andere muzikanten. Er is een groot repertoire van eigen werk. Ook vele bekende liederen van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis worden gezongen. Komende weken zingen we echter voor ons wat nieuws: Opwekking, Worship en Taizé zullen naast onze 'normale liederen' klinken. Kunnen we daarmee anders bidden? Kunnen wij onze dankbaarheid uitzingen en juichen voor al het moois dat ons gegeven is? Kunnen we onze blijdschap in liederen tot uitdrukking brengen? Met open handen en harten gaan we die zoektocht aan.



Wijkgemeente Noord

Eiske Hörchner voorzitter kern De Ark Midden Noord
arkmiddennoord.nl

We kerken alweer vele maanden niet in De Ark. Wat een gemis. We missen het samen vieren en - denk ik - vooral het samen koffiedrinken. Even de dienst nabeschouwen. Even de week doornemen. Lief en leed delen met elkaar. Mensen kijken wel om naar elkaar, vanzelfsprekend zou ik zeggen. En met Pasen was er weer een leuk pakketje door gemeenteleden, voor gemeenteleden. Gelukkig kunnen we samen met de Bethelkerk-gemeente wel online vieren. Maar een beetje kaal blijft het wel, zo'n scherm. Wist u trouwens dat u de diensten ook later nog kunt bekijken? Veel mensen doen dat. Iets om vast te houden, ook wanneer we wel weer samen kunnen komen. Ondertussen gaan gelukkig in De Ark toch activiteiten, zoals de Voedselbank en de Sociale Kruidenier, door. Onmisbaar in deze tijden. Tot zo spoedig mogelijk. Houd moed, heb lief.



Nassaukerk West

Marjo Wartena diaken
nassaukerk.nl

Alle vrijwilligers van de Nassaukerk gaan gewoon door en nog steeds. Ik vind dat heel bijzonder. De reguliere kerkdiensten zijn er nog niet, waar iedereen, die dat wil, aanwezig kan zijn. Elke zondag zijn er weer zangers, die bereid zijn mee te werken aan de dienst. Gelukkig kan iedereen die internet heeft, alles online meekijken. Ik ben diaken, dus ik heb het geluk, dat ik af en toe bij de dienst aanwezig kan zijn. Maar ik mis wel een heleboel mensen, die dat niet kunnen. Daarom hebben we vanuit de diaconie besloten, dat er in het vroege voorjaar een aantal maanden, twee bossen bloemen in de zondagse dienst zouden zijn. Deze bloemen gingen dan na de kerkdienst naar onze ouderen, die toch heel erg gemist werden. Ook na bijna elke kerkdienst is er online koffiedrinken. We hebben geleerd om creatief om te gaan met wat er wel mogelijk is.



Osdorp-Sloten Nieuw-West

Herman Bouma diaconaal opbouwwerker Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

Iedere maandag start ik mijn week met een rondje zwerfvuil prikken in de Borrendammebuurt. Dat is de buurt waar De Opgang staat in Osdorp. Dat doe ik samen met een aantal buurtbewoners. In de afgelopen maanden hebben we al heel wat kilo's zwerfvuil bij elkaar geraapt, maar naast alle lege blikjes, snoeppapiertjes en mondkapjes, levert het ook iedere week weer veel mooie ontmoetingen op. Zo'n zwerfvuilprikker is een prachtig excuus om als kerk heel eenvoudig positief aanwezig te zijn. Iedere week ontmoet ik nieuwe medestanders die ook de bloei van de stad zoeken. Ik heb eerlijk gezegd niet de hoop dat het probleem van het zwerfvuil snel zal worden opgelost, maar ondanks dat is het een hoopvolle bezigheid. Elke gevulde vuilniszak is een soort kiemblaadje van Gods nieuwe wereld.



Tienerwerk Nieuw-West

Rieke Oosterhuis tienerwerker Nieuw-West
regenbooggemeente.nl

Na maanden van online bijeenkomen mochten de *West Side Teens* op paaszondag weer bij elkaar komen. Het was heel bijzonder om te zien hoezeer iedereen in z'n sas was door dit weerzien. De tieners maakten voor zo'n tachtig gemeenteleden een paasbrunch to go, waardoor niet alleen de tieners, maar de gehele kerk profijt had van deze fysieke bijeenkomst. Als tienerwerker in Nieuw-West was het de afgelopen tijd soms best een uitdaging om de tieners in contact met elkaar te krijgen. Een vaste groep deed trouw aan de Zoom meetings mee, maar via internet blijft het contact regelmatig wat eenzijdig of oppervlakkig. Uit het vele gelach, de goede gesprekken en het enorme succes van de paasbrunch, bleek gelukkig dat deze online tijden bepaald geen schade hebben veroorzaakt wat betreft de omgang met elkaar!



Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

Op het moment van schrijven ben ik Anton de Koms *Wij slaven van Suriname* aan het lezen. Een indringend en vlijmscherp verslag over de slavernij in Suriname door het Koninkrijk der Nederlanden. Een onthutsende, pijnlijke en beschamende leeservaring. Ook gezien het alledaags en institutioneel racisme dat tot op de dag van vandaag voortleeft in onze eigen samenleving. Op 1 juli is het Ketikoti (*Ketenen Gebroken*). Op die datum gedenken we in het Oosterpark jaarlijks de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 door het Koninkrijk der Nederlanden. Dat die afschaffing relatief was, blijkt alleen al uit het feit dat de eerder tot slaaf gemaakten nog tien jaar verplicht werden onder erbarmelijke omstandigheden het werk te blijven doen. Voor mij, witte bevoorrechte man, die nog nooit zelf slachtoffer is geweest van institutioneel onrecht, blijft het een ongemakkelijk onderwerp, waarbij ik wat stil val... Ook op 1 juli.



Oranjekerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Van de nood een deugd maken, heet het. In de Oranjekerk organiseerden we de afgelopen maanden Zoombijeenkomsten om in gesprek te gaan over plannen en inzet voor de toekomst. Meer dan ooit grepen Oranjekerkers de kans aan om mee te denken. Want als je thuis kan blijven, zeker als je niet bij de kerk om de hoek woont, en ook geen oppas hoeft te regelen, dan is deelname eenvoudig. En zo ontstonden er mooie, inspirerende ontmoetingen. Velen geven aan te verlangen naar meer geloofsgesprekken. En ook willen we nagaan hoe meer mensen in de Oranjekerk kunnen gaan vinden wat wij er vinden: een plek van bezinning, gastvrijheid, waar iedereen welkom is en velen de laagdrempeligheid als een warm bad ervaren. Praktisch gezien is het ook tijd voor een wisseling van de wacht. Ambtsdragers met een lange staat van dienst nemen afscheid, nieuwe ambtsdragers treden aan. Kerk ben je samen, amen.



De Thomas Zuid

Evert Jan de Wijer predikant De Thomas
dethomas.nl

Voorop de agenda vindt u de aankondiging van het kunstwerk van Ivan Cremer dat in de kerk zal worden opgesteld bij gelegenheid van ArtZuid, een tweejaarlijkse beeldtentoonstelling in Amsterdam-Zuid. Gaat u dat vooral zien! Bij de totstandkoming van dit project heb ik een aantal keren nader



Kerkdiensten Amsterdam - mei/juni/juli 2021

| WIJK | KERK | TIJD | ZONDAG 30 MEI | ZONDAG 6 JUNI | ZONDAG 13 JUNI | ZONDAG 20 JUNI | ZONDAG 27 JUNI | ZONDAG 4 JULI |
|------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Centrum | Keizersgrachtkerk | 10.30 | Pastor Robert Jan Nijland | Guido de Bruin | Ds. Riekje van Osnabrugge | Pastor Robert Jan Nijland | Janneke Stegeman | Pastor Robert Jan Nijland |
| | Noorderkerk | 10.00 18.30 | Ds. Johan Visser Ds. Kees van Ekris | Ds. Dick Wolters (bevestiging en intrede) Ds. Gerben Roest | Ds. Dick Wolters Ds. Dick Wolters | Ds. Jan Scheele Goedhart Ds. Richard Saly | Ds. Bas v.d. Graaf Ds. Dick Wolters | Ds. Johan Visser Prof. Gijsbert v.d. Brink |
| | Oude Kerk | 11.00 18.30 | Ds. Henk Gols Vesper | Ds. Hanna Rijken Vesper | Nienke Vos Vesper | Ds. Harry Pals Vesper | Ds. Hans Uytendogaardt Vesper | Ds. Netty de Jong-Dorland Choral Evensong |
| | Oude Lutherse Kerk | 10.30 | Drs. Elsa Aarsen-Schiering | Prof. Sabine Hiebsch | Ds. Andreas Wöhle | Ds. Marieke Brouwer | Ds. André v.d. Stoel | Ds. Andreas Wöhle |
| | Westerkerk | 10.30 17.00 | Ds. Sytze Ypma (10.30) Cantatedienst (17.00) Dr. Cristina Pumplun | Prof. dr. Henk de Roest | Ds. Jan-Gerd Heetderks | Dr. Albert Jan Stam | Ds. Herman Koetsveld | Ds. Herman Koetsveld |
| | Diensten met Belangstellenden | 19.00 | Ds. Peter van Dolderen | Ds. Taco Koster | Ds. Taco Koster | Ds. Taco Koster | Ds. Jurjen ten Brinke | Ds. Taco Koster |
| | De Waalse Kerk | 11.00 | Ds. Daniël Ribs | Ds. Richard Bennahmias | Ds. Henk Spoelstra | Ds. Karel Blei | Ds. Henk Spoelstra | Ds. Richard Bennahmias |
| | | | | | | | | |
| Noord | De Ark | 10.00 | Ds. Wilken Veen | Bart Niek v.d. Zedde | Ds. Ditske Tanja | Ds. Annemarie van Wijngaarden | Ds. Cor Ofman | Ds. Lützen Miedema |
| | Bethelkerk | 10.00 | Ds. Margrietha Reinders | Ds. Gerson Gilhuis | Ds. Trinus Hibma | Ds. Paula de Jong | Huib Waalewijn | Ds. Marjan Nijman |
| | Nieuwendammerkerk | 10.00 | Ds. Paula de Jong | Ds. Lützen Miedema | Ds. Cor Ofman | Ds. Wilken Veen | Ds. Paula de Jong | Ds. Louis Wullschleger |
| | Dorpskerk Durgerdam | 10.30 | Geen dienst | Geen dienst | Maarten Kruimer | Geen dienst | Bara van Pelt | Geen dienst |
| | Ransdorp-Holysloot | 10.00 | Ds. Carolina Koops-Verdoes | Predikant onbekend | Ds. Gerdien Neels | Ds. Mirjam Elbers | Prof. Henk de Roest | Ds. Gerdien Neels |
| | Dorpskerk Zunderdorp | 10.00 | Remco Hakkert | Ds. Taco Koster | Ds. Taco Koster | Ds. Taco Koster | Ds. Marijke Gehrels | Ds. Taco Koster |
| | | | | | | | | |
| West | Hebron | 12.00 | Daan Savert | Ds. Jurjen de Bruijne | Bart Haverkamp | Ds. Jurjen de Bruijne | Predikant onbekend | Ds. Jurjen de Bruijne |
| | Jeruzalemkerk | 10.00 | Ds. Gerard Kansen | Ds. Richard Saly | Ds. Richard Saly | Ds. Richard Saly | Ds. Chris van Andel | Ds. Richard Saly |
| | Nassaukerk | 10.30 | Ds. Erica Meijers | Ds. Jurjen de Bruijne | Ds. Klaas Holwerda (afscheidsdienst) | Ds. Roel Knol | Ds. Lydia Meiling | Dr. Nienke Vos |
| Nieuw-West | De Opgang | 10.00 | Samen met de Slotkerk | Ds. Martijn van Leerdam | Samen met de Slotkerk | Bart Niek v.d. Zedde | Samen met de Slotkerk | Ds. Martijn van Leerdam |
| | Regenbooggemeente | 10.00 | Ds. Coosje Verkerk | Ds. Gerben van Manen | Ds. Kees Zwart | Ds. Nellie van Voornveld | Ds. Margrietha Reinders | Ds. Gerben van Manen |
| | Slotkerk | 10.00 | Jesse de Bruin | Samen met De Opgang | Ds. Martijn van Leerdam | Samen met De Opgang | Ds. Martijn van Leerdam | Samen met De Opgang |
| | | | | | | | | |
| Zuid | Oranjekerk | 10.00 | Ds. Wielie Elhorst | Bart Niek v.d. Zedde | Ds. Fieke Klaver | Ds. Jantine Heuvelink | Ds. Trinus Hibma | Ds. Jantine Heuvelink |
| | Pelgrimskerk | 10.30 | Ds. René v.d. Beld | Ds. Harmen de Vries | Ds. Sietske v.d. Hoek | Christiaan Koldewijn | Ds. Harmen de Vries | Ds. Bram Sneep |
| | De Thomas | 10.30 | Ds. Evert Jan de Wijer | Ds. Evert Jan de Wijer | Ds. Ruben van Zwieten | Ds. Marco Visser | Ds. Leon v.d. Broeke | Ds. Evert Jan de Wijer |
| | Vrijburg | 10.30 | Ds. Marga Vos-Wiegand | Ds. Joost Röselaers | Ds. Foeke Knoppers | Ds. Lodewieke Groeneveld | Ds. Japke van Malde | Ds. Jan van Aller |
| | Willem de Zwijgerkerk | 10.00 | Ds. Willemijn Jonkers | Drs. Alex van Heusden | Ds. Gerhard Scholte | Ds. Cor Ofman | Dr. Cristina Pumplun | Pastor Nelly Versteeg |
| | | | | | | | | |
| Oost | De Binnenwaai | 11.00 | Ds. Ditske Tanja | Marjolein Hekman | Herma Visser | Marjolein Hekman | Ds. Hanna Wapenaar | Marjolein Hekman |
| | Elthetokerk | 10.00 | Alternatieve viering | Ds. Martijn van Laar | Ds. Rosaliene Israël | Ds. Martijn van Laar | Ds. Ben van Veen | Geen dienst |
| | Muiderkerk | 10.30 | Ds. Greteke de Vries | Ds. Greteke de Vries | Ds. Hanna Wapenaar | Dienst door gemeenteleden | Ds. Martijn van Laar | Geen dienst |
| Zuid-oost | De Nieuwe Stad | 9.30 | Ds. Cor Ofman | Samen in De Drie Stromen | Samen in De Drie Stromen | Samen in De Drie Stromen | Keti Kotidienst | Ds. Robert de Vos (10.00) |
| | De Drie Stromen | 9.30 | Samen in De Nieuwe Stad | Mart Jan Luteyn | Ds. Justine Aalders | Ds. Hantie Kotzé | Samen in De Nieuwe Stad | Samen in De Nieuwe Stad |

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Er is geprobeerd om het rooster accuraat te maken maar er kunnen dingen zijn veranderd, check daarom de website van de kerk. U vindt ook een overzicht van de diensten op protestantsamsterdam.nl. Op deze site staan ook de adressen van de kerken.

AGENDA mei/juni 2021

DONDERDAG 27 MEI

Leesgroep Radicale Denkers

Om witheid, racisme, Amsterdam, Nederland en de christelijke traditie te begrijpen, leest de Leesgroep Radicale Denkers *Hallo witte mensen* van Anousha Nzume. Zij is half-Russisch en half-Kameroens en is ruim twintig jaar actief als actrice, theatermaker, presentator, activist en publiciste. In dit boek beschrijft zij op overtuigende wijze aan de hand van persoonlijke anekdotes, gesprekken met deskundigen en eerdere publicaties, het moderne maatschappelijke debat over racisme. Vragen als: 'Dan is blanke vla zeker ook racistisch?'

En: 'Waarom weer dat gezeur over Zwarte Piet?' worden in dit boek beantwoord. Op donderdag 27 mei wordt het laatste hoofdstuk behandeld. Aansluiten is nog mogelijk.

Do. 27 mei, Skype, 20.00 uur, wil je meedoen of meer weten, neem contact op met Peter Faber: pjfaber@gmail.com

DINSDAG 1 JUNI

Soup & Soul

Soup & Soul wil ruimte bieden om even op adem te komen. Wat houdt ons bezig? Wat maakt ons leven de moeite waard? Thema's lopen uiteen van bijvoorbeeld zorgen rond corona, taboe rond eenzaamheid en omgaan met werkdruk. Elke maand is er een ander thema.

Tussen 18.00 uur en 18.30 uur na opgave soep afhalen bij De Schakel, De Wittenkade 109. U krijgt een link toegestuurd voor deelname aan het gesprek vanaf 18.45 uur.

Di. 1 juni, Nassaukerk, opgave via: soupsoulnassaukerk@gmail.com

WOENSDAG 2 JUNI

Bloei-klas: Wat verwacht je van vriendschap?

Een duurzame vriendschap is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat betekent vriendschap voor jou? Door Facebook en LinkedIn breid je je vriendschap uit met een muisklik. Maar



Win een boekenbon!

Oproep: mail ons uw zomer-boekentip

Kerk in Mokum is op zoek naar boekentips voor de zomervakantie. Want of u nou thuisblijft of op reis gaat: een paar goede boeken kunnen het vakantieplezier enorm verhogen. Dus heeft u voor de andere lezers een tip voor een boek

waar u erg van heeft genoten: laat ons in een stukje van maximaal 200 woorden weten waarom het zo'n *must read* is. Het mag een papieren boek zijn, een e-book of een luisterboek. Als uw stukje in het komende nummer van *Kerk*

in Mokum wordt geplaatst, ontvangt u een boekenbon van € 20,-. Stuur uw tip voor vrijdag 11 juni naar: redactie@protestantsamsterdam.nl.

De *Kerk in Mokum*-redactie

Door de coronacrisis bestaat de mogelijkheid dat activiteiten niet doorgaan of online plaatsvinden, zie de websites

wat is een échte vriend of vriendin eigenlijk? Deze bloei-klas bevat praktische oefeningen, persoonlijke reflectie en prikkelende ideeën.

Deze workshop wordt aangeboden door de Kwekerij, een plek voor studenten en *young professionals* waar je

door traagheid, reflectie en kwetsbaarheid waardevolle inzichten opdoet.

Wo. 2 juni, Nieuwe Herengracht 18, 19.30-21.30 uur, € 12,50 (student), € 17,50, meer info via: info@kwekerijamsterdam.nl, kwekerijamsterdam.nl

Stilte in de stad

Stap een kerk binnen om zomaar even tot rust te komen. Een kaarsje te branden. Naar muziek te luisteren. Een gesprek te voeren met een vrijwilliger of predikant. Een gedachte of gebed in het gastenboek te schrijven. Dit kan bij verschillende kerken:

Westerkerk

De Westerkerk is open voor inloop, stilte en een kaarsje aansteken bij het Brandend Braambos. Regelmatig klinkt er orgelmuziek en is er de mogelijkheid voor een goed gesprek: iedere dinsdag en vrijdag van 15.00 tot 16.30 uur.

Westerkerk, Prinsengracht 281, iedere di. en vr: 15.00-16.30 uur, meer info: westerkerk.nl

Oude Kerk

In coronatijd online: iedere zondag van 18.30 tot 19.15 uur is er een vesper, een gezongen avondgebed. Kijk op de website van de Oude Kerk voor een link en actuele informatie: oudekerk.amsterdam.

Oude Kerk, Oudekerksplein 23, iedere zo: 18.30-19.15 uur

Noorderkapel in de Noorderkerk

Even stil worden of een kaarsje aansteken kan in de Noorderkapel, ingang Noordermarkt 45. Dinsdag tot en met vrijdag 10.30 tot 13.00 uur. Voor meer informatie: noorderkerk.nl.

Noorderkerk, Noordermarkt, van di. t/m vr: 10.30-13.00 uur

Kapel van de Oranjekerk

De kapel van de Oranjekerk is dagelijks te bezoeken van 9.00 tot 20.00 uur. U kunt er terecht voor het branden van een kaarsje of een stiltemoment. Voor meer informatie: oranjekerkamsterdam.nl.

Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, dagelijks van 9.00-20.00 uur

Bidkapel Slotervaart

Een plek om even rust te zoeken. De Ark (Slotervaart) is open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: regenbooggemeente.nl.

De Ark (Slotervaart), Van Ollefenstraat 9, van ma. t/m do: 10.00-16.00 uur

Avondgebed in de Elthetokerk

Elke werkdag is er een avondgebed in de Elthetokerk van 19.30 uur tot 20.00 uur. Een halfuur van rust, gebed, muziek en de kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden. Voor meer informatie: elthetokerkamsterdam.nl.

Elthetokerk, Javastraat 118, elke werkdag: 19.30-20.00 uur

Willem de Zwijgerkerk

De Willem de Zwijgerkerk is op zondag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur open voor een moment van stilte, meditatie of gebed. Voor meer informatie: willemdezwijgerkerk.nl.

Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, iedere zo. en wo: 10.00-12.00 uur.

Sloterkerk

U bent iedere vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur welkom in de Sloterkerk voor het branden van een kaars, meditatie en stiltemoment. David Schlawke bespeelt van 17.00-17.15 uur het orgel. Reserveren is niet verplicht.

Sloterkerk, Osdorperweg 28, iedere vr. van 16.30-17.30 uur

Keizersgrachtkerk

Elke eerste maandag van de maand stiltemeditatie van 20.00 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.40 uur. Op [Facebook.com/stadsverlichtingkgk](https://www.facebook.com/stadsverlichtingkgk) staat iedere keer of de meditatie wel of niet doorgaat.

Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, eerste maandag van de maand stiltemeditatie van 20.00-21.00 uur

Nassaukerk

Ook in coronatijd is de Nassaukerk elke dinsdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt binnenlopen om even op adem te komen, een kaarsje te branden, of even stil te zitten en de mooie ruimte van de kerk op u in te laten werken. Soms is er muziek om naar te luisteren, maar u kunt ook met iemand in gesprek gaan. Ook kunt u de wisselende kunstexpositie bekijken.

Nassaukerk, De Wittenkade 111, iedere di: 14.00-16.00 uur

DONDERDAG 3 juni

Taizéviering in de Nassaukerk

Meditatieve viering in de traditie van Taizé. Om 19.00 uur themagesprek. Thema op 3 juni: 'Door vergeving omgevormd' en op 1 juli: 'Jullie zijn het licht van de wereld'.

Do. 3 juni en 1 juli, Nassaukerk, 20.00 uur, voor actuele informatie over de viering, kijk op taizeinamsterdam.nl/taizeviering

WOENSDAG 9 JUNI

Zinnig Eten

Pioniersplek Zinnig Noord, een open community rond zingeving, verzorgt Zinnig Eten, een diner met diepgang. Het is een plek waar zinnige noorderlingen elkaar ontmoeten en waar goede gesprekken de regel zijn. Behalve drie goddelijke vegetarische gangen (vegan op verzoek) ook: performances, muziek, speelse oefeningen of nieuwe rituelen.

Wo. 9 juni, tuin van de Tolhuistuin, Tolhuisweg 3, 18.00 uur, meer info: zinnignoord.nl

MAANDAG 14 JUNI

Bijbelleeskring

De Bijbelleeskring is een gesprekskring voor twintigers en dertigers. Ze vindt iedere tweede maandag van de maand plaats in De Ark (Slotervaart): nu nog online. Deelnemers bestuderen samen het evangelie van Marcus.

Ma. 14 juni, 20.00 uur via Skype, info via ds. Gerben van Manen: dominee@regenbooggemeente.nl

WOENSDAG 16 JUNI

Bloei-klas: Wanneer is het ooit goed genoeg?

Volgens het idee van zelfontplooiing zijn we nooit helemaal af. Er zijn altijd kansen om te groeien, en daarmee vertellen we onszelf eigenlijk dat we nooit goed genoeg zijn. We voelen ons gejaagd, gestrest en ontevreden. Waarom moet het altijd meer, beter, gaver, sneller?

Deze workshop wordt aangeboden door de Kwekerij, een plek voor studenten en *young professionals* waar je door traagheid, reflectie en kwetsbaarheid waardevolle inzichten opdoet.

Wo. 16 juni, Nieuwe Herengracht 18, 19.30-21.30 uur, €12,50 (student), €17,50 (algemeen), meer info via: info@kwekerijamsterdam.nl, kwekerijamsterdam.nl

DONDERDAG 17 JUNI

Community Kring voor jonge mensen

In de Community Kring voor jonge mensen wordt de tijd genomen om live of online met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijke dingen in het leven.

Do. 17 juni, 20.00 uur, de Zoomlink is te vinden op de website van taizeinamsterdam.nl

TOT EN MET ZONDAG 5 SEPTEMBER

Tentoonstelling Zorg!

Nu het coronavirus alle aspecten van de maatschappij heeft ontregeld, is de belangrijke rol die de zorg speelt in onze samenleving extra duidelijk naar voren gekomen. Reden voor het Luther Museum om de geschiedenis van de zorg van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam uit te lichten naast de huidige omstandigheden.

Tot en met zo. 5 sep. In de gang van het Luther Museum, Nieuwe Keizersgracht 570, geopend op do. t/m zo. van 11.00-17.00 uur, meer info via info@luthermuseum.nl, luthermuseum.nl of 020 214 21 12

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

met de kunstenaar gesproken. Als kleinzoon van de bouwmeester van onze kerk, wil hij met zijn beeld reageren op de ruimte. Op mijn vraag wat de kerkzaal nu zo aantrekkelijk maakt, had hij, architect van huis uit, een verrassend eenvoudig antwoord: de gulden snede. Alles klopt. De maatvoering is perfect. Enthousiast toonde hij zijn voorstudies van het gebouw, dat hij zorgvuldig had nagemeten, zoals ooit een profeet in Israël die opdracht kreeg. Maar dat vertelde ik hem maar niet. Een mens voelt zich van nature goed in een dergelijk gebouw. Het is op menselijke maat gesneden. Zijn kunstwerk zal dan ook uit mensen bestaan die met elkaar verbonden zijn en al dansend elkaar te hulp schieten. Ik ga een ontspannen zomer tegemoet. Als het niet wil met mijn preken, valt in ieder geval steeds te zien wat ik bedoel.

Vrijburg Zuid

Lodewieke Groeneveld predikant Vrijburg
vrijburg.nl

Wij komen niet in groepen samen, en kunnen lastiger nabespreken na een ontmoeting. Even terugkijken na een gedeelde, verrassende afspraak is niet aan de orde. De schrijver van het pinksterverhaal in Handelingen laat dit aspect van de mens ook terugkomen. In het verhaal ontvangen de discipelen de Heilige Geest en kunnen zij praten in de moedertaal van de mensen die zij tegenkomen. Over zaken die ons echt aan het hart gaan, praten wij liever in onze moedertaal. De mensen die in hun eigen taal aangesproken worden, reageren verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: 'Wat zou dit betekenen?' Maar anderen zeiden spottend: 'Ze hebben te veel gedronken!' Ook de omstanders bespraken zo hun ervaringen na. En zij die geraakt waren, werden bespot. Is dit ook een herkenbaar iets voor in deze tijd?



Leerhuis Amsterdam

Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
leerhuisamsterdam.nl

De laatste loodjes van corona wegen zwaar. Vooral omdat we nog niet weten wanneer we aan het eind van de tunnel zijn. Ondertussen zijn we wel met Zoom bijeenkomsten gestart bij die onderdelen van ons programma waar dat kon. Lezers van de *Late Post* worden daarvan op de hoogte gesteld. (Als u nog geen lezer bent: geef u op via late@rijmerij.nl). Zoom is niet alles. Maar wat een plezier om al die hoofden weer terug te zien! Het geeft onverwacht iets heel blijfs! Wie het nog niet heeft meegemaakt: kom erbij!



Herinnering Actie Kerkbalans

In januari stuurde de Protestantse Kerk Amsterdam u een uitnodiging voor Actie Kerkbalans, de geldwervingsactie waarmee gevraagd wordt om een bijdrage aan de kerk. Om als kerk een waardevolle plek te blijven is deze financiële steun onmisbaar. Voor nu en voor de toekomst.

Doet u mee?



U kunt uw formulier nog terugsturen. Of u kunt een nieuw formulier opvragen via e-mail: leden@protestantsamsterdam.nl. Of maak direct gebruik van de qr-code: deze verwijst naar protestantsamsterdam.nl/doneren.

Direct overmaken op de bankrekening voor Actie Kerkbalans kan natuurlijk ook: NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. uw wijkkerk én uw registratienummer of uw naam, postcode en huisnummer.



Of kijk voor meer informatie op protestantsamsterdam.nl/geven. Hartelijk dank alvast!

Yvonne Teitsma, geldwerver Protestantse Kerk Amsterdam

Vespers in de Oude Kerk

'Zonder ondertiteling'. Dat was de kernachtige karakteristiek die een betrokken bezoeker eens gaf aan de vespers die iedere zondagavond om 18.30 uur worden gehouden in de Oude Kerk. Een viering van drie kwartier, met liederen, lezingen, gebeden en muziek. Maar geen preek.

In plaats daarvan: stilte. Daardoor krijgt iedereen de ruimte voor eigen vragen en overwegingen. En belangrijker nog misschien: zo ontstaat er ruimte voor wat onze woorden en ons begrip te boven gaat, maar ons wel raakt en meeneemt. De even ruime als innige architectuur van deze oudste kerk van Amsterdam draagt daar het nodige aan bij.

In coronatijd zijn de vespers alleen online mee te



In de Oude Kerk wordt iedere zondagavond een vesper gehouden.

vieren. De vorm is nu nog eenvoudiger en korter, gebaseerd op de getijdengebeden in kloosters. Als de Oude Kerk straks weer open is, wisselen de 'abdijvespers' zich regelmatig af met vespers volgens Engelse traditie, orgelvespers en meer experimentele vormen.

Vaak met de gelegenheid om een kaarsje aan te steken, meestal met uitgebreide voorbede voor samenleving en kerk. Altijd is er muziek, om bij te zingen en om naar te luisteren. En in al die vormen is er steeds eenvoud en rust, en stilte. De online vieringen zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. Wil je een orde van de viering, meld je dan daarvoor aan bij vespersoudekerk@gmail.com. Iedere zondag, Oudekerk, Oudekerksplein 23, 18.30 uur

Podcast over Camino de Santiago



Johanna Kroon maakt verhalen die de kloof overbruggen tussen expert en leek, overheid en burger, management en medewerkers. Bij de eerste lockdown in maart vorig jaar viel haar werk volkomen stil.

Ze begon een podcast over de Camino de Santiago, die zij liep in 2019. De podcast gaat niet over haar eigen Camino. Ze interviewt andere pelgrims over hun beweegredenen, avonturen, en over wat er door de tocht in hun leven veranderd is. Het zijn mooie verhalen, die erg goed worden beluisterd.

De podcast Camino NL is te beluisteren via Spotify, Apple podcasts en op camino.buzzsprout.com.



MARTIJN & MARTIJN

In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag



Hoe kan je geloven als je het niet ziet? Mees (12 jaar)

Martijn: 'Mees, dit is een grote vraag. Het schijnt dat iemand dezelfde vraag ooit aan de beroemde geleerde Albert Einstein heeft gesteld. Einstein antwoordde dat er veel is wat je niet kunt zien, maar waarschijnlijk wel bestaat. Je eigen hersenen bijvoorbeeld. Je kunt je eigen hersenen niet zien. Toch zijn ze er vermoedelijk wel. Anders had je immers nooit zo'n mooie vraag bedacht. Zo werkt het ook met het geloof in God, en het geloof in de opstanding van Jezus uit de dood. Het leven zit wonderlijk in elkaar, en er móet wel meer zijn dan wat wij kunnen waarnemen. Maar wat dan precies, tja, dat blijft een lastige zaak. Het is dan ook geen wonder dat daar veel discussie over is in de kerk.'

Martijn: 'Goede vraag, Mees. God en de nieuwe wereld van God kunnen we heel vaak niet zien. Maar ds. Martijn en Albert Einstein hebben gelijk. Er zijn dingen die er wél zijn, maar die we niet kunnen zien. Ik moest denken aan muziek. Muziek zie je niet, maar je kunt muziek wel horen en bij mooie muziek ga je meezingen, je raakt ontroerd, of je gaat er als vanzelf op dansen en meebewegen. Misschien is het met God ook zo. Muziek kan soms overstemd worden door ander geluid, dan kun je het niet horen, maar vroeg of laat merk je toch dat Gods muziek je draagt en je uitnodigt om mee te zingen en te dansen.'

- **Martijn van Leerdam**, dominee van de Sloterkerk en De Opgang in Amsterdam Nieuw-West
- **Martijn van Laar**, dominee van de Elthetkerk in Amsterdam-Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar jong@protestantsamsterdam.nl.



Holy Hub: Heilige grond en nieuwe wegen

Vorig jaar werd Holy Hub opgericht, een open community, die zich beweegt tussen trends, taboes én de tien geboden. Het is een plek voor zingeving en inspiratie. Na de geboorte van Holy Hub besprak inhoudelijk leider ds. Bas van der Graaf met het team wat 'heilig' betekent. Het is anders dan het profane, maar hoe dan?

Heilig

Holy Hub teamleden Guy van Wijnen en Doke Hoekstra zeggen dat de grond rondom de Corvershof heilig voor hen is. In dit prachtige grachtenpand zitten onder meer de Protestantse Diaconie en Kerk Amsterdam. Voordat ze hun werkdag beginnen, kijken ze altijd even achterom de Hoftuin in, de tuin van de Corvershof. Wat een prachtige plek! Een plek die rust uitstraalt in het hart van de stad. Soms overlaadt hen dan een gevoel van dankbaarheid, of is het heiligheid?

Nieuwe wegen

Holy Hub zoekt nieuwe wegen om over 'heiligheid' te spreken. Wat volgens het woordenboek voor Bijbellezers in de



Illustratie: Doke Hoekstra

De Hoftuin is de tuin van de Corvershof, een prachtig grachtenpand waarin o.a. de Protestantse Diaconie en Kerk Amsterdam gevestigd zijn.

eerste plaats een eigenschap van God is. 'Hij is zó bijzonder dat Hij Zich volstrekt van de wereld buiten Hem onderscheidt', aldus Guy en Doke.

Heel(heid)

Als de betekenis van 'heilig' wat breder wordt getrokken dan de Bijbel, dan heeft het te maken met heel(heid) en wordt het gebruikt als aanduiding van iets waaraan een verheven waarde wordt toegekend. Waar ervaar jij het heilige en welke plek geef je het in je leven?

Te midden van deze definities denken de teamleden van Holy Hub dat heiligheid niet een toestand is, maar iets dat tot stand gebracht moet worden. Door God of door mensen. Dat lijkt ze een bijzondere opdracht. Op weg naar heilige grond.

Zonder Zoom

Over grond gesproken: Holy Hub verlangt er ontzettend naar om jou weer te ontmoeten op de grond, zonder Zoom. Dus hou de agenda op holyhub.nl in de gaten, want zodra het weer mag, staan de deuren wijd voor je open.

Bijbelverhalen voorlezen

Bijbelverhalen voorlezen aan een kind van vier; ik heb er zo mijn bedenkingen bij. Al dat bloedvergieten. Onze Emma heeft er minder problemen mee en vindt het geweldig, die plagen in Egypte en dat al die soldaten verdrinken in de Rode Zee, daar lijkt ze ook niet mee te zitten. Afwisselend lezen we de *Kijkbijbel* van Kees de Kort en de *Prentenbijbel* van Marijke ten Cate.

Ik ben fan van de eerste, maar Emma heeft een duidelijke voorkeur voor de laatste. Ik vermoed omdat de illustraties vrolijke kleuren hebben en minder abstract zijn dan die van Kees de Kort.



Favoriet zijn de verhalen over Goliath, Jozef en Mozes.

Sowieso vindt ze die oude verhalen spannender dan die over Jezus. Ik mag dan mijn bezwaren hebben bij een verhaal over een heel leger dat verdrinkt -en dat God dat dan gedaan zou hebben- een vierjarige vallen hele andere dingen op. 'Waarom kijkt hij (de Farao) zo boos? Dat is niet lief.' Blijken die lessen van de vreedzame school hun nut te hebben. Leert ze daar in deze fase eigenlijk niet meer van? Ik weet vaak zelf nog niet eens wat ik met die Bijbelverhalen aan moet. Ik ben opgevoed met drie keer per dag Bijbellezers na de

maaltijd en een vierde keer voor het slapengaan en iedere dag een Bijbelverhaal op school. Wat je indoctrinatie noemt.

Wij hebben besloten dat het nu wel weer even genoeg is, die kinderbijbels, en boren andere bronnen aan. Mooie prentenboeken bijvoorbeeld, die zijn er genoeg. En over een paar jaar pakken we Karel Eykman erbij. De Bijbel is voor mij een uniek boek, maar je kunt er ook mee doodgegooid worden.

Matthijs Hoogenboom, communicatiemedewerker van Protestants Amsterdam

Aja's Bach van de week

De eerste coronagolf zette Aja Leemans op het spoor van 'Aja's Bach van de week'. Drie maanden lang plaatste ze elke week een orgelkoraal uit Bachs *Orgelbüchlein* op de site van de Keizersgrachtkerk, omlijst door een persoonlijk verhaal en een toelichting op het betreffende orgelwerk. Ze heeft de draad weer opgepakt. De basis is nog steeds het *Orgelbüchlein* van Bach en de Keizersgrachtkerk blijft haar thuisbasis. Daarnaast maakt ze regelmatig uitstapjes naar andere orgels. Welke dat zijn en waarom ze die orgels kiest, legt ze uit in haar 'muzikale columns'.

Kijk op: ajaleemans.nl.

COLUMN

Rondje langs de schermen



Foto: Barbara Kieboom

Nu Roel en ik bijna een jaar voorzitters zijn van de Algemene Kerkenraad is dit een mooi moment om een eerste balans op te maken. Allereerst, en dan spreek ik zeker ook namens Roel, is het een prachtige en zeer dankbare taak. Mooier zelfs nog dan ik bij aanvang had gedacht.

We hadden een start onder bijzondere omstandigheden. Als voorzitter vergader je veel maar ga je ook op stap, langs gemeenten en pioniersplekken. Je hebt immers ook een representatieve verantwoordelijkheid. Door corona is bijna alles anders gegaan dan de bedoeling was. Digitaal vergaderen en op afspraak een kerkbezoek plannen, waarbij veel kerken gesloten waren.

Wat gelukkig niet is veranderd, is de inzet van medewerkers en vrijwilligers om de Protestantse Kerk Amsterdam een vindplaats te laten zijn van Gods liefde. Ook nu we al zo lang niet fysiek kunnen samenkomen. Om toch iedereen

te leren kennen binnen de Protestantse Kerk Amsterdam en te horen wat er speelt, zijn Roel en ik, toen het nog kon, met een grote kennismakingsronde langs de wijkkerken gestart. Daarnaast hebben we sinds oktober vorig jaar een nieuwe directeur van het Kerkelijk Bureau in de persoon van Vincenza La Porta en is onze scriba Rosaliene Israël na een ziekteperiode weer begonnen. Meerdere redenen om nu samen 'een rondje langs de wijken' te doen. Helaas is dit wel een 'rondje langs de schermen' geworden omdat alle ontmoetingen digitaal plaatsvonden. En toch is het ontzettend waardevol om elkaar te leren kennen.

Een van de onderwerpen die ter tafel kwamen, was de constatering dat de rol van de Algemene Kerkenraad (AK) vaak onduidelijk is. Als voorzitters gaan we investeren in het voor het voetlicht brengen van ons werk, nu en in de toekomst. Daar beginnen we mee in deze editie van *Kerk in*

Mokum. U mag van ons verwachten dat wij open en actief met u communiceren.

De Protestantse Kerk Amsterdam kent veel onderdelen met al haar prachtige gemeenten en pioniersplekken. Wij hebben de waardevolle opdracht gekregen om Gods liefde gestalte te geven in ons mooie Amsterdam. De kerk kent ook van oudsher bestuursstructuren (zoals een wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad) die helpen de kerk van God te begeleiden. In deze *Kerk in Mokum* vertellen jonge bestuursleden waarom en hoe ze hun schouders onder de kerk zetten. Vooral in tijden dat de meeste contacten helaas via het computerscherm verlopen, is het belangrijk om deze verhalen met elkaar te delen. In de hoop dat we elkaar ermee kunnen inspireren en bemoedigen.

Laten we dus vooral het contact voortzetten en hopen dat we elkaar binnen afzienbare tijd toch ook weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Hendrik-Jan Overmeer (foto) en Roel van Marle vormen het voorzittersduo van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Mail ze naar: ak@protestantsamsterdam.nl