

Week van gebed voor eenheid 2022



Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema van de gebedsweek, die dit jaar van 16 tot en met 23 januari plaatsvindt, is dan ook: Licht in het duister.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.

'Het thema is toepasselijk in deze tijd', vertelt Christien Crowel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, die samen met MissieNederland deze gebedsweek organiseert. 'We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus, die het licht der wereld is.'

Terugkerende week

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden, ervaren de deelnemers eenheid. Tegelijk tonen zij verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. In Nederland doen ongeveer 200.000 mensen mee. Kijk voor meer informatie op weekvangebed.nl.

In Amsterdam is iedereen welkom bij de Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2, op zondag 16 januari om 10.30 uur: live of anders via streaming. Op zondag 23 januari is er om 10.00 uur een dienst in de Pauluskerk, Pieter Calandlaan 194. Beide diensten zijn oecumenisch.

Hoop

Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen in ieder kind kan het opnieuw beginnen.

Dit zijn regels uit het gedicht Het kind van Muus Jacobse. Dit gedicht uit 1936 begint somber:

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: wij moeten voort, verward en hulpeloos

Ik moet vaak aan deze woorden denken als er een kind wordt gedoopt. Ook laatst nog. Toen ik twee keer kort na elkaar hoorde van koppels, die geen kinderen op de wereld wilden zetten, omdat ze geen toekomst voor hen zagen. Een consequente gevolgtrekking van een breed gevoelde hopeloosheid over de toestand en toekomst van planeet en mensheid. Een hopeloosheid waar geen kind tegenop gewassen is.

Hebben we nog hoop? Dat lijkt me een eerlijke vraag voor het nieuwe jaar. Dat we hoop nodig hebben, hoor je overal in deze crisistijd. In de kerk hebben we toch hoop? Moeten we die toch ook delen? Vieren we niet iedere zondag het onmogelijke, hoopvolle gebeuren van Pasen? Hebben we niet een Bijbel vol verhalen en beloften van hoop? Jawel, maar de vraag is hoe die hoop vandaag hoop voor ons en onze burens en onze aarde wordt. Moeten we dan niet eerst de hopeloosheid goed in de ogen kijken en tot ons laten doordringen?

Als we dat niet doen, is de kans groot dat de hoop die we koesteren en delen valse hoop is, of erger nog, goedkoop. Natuurlijk kunnen we handelaars in de hoop worden - er is vraag genoeg - en ons product mooi inpakken en met *feel good* reclame in de markt zetten. Maar als het geen echte hoop is, zijn we leugenaars en fraudeurs van het wrede soort.

De Engelse schrijver en 'prins van de paradox' Gilbert Keith Chesterton schreef: 'Hoop is hopen als de dingen hopeloos zijn of het is helemaal geen deugd.' Ik denk dat Chesterton met deze woorden zijn dikke vinger bij de Bijbelse betekenis van de hoop legt. Hoop komt op uit crisis en teleurstelling, zij is de bloem die op het nulpunt groeit, de deugd die juist in de hopeloosheid geleerd en geoefend wordt. Zoals Noach de duif van de hoop pas losliet na de zondvloed en niet voordat het begon te regenen.

Misschien zijn goedkoop optimisme en als hoop verpakte gemakzucht wel een grotere vijand van echte hoop dan hopeloosheid en wanhoop. Zou het daarom niet goed zijn dat we dit jaar het woord 'hoop' eerst een tijdje inslikken en ruimte maken (ook in de kerk) voor het nulpunt - voor wanhopen, klagen, schamen, niet weten, ons verlies nemen en bang zijn voor de toekomst? Er is voor alles een tijd, schreef de Prediker (3:1-8), ook voor rouwen, verliezen en zwijgen.

Ik ben niet bang dat we zo de hoop kwijtraken en in wanhoop wegzinken. De apostel Paulus eindigt zijn Hooglied van de liefde (1 Korintiërs 13) met de troost en geruststelling dat geloof, hoop en liefde 'blijven'. De hoop blijft - als gave van God die Hij zal geven op punt nul, aan hen die hopeloos zijn en opnieuw willen en zullen beginnen.

Ds. Johan Visser van de Noorderkerk



COLUMN

Een jaar verder



Hendrik-Jan Overmeer vormt samen met Roel van Marle het voorzittersduo van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Ruim een jaar geleden stonden Roel en ik op een verlaten, bijna spookachtige Dam onze kerstvideoboodschap in te spreken. Anders dan anders, we moesten het ermee doen. Fysiek bij elkaar komen, kon niet. De videoboodschap was het alternatief om elkaar virtueel toch te bereiken. Gelukkig hebben we elkaar in 2021 wel regelmatig fysiek kunnen ontmoeten, maar helaas was onze kerstboodschap van 2021 toch ook weer digitaal.

In de kerstboodschap van vorig jaar spraken we de wens uit dat 2021 een ander jaar zou worden dan we gewend waren. Die voorspelling is uitgekomen. We lijden helaas nog altijd onder het virus en soms zetten we twee stappen vooruit en dan weer een stap terug. Maar toch: onze

wil en passie om samen door te gaan en verder te komen, worden alleen maar groter. Denk bijvoorbeeld aan de interreligieuze viering in de Westerkerk die vooraf ging aan de klimaatmars. Verschillende religies uit alle windstreken ontmoetten elkaar om te spreken over klimaatverandering. Er hing een sfeer van urgentie tot samenwerking. Ook was het mooi om te zien hoeveel kerken het afgelopen jaar als stembureau dienstdeden of als tentamenplek.

Met dit soort kerkelijke en publieke activiteiten lieten we zien dat onze kerken centrale plekken zijn waar mensen, weliswaar op 1,5 meter afstand, elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Plekken voor het aansteken van een kaars, voor een viering, een gebed, voor reflectie of om

gewoon even te schuilen, maar ook om je democratische plicht te vervullen of een tentamen te maken...

Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe we - als kerk en als kerkvrijwilligers en -professionals - van belang zijn voor elkaar, de wijk en de stad, juist ook in deze tijden van corona. Dit betekende in 2021 dat we er vaak een schepje bovenop moesten doen, er nog harder aan moesten trekken dan anders. Maar we zagen ook dat dit niet voor niets was. Laat dit voor 2022 ook zo zijn. Laten we er samen voor gaan, ons gesteund wetend door de Eeuwige.

Mede namens Roel wens ik alle *Kerk in Mokum*-lezers vanaf deze plek een heel goed, gezond en gezegend 2022 toe.

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl.

Westerkerk Centrum

Tamar Karman tienerwerker Westerkerk
westerkerk.nl

'Wie bouwt de hoogste toren?' Twee groepjes tieners waren druk in de weer met marshmallows en spaghetti. Overal werd druk gebouwd, geplakt en werden er marshmallows gesnoept. Na een tijdje stonden er, zo goed en zo kwaad als dat ging, twee verschillende torens. Beide groepjes vonden dat ze de beste toren hadden gebouwd. Ze bleven enige tijd staan en stortten daarna in. Een paar tieners gingen gauw aan de slag om ze weer over-eind te zetten en dat hielp. 'Waarom bouwen we eigenlijk een toren?', vroeg één van de tieners. Het ging die dag over dromen. Je kunt dromen hebben over de toekomst, zoals de Bijbelse Jozef uit Israël. Of je kunt plannen maken. Om dromen en plannen werkelijkheid te zien worden, moet je bouwen. En soms stortten je dromen in. Heb jij de moed om je dromen waar te maken? En durf je dat samen met God te doen?



Noorderkerk Centrum

Dick Wolters pionier-predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

Op dinsdag 18 januari starten we in de Noorderkerk met een Alpha-cursus, een introductie cursus christelijk geloof. Het is mooi om te merken dat daar vraag naar is. Regelmatig kloppen er mensen aan bij het *Huis voor de Ziel*, de pioniersplek van de Noorderkerk, die op zoek zijn naar *the basics* van het christelijk geloof. Iemand die bijvoorbeeld kortgeleden tot geloof gekomen is, maar zich geen raad weet met de Bijbel: 'Wat is dat voor boek? Hoe is het opgebouwd? Waarom lezen christenen ook het Oude Testament?' Of iemand anders, die het lastig vindt om voor zichzelf te bidden: 'In de kerk voel ik me opgenomen in een groter geheel, maar hoe doe ik dat thuis?' Deze vragen leveren mooie gesprekken op, maar nodigen ook uit tot meer... tot samen zoeken, tot meerdere gezichtspunten, tot een bedding om te groeien in kennis en geloof... kortom: tot deze cursus! Meer informatie over deze cursus is te vinden op: noorderkerk.nl.



Oudekerkgemeente Centrum

Peter Lowie diaken Oudekerkgemeente
oudekerk.amsterdam

Op zondag 21 november heeft dominee Jessa van der Vaart afscheid genomen van de Oudekerkgemeente in Amsterdam. Jessa is zes jaar verbonden geweest aan onze gemeente. Ze is een groot liefhebster van kunst en de diensten werden niet zelden tussen grote kunstinstallaties gehouden. De Oude Kerk is naast een Godshuis immers ook, en vooral, een museum. Een fantastische plek om religie en kunst met elkaar te verbinden. Het is zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn in de Oude Kerk omdat de kerkgemeente en het museum de ruimte moeten delen. Als die verdeling door een grote tentoonstelling uit balans is, kan de situatie zich voordoen dat het houden van een kerkdienst hinderlijk wordt beperkt en de verhouding tussen het museum en de kerkgemeente op scherp wordt gezet.

Goede en duidelijke onderlinge afspraken zijn van groot belang en worden steeds zichtbaarder. We zijn dankbaar dat we in de oudste kerk in Mokum de eredienst kunnen vieren. Met een Kyrie, Gloria en avondmaal. Een liturgie die al sinds eeuwen bestaat en wordt vormgegeven door professionele musici en een fantastische cantorij. Dat we daarbij omgeven worden door kunst is soms spannend, maar nooit saai.



Wijkgemeente Noord

Ds. Kees G. Zwart interim-predikant Wijkgemeente Noord
protestantsekerkamsterdamnoord.nl

Verdriet, een diepe zucht, samen verder. Eind november namen de mensen van De Ark in Noord afscheid van hun zo geliefde kerkgebouw. Het voelt als een enorme stap, die je maar met moeite zet. Tegen de klippen op zongen we over vrede (Psalm 122), om ontferming (Lied 301-k), vanuit een



diep verlangen (Lied 25-d) en maakten we de overgang in het vertrouwen dat Hij 'jou nabij is op al je wegen' (Lied 416). De Ark was zo ons huis! Verdriet, een diepe zucht, samen verder. Die zucht blijft nog wel even, ook al voelt het weldadig dat we samen met de kerngemeenten van de Bethelkerk en de Nieuwendammerkerk deze overgang hebben gevierd. Wat ook weldadig voelt, is de hartelijkheid die we als 'Arkelingen' van de Bethelmensen ervaren. Godlof! Vol vertrouwen trekken we samen verder, De Ark & Bethelkerk.

Jeruzalemkerk West

Richard Saly predikant Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.nl

Toen we meer dan anderhalf jaar geleden de deuren van de Jeruzalemkerk op werkdagen tussen drie en vijf openzetten was dat het begin van een hernieuwde kennismaking met de buurt. De kinderen op het plein. De liefhebbers van architectuur. De medemens met hoge nood op zoek naar een toilet. De zoekers en twijfelaars die desondanks een kaarsje willen branden. Het smaakte naar meer. Maar hoe?

Dit seizoen zijn we samen met *Tear* een ontdekkingsstocht gestart: 'kerk met beide benen in de buurt'. Dat motto klinkt logisch en als iets dat je zou moeten willen. Maar is het dat en hoe dan? En moeten we nu opeens weer van alles? Ik ben nog altijd blij met mijn leraar Nederlands die mij ooit uitlegde dat je 'ontmoeten' ook kunt schrijven als 'ont-moeten'. Dat was etymologisch weliswaar onzin, maar inhoudelijk heel wijs. Ik wens je de ruimte voor ont-moeten en dus ontmoeten toe.



Nassaukerk West

Luc Tanja voorzitter wijkkerkenraad Nassaukerk
nassaukerk.nl

Het gaat een prachtig jaar worden. Niet dat we daar nu bewust voor gekozen hebben. Het overkomt ons meer. Het afscheid vorig jaar van onze wijkpredikant Klaas Holwerda leidt er uiteraard toe dat we een opvolger gaan zoeken. Dat gaat dit jaar ongetwijfeld lukken. Iets om naar uit te kijken. Weer een nieuw begin. Daarnaast zijn we al enige tijd bezig om met de andere huurders en gebruikers van ons kerkgebouw steeds nauwer op te trekken. De Nassautafel is het overleg waar wij elkaar leren kennen en ontdekken hoe we elkaar kunnen aanvullen. Dit jaar gaan we die samenwerking verder uitdiepen. Een mooi vooruitzicht. Ten slotte zijn we vanaf nu niet meer de enige kerkelijke gemeente in ons gebouw. Taizé in Amsterdam is van pioniersplek missionaire gemeente geworden. We zijn nu met twee gemeentes in ons ene gebouw. Het gaat een prachtig jaar worden.



Osdorp-Sloten Nieuw-West

Herman Bouma diaconaal opbouwwerker Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

De Opgang in Osdorp huisvest sinds een tijdje een *Repair Café*. Daar kunnen mensen iedere week terecht met bijvoorbeeld een kapotte broodrooster of een fotolijstje dat gelijmd moet worden. Bezoekers gaan samen met deskundige vrijwilligers kijken of iets nog te repareren valt. Soms is een vrijwilliger een uur bezig om iets kleins te repareren; iets wat in de ogen van veel mensen misschien al lang de prullenbak in had gemogen. Maar bij het Repair Café geloven ze niet in weggooien. Daarom past het ook zo goed bij de kerk. Daar ben je welkom met al je gebrokenheid. Wat misschien waardeloos lijkt in de ogen van velen, krijgt aandacht in de kerk.



Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

Aan het begin van een nieuw jaar een gedicht om mee te nemen:

Het is onzin, zegt het verstand
Het is wat het is, zegt de liefde
Het is ongeluk, zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet, zegt de angst
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht
Het is wat het is, zegt de liefde
Het is belachelijk, zegt de trots
Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk, zegt de ervaring
Het is wat het is, zegt de liefde.
Erich Fried (1921-1988)

Gods zegen en een liefde- en hoopvol 2022!



Muiderkerk Oost

Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Dat is de titel van een boekje van uitgeverij Pardes. Een jood, een humanist, een rooms-katholiek en een moslim schreven een essay vanuit hun spirituele traditie over de ecologische crisis waarin onze wereld verkeert. De aarde is een aan de mensheid geschonken gave waarmee met zorg en aandacht dient te worden omgegaan. Maar hoe? Daarover schrijven zij. In het Breed Interreligieus Overleg van Amsterdam-Oost gaan we met een klein multireligieus gezelschap deze publicatie bestuderen. Wie wil meedoen, is van harte welkom. Ieder zal vanuit eigen achtergrond bronnen van wijsheid herkennen en delen. Die gesprekken zullen heel waardevol zijn en misschien komt er ook nog wel een interreligieuze activiteit uit voort die met groen en duurzaamheid te maken heeft. We beginnen woensdag 12 januari in de Muiderkerk. Meedoen? Laat het me weten, via: predikant@muiderkerk.nl. Welkom!



Kerkdiensten Amsterdam - januari/februari 2022

WIJK	KERK	TIJD	ZONDAG 16 JANUARI	ZONDAG 23 JANUARI	ZONDAG 30 JANUARI	ZONDAG 6 FEBRUARI	ZONDAG 13 FEBRUARI
Centrum	Keizersgrachtkerk	10.30	Roos Fountain	Ds. Annelies Jans (15.00)	Rikko Voorberg	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Ds. Annelies Jans
	Noorderkerk	10.00 18.30	Ds. Johan Visser Ds. Dinand Kamphuis	Ds. Johan Visser Ds. Johan Visser	Ds. Dick Wolters Ds. Johan Visser	Ds. Johan Visser Ds. Dick Wolters	Ds. Dick Wolters Ds. Jan Scheele Goedhart
	Oude Kerk	11.00 18.30	Ds. Marcel Barnard Muziekvesper	Ds. Rienk Lanooy Abdijvesper	Past. Ben de Bock Abdijvesper	Ds. Hans Uytendboogaardt Evensong	Ds. Marcel Barnard Abdijvesper
	Oude Lutherse Kerk	10.30	Ds. Andreas Wöhle	Ds. Marieke Brouwer	Ds. Sietse van Kammen	Ds. Andreas Wöhle	Ds. André v.d. Stoel
	Westerkerk	10.30	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld	Dr. Cristina Pumplun	Ds. Ruurd v.d. Weg	Ds. Herman Koetsveld
	Diensten met Belangstellenden	19.00	Ds. Taco Koster	Ds. Dick Wolters	Ds. Marijke Gehrels	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster
	De Waalse Kerk	11.00	Joanna Vrijhof	Ds. Henk Spoelstra	Ds. Henk Spoelstra	Ds. Liesbeth van Hilten	Ds. Henk Spoelstra
Noord	Bethelkerk	10.00	Ds. Kees Zwart	Ds. Zwanine Siedenburg	Ds. Paula de Jong	Ds. Herriane Allewijn	Ds. Paula de Jong
	Nieuwendammerkerk	10.00	Ds. Trinus Hibma	Ds. Paula de Jong	Ds. Marjan Nijman	Ds. Paula de Jong	Ds. Wilken Veen
	Dorpskerk Durgerdam	10.30	Geen dienst	Geen dienst	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Geen dienst	Jesse de Bruin
	Ransdorp-Holysloot	10.00	Predikant onbekend	Ds. Gerdien Neels	Predikant onbekend	Ds. Gerdien Neels	Ds. Theo Wielsma
	Dorpskerk Zunderdorp	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Ilonka Terlouw	Ds. René Visser	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster
West	Hebron	12.00	Jurjen de Bruijne	Gerko Tempelman	Jurjen de Bruijne	Onbekend	Bart Haverkamp
	Jeruzalemkerk	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Andries Knevel	Ds. Richard Saly
	Nassaukerk	10.30	Ds. Ole van Dongen	Ds. Trinus Hibma	Ds. Elsbeth Littooi	Ds. Lydia Meiling	Ds. Margrietha Reinders
Nieuw-West	De Opgang	10.00	Ds. Robert Jan Bakker	Samen in de Pauluskerk	Ds. Wilken Veen	Samen in de Slotkerk	Ds. Martijn van Leerdam
	Regenbooggemeente	10.00	Ds. Nellie v. Voornveld	Samen in de Pauluskerk	Ds. Cor Ofman	Ds. Nellie van Voornveld	Ds. Gerben van Manen
	Slotkerk	10.00	Samen in De Opgang	Samen in de Pauluskerk	Samen in De Opgang	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in De Opgang Slotkerk: Cantatedienst (16.00)
Zuid	Oranjkerk	10.00	Ds. Maria Berends	Ds. Jantine Heuvelink	Bart Niek v.d. Zedde	Ds. Jantine Heuvelink	Pastor Hanna Wapenaar
	Pelgrimskerk	10.30	Ds. Harmen de Vries	Ds. Harmen de Vries	Ds. Werner Pieterse	Ds. Harmen de Vries	Ds. Jacob Meinders
	De Thomas	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Wouter Klouwen	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer
	Vrijburg	10.30	Jasper Dijkman	Ds. Foeke Knoppers	Ds. Joost Röselaers	Dik Mook en Jasper Dijkman	Ds. Florus Kruyne
	Willem de Zwijgerkerk	10.00	Ds. Klaas Holwerda	Morgengebed	Alternatieve dienst	Ds. André Fox	Morgengebed
Oost	De Binnenwaai	11.00	Voorganger Marjolein Hekman	Alternatieve viering	Voorganger Marjolein Hekman	Ds. Greteke de Vries	Voorganger Marjolein Hekman
	De Bron	10.00	Ds. Gerbrand Molenaar e.a.	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. René Visser	Ds. Gerbrand Molenaar
	Eithetkerk	10.00	Gezamenlijke dienst met Gerardus Majella	Ds. Martijn van Laar	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Martijn van Laar	Alternatieve viering
	Muiderkerk	10.30	Ds. Marinus de Jong	Pastor Hanna Wapenaar	Ds. Greteke de Vries	Ds. Machteld van Woerden	Ds. Greteke de Vries
Zuidoost	De Nieuwe Stad	9.30	Ds. Jan v.d. Meulen	Samen in Wi Eegi Kerki Ds. Justine Aalders e.a. (11.00)	Afscheidsdienst Ds. Justine Aalders (16.00)	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen
	De Drie Stromen	9.30	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in Wi Eegi Kerki (11.00) Ds. Justine Aalders e.a.	Samen in De Nieuwe Stad	Ds. Riekje van Osnabrugge	Ds. Titus Woltinge

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Er is geprobeerd om het rooster accuraat te maken maar er kunnen dingen zijn veranderd, check daarom de website van de kerk. U vindt ook een overzicht van de diensten op protestantsamsterdam.nl. Op deze site staan ook de adressen van de kerken.

AGENDA januari/februari 2022

DINSDAG 18 JANUARI

Lunchconcerten in De Thomas

18 jan: Quartet with a Twist; 1 feb: Matthias Spee (piano); 15 feb: Astra Trio.

Di. 18 jan. 1 en 15 feb. De Thomas, 12.30-13.00 uur, inloop vanaf 12.00 uur, info via: dethomas.nl

DONDERDAG 20 JANUARI

Communitykring van Taizé in Amsterdam

Online communitykring over een wiselend thema.

Do. 20 jan. en 17 feb. 19.00-20.00 uur, link op taizeinamsterdam.nl

ZONDAG 23 JANUARI

Matineeconcert in Sloterkerk

Een optreden van het Vivezza trio. Al 10 jaar brengen violiste Inger van Vliet, klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique Heemsbergen levendige en opgewekte kamermuziek. Het is een sprankelend en kleurrijk programma met onder meer werken van Mozart, Schumann en Piazzolla.

Zo. 23 jan. Sloterkerk, 15.00 uur, €10-, voor info en aanmelding: slotkerk.nl

DONDERDAG 27 JANUARI

we•Worship op Zolder van Van Limmikhof

Op de Zolder van de Van Limmikhof doet iedereen mee met we•Worship: jong en oud, kerkelijk of helemaal niet. Allerlei mensen ervaren iets van God wanneer deelnemers samen zingen, voor elkaar bidden en open staan voor God! Er is een krachtige band, goede muziek en alle ruimte voor jou.

Do. 27 jan. Zolder van de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 20.00 uur. Volg we•Worship via www.worship.nl als het door de coronamaatregelen niet fysiek plaats kan vinden

Josephs Trail

Wil je met aandacht kijken naar je eigen levensloop en ontdekken hoe je daardoor gevormd bent? Verken in dit ontwikkeltraject op een creatieve manier de rode draden en grote thema's in je leven. Deelnemers volgen daarbij als inspiratie het spoor van de Bijbelse Jozef. Een man vol met grote dromen. Iemand van wie het leven diepe dalen én grote hoogtes kent. Door ons



Het predikantenteam van Vrijburg. V.l.n.r.: Interim-predikant Jasper Dijkman, ds. Mpho Tutu en ds. Joost Röselaers.

Op zondag 30 januari (10.30 uur) wordt Mpho Tutu door ds. Joost Röselaers bevestigd als predikant van Vrijburg in de gelijknamige kerk. Mpho Tutu, geboren in Zuid-Afrika, is Anglicaans priester. Samen met haar vader en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu schreef zij boeken met een krachtige boodschap over vergeving. Na haar

huwelijk met hoogleraar infectieziekten Marceline van Furth verhuisde zij naar Amstelveen. Mpho Tutu volgt de voetsporen van haar vader en is een actief voorvechter van solidariteit en gelijkheid voor iedereen. Mpho Tutu gaat voor een dag in de week aan de slag voor Vrijburg. De verwachting is dat haar Engelstalige activiteiten ook aantrekkelijk zijn voor de internationale gemeenschap in Amsterdam en daarbuiten.

levensverhaal te spiegelen aan dit eeuwenoude verhaal, ontdekken we dat sommige ervaringen universeel zijn.

Start: start 27 januari, Nieuwe Herengracht 18, meer info: hollyhub.nl

VRIJDAG 28 JANUARI

Holy Hub: Tijd voor elkaar

Als je al een tijdje samen bent met je partner, ontstaan er bepaalde patronen. Jij bent degene die plannen maakt voor het weekend. De ander is zorgzamer dan jij. Je hebt met elkaar een eigen taal ontwikkeld. Samen praten over deze patronen is een uitdaging, maar geeft je relatie ook nieuwe energie en verdieping. Daarom is er de cursus Tijd voor Elkaar. In zeven avonden bespreek je met z'n tweeën de staat van jullie relatie. Hoe gaan jullie om met conflicten? Welke rol speelt vergeving in jullie relatie? Waardoor voel je je verbonden met de ander?

Eerste avond: vr. 28 jan. Jeruzalem-kerk, meer info: hollyhub.nl

ZONDAG 30 JANUARI

Kunstvesper in Nassaukerk

'Mijn inspiratie is het verhaal over een man die een bos plantte. Niet voor zichzelf maar voor de generaties na hem. De natuur is in dialoog met de mensheid. Niet overheersend maar overlevend.' Een tekst van kunstenaar Pam Wessels, die leidend is voor het werk op de expositie. Het nodigt uit tot nadenken wat onze stip op de horizon zal zijn.

Zo. 30 jan. Nassaukerk, 16.00 uur, info via: gtmwillemsen@gmail.com

DINSDAG 1 FEBRUARI

Soup & Soul in Nassaukerk

Soup & Soul wil ruimte bieden om even op adem te komen. Wat houdt ons bezig? Wat maakt ons leven de moeite waard? Elke maand een ander thema, zoals zorgen rond corona, taboe rond

eenzaamheid en omgaan met werkdruk. Soup & Soul laat zich inspireren door de buurt.

Di. 1 feb. en 1 mrt. Nassaukerk, 12.00-14.00 uur, info: nassaukerk.nl, aanmelden via: soupsoulnassaukerk@gmail.com

WOENSDAG 2 FEBRUARI

Wanneer is liefde goed genoeg?

Iedereen is op zoek naar de liefde. Op zoek naar de perfecte partner of erachter gekomen dat onze partner niet perfect is, wat doe je dan? Ben je te kieskeurig? Wanneer is liefde goed genoeg? Deze workshop gaat over onze eisen aan de liefde en geeft inzicht in de verschillende ingrediënten van een relatie. Ook wordt de eigen rol in relaties onder de loep genomen. De Kweekerij is een bloeiplek voor studenten en *young professionals* (18-35 jaar), waar samen levenswijsheden worden ontdekt en in praktijk gebracht.

Wo. 2 feb. Nieuwe Herengracht 18, 19.30-21.30 uur, €7,50 (student/Stadspas) en €12,50 (algemeen). Meer info: kwekerijamsterdam.nl

DONDERDAG 3 FEBRUARI

Training over social media

Training: 'Hoe krijg ik meer volgers, bereik en interactie op social media?', verzorgd door de communicatieafdeling van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Do. 3 feb. Gelagkamer Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, 17.00-18.15 uur, opgave via: communicatie@protestantsamsterdam.nl

Taizéviering in Nassaukerk

Welkom bij de Taizévieringen van Taizé in Amsterdam elke eerste donderdagavond van de maand. Het programma is als volgt: 17.00 uur: samen opbouwen; 18.00 uur: samen eten (aanmelden bij pionier@taize.amsterdam); 19.00 uur: themagesprek over de tekst in de viering; 20.00 uur: Taizéviering; 21.00 uur: borrel. De Taizévieringen zijn ook online te volgen via: kerkdienstgemist.nl.

Do. 3 feb. Nassaukerk, viering: 20.00 uur, voor meer info en aanmelden: taizeinamsterdam.nl/taizeviering

ZONDAG 13 FEBRUARI

Vrijburg laat Yesim Candan voorgaan

Yesim Candan is publiciste, columnist en radiopresentatrice. Ze spreekt een overdenking uit in Vrijburg. Zij vertelt aan de hand van haar levensverhaal: van de nettowijk in Rotterdam naar Universiteit Nijenrode. Candan is columnist van RTL Nieuws en het Financiële Dagblad. Zij lanceerde de term 'bicultureel' in de Nederlandse taal als alternatief voor 'allochtoon'.

Zo. 13 feb. Vrijburg, 10.30 uur, meer info: vrijburg.nl

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Door toename van corona kan het zijn dat activiteiten niet doorgaan of online worden gehouden, zie de websites.

COLUMN

Heb de stad lief



Martin de Jong
Projectbegeleider en pioniersbegeleider
van de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft een deel van haar vermogen beschikbaar gesteld voor nieuwe kerkelijke initiatieven. De afgelopen jaren zijn er innovatieve projecten ontstaan waarbij zingeving centraal staat. De uitdaging is telkens om een model te vinden waarin er wordt gewerkt aan *sustainability*. Ofwel hoe kan onze kerkelijke bijdrage minder worden en kunnen er daarnaast extra inkomsten worden gegeneerd door het project.

Ook het komende jaar zal dit een terugkerend onderwerp zijn tijdens de gesprekken met de pioniers. Dat zijn niet de makkelijkste overleggen. Want kort door de bocht gezegd: kun je het

evangelie wel financieel rendabel maken? Toch hebben we afgelopen jaren geleerd dat we hoe dan ook toe moeten werken naar het genereren van inkomsten, hoe groot de uitdaging ook is. Immers, van onze bestaande gemeenten verlangen we ook dat ze toewerken naar een sluitende begroting. Een opgave voor een krimpende kerk qua ledenaantal.

Ik denk dat we echt als kerk iets te bieden hebben aan onze stad. We zien dat er grote behoefte bestaat bij jong en oud om te investeren in hun geestelijk welzijn. De afgelopen twee jaren hebben veel gevraagd van al die mensen. Wij kunnen ze echt inspireren. Onze projecten

laten zien dat we Amsterdammers kunnen bereiken die normaal gesproken geen stap in een kerk zetten. De blijde boodschap in een nieuwe vorm waardoor mensen tot hun recht kunnen komen. Dat is toch onbetaalbaar?

2022 zal veel van ons vragen, maar er is hoop. Dat bedoel ik niet goedkoop, als een zin die je op een scheurkalender terug kunt vinden. Het staat toch in de Bijbel die het uitgangspunt is voor onze pioniersplekken. We hebben een schat die alles te boven gaat. In 2022 zullen we onder druk komen te staan. Vaak om raad verlegen. Maar niet radeloos! Een prachtig zinvol 2022 gewenst.

Oranjekerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Zoals verwacht loopt alles anders is de titel van een boek over omdenken. Ik kon er ondanks de drukte van afgelopen maanden om glimlachen. Zo is het. Bij een snotneus van mezelf of een naaste: agenda omgooien. Na een persconferentie: strategie voor de diensten bepalen. Mooie kerstslogaan bedacht: au, niet passend in deze omstandigheden. Het is een tijd van telkens omdenken, wat bij mij ook leidt tot creativiteit. Maar wat als deze tijd enkel inleveren is, omdat je weinig mogelijkheid hebt om om te denken? Wat moet je als je aan huis gebonden bent, afhankelijk van wat fysiek mogelijk is, of precies datgene mist wat onvervangbaar is? Hopelijk zijn we als kerk ook dan van toepassing. Met open kerk en kapel, post en online diensten, contact per telefoon of anders. Mij valt steeds meer op hoe de Bijbel hét omdenkboek bij uitstek is. Een goede basis dus voor deze tijd.



Willem de Zwijgerkerk Zuid

Nelly Versteeg pastor Willem de Zwijgerkerk
willemezwijgerkerk.nl

'Een knipoog van u zou al helpen', schreef Karel Eykman boven zijn bewerking van psalm 39. Hij schreef kinderboeken, gedichten en liedjes. Het is ook de titel van het boek waarin hij een gedicht bij elke Psalm bundelt (2013). In de Psalmen is alles terug te vinden wat je als mens raakt en wat we meemaken in ons leven. Wat als God daar oog voor heeft en daar met een knipoog, een kleine wenk, uiting aan geeft? Zou je het opmerken? Wat zou dat met je doen? In de glaszaal van de Willem de Zwijgerkerk zijn de komende tijd schilderijen te zien van buurtgenoot Carl Postma. Met schilderijen in heldere kleuren nodigt Carl de kijker uit in een andere realiteit en inspireert om te groeien in levenskracht. Ik zie er allerlei facetten van het leven in. De expositie heet Knipoog van God. De kerk is regelmatig open. Loop eens binnen. Op 12 januari is Carl in de middag of 's avonds (afhankelijk van de coronamaatregelen) aanwezig voor gesprek en creatief bezig zijn naar aanleiding van haar werk dat bijvoorbeeld heet: Brug, Diepte van de ziel, Heilige Graal en Het oude laten sterven.



Vrijburg Zuid

Joost Röselaers predikant Vrijburg
vrijburg.nl

Per 1 januari is Mpho Tutu voor een dag in de week aan de slag gegaan voor Vrijburg. De verwachting is dat haar Engelstalige activiteiten ook aantrekkelijk zijn voor de internationale gemeenschap in Amsterdam en daarbuiten. Vorig jaar ging Mpho Tutu voor in Vrijburg en dat maakte grote indruk. De vrijmoedige en ontwapenende wijze waarop zij de Bijbeltekst vertaalde naar het leven en dilemma's van vandaag. De spiegel die zij ons voorhield. Mpho Tutu (geboren in Zuid-Afrika) is Anglicaans priester. Samen met haar vader en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu schreef zij boeken over vergeving. Na haar huwelijk met een vrouw, Marceline van Furth, verhuisde zij naar Amstelveen. Mpho Tutu volgt de voetsporen van haar vader en is een actief voorvechter van solidariteit en gelijkheid voor iedereen. Wij verheugen ons zeer op de samenwerking met Mpho. Haar programma wordt op onze website gepubliceerd. Van harte welkom!



Leerhuis Amsterdam

Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
leerhuisamsterdam.org

Zo nu en dan horen wij het verwijt dat wij zo weinig jongeren aantrekken. Laat ik eerlijk zijn: dat klopt ook. Ook al proberen we jongeren bij ons werk te betrekken, de waarheid is dat onze cursussen en bijeenkomsten vooral worden bijgewoond door mensen boven de vijftig. Daar is ook een goede reden voor. Juist die bezoekers hebben er ook tijd voor, omdat ze niet meer in het arbeidsproces zitten en geen schoolgaande kinderen meer hebben. Het zijn ook die kerkgangers die door hun bijdragen de kerk in stand blijven houden. Voor die mensen willen wij er graag zijn.



Geluidskunstenaar Susan Philipsz vult de immense leegheid van de Oude Kerk met de installatie **The Fall**, een klanksculptuur. Tot zondag 27 maart, Oude Kerk, Oudekerksplein 23, openingstijden: maandag-zaterdag: 10.00-17.00 uur, zondag: 13.00-17.00 uur, €12,-

Klimaatwandeling Oost

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (Stille) Zaterdag 16 april een klimaatwandeling door Amsterdam-Oost. Met deze vreedzame wandeling willen de meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad van Kerken Amsterdam hun bezorgdheid tonen over de aantasting van het leven als gevolg van de klimaatverandering. Ze voegen zich bij de internationale oproep van

kerkleiders om in actie te komen: 'Luister naar de roep van de aarde!' De wandeling vanaf drie verschillende startpunten voert langs tal van groene en duurzaamheidsinitiatieven in de Dapperbuurt en de Indische Buurt. De kerken willen hiermee zichzelf en anderen inspireren en een hart onder de riem steken: ook initiatieven op kleine schaal doen ertoe. **Meer informatie volgt op: rvkamsterdam.nl.**

Nieuwjaarsbijeenkomst

De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Protestantse Kerk Amsterdam die op vrijdag 14 januari gehouden zou worden in Vrijburg, komt helaas te vervallen in verband met de coronamaatregelen.

Gedacht wordt nu aan een midzomer-festival. Hierover volgt t.z.t. meer informatie. De Algemene Kerkenraad wenst allen die bij de Protestantse Kerk Amsterdam betrokken zijn van harte een heel goed en gezegend 2022 toe.



MARTIJN & MARTIJN

In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag



Zijn in de hemel de straten echt van goud? Elin, 9

Martijn: In de Bijbel vertelt Johannes dat hij straten van goud heeft gezien, in het nieuwe Jeruzalem. Dat heeft hij gezien in een visioen. Zo'n visioen is net als een droom: het heeft een bepaalde betekenis, maar het is niet letterlijk waar. Daarom lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er in de hemel gouden straten zijn. Er is vast en zeker iets na de dood, maar niemand weet precies wat. Bovendien zijn gouden straten heel onpraktisch. Als de zon daarop schijnt, is iedereen meteen verblind. Als God de hemel ontwerpt, verzint hij vast wel iets beters dan dat.

Martijn: Hoe de hemel eruitziet, weet niemand, Elin. In de Bijbel hebben de mensen er in ieder geval vertrouwen in dat het een mooie plek is. Of het nu een hemelse tuin is, waar een leeuw en een lammetje bij elkaar liggen? Of juist een prachtige en schitterende stad, met gouden straten en versierd met edelstenen? In ieder geval moet het een plek zijn waar het goed is, omdat God dichtbij is.

- **Martijn van Leerdam**, dominee van de Sloterkerk en De Opgang in Amsterdam Nieuw-West
- **Martijn van Laar**, dominee van de Elthetkerk in Amsterdam-Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar jong@protestantsamsterdam.nl.



Hoe gaat u het nieuwe jaar in?

Hoe gaat u het nieuwe jaar in? Het coronavirus houdt de samenleving nog wel even in zijn greep. Maar we houden de moed erin. Hoe? Op deze pagina zes bevoegende verhalen.

Hoop voor 2022



Jonne Knevel
Lid Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Amsterdam

Jonne Knevel (30) werkt voor de Bond van de Vrije Evangelische gemeente als gemeentetoeruster en is lid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam. Wat zijn haar hoop en verwachtingen voor haarzelf en voor de kerk in 2022? 'Op dit moment ben ik samen met mijn zusje bezig om

Mission kid op te zetten. We zijn zelf zendingskinderen en met *Mission kid* willen we bewustwording creëren voor de invloed die het zendingleven heeft op gezinnen en kinderen. We hopen daarin ook ondersteuning en begeleiding aan te bieden. Dat is een mooie uitdaging om naar uit te zien. Voor de kerk hoop ik dat zij deze coronatijd aangrijpt om stil te worden. Even te stoppen met het in stand houden van dat wat we altijd al doen. Ik hoop dat we als kerk op zoek gaan naar God en zijn verlangen voor de gemeente en de omgeving, om daar vervolgens samen handen en voeten aan te geven. Daar is moed en kracht voor nodig, dat wens ik van harte toe!

Welke lijfspreuk of (Bijbel)tekst geeft haar moed en geeft ze de lezers van *Kerk in Mokum* mee het nieuwe jaar in?

'Ik heb een lied: *Leef met volle teugen* van Kinga Ban en Elbert Smelt. Dit lied is geschreven in de tijd dat Kinga ernstig ziek is. In haar lied roept ze op om te leven met volle teugen, ook te midden van het lijden. Vandaag kennen we een ander soort lijden, met corona en alle maatregelen die ons beperken. We kunnen ons daarop richten of we kunnen genieten en leven vanuit dat wat ons wel gegeven wordt.'

Gelukkig vertrouwen



Gerben van Manen
Dominee van de Regenbooggemeente

Dominee van de Regenbooggemeente Gerben van Manen (44): 'Mijn hoop voor 2022 is

dat we in onze samenleving een gezamenlijke weg kunnen vinden uit de vertrouwenscrisis die we meemaken rond de pandemie, de toelagenaffaire en de politiek. Mijn verwachting is dat daarin ieders geduld nog wel flink op de proef wordt gesteld. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Toch kunnen we elkaar zonder meer een gelukkig nieuwjaar toewensen. In de Bijbel worden allereerst de mensen gelukkig geprezen van wie het vertrouwen het meest op de proef wordt gesteld.

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden', zegt Jezus in Matteüs 5:6. De lezer van *Kerk in Mokum* wil ik meegeven wat familielid Elisabet zegt tegen Maria, tijdens hun beider beloftevolle zwangerschap: 'Gelukkig is zij die erop vertrouwd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.' (Lucas 1:45.)

Ik hoop dat we in 2022 kunnen bouwen



John Faasse
Koster/beheerder van de Westerkerk

John Faasse (63) is sinds februari 2020 koster/beheerder van de Westerkerk. Wat zijn

hoop en verwachtingen voor hemzelf en voor de kerk zijn in 2022? 'Ik hoop dat we in 2022 kunnen bouwen. In alle opzichten. De Westerkerk heeft nog een stukje restauratie tegoed, maar ook het gemeentelven is na corona aan herstel toe. Ik hoop dat al die kijkers naar onze online filmpjes en diensten volgend jaar weer, of voor het eerst, samen kunnen komen in de Westerkerk.'

'Ik wil de volgende Bijbeltekst de lezers van *Kerk in Mokum* meegeven in het nieuwe jaar. Onderzoekt alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook (1 Tessalonicenzen 5:21-22). Als voormalig onderzoeker mijn lijfspreuk. De online aanwezigheid van de Westerkerk heeft door de pandemie een enorme vlucht genomen. We onderzoeken hoe we dat kunnen uitbouwen. Maar ik word niet altijd vrolijk van de bagger en onzin die ook online wordt verspreid en de tweedracht die dat veroorzaakt. Dus wees lief. Ook online. Twitter @westerkoster Instagram @kosterwesterkerk En kom vooral op zondag naar de Westerkerk.'

Onzekerheden over wat komen gaat



Harmen Trimp
Organist en cantor van De Thomas

Wat zijn uw hoop en verwachtingen voor uzelf en voor de kerk in 2022? Aan het woord Harmen Trimp (37), sinds 2016 organist en cantor

van De Thomas: 'We gaan nu voor de tweede keer op rij een nieuw jaar in met onzekerheden over wat komen gaat. Ik hoop van harte dat de kracht van het virus afneemt en de verbindende kracht van de samenleving toeneemt. Voor De Thomas hoop ik dat de kerk ook komend jaar weer een pleisterplaats voor de ziel mag zijn, een ruimte vol inspiratie, een plek om op verhaal te komen, geestelijk en cultureel.

Toevallig las ik afgelopen week een gedicht van Mary Oliver dat mij trof: deze tekst geeft mij moed en wil ik de lezers van *Kerk in Mokum* meegeven het nieuwe jaar in.

*Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese,
harsh and exciting
over and over announcing your place
in the family of things.*

Ik hoop dat de kerk, de 'familie der dingen' ook komend jaar die verbeeldingskracht weer mag opwekken bij mensen.'

Ik vind lied 1005 'Zoekend naar licht' heel mooi



Mirjam Hart
Kerkrentmeester van de Elthetokerk

Wat zijn uw hoop en verwachtingen voor uzelf en voor de kerk in 2022? Kerkrentmeester van de Elthetokerk Mirjam Hart (38): 'Ik hoop dat 2022 een "normaal" en rustig jaar wordt. Dat klinkt saai, maar ik bedoel natuurlijk dat er rust komt in de coronamaatregelen en dat we kunnen ophouden met hollen of stilstaan. Elke keer moeten we ons weer aanpassen en weten we niet goed wat ons te wachten staat. Het zou fijn zijn als het nieuwe jaar wat dat betreft wat voorspelbaarder zou worden, het liefst natuurlijk met volle diensten op zondag en gezellig koffiedrinken naderhand.

Welk lied geeft u moed en geeft u de lezers van *Kerk in Mokum* mee het nieuwe jaar in en waarom? 'Ik vind lied 1005 "Zoekend naar licht" heel mooi en goed aansluiten bij de huidige tijd. Het spreekt over een verlangen naar licht in het duister en over de zorgen die je kunt hebben, terwijl je zoekt naar rust. Laten we hopen dat het licht en de rust snel terugkomen!'

Probeer zo vrolijk en opgewekt mogelijk te zijn



Albertine van Binsbergen
Gemeentelid van de Nieuwendammerkerk

Albertine van Binsbergen (65) is dansdocent en directeur van Balletschool Balance Haarlem. Ze is lid van de Nieuwendammerkerk en daarvoor van de Weerenkapel. Ze verzorgt al meer dan 25 jaar de kindernevendienst en

begeleidt de jaarlijkse kerstmusical, waarin verschillende kinderen uit Noord meespelen. Ook kinderen die niet of nauwelijks te zien zijn in de kerk op zondag. Wat zijn haar hoop en verwachtingen voor haarzelf en voor de kerk in 2022?

'Ik wil de kinderen graag iets meegeven. Natuurlijk verhalen uit de Bijbel. Maar ook praat ik graag met kinderen over hoe je kunt omgaan met elkaar en met jezelf. Hoe kun je elkaar helpen, hoe kun je delen, hoe kun je begrijpen waarom iemand boos of verdrietig is? Wat doe jij? Hoe help je de ander en jezelf? Daarom hoop ik dat we ons in het nieuwe jaar nog meer om elkaar bekommeren. Dichtbij, je familie, je burens, je gemeenteleden.

Hoe gaan we 2022 in? Hoe blijven we vrolijk en opgewekt? Mijn lijfspreuk is: Wat je ook wil en moet doen, probeer zo vrolijk en opgewekt mogelijk te zijn. Voor jezelf en voor anderen is het heel fijn om blij en enthousiast te zijn. Als Bijbeltekst komt dan 1 Korinthe 13 over de liefde meteen in me op. Niet hoogdravend zijn. Zoek niet de schone schijn, maar wees eerlijk en liefdevol.'