

KERK IN MOKUM Agenda

AGENDA VOOR KERK EN SAMENLEVING | PROTESTANTSE KERK AMSTERDAM | MAART 2022



Klimaatwandeling door Amsterdam-Oost

De Raad van Kerken organiseert voor leden en vrienden van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen een Klimaatwandeling op Stille Zaterdag 16 april, door de Dapperbuurt en de Indische Buurt in Amsterdam-Oost. De Raad voegt zich bij de internationale oproep van kerkleiders om in actie te komen: 'Luister naar de oproep van de aarde!'

Ongeveer 150 mensen gaan in kleine groepen op bezoek bij groene en duurzaamheidsinitiatieven. Kunstenaars zetten hun ateliers open, buurtbewoners vertellen over hun inzet voor een groene omgeving, organisaties tonen wat zij doen om

mensen te betrekken bij de noodzaak om anders te gaan consumeren. De mensen achter de deelnemende initiatieven vertellen graag hun inspirerende verhaal.

De kerken willen zichzelf en anderen inspireren en een hart onder de riem steken: ook initiatieven op kleine schaal doen ertoe. De deelnemers kunnen al wandelend ontdekken wat zij kunnen doen voor een beter klimaat.

Er zijn drie routes, die allemaal eindigen in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, waar om 16.00 uur een afsluitende vesper met gelegenheidskoor is. Meer informatie en opgave via: aanmelder.nl/klimaatwandeling

Stille Zaterdag retraite

Heb je in deze roerige tijden behoefte aan een dag van rust en reflectie? Een dag zonder koortsachtig liveblogs checken op de NOS? Niet mee te gaan in de waan van dag, maar verdieping te zoeken? Stille Zaterdag is van oudsher een dag van inkeer. Het is de laatste dag van de vastenperiode en een voorbereiding op Pasen. Een dag om stil te worden, te ervaren wat er in je leeft. Waar je op hoopt, maar ook waar je vastloopt. Wat is er echt waardevol in je leven?

En daarom nodigen de Protestantse Kerk Amsterdam en het platform voor zingeving en inspiratie Holy Hub je uit op 16 april Stille Zaterdag voor een retraitedag. Tijdens workshops met muziek, beeldende kunst, stilte en wandelingen, krijg je gelegenheid tot rust te komen, te reflecteren en nieuwe inspiratie op te doen. Na de lunch spreekt opiniemaker en presentatrice Talitha Muisse over de relevantie van stilte, rust en afhankelijkheid in deze tijd. Na afloop is er gelegenheid om wat te drinken en ervaringen uit te wisselen.

Stille Zaterdag 16 april, Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, 10.00-15.00 uur, €19,-, voor studenten: €12,50, meer informatie via: holylub.nl/stille-zaterdag



Op de Stille Zaterdag retraite spreekt opiniemaker en presentatrice Talitha Muisse over stilte en rust.

Schrijf je eigen spirituele autobiografie

Ieder van ons gaat zijn of haar eigen weg in het leven. Soms maak je dingen mee die je niet zo makkelijk kunt begrijpen. En ook je geloof verandert mee.

Daarom organiseert Geestelijk Verzorger Annacarina Klein de groepsactiviteit: 'Schrijf je eigen spirituele autobiografie.'

Op een creatieve manier benaderen de deelnemers hun eigen levensloop en de rol van geloof en spiritualiteit daarin. Gaandeweg ontvouwt zich de kaart van het leven.

Maandag 28 maart, 4, 11 en 25 april, 2 mei en 11 juli, De Opgang, Tussen Meer 68, 14.00-16.30 uur, €5,- per keer, de eerste bijeenkomst is vrijblijvend: daar mogelijkheid tot aanmelden, meer info via: kleinspiritueel@gmail.com



STADSPREDIKANT

Open deur



Tim Vreugdenhil is stadspredikant bij de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

Onlangs dwaalde ik door een kledingwinkel die in een oud bankgebouw gevestigd was. Beneden in de kelder bevond zich een dikke kluisdeur die wagenwijd openstond. Daarachter een ruimte met honderden kleinere kluisjes en sleutelkasten. Alles stond open. Wat evident gebouwd was op 'potticht', geschikt om inbrekers, verzakkingen en zelfs vuur te trotseren, was een museumstuk geworden.

Sinds 1860, stond er op de gevel. Ik schat dat het bankgebouw minder dan een eeuw daadwerkelijk gefunctioneerd heeft. De bank bestaat al lang niet meer. Het opbergen van kostbaarheden doen we in een digitaal tijdperk op andere manieren. Slechts een open kluisdeur

tussen de kledingrekken wijst naar iets als het 'oude normaal'.

Een mooi beeld voor wat Pasen betekent, bedacht ik. 'Ik was omkneld door banden van de dood', zo leerde ik het vroeger. Wat ik als kind niet echt begreep, zie ik nu elke dag om me heen. We hebben een gekluisterde samenleving gebouwd.

Elk huisje heeft z'n kluisje. In de vorm van schulden, moreel of financieel. Van verwachtingen of regelrechte fouten van ouders en opvoeders. Van verslavingen in allerlei vorm. Van prestatiedruk. Van angst in allerlei vormen voor de dood. Van ik in mijn klein kluisje en jij in die van jou.

Heidegger, Sartre en andere moderne denkers hebben het menselijk bestaan in zijn totaliteit als kluis voorgesteld. In de vroege christelijke kerk werd van Christus geloofd dat hij was 'neergedaald in de hel', om daar - waar anders? - een bevrijdend woord te spreken. In onze context heeft Pasen met 'neergedaald in de kluis' te maken en hoe daar de grote deur en alle kleine deurtjes voorgoed opengaan.

Staan in die kluis kreeg ik al meteen zin in *stand-up theology*. Tof decor! Hier juicht een toon, hier klinkt een stem... het zou in onze tijd nóg meer kunnen resoneren dan ooit in Jeruzalem.

PLEISTERPLAATSEN



In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen, zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl.

Westerkerk Centrum

Herman Koetsveld predikant Westerkerk
westerkerk.nl

In de werkgroep Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden ontstond het idee om, in aanloop van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij, in 2023 rond een kleine expositie het gesprek over het slavernijverleden te bevorderen. Onze Westerkerk heeft een bijzondere positie ten opzichte van dat verleden. Namen van mensen die met de slavenhandel van doen hadden en in de kerk zijn begraven, was zo gevonden. Deze eigen 'kleine' verhalen zullen in de expositie worden opgenomen.

Evenals de aandacht voor het rechter orgelluik van de kunstschilder De Lairesse die ervoor koos om in het gevolg van de 'witte' koningin van Scheba een zwarte jongen op te nemen (een statussymbool in die tijd) die achteromkijkt en geen deel lijkt uit te maken van die feestelijke ontmoeting. De rapper/zanger Typhoon zei eerder in het Oosterpark: 'We moeten durven achterom te kijken om met elkaar ook weer naar voren te kunnen kijken.' Zie voor alle praktische info, openingstijden en activiteiten onze website.



Noorderkerk Centrum

Dick Wolters pionier-predikant Huis voor de Ziel
noorderkerk.nl

Sinds ik in Amsterdam woon en werk, heb ik de stilte leren waarderen. Elke dag, voordat ik de kapel aan de Noordermarkt open, kniel ik neer en luister naar de stilte. Het gebed is voor mij steeds meer een bewust worden van Gods fluisterende aanwezigheid. Er is zoveel geluid, drukte en onrust in de stad en in mijn leven. God is daarin aanwezig, dat geloof ik vast, want God is overal. Maar in de stilte word ik me bewust van Zijn aanwezigheid, zodat ik ook de rest van de dag op Hem gespist blijf. Ik zie dan ook uit naar de Stille Week, waarin we dagelijks vespers hebben. Momenten van stilte, van bewustwording, van God ervaren in de kwetsbaarheid van het kruis van Jezus. Niet als vlucht uit de werkelijkheid, maar als oefening om Hem het hele jaar door te zien, zelfs in het lijden en de onrust!



Keizersgrachtkerk Centrum

Anja Scheffer coördinator publiciteit en communicatie
keizersgrachtkerk.nl

In de veertigdagentijd lezen we in de Keizersgrachtkerk uit het leesrooster. Dat is voor ons ongebruikelijk. Meestal kiezen we eigen thema's, waar een voorbereidingsgroep (Bijbel)teksten bij zoekt. Dat doen we nu een keer niet. Maar we geven er een eigen draai aan door de teksten uit het leesrooster te verbinden aan onze 'stenen voor onderweg'. We zijn op startzondag begonnen met een aantal bouwstenen voor onderweg naar aanleiding van Jozua 3, vers 4: *Dan kunnen jullie zien welke weg jullie moeten volgen, want jullie zijn hier nooit eerder geweest.* Zo hebben we de steen van Bezinning, de steen van Samen invulling geven, de steen van Op gepaste afstand, de steen van de Verhalen, de steen van In of uit de pas, de steen van Uitspreken, de steen van Wat is een gemeente, een gemeenschap en de steen van de Hoop. Deze stenen liggen op de avondmaalstafel en inspireren ons al dit hele jaar. Nu komen ze terug in de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen.



Oudekerkgemeente Centrum

Peter Lowie diaken Oudekerkgemeente
oudekerk.amsterdam

Nadat we op Aswoensdag ons askruisje gehaald hebben, begint de vastentijd. In de zondagse diensten treedt de versobering in. De klok luidt monotoon, het grote orgel zwijgt en het Gloria wordt weggelaten. We eten simpel en nemen geen alcoholische dranken. Veertig lange dagen. Dan, op Witte Donderdag vieren we de maaltijd aan met witte lakens gedekte tafels die nog tijdens de maaltijd ontdekt wor-



den. De bloemen gaan eraf, de schalen, de bекers totdat we uitkomen bij dor hout. Zwijgend gaan we het duister in om op vrijdag terug te komen voor het lijdensverhaal, gezongen door de Sweelinck Cantorij. Zaterdagavond beginnen we in het pikkedonker tot het verhaal van de opstanding. Het licht breekt door. Midden in de paasnacht bulderen alle klokken en juicht het grote orgel! We zingen weer Gloria! Pas dan gaat alles ook voor ons weer open! Maak het mee, u bent van harte uitgenodigd.

Wijkgemeente Noord

Els van Swol gemeentelid Nieuwendammerkerk
protestantsekerkamsterdamnoord.nl

Als je in de Nieuwendammerkerk of in de kosterij ernaast zit en de deur staat open, valt het licht soms op het labyrint in de tuin. Dat licht staat wellicht symbool voor wat een labyrint wil zeggen: al lopend energie in-dringen en de weg gaan zoals die je is voorgeleefd. Naar het midden, naar de kern. Of vanuit het midden, naar buiten toe. Labyrinten liggen meestal in een kerk, zoals in de kathedraal van Chartres en soms - apart gelegd - bij de meditatieavonden in De Ark in Noord, maar hier ligt het erbuiten. Het principe blijft hetzelfde: je cirkelt rond de kern, al dan niet - zoals bij de labyrintmeditatie - met een thema. Letterlijk en figuurlijk als verbinding tussen binnen en buiten, lichaam en geest, kerk en buurt. Als 'eigen lichtverschiet', zoals Gabriël Smit eens dichtte.



Wijkgemeente Noord

Peter van Wesel tienerwerker Noord
protestantsekerkamsterdamnoord.nl

Op de laatste tieneravond vertelden twee tieners te gaan verhuizen. Mij bekwam de gedachte: 'Nu telt mijn tienerwerk nog twee tieners als julie weg zijn.' Het is een neerwaartse spiraal. Evenals de leegloop in de kerken, krimpt ook het tienerwerk. Een veel gebruikte uitspraak is: 'Jongeren zijn de toekomst.' Is er dan nog wel toekomst voor de kerk als er minder jongeren komen? Wat denkt u? De leerlingen van Jezus zagen ook hun toekomst in duigen vallen toen hij stierf aan het kruis.

Hun Messias was er niet meer. Toch ziet de wereld er voor hen met Pasen plotsklaps anders uit wanneer Jezus opstaat uit de dood. De gedachte dat een situatie - zoals in het paasverhaal - er plotsklaps anders uit kan zien, geeft mij hoop voor de toekomst van de kerk, waarin ook jongeren betrokken zijn.



Jeruzalemkerk West

Richard Saly predikant Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.nl

In aanloop naar Pasen ruimen we meer tijd in voor gebed en vasten. Soms bijna een louter binnenkerkelijk ritueel dat er nu eenmaal bij hoort. Hoogstens een goede gelegenheid om de eigen spiritualiteit wat steviger aan te pakken. In reactie op de toenemende spanningen tussen Rusland en het Westen over het lot van Oekraïne - die van Russische zijde inmiddels zijn ontarend in een agressieve oorlog - zei paus Franciscus: 'Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten.' Confronterende woorden. Wij leven in een wereld waarin duivelse zinloosheid voorkomt. Niet bepaald iets waaraan ik wil denken terwijl ik mij verheug op de ontluikende lente. Ik wil niet denken over bidden en vasten in termen van 'wapens'. Maar wat ik wil, is niet per se wat nodig is. Dus laat ik mij gezeggen door de paus. Ik bid en vast voor elke levende ziel die in onvrijheid leeft.



Osdorp-Sloten Nieuw-West

Herman Bouma diaconaal opbouwwerker Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

De afgelopen twee jaar zijn veel kerken dicht geweest met Pasen, ook in Osdorp en Sloten. In 2020 schreef Tomas Halík daarover in *Trouw* dat de lege kerkgebouwen ons herinnerden aan het lege graf. De volgelingen van Jezus werden uitgedaagd om Jezus niet te zoeken in het lege graf: 'Hij is niet hier. Hij is opgestaan. Hij is voor jullie uit gegaan naar Galilea.' Hopelijk zijn de kerken dit jaar niet leeg met Pasen. We mogen elkaar weer ontmoeten rond het lege graf. Het feest van de grootste ontdekking in de geschiedenis. Toch blijft de uitdaging om niet daar in die volle kerk te blijven, maar de opgestane Heer te volgen naar buiten. Ik ben benieuwd hoe we in onze buurten en straten de kracht van de opstanding kunnen ontdekken en zichtbaar maken.



Muiderkerk Oost

Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Tussen Goede Vrijdag en paasochtend is het stil. We treuren over lijden en dood, stellen onszelf vragen, wachten af, hoe verder? Stille Zaterdag is bij uitstek een dag om anderen te ontmoeten. We hebben vreemden en vrienden nodig om te blijven geloven. Is dit echt het einde? Naar de actualiteit toe vertaald: het leven op onze planeet komt toch niet echt ten einde? Hoe zit het ook al weer met Gods belofte op toekomst? Wat doe jij om de last voor de komende generaties te verminderen? En jij? Zullen we samen ons leven omgooien, bijdragen aan de veranderingen die nodig zijn? Dit jaar kunnen we op zaterdag 16 april meelopen met de klimaatwandeling door de Dapperbuurt en Indische Buurt in Oost, die vanuit de Raad van Kerken Amsterdam wordt georganiseerd. Al lopend bemoedigen we elkaar: het wórdt Pasen! Meer informatie via de website van de Raad van Kerken Amsterdam: rvkamsterdam.nl. Zie ook de voorkant van dit agendakatern.



Kerkdiensten Amsterdam - maart/april 2022

WIJK	KERK	TIJD	ZONDAG 27 MAART	ZONDAG 3 APRIL	PALMPASEN 10 APRIL	PAASNACHT 16 APRIL	EERSTE PAASDAG 17 APRIL	ZONDAG 24 APRIL
Centrum	Keizersgrachtkerk	10.30	Ds. Annelies Jans	Esther van der Panne	Pastor Cor Ofman	Ds. Annelies Jans (21.00)	Ds. Annelies Jans	Daan Savert
	Noorderkerk	10.00 18.30	Ds. Bas van der Graaf Ds. Johan Visser	Ds. Johan Visser Ds. Dick Wolters	Ds. Johan Visser Ds. Geert van Meijeren	Vesper (19.30 uur)	Ds. Johan Visser Ds. Cock Blenk	Ds. Dick Wolters Ds. Johan Visser
	Oude Kerk	11.00 18.30	Ds. Klaas Holwerda Abdijvesper	Pastor Ben de Bock Evensong	Ds. Marcel Barnard Abdijvesper	Erik Idema en Ds. Peter Tomson (22.00) Geen vesper	Erik Idema en Ds. Peter Tomson Geen vesper	Ds. Rosaliene Israël Abdijvesper
	Oude Lutherse Kerk	10.30	Dr. Harry Donga	Ds. Andreas Wöhle	Ds. Sytze de Vries	Ds. Andreas Wöhle (21.00)	Ds. Andreas Wöhle	Ds. Andreas Wöhle
	Westerkerk	10.30	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Fokkelien Oosterwijk	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld (22.00)	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Jan Offringa
	Diensten met Belangstellenden	19.00	Ds. Robert-Jan van Amstel	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Geen dienst	Ds. Taco Koster	Ds. Nienke de Ronde
	De Waalse Kerk	11.00	Ds. Henk Spoelstra	Nienke Meuleman	Ds. Henk Spoelstra	Geen dienst	Ds. Henk Spoelstra	Ds. Richard Bennahmias
Noord	Bethelkerk	10.00	Bart Niek van de Zedde Dienst met verstandelijk beperkten (11.00)	Ds. Trinus Hibma Friese kerkdienst	Ds. Riekje van Osnabrugge	Ds. Kees Zwart (20.00)	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Paula de Jong
	Nieuwendammerkerk	10.00	Ds. Kees Zwart	Ds. Paula de Jong	Ds. Anna Hoekstra	Geen dienst	Ds. Paula de Jong	Ds. Kees Zwart
	Dorpskerk Durgerdam	10.30	Lodewieke Groeneveld	Geen dienst	Bart Niek van de Zedde	Geen dienst	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Geen dienst
	Ransdorp-Holysloot	10.00	Ds. Bas v.d. Bent	Ds. Theo Wegman	Ds. Marjan v.d. Burg	Geen dienst	Ds. Marjan v.d. Burg	Onbekend
	Dorpskerk Zunderdorp	10.00	Ds. Erick Versloot	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster (20.30)	Ds. Taco Koster	Ds. Alexander Noordijk
West	Hebron	12.00	Onbekend	Onbekend	Bart Haverkamp	Geen dienst	Jurjen de Bruijne	Nienke Hofsink
	Jeruzalemkerk	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly (19.30)	Ds. Richard Saly	Ds. Chris van Aniel
	Nassaukerk	10.30	Ds. Ditske Tanja	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Robert Jan Bakker	Luc Tanja (21.30)	Ds. Lydia Meiling	Ds. Gerhard Scholte
Nieuw-West	De Opgang	10.00	Ds. Leon Rasser	Samen in de Slotkerk	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in De Ark (Slotervaart)	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in de Slotkerk
	Regenbooggemeente	10.00	Ds. Gerben van Manen	Ds. Gerben van Manen	Ds. Nellie van Voornveld	Ds. Nellie van Voornveld, Ds. Gerben van Manen, Ds. Martijn van Leerdam (21.00)	Ds. Gerben van Manen	Pastor Diane Vonk
	Slotkerk	10.00	Samen met De Opgang	Ds. Robert Jan Bakker	Samen in De Opgang	Samen in De Ark (Slotervaart)	Ds. Ben de Boer	Ds. Wilken Veen
Zuid	Oranjekerk	10.00	Dr. Wessel Stoker	Ds. Klaas Holwerda	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. Jantine Heuvelink (21.00)	Ds. Jantine Heuvelink	Ds. André Fox
	Pelgrimskerk	10.30	Ds. Barbara de Groot	Ds. Harmen de Vries	Ds. Werner Pieterse	Pastor Nelly Versteeg Taizéviering (19.30)	Ds. Harmen de Vries	Ds. Sietske v.d. Hoek
	De Thomas	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer (22.00)	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Alex van Ligten
	Vrijburg	10.30	Ds. Madelief Brok	Ds. Klaas Vos	Ds. Joost Röselaers	Geen dienst	Ds. Jasper Dijkman	Ds. Jantien de Vries
	Willem de Zwijgerkerk	10.00	Dr. Wout v.d. Spek Tenach&Evangelie (10.30)	Dr. Wessel Stoker	Morgengebed	Geen dienst	Pastor Nelly Versteeg	Dr. Rinse Reeling Brouwer Tenach&Evangelie (10.30)
Oost	De Binnenwaai	11.00	Ds. Neely Kok, alternatieve viering	Voorganger Marjolein Hekman	Kind- en jeugddienst	Geen dienst	Voorganger Marjolein Hekman	Predikant onbekend
	De Bron	10.00	Ds. Dirk-Jan Thijs	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Gerbrand Molenaar	Onbekend	Ds. René Visser	Ds. Gerbrand Molenaar
	Elthetokerk	10.00	Onbekend	Onbekend	Ds. Marleen Blootens	Geen dienst	Ds. Martijn van Laar	Ds. Jean-Jacques Suurmond
	Muidkerk	10.30	Dienst door gemeenteleden	Ds. Rein Brouwer	Ds. Greteke de Vries	Ds. Greteke de Vries (16.00)	Ds. Greteke de Vries (9.30)	Onbekend
Zuidoost	De Nieuwe Stad	9.30	André Wingelaar	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Ds. Margrietha Reinders (21.00)	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen
	De Drie Stromen	9.30	Samen in De Nieuwe Stad	Ds. Cor Ofman	Ds. Marianne van Gilst	Samen in De Nieuwe Stad	Ds. Marjolein den Dulk	Predikant onbekend

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Er is geprobeerd om het rooster accuraat te maken maar er kunnen dingen zijn veranderd, check daarom de website van de kerk. U vindt ook een overzicht van de diensten op protestantsamsterdam.nl. Daar kunt u eveneens de diensten op 14 april Witte Donderdag en 15 april Goede Vrijdag vinden. Op deze site staan ook de adressen van de kerken.

AGENDA maart/april



WOENSDAG 23 MAART

The Marriage Course in Noorderkerk
Wil je werken aan je relatie en investeren in je relatie? Heb je onopgeloste issues die je graag uit de weg helpt? Ben je op zoek naar meer diepgang in je relatie? Dan is de Marriage Course echt iets voor jou! Het maakt niet uit of je net twee jaar bij elkaar bent of meer dan dertig jaar.

Wo. 23 mrt. 6, 20 apr. 11, 18 mei, 1, 15 juni, Noorderkerk, 19.00-21.30 uur, info via romkje@ywam.eu en marriagecourse.nl

VRIJDAG 25 MAART

ThomasFilm

Do not hesitate wordt gedraaid. Tijdens een vredesmissie in het Midden-Oosten zijn drie jonge soldaten op zichzelf aangewezen als hun militaire voertuig met pech middenin de woestijn vast komt te staan. Ze proberen het hoofd koel te houden...

Vr. 25 mrt. De Thomas, 19.30 uur, meer info en kaarten: dethomas.nl/thomasfilm

ZATERDAG 26 MAART

Choral Evensong

Het Sloten Evensong Choir zingt onder andere liederen van Radcliffe, de Victoria, Wesley, Morley en Walmisley. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de restaurants in Sloterkerk.
Za. 26 mrt. Sloterkerk, 17.00-18.00 uur, meer info via [Joke Baars, via: jbaars57.jb@gmail.com](mailto:jbaars57.jb@gmail.com)

DINSDAG 29 MAART

Lunchconcerten in De Thomas

Elke twee weken op dinsdag vindt er een lunchconcert plaats in De Thomas. 29 mrt: het Duo Era bestaande uit: celliste Khrystyna Kulchynska en harpiste Dafne Paris; 12 apr: pianist Sean Morgan; 26 apr: het gitaartrio Trio Debu.

Di. 29 mrt, 12 en 26 apr. De Thomas, 12.00 uur: koffie en thee, 12.30-13.00 uur: concert

Waarom is kwetsbaarheid ongemakkelijk?

Weinig dingen werken zo verbindend als kwetsbaarheid en weinig dingen zijn zo eng. Fijn als iemand anders zich kwetsbaar opstelt, maar ikzelf liever niet. Waarom is kwetsbaarheid zo ongemakkelijk? In deze bloeiklas

Kunstproject: Aan Tafel



Lentegroet gemaakt door kunstenaar Rietje Bulthuis, te bezichtigen bij het kunstproject Aan Tafel.

Tot en met eerste paasdag zondag 17 april vindt in Amsterdam-Zuid Aan Tafel plaats: een multifocaal kunstproject op het grensvlak van kerk en stad. Hoofdwerk is een multimediale installatie van Peter Siegers met video, geluid en geur, in de Oranjekerk (maart) en in de Willem de Zwijgerkerk (april).

Een kunstroute tussen beide kerkgebouwen voert langs andere kunstwerken op seculiere locaties, die alle zijn geïnspireerd door de wereldberoemde schildering van het Laatste Avondmaal door Leonardo da Vinci.

Ook is er een programma van concerten, lezingen, performances, maaltijden en workshops.

(workshop) biedt de Kwekerij ideeën en oefeningen aan waardoor jij beter kunt gaan met kwetsbaarheid. Zo zetten deelnemers samen een stap richting een eerlijker leven. De Kwekerij is een bloeiplek voor studenten en *young professionals* (18-35 jaar), waar ze samen levenswijsheden ontdekken en in praktijk brengen.

Di. 29 mrt. Nieuwe Herengracht 18, 19.30-21.30 uur, €7,50 (student/

Stadspas) en €12,50 (algemeen), meer info via: kwekerijamsterdam.nl

De Italiaanse filosoof Agamben

De Italiaanse filosoof Agamben (1942) stelt belangrijke vragen aan de orde. Door hem samen te lezen onder leiding van prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, leren deelnemers Agamben kennen.

Di. 29 mrt. 12 en 26 apr. De Thomas, 20.00 uur

Enkele hoogtepunten:

- Dansperformance in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, op woensdag 30 maart en woensdag 13 april om 20.00 uur. Fernando Oliveira verbeeldt in dans de individuele emoties van de twaalf leerlingen aan de tafel met Jezus, zoals Leonardo da Vinci deze schilderde.
- Buurtzangmiddag in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, op zondag 10 april om 14.30 uur. Jeannine Caland studeert met de deelnemers tafelliederen uit allerlei windstroken in. Iedereen is welkom, ook zonder koorervaring. Na afloop is er een hapje en een drankje.

Zie voor een routefolder, rondleidingen, programma, aanmelden en alle actuele informatie: aan-tafel.info of mail naar info@aan-tafel.info.

Liefde opnieuw onderzoeken

Het is tijd om de liefde opnieuw te onderzoeken. Veel vaste vormen en ideeën passen niet meer. Maar hoe moet het dan wel? Daarover verzorgt de open community Zinnig Noord drie korte cursussen over de liefde: 1. Zelfliefde, 2. Relaties en 3. Liefde voor/in de wereld.

De eerste cursus over zelfliefde leert jou in drie avonden contact maken met jouw bron van liefde en daarbij te blijven, ook in lastige tijden. Misschien is dat het begin van vele andere liefdes. Programmamaker van Zinnig Noord en coach Jacqueline Weel begeleidt de cursus. Een mindfulnessstrainer en een communitylid van Zinnig Noord als ervaringsdeskundige leveren een belangrijke bijdrage.

Di. 29 mrt. 12 en 26 apr. Openbare Bibliotheek Amsterdam, Van der Pek, Gentiaanstr. 1, 19.30-21.30 uur, meer info via: jacqueline@zinnignoord.nl, zinnignoord.nl

DONDERDAG 31 MAART

Diner & Muziekavond van Taizé in Amsterdam

Deelnemers eten en drinken samen, maken kennis met elkaar of kletsen gezellig bij, daarna meerstemmige liederen oefenen uit Taizé. Het is ook mogelijk om na de maaltijd bij het muzikale gedeelte aan te schuiven.

Do. 31 mrt. Nassaukerk, 18.00-21.00 uur

ZONDAG 3 APRIL

Friese kerkdienst in Amsterdam

Thema van deze Friese dienst is: Doch

my rjocht! (Doe mij recht!). Een verkenning in een wereld vol onrecht. Vooranger is ds. Trinus Hibma. Voor wie geen Fries verstaat: stuur een mailtje naar hibmveen@xs4all.nl. Vlak voor de dienst ontvangt u dan een vertaling.

Zo. 3 apr. Bethelkerk, 10.00 uur, meer info via ds. Trinus Hibma: hibmveen@xs4all.nl

ZATERDAG 9 APRIL

Poëzie en muziek uit de Gouden Eeuw
Muiderkring rond poëzie en muziek uit de Gouden Eeuw. Musicoloog Gerard van der Leeuw neemt deelnemers mee op zijn speurtocht.

Za. 9 en 23 apr. De Thomas, 20.00 uur

DINSDAG 19 APRIL

De School van Miskotte

Wilken Veen, emeritus predikant van het Leerhuis Amsterdam, en Evert Jan de Wijer, predikant Thomaskerk lezen met de deelnemers *Als de goden zwijgen*, het boek waarin de protestantse theoloog Miskotte de zin van het Oude Testament probeert zichtbaar te maken.

Di. 19 apr. De Thomas, 20.00 uur

DONDERDAG 21 APRIL

Online Communitykring van Taizé

Deelnemers gaan online op een interactieve manier met elkaar in gesprek aan de hand van een thema, dat is voorbereid door een van de jongeren van Taizé in Amsterdam.

Do. 21 apr. 20.00-21.00 via Zoom, zie taizeinamsterdam.nl

ZONDAG 24 APRIL

Matineeconcert in Sloterkerk

Pianist Edzo Bos geeft een solo-optreden en begeleidt de mezzosopraan Anneloes Volmer. Ook het Academiestrikersensemble van de Muziekschool Amsterdam treedt op. Voor het programma, zie sloterkerk.nl.

Zo. 24 apr. Sloterkerk, 15.00 uur, €10,-, meer info en aanmelden via: sloterkerk.nl

Paradijs van verbinding

Weet jij nog hoe je echt verbinding maakt? Na twee jaar pandemie is echt contact niet vanzelfsprekend. Hoe mooi is het als je met een ander een goed gesprek kan voeren? In de 'Hoftuin van Eden' creëren we een paradijs van verbinding, waar je de mogelijkheid krijgt de ander te leren begrijpen.

En waar je kunt oefenen in het overbruggen van verschillen. De Kwekerij en de Protestantse Diaconie Amsterdam nodigen je van harte uit in de Hof-tuin voor muziek, lekker eten, lezingen, workshops en gezelligheid.

Zo. 24 apr. Hof-tuin van de Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, 14.00 uur, reserveer via kwekerijamsterdam.nl/hoftuin-van-eden

ZONDAG 19 TOT ZATERDAG 25 JUNI

Kweekretraite van De Kwekerij

Kom tot rust en (her)ontdek je binnenwereld. Wat zijn de belangrijke thema's in jouw leven? Wat verdient jouw aandacht? We bieden je ruimte voor stilte, creatieve oefeningen, inhoudelijke voeding en de mogelijkheid tot uitwisseling in een inspirerende omgeving.

Zo. 19 tot za. 25 juni, Val di Rabbi, Italië, meer info via: kwekerijamsterdam.nl

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Activiteiten in de voorbereidingstijd van Pasen

VRIJDAG 25 MAART

Braambosgebeden in Westerkerk

Een half uur rust te midden van het drukke stadsgewoel op de vrijdagmiddagen in de voorbereidingstijd van Pasen rond de kaarsen in het Brandend Braambos. Een bijzondere plek om even stil bij te zijn. Orgelmuziek, teksten uit de Bijbel, moderne poëzie, stilte, gebeden en een lied.

Vr. 25 mrt. 1 en 8 apr. Westerkerk, 17.00-17.30 uur

DONDERDAG 31 MAART

Pasen & Praise

WeWorship houdt een paasspecial: samen Jezus aanbidden, deelnemers richten zich op hem. Er is een muziekgroep en alle ruimte voor u en jou om mee te doen.

Do. 31 mrt. Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 20.00 uur, meer info en aanmelden via: weworship.nl

WOENSDAG 13 APRIL

Het Verhaal van Pasen

De feestdagen zijn in Nederland voor veel mensen vrije

dagen van werk geworden. Maar wat wordt er met Pasen precies gevierd? Ds. Ruben van Zwieten legt het uit op traditionele én moderne wijze.

Hij weet de oude verhalen als geen ander te koppelen aan de actualiteit en te betrekken op het leven en samenleven nu.

Wo. 13 apr. De Thomas, 20.30 uur, aanmelden via: denieuwepoort.org

WITTE DONDERDAG 14 APRIL

Taizéviering in Nassaukerk

De Taizéviering op 14 april staat in het teken van Witte Donderdag. Start om 18.00 uur met een maaltijd, daarna volgt om 19.00 uur het themagesprek en om 20.00 uur de viering.

Afgesloten wordt met een drankje.

Witte Donderdag 14 apr. Nassaukerk, 18.00 uur

Nog veel meer paasactiviteiten vindt u vanaf vrijdag 1 april op protestantsamsterdam.nl/pasen

Elthetokerk Oost

Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

Pasen is het oudste feest van de kerk. We vieren de opstanding van Jezus. God doet de toekomst open, ook waar die potdicht lijkt. Gods verhaal van Jezus lijkt dood te lopen in het graf en monddood te worden gemaakt. Maar het graf gaat open voor Jezus. Het eerste dat de Opgestane doet, is zich melden aan zijn leerlingen. Die zitten op dat moment in een afgesloten bedompte kamer, met de ramen en deuren gesloten: angstig, gedisillusioniseerd. Maar Jezus zet de ramen en deuren open. Hij brengt licht en lucht, perspectief, vreugde, nieuwe energie... Mooi om Pasen dit jaar te vieren juist als alle beperkingen rond corona opgeheven worden en alles - in stad en natuur - weer langzaam opengaat. Ik ben er ook wel aan toe. Goede en gezegende Pasen!



De Thomas Zuid

Evert Jan de Wijer predikant De Thomas
dethomas.nl

Op de tweede dag van de inval van Rusland in Oekraïne en op dezelfde dag van de Februaristaking in Amsterdam, schrijf ik richting Pasen. Hoe deze dagen bij Aswoensdag passen en bij de veertig dagen van kaalslag en leegte, snap ik. Over hoe deze dagen zich verhouden tot de paasjubel van deze editie, moet ik even nadenken. Misschien dan toch dit: laten wij de lijdensstijd, de voorbereidingsstijd van Pasen, niet al te lijdelijk verstaan. Het is een daad van verzet! Soms is Jezus een dokwerker die recht op en met gebalde vuisten het kwaad recht in de ogen kijkt. Soms is Jezus een soldaat die hopeloos verloren gaat. Toch is er een klein vermoeden dat Jezus opgewassen was tegen de dood. En dat wij daarom zelfs tegenover dokwerker en soldaat niet zonder hoop zijn. Ons 'vrolijk Pasen' zal altijd een daad van verzet zijn.



Oranjekerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

'Palmpaasstokmaakmiddag' - geen spellingscontrole die dit woord (h)erkent, maar het bestaat en zal weer plaatsvinden. De zaterdag voorafgaand aan Palmzondag liggen de ingrediënten van het paasverhaal tastbaar klaar. Kinderen én hun ouders kunnen zo samen met het paasverhaal aan de slag. Op zondag onthalen we de kinderen graag in de dienst. Daarna laten ze ook hun stokken zien aan de bewoners van Zorgcentrum d'Oude Raai. Omdat de palmpaasstokmaakmiddag en de optocht twee jaar niet zijn doorgegaan, voelt het voor mij bijna als nostalgie. Jarenlang keken mijn kinderen vanaf kerst verlangend uit naar deze middag. Nu heb ik ze er nog niet over gehoord. Ook deze traditie moet weer inslijten. Het zal vast lukken. We zijn immers de eersten niet en dit ritueel spreekt tot de verbeelding van elke generatie. Daarom: wees welkom of geef de uitnodiging door.



Vrijburg Zuid

Joost Röselaers predikant Vrijburg
vrijburg.nl

Na een feestelijke intrededienst op zondag 30 januari is Mpho Tutu van Furth vol enthousiasme en bezieling van start gegaan als predikant van Vrijburg. Met haar aanbod hopen we een Engelstalig publiek in Amsterdam te bereiken en uiteraard is iedereen van harte welkom om aan te sluiten! Elke woensdagochtend leidt zij een Bijbelgroep, de ene week in Vrijburg en de andere week via Zoom. Vier keer per jaar zal zij een dienst leiden in Vrijburg op de zondagochtend. Daarnaast zijn er plannen voor Evensong kerkdiensten op zondagmiddag. Ten slotte zijn we druk bezig met een serie podcasts over verzoening, een thema dat haar nauw aan het hart ligt. U bent van harte welkom om mee te doen! Nadere informatie is te vinden op onze website, die sinds kort ook tweetalig is. Wijs er vooral uw Engelstalige vrienden en bekenden op!



Expositie slavernijverleden in Westerkerk

Volgend jaar wordt herdacht dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft. In aanloop daartoe reist een kleine expositie langs verschillende kerken. In de Westerkerk is tot en met vrijdag 8 april deze expositie te bezichtigen met nadrukkelijk de bedoeling om het gesprek over het slavernijverleden te bevorderen en het plaatsvinden van heilzame ontmoetingen.

In de 17e eeuw werden in de Westerkerk mensen begraven, die betrokken waren bij slavenhandel. Daarom is de kerk een betekenisvolle plek. De kerkdienst op zondag 27 maart om 10.30 uur staat ook in dit teken. **Tot en met vrijdag 8 april, Westerkerk, ma, do. en vr. van 11.00 tot 15.00 uur. De bezichtiging van de expositie kan gecombineerd worden met een gesprek: individueel of als groep op di. 29 mrt: 14.00 en 19.30 uur; 30 maart: 14.00 uur; 4 april: 19.30 uur; 5 april: 11.00 uur; 6 april: 14.00 uur. Opgave via: hkoetsveld@westerkerk.nl.**

Voor de overige activiteiten in het kader van de expositie en meer informatie zie: westerkerk.nl.



Bij de expositie Slavernijverleden in de Westerkerk is er ook aandacht voor dit orgelluik van kunstschilder Gerard de Laresse.

Wat heeft u het meest van de kerk gemist?

Voor de Actie Kerkbalans is ook dit jaar onderzoek gedaan naar de waarde van de kerk en waarom geven belangrijk is. Bureau Citisens ondervroeg hiervoor bijna 2.000 kerkleden uit het hele land. Het rapport is op te vragen bij Yvonne Teitsma, fondsenwerver van de Protestantse Kerk Amsterdam via: yvonne.teitsma@protestantsamsterdam.nl.

Geef voor je kerk

Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden in coronatijd het naar de kerk gaan nog meer zijn gaan waarderen. Het zingen en contact met medekerkleden hebben zij het meest gemist. Dat u de kerk, het zingen en elkaar ontmoeten tijdens de zondagse viering ook een warm hart toedraagt, kunt u laten blijken door een ruimhartige bijdrage aan Actie Kerkbalans, bijvoorbeeld via protestantsamsterdam.nl/doneren.



MARTIJN & MARTIJN

In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag



De Here God woont in mijn hart. Woont de Here God dan ook in zijn eigen hart? (Veerle, 4)

Martijn: 'Nee, Veerle, dat klopt niet helemaal. God woont niet in zijn hart. Wij wonen in Gods hart en God leeft in ons hart. We leven dus in elkaars hart, maar niet in ons eigen hart.'

Er is een verschil tussen mensen en God. God heeft een heel groot hart. Een hart dat groot genoeg is voor ons allemaal. Voor grote en kleine mensen, voor jongens en meisjes, voor mensen van alle kleuren en afkomst en ook voor dieren. Gods hart is zo groot, dat iedereen daar woont. Ook jij en ik.'

Martijn: 'Ik kan het denk ik niet mooier zeggen dan Martijn, Veerle... Amén, Martijn!'

- **Martijn van Leerdam**, dominee van de Slotkerk en De Opgang in Amsterdam Nieuw-West
- **Martijn van Laar**, dominee van de Elthetokerk in Amsterdam-Oost

Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar jong@protestantsamsterdam.nl.





Paascampagne 2022: ruimte maken voor het collectief

De lat ligt hoog in onze maatschappij. We moeten onszelf kunnen redden. Trouw zijn aan onszelf, werken aan onze persoonlijke ontwikkeling. Je moet kiezen voor jezelf, want niemand anders doet dat voor je, en fouten vergeven is lastig. Kan dat ook anders?

De Protestantse Kerk Amsterdam en het platform voor zingeving en inspiratie Holy Hub gaan het tot Pasen anders doen. In deze individugerichte tijd maken zij ruimte voor het tegenovergestelde: het collectief. Afhankelijk durven te zijn van anderen. Keuzes maken die niet jezelf maar een ánder verder helpen. Voor het herstellen van

relaties in plaats van het accepteren van verwijdering.

Kortom: thema's die al eeuwenlang centraal staan in het paasverhaal. Dit wordt gedaan met artikelen, interviews en video's waarbij thema's uit het paasverhaal worden gecombineerd met de praktijk van alledag.

Zie Instagram en de websites van de Protestantse Kerk Amsterdam via: protestantsamsterdam.nl/pasen en van Holy Hub: holychub.nl. Afgesloten wordt met een Stille Zaterdag retraite, zie de voorkant van deze agenda.



Palmpaasstocken maken

CENTRUM

Westerkerk

Na het 'Gesprek met de kinderen' aan het begin van de dienst, gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om palmpaasstocken te maken. Aanmelden niet nodig.

Palmzondag 10 april, Westerkerk, Prinsengracht 279, 10.30 uur

OOST

Muiderkerk

Na het moment met de kinderen gaan ze samen naar de kindernevendienst ruimte waar de palmpaasstocken en lekkere dingen om te versieren al klaar staan. Kom je voor het eerst? Stuur dan een mailtje naar:

rieta.van.staalduine@gmail.com

Palmzondag 10 april, Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 10.30 uur

De Binnenwaai

Tijdens de kinder- én jeugdvierving worden er palmpaasstocken geknutseld.

Palmzondag 10 april, De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 11.00 uur

WEST

Jeruzalemkerk

De kinderen van 4 tot 12 jaar maken in de zijruimte van de kerk om 10.00 uur een palmpaasstok. Na afloop van de dienst is er voor ieder kind een paashaantje. Meld je aan via:

f فرانcke@xs4all.nl
Palmzondag 10 april, Jeruzalemkerk, Jan Maijenstraat 14, 10.00 uur



Nassaukerk

Op zaterdag 9 april mogen alle kinderen van 13.00 tot 15.00 uur een palmpaasstok maken. Doe je mee? Laat het weten via:

jeannetestronks@gmail.com

Zaterdag 9 april, achterzijde Nassaukerk, De Wittenstraat 114, 13.00 uur

ZUID

Oranjekerk

Op zaterdag 9 april van 13.30 tot 15.30 uur mogen alle kinderen palmpaasstocken maken in de Oranjekerk. Meer informatie op

[oranjekerkamsterdam.nl](https://www.oranjekerkamsterdam.nl)
Zaterdag 9 april, Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, 13.30 uur

Passiemuziek



Matineeconcert in Sloterkerk

Het Lelikoor, een Amsterdams kamerkoor, zingt Klaagzangen in de passietijd: bijzondere muziek van de renaissance tot en met de 20e eeuw o.l.v. JanJoost van Elburg.

Zondag 3 april, Sloterkerk, Osdorperweg 28, 15.00 uur, €10,-, meer info en aanmelding via: [sloterkerk.nl](https://www.sloterkerk.nl)

Werk van Bach

De cantorij van de Muiderkerk zingt Bach en bezoekers bekijken kruiswegstaties van Aad de Haas uit Wahlwiller. **Goede Vrijdag 15 april, Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 19.30 uur**

Johannes Passion in Westerkerk

De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd door het Westerkerk-

koor, Ensemble 't Kabinet en solisten o.l.v. JanJoost van Elburg. Orgel: Evan Bogerd. Voorgangers: dr. C.M. Pumplun en ds. Herman Koetsveld.

Goede Vrijdag 15 april, Westerkerk, Prinsengracht 279, 19.30 uur

Marcus Passion in Nieuwendammerkerk

De koralen uit de grotendeels verloren gegane Marcus Passion van Johann Sebastian Bach worden gezongen door de Nieuwendammer Cantorij, afgewisseld met lezingen uit het evangelie naar Marcus. Liturg: ds. Paula de Jong.

Goede Vrijdag 15 april, Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6, 20.00 uur

Voor meer paasactiviteiten kijk vanaf vrijdag 1 april op protestantsamsterdam.nl/pasen

COLUMN

Herscheping



Martin de Jong is pionierbegeleider bij de Protestantse Kerk Amsterdam

Reageren? Mail naar redactie@protestantsamsterdam.nl

De coronapandemie kan grote gevolgen hebben voor onze kerkelijke gemeenten. Cijfers uit de Verenigde Staten leren dat kerken daar hun begrotingen met dertig procent naar beneden moeten bijstellen. Veel regelmatige bezoekers zullen niet terugkomen, is de verwachting. Als dat ook bij ons het geval is, komt de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kerk bij een nog kleinere groep kerkleden te liggen. Een ontwikkeling die al in gang was gezet, maar die zich nu versneld zal afspelen, is in de Verenigde Staten de verwachting.

Het zal een nog groter beroep op ons doen om te willen veranderen. De Protestantse Kerk in Nederland heeft een tijd geleden een speciale

brochure geschreven voor (dorps)kerken die moeten omdenken. Die is ook voor kerken in de steden heel zinvol. Er staan zinnige adviezen in om met missie, visie en vormen van kerk-zijn aan de slag te gaan. De echte vraag die boven de kerk hangt, is of we echt willen veranderen. Of vergaderen we ons suf over compromissen die nog steeds geen echte verandering teweegbrengen? Misschien zien we veranderen wel te veel als dwang, als iets dat moet en niet als een positieve uitdaging.

Ik verlang, nu het lente is geworden, naar herschepping. Herschepping. Niet omdat we zo nodig moeten veranderen, als een soort dwang. Maar wel om opnieuw naar de dingen te kijken

als je vastgelopen bent. Herscheppen: wat er is, is goed. Maar het moet echt anders en het kán anders, daar ben ik van overtuigd. Samen kunnen we de kerk herscheppen. Ik hoop van harte dat al het pionieren en starten van nieuwe initiatieven ons daarbij zal helpen.

Misschien mag het radicale nieuws van Pasen ons inspireren. Daar bij het kruis dachten zijn volgelingen dat alle hoop op een betere wereld verloren was. Terwijl Jezus hen telkens had verteld waarom hij als Messias moest sterven. Er kon geen herschepping plaatsvinden zonder dood en opstanding. Ik hoop dat Pasen ons weer terug zal brengen bij de kern van het evangelie en ons als kerk die opstandingskracht zal geven.