

# KERK IN MOKUM Agenda

AGENDA VOOR KERK EN SAMENLEVING | PROTESTANTSE KERK AMSTERDAM | APRIL 2023



foto: Presseagentur Sven Simon

Portret van koningin Juliana tijdens een bezoek aan Duitsland, 1971

## De vredestoespraak van Juliana

Op maandagavond 3 april wordt er in De Nieuwe Kerk in samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam een avond gehouden die in het teken staat van vrede.

Als vervolg op de succesvolle tentoonstelling *De eeuw van Juliana* wordt de indrukwekkende speech van Juliana uit 1952 voor het Amerikaanse Congres nagespeeld door actrice Paulette Smit.

In die toespraak, midden in de Koude Oorlog, spreekt de vorstin over verzoening, vrede en verbinding tussen de volken.

Journaliste Tracy Metz analyseert de speech met William A. Harris van de *Roosevelt Foundation*. Dit eerste gedeelte van de avond is in het Engels.

Heeft deze toespraak ons wat te zeggen?

Na een korte pauze gaat het programma verder met de vraag: heeft deze toespraak ons ook nog wat te zeggen? Bijvoorbeeld over de oorlog in de Oekraïne? Daarover spreken we onder leiding van journalist Wilfred Scholten met onder andere Katya Tolstoj, Theoloog des Vaderlands, Henk van Baars, voorzitter van Kerk en Vrede, en NRC-journalist Hubert Smeets, oud-correspondent in Rusland.

**Maandag 3 april, De Nieuwe Kerk op de Dam, 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur, mogelijkheid tot bezoek van de tentoonstelling *De eeuw van Juliana*, toegangsprijs: € 5,-, (CJP/Museumkaart/Stadspas gratis) en € 3,- extra voor de restauratie van de zuilen.**

### Speciale paaswebsite van de Protestantse Kerk Amsterdam

Pasen is een feest van hoop, een nieuw begin voor God en mensen. Waar we in de vastentijd stil staan bij het lijden van Jezus, vieren we met Pasen een nieuw begin. Op [protestantsamsterdam.nl/pasen](https://protestantsamsterdam.nl/pasen) vindt u een

overzicht van alle vieringen van kerkplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam in het paasweekend, video's over de betekenis van momenten in de Stille Week en vier persoonlijke interviews over een nieuw begin.

### Passiemuziek

Beluister de prachtigste passiemuziek in de volgende kerken:

#### Johannes Passion in de Dominicuskerk

In de *Johannes Passion* heeft J.S. Bach het lijdensverhaal van Jezus op muziek gezet. De rode draad wordt gevormd door de Bijbelteksten, die traditioneel op Goede Vrijdag worden voorgelezen. In deze verkorte versie verbindt een verteller de aria's en koralen, zodat de *Johannes Passion* een intens en aangrijpend verhaal wordt. Het Hoofdstadkoor zingt.

Uitvoerenden zijn Sabine Kirsten sopraan, Marie Anne Jacobs alt, Charles Hens tenor, Wiebe-Pier Clossen bas, Marius Heijenk verteller, Niek van der Meij continuo en het Hoofdstadkoor Begeleidingsensemble. Algehele leiding: Martin van der Brugge.

**Zaterdag 1 april, Dominicuskerk, Spuistraat 12, 15.00 uur, € 30,-, kaarten via: [hoofdstadkoor.nl](https://hoofdstadkoor.nl) en vanaf 14.15 uur in de Dominicuskerk**

#### Johannes Passion in de Westerkerk

De *Johannes Passion* van J.S. Bach wordt uitgevoerd in de Westerkerk. Voorganger: Cristina Pumplun. Organist: Evan Bogerd. Uitvoerenden: Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet en solisten: Mark Bonney evangelist, Kees-Jan de Koning Christus, Mariela Flores sopraan, Ingeborg Bröcheler alt, Mark Bonney tenor, Ben Kazez bas en JanJoost van Elburg dirigent.

**Goede Vrijdag 7 april, Westerkerk, Prinsengracht 281, 19.30 uur, collecte na afloop**

#### Marcus Passion in de Nieuwendammerkerk

De Nieuwendammer Cantorij zingt de koralen uit de grotendeels verloren gegane *Marcus Passion* van J.S. Bach. Ds. Paula de Jong leest het lijdensverhaal naar het evangelie van Marcus, waarbij de koralen gezongen worden op de plaats waar Bach deze in de tekst heeft geplaatst. De viering begint en eindigt in stilte.

**Goede Vrijdag 7 april, Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6, 19.30 uur, collecte bij de uitgang**



## COLUMN

Samen sterk



foto: Barbara Nieboorn

Hendrik-Jan Overmeer vormt samen met Roel van Marle het voorzittersduo van de Protestantse Kerk Amsterdam.

**Reageren? Mail naar [redactie@protestantsamsterdam.nl](mailto:redactie@protestantsamsterdam.nl)**

Voor mij persoonlijk is de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen, een periode voor bezinning en tot nadenken, zowel privé als in mijn dagelijkse activiteiten. Het is ook de tijd om na te denken hoe wij met elkaar om willen gaan en dan vooral ook met onze aarde. Rentmeesterschap is een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Wij passen op de aarde en geven deze door aan de volgende generaties. Aan het begin van de veertigdagentijd was ik bij de Klimaatwake in de Dominicuskerk. Een maandelijke wake over het klimaat waarbij wij stil staan bij de veranderende aarde en wat wij daarmee kunnen doen. Iedereen op zijn eigen manier. Naast prachtige pianomuziek waren er ook verschillen

de lezingen over persoonlijke verhalen en werden links gelegd met andere wereldreligies. Het laat zien dat wij allemaal ons steentje bij moeten dragen. Maar voor niet iedereen is dat mogelijk natuurlijk. Of, zoals het spreekwoord zegt, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Zo bieden wij als kerk, samen met het Leger des Heils, warmteplekken voor mensen waarbij de gasrekening te hoog is geworden, maar trekken wij dit ook door in het beleid. Zo is in het nieuwe beleidskader 2023-2027 *Vijf broden, twee visen* een uitgebreide passage opgenomen over verduurzaming en staat er: Als kerk hebben we de verantwoordelijkheid en zelfs een voorbeeldfunctie in de omgang met deze aarde die we van

God hebben gekregen. Rentmeesterschap is ook hier van toepassing. Opwarming en vervuiling van de aarde willen we als kerk daarom verminderen om daarmee de leefomgeving van onszelf en de anderen te verbeteren.

Met elkaar, ook zeker met onze actieve commissie Groene Kerk die zich hiervoor vol passie inzet, maken we een grote stap in de goede richting. Laat dit ons inspireren. Hoe passend is dat ook om dat met Pasen te vieren. Want tijdens Pasen is iets in beweging gezet dat we iedere zondag, iedere dag, vieren; dat we opnieuw mogen beginnen en opstaan. Ook namens Roel een zeer gezegende Pasen gewenst.



# AGENDA maart/april/mei

## WOENSDAG 29 MAART

### Orgelconcerten in de Westerkerk

29 mrt: Steven Knieriem; 5 apr: Rik Melissant; 12 apr: Albért Driessen; 19 apr: David Strijbis; 26 apr: Evan Bogerd; 3 mei: Joël Boone; 10 mei: Evan Bogerd; 24 mei: Evan Bogerd.

**Wo. 29 mrt. 5, 12, 19, 26 apr. 3, 10 en 24 mei, Westerkerk, 13.00 uur, collecte na afloop**

## DONDERDAG 30 MAART

### Bloeiklas: Waarom willen we steeds iets nieuws?

De Kwekerij, bloeiplek voor studenten en *young professionals* verzorgt een workshop: Waarom willen we steeds iets nieuws? Misschien zijn we wel vrijer dan ooit. Vrij om te doen wat nu goed voelt. Ongebonden staan we steeds open voor iets nieuws. Daar houden we ons dan korte tijd mee bezig tot weer iets nieuws wacht. Tussen al dit nieuws door bekruipt ons een gevoel van rusteloosheid.

**Do. 30 mrt. De Kwekerij, Nieuwe Herengracht 18, 19.30-21.30 uur, ticket via: [kwekerijamsterdam.nl](http://kwekerijamsterdam.nl)**

## PALMZONDAG 2 APRIL

### Eigenzinnige vieringen: muziek, meditatie en ontmoeting

Wil jij het leven vaker vieren? Verlang je naar (vaste) momenten om tot jezelf te komen? Ben je op zoek naar diepgang, leuke mensen, *community*? In de Eigenzinnige Vieringen heeft de pioniersplek Zinnig Noord het afgelopen jaar samen met de *community*-leden een simpele, eigentijdse vorm van vieren ontwikkeld met muziek, meditatie, een tekst, een ervaringsverhaal en ontmoeting.

**Zo. 2 apr. en 7 mei, De Ark (Noord), Banne Buikslootlaan 63C, 11.00 uur: viering, 12.00 uur: taart en koffie, kosten: een donatie, aanmelden via: [zinnignoord.nl](http://zinnignoord.nl)**

## EERSTE PAASDAG 9 APRIL

### Dienst als start van de jubileumweek 400 jaar Noorderkerk

Als start van de jubileumweek 400 jaar Noorderkerk een dienst van dank, gebed en aanbidding met *we•Worship*, dit is een beweging van mensen die God aanbidden in Amsterdam.

**Eerste paasdag 9 apr. Noorderkerk, 19.30 uur**

## DINSDAG 11 APRIL

### Lunchconcerten in De Thomas

11 apr: Amacord: Ivana Alkovic (piano) en Maarten den Hengst (piano); 25 apr: Trio Forlana: Anita Jongerman (viool), Eduard Ataev (altviool) en Magrita Rondeel (cello); 9 mei: Duo Era: Khrystyna Kulchynska (cello) en Dafne Paris (harp); 23 mei treedt op: Pieter Boogaerts (piano) en José Menes (altviool).

**Di. 11 en 25 apr. 9 en 23 mei, De Thomas, 12.30 uur, tickets niet nodig**

## DONDERDAG 13 APRIL

### Drie lezingen die u meenemen in het verhaal van de grootinquisiteur

In een reeks van drie lezingen met daarop aansluitend een interactieve nabespreking wordt u meegenomen in het verhaal van de grootinquisiteur, die voorbij loopt als Jezus een overleden meisje tot leven wekt. De grootinquisiteur geeft bevel Jezus te grijpen en op te sluiten. Hij begint zijn monoloog tegen Jezus: een briljante, nietsontziende, zinderende aanklacht. De grootinquisiteur van Sevilla maakt onderdeel uit van de roman *De broers Karamazov* van de Russische schrijver Dostojevski. 13 april: Slavist en vertaler Arthur Langeveld geeft een lezing over Dostojevski en de literaire aspecten van de grootinquisiteur. 20 apr: Ger Groot, emeritus-bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen verdedigt het standpunt van de grootinquisiteur en Hugo Koolschijn (Toneelgroep Amsterdam), een beroepsacteur, voert de 'monoloog van de grootinquisiteur' op. 28 april: Katja Tolstoj, Theoloog des Vaderlands, hoogleraar en directeur van het instituut Oosters Christendom aan de Vrije Universiteit, laat de godgeleerde dimensie grondig aan bod komen.

**Do. 13, 20 en 28 apr. Theater de Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35, 20.00 uur, 13 en 28 apr: € 13,50, 20 apr: € 19,50, doorlopende toegangkaart € 42,50, [decameleon.nl](http://decameleon.nl)**



Er is weer een gezellige vrijheidsmaaltijd van het Wereldhuis, zie onder vrijdag 5 mei.

## Kammerchor der Frauenkirche Dresden in de Westerkerk

Een keer per jaar gaat het beroemde kamerkoor van de *Frauenkirche* op pad als muzikale ambassadeur en brengt de muziek van de *Frauenkirche* naar mensen elders in Europa en dit jaar is dat onder meer de Westerkerk. Op het programma staan klassieke koor- en orgelwerken van o.a. J.S. Bach en Felix Mendelssohn.

**Do. 13 apr. Westerkerk, 20.00 uur, bijdrage aan de uitgang**

## ZATERDAG 15 APRIL

### Vierhonderd jaar Noorderkerk wordt voluit gevierd

Vierhonderd jaar Noorderkerk wordt voluit gevierd tijdens een open dag, met een orgelconcert, met Jordanese liederen door het Zwanenkoor, met spelletjes voor de kinderen, een rondleiding, drinken en hapjes. Ook is er het 400 jaar Noorderkerkconcert met het Artistiek Collectief georganiseerd door de St. Noorderkerkconcerten. Op zondag 16 april wordt 400 jaar Noorderkerk gevierd in een speciale dienst. Ook alle oud-gemeenteleden zijn van harte welkom. Na de dienst is er een reünie van gemeenteleden van vroeger en nu.

**Za. 15 apr. Noorderkerk, Noordermarkt, open dag: 9.30-18.00 uur, Noorderkerkconcert: 20.00-21.30, € 20,-, kaarten via [Noorderkerkconcerten.nl](http://Noorderkerkconcerten.nl).**

**Zo. 16 apr. Noorderkerk, 10.00 uur, na afloop reünie, aanmelden via: [noorderkerk.nl](http://noorderkerk.nl)**

## ZONDAG 16 APRIL

### Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking

Een bijzondere kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Het thema is: Anders volwassen. Bart Niek van de Zedde gaat voor in de dienst. Het Philakoor en de slagwerkers van de H.J. Smitband werken mee.

**Zo. 16 apr. Bethelkerk, 11.00 uur, info via: Marja van der Ploeg: [marja@ploegvander.demon.nl](mailto:marja@ploegvander.demon.nl)**

## Carel Kraayenhof en Leoni Jansen in de Keizersgrachtkerk

Gezamenlijk hebben muzikant Carel Kraayenhof en zangeres Leoni Jansen het programma 'Melancholie in de Polder' gemaakt: een bandoneon, een gitaar, een bodhran en een stem. Zij hebben in de loop der jaren een repertoire opgebouwd van Ierse en Schotse muziek tot nummers van Randy Newman en Sting. Ook ontbreekt Latijns-Amerikaanse folkmuziek niet.

**Zo. 16 apr. Keizersgrachtkerk, 15.30-17.00 uur, € 22,50, tickets via: [theaterkantoor.stager.nl](http://theaterkantoor.stager.nl).**

## DONDERDAG 20 APRIL

### Avondgebed met Mpho Tutu

Avondgebed met Mpho Tutu met muziek gevolgd door een gezamenlijke maaltijd meegebracht door de bezoekers. Engels gesproken.

**Do. 20 apr. en 18 mei, Vrijburg, 18.30 uur, [vrijburg.nl](http://vrijburg.nl)**

## God aanbidden met *we•Worship*

*we•Worship* ervaart dat als je God aanbidt, je Zijn stem kunt horen en Zijn liefde en kracht kunt voelen. Wil je dat ook meemaken? Kom naar *we•Worship*.

**Do. 20 apr. Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1 A, 20.00 uur, meer info en aanmelden via: [weworship.nl](http://weworship.nl)**

## VRIJDAG 21 APRIL

### Studiedag: bidden met je lijf

Het valt tegenwoordig niet mee om de stilte van het gebed in de stappen; het leven is zo vol van taken en prikkels. Hoe bidden we onder druk? Kan het lichaam ons hierin de weg wijzen? Welke rol heeft ons lijf in ons geestelijk leven?

**Vr. 21 apr. Gist, Nieuwe Herengracht 18, meer info en aanmelden via: [gist.amsterdam/agenda](http://gist.amsterdam/agenda)**

## ZONDAG 23 APRIL

### Matineeconcert in de Slotkerk

Fluitiste Annemieke Hereijgers en pianist Ernst-Paul Fuchs treden op. Zij spelen werken van C. Franck, R. Schumann, A. Dvorák en F.X. Mozart.

**Zo. 23 apr. Slotkerk, 15.00 uur, € 12,-, [slotkerk.nl](http://slotkerk.nl)**

## DINSDAG 25 APRIL

### Bloeiklas: Wanneer is het ooit goed genoeg?

De Kwekerij, bloeiplek voor studenten en *young professionals* verzorgt een workshop: Wanneer is het ooit goed genoeg? Natuurlijk heb je best veel bereikt. Maar toch. Er blijft altijd genoeg te wensen over. Wanneer is het ooit (goed) genoeg? In deze bloeiklas (workshop) biedt De Kwekerij ideeën en oefeningen aan over hoe je kunt waarden wat je al hebt.

**Di. 25 apr. De Kwekerij, Nieuwe Herengracht 18, 19.30 tot 21.30 uur, ticket via: [kwekerijamsterdam.nl](http://kwekerijamsterdam.nl)**

## VRIJDAG 5 MEI

### Vrijheidsmaaltijd van het Wereldhuis

Iedereen is van harte welkom bij de Vrijheidsmaaltijd van het Wereldhuis. De mensen van het Wereldhuis, een ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen zonder papieren, koken een driegangendiner en gaan graag met u aan tafel. Tijdens de maaltijd toosten de bezoekers op vrijheid, wisselen verhalen uit en gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van vrijheid. Bij mooi weer vindt de maaltijd plaats in de Hoftuin van de Protestantse Diaconie Amsterdam, bij regen in de overdekte Kas op de binnenplaats.

**Vr. 5 mei, Nieuwe Herengracht 18, 17.00-19.30, € 10,-, reserveren via: [info@diaconie.org](mailto:info@diaconie.org)**

### Vrijheidsmaaltijd in de Keizersgrachtkerk

De drie gangen van de vegetarische maaltijd worden afgewisseld met verhalen waaronder dat van koster Van der Baan en dominee Ferwerda van de Keizersgrachtkerk, die in de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd.

**Vr. 5 mei, Keizersgrachtkerk, 17.30 uur, € 6,-, aanmelden via: [vrijheidsmaaltijd@keizersgrachtkerk.nl](mailto:vrijheidsmaaltijd@keizersgrachtkerk.nl)**

## ZONDAG 7 MEI

### Cantatedienst in de Slotkerk

In deze cantatedienst brengen de organist/klavecijnist David Schlaffke, de bas Michiel Meijer, ensemble 't Kabinet en vocaalensemble Het Andere Kwartet de cantate *Der Friede sei mit dir* van J.S. Bach ten gehore. De liturg is Hilda Akkerman-de Haan.

**Zo. 7 mei, Slotkerk, 16.00-17.00 uur, vrijwillige bijdrage**

## ZATERDAG 13 MEI

### Korenfestival Muiderkerk

In de Muiderkerk wordt het twaalfde Korenfestival Muiderkerk gehouden met koren uit Amsterdam en omstreken. Iedere keer is de diversiteit groot. De toegang is gratis.

**Za. 13 mei, Muiderkerk, 10.30-17.00 uur, info via: [Korenfestival@muiderkerk.nl](mailto:Korenfestival@muiderkerk.nl)**

## ZONDAG 14 MEI

### Matineeconcert in de Slotkerk

Studenten uit de fluitklassen van het conservatorium van Amsterdam spelen een afwisselend programma: van het romantisch repertoire tot hedendaagse composities.

**Zo. 14 mei, Slotkerk, 15.00 uur, € 12,-, meer info zie [slotkerk.nl](http://slotkerk.nl)**

## ZONDAG 21 MEI

### IDAHOBIT-wake

Sinds 2014 wordt in Amsterdam in navolging van andere steden over de hele wereld op of rond 17 mei een wake gehouden, die de discriminatie van en het geweld tegen LHBTI-mensen gedenkt. 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Interfobie en Transfobie (IDAHOBIT). Belangrijk onderdeel van de wakes zijn de getuigenissen van LHBTI'ers, over hun lijden en hun hoop.

**Zo. 21 mei, Oude Kerk, 18.30 uur, meer info zie 'IDAHOBIT-wake' op Facebook**



Het Kammerchor der Frauenkirche uit Dresden treedt op in de Westerkerk, zie onder donderdag 13 april.



## Paasactiviteiten



Beeld: Cisca Poldervaart

Het thema van de expositie van kunstenaars Cisca Poldervaart is: 'Het licht van de schaduw.' Zie hieronder: Expositie van kunstenaars Cisca Poldervaart en kunstvesper in de Nassaukerk.

### Stille Week in de Noorderkerk

In de Stille Week is er van maandag 3 tot en met Stille Zaterdag 8 april elke avond in de Noorderkerk een vesper van 19.30 tot 20.00 uur. Onderweg naar Pasen volgen bezoekers Jezus op zijn via dolorosa (weg van smarten) door een gedeelte te lezen uit het evangelie. Dit wordt omlijst met een moment van stilte, passende muziek, een lied en een gebed. Op Witte Donderdag viert de gemeente de maaltijd van brood en wijn. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag is er een vesper die de paasnacht inluidt.

**Maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5 april, Witte Donderdag 6 april van 19.30 tot 20.00 uur, Goede Vrijdag 7 april van 19.30 tot 20.30 uur en Stille Zaterdag 8 april van 19.30 tot 20.00 uur, Noorderkerk, Noordermarkt**

### Verhaal van Pasen

Een geëngageerd en persoonlijk verhaal van ds. Ruben van Zwieten, afgewisseld met muziek, waarbij hij reflecteert op de dag van vandaag.

**Woensdag 5 april, De Thomas, Prinses Irenestraat 36, 20.15 uur**

### Witte Donderdag 6 april in de Nassaukerk

Op Witte Donderdag bent u welkom in de Nassaukerk voor een oecumenische viering in de stijl van Taizé. De avond begint met een sedermaaltijd en gesprekken over thema's van Pesach tot Pasen. Tijdens de viering wordt met elkaar brood en wijn gedeeld.

**Witte Donderdag 6 april, Nassaukerk, De Wittenkade 111, sedermaaltijd: 18.00 uur; viering: 20.00 uur**

### Goede Vrijdag 7 april in De Ark (Slotervaart)

Een alternatieve Goede Vrijdagviering: bezoekers lopen in de kerk rond een aantal verbeeldingen van momenten op Jezus' kruisweg. Wat zien we? Wat roept dat op?

**Goede Vrijdag 7 april, De Ark (Slotervaart), Van Ollefenstraat 9, 19.30 uur**

### Expositie van kunstenaars Cisca Poldervaart en kunstvesper in de Nassaukerk

In de Nassaukerk is een expositie te zien van kunstenaars Cisca Poldervaart. Het thema van dit werk 'Het licht van de schaduw' vergezelt de diensten in deze tijd en slaat een brug tussen de traditie van het lijdensverhaal en het verhaal van deze tijd. Het hoogtepunt van deze expositie is de kunstvesper op Goede Vrijdag.

**Goede Vrijdag 7 april, De Wittenkade 111, 20.00 uur. Expositie te bezichtigen na de diensten in de Nassaukerk van Palmzondag 2 april tot en met half mei en in deze periode ook tijdens de open kerk op dinsdag in de Nassaukerk van 14.00 tot 16.00 uur**

### Lichtjesticht van het Osdorppelein naar De Opgang

In de paasnacht vieren dat midden in de wereld en midden in de tijd - ook in onze tijd - het licht opnieuw is opgegaan. Jezus leeft en het licht dat hij verspreidt, geven we graag door. Op het Osdorppelein verzamelen rond een vuurtje om het licht mee te nemen de wijk in. Daarna richting De Opgang, waar een viering is.

**Stille Zaterdag 8 april, verzamelen voor de lichtjesticht op het Osdorppelein om 20.00 uur. Viering in De Opgang, Tussen Meer 68: 21.00 uur.**

### Waken tot de zon komt

Vuur dat oplaait in de nacht, de zon die doorbreekt boven de stad, stilte die omslaat in vreugde - waken tot het Pasen wordt, in de kelders van Gist.

**Stille Zaterdag 8 april, Gist, Nieuwe Herengracht 18, meer informatie via: gist.amsterdam/agenda**

### Paasontbijt 9 april in de Oranjekerk

Kom gerust met een lege maag naar de Oranjekerk op eerste paasdag 9 april. Want er staat om 8.30 uur een overheerlijk paasontbijt klaar in de ontvangstruimte. Deze paaszonndag begint aan tafel.

**Paaszonndag 9 april, Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, 8.30 uur, aanmelden via: beheer@oranjekerkamsterdam.nl**

## Palmpaasstokken maken

**Bij verschillende kerken kunnen kinderen een palmpaasstok maken:**

### CENTRUM

#### Westerkerk

Alle kinderen zijn van harte welkom met Palm-pasen om tijdens de dienst een palmpaasstok te maken.

**Palmzondag 2 april, Westerkerk, Prinsengracht 281, 10.30 uur, aanmelden niet nodig**

#### Oude Kerk

Voorafgaand aan de dienst om 10.30 uur in de Oude Kerk mogen de kinderen palmpaasstokken maken. Tijdens de dienst is er kinderkring voor alle leeftijden, met aandacht voor Palm-pasen. Na de dienst is er een processie rond de Oude Kerk, zingend achter de kinderen aan met hun palmpaasstokken.

**Palmzondag 2 april, Oude Kerk, Oudekerksplein 23, 10.30 uur, aanmelden niet nodig. Meer informatie via:**

**info@oudekerk.amsterdam. Palmzondagviering: 11.00 uur**

### ZUID

#### Vrijburg

Kinderen maken palmpaasstokken tijdens de dienst. Tot slot lopen de kinderen met hun palmpaasstok in optocht door de kerk, terwijl de gemeente zingt.

**Palmzondag 2 april, Vrijburg, Diepenbrockstraat 46, 10.30 uur, opgave is niet nodig, vrijburg.nl**

#### Oranjekerk

Op zaterdag 1 april worden palmpaasstokken gemaakt in de Oranjekerk. Er zijn genoeg palmpaasstokken en versiersels. Iedereen mag meedoen.

**Zaterdag 1 april, Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, 13.30-15.30 uur**

Op Palmzondag 2 april gaan de kinderen tijdens de kerkdienst in optocht door de kerk. Daarna bezoeken de kinderen de bewoners van Zorgcentrum d' Oude Raai met hun palmpaasstokken. Er zijn altijd reservestokken dus iedereen mag meedoen.

**Palmzondag 2 april, Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, 10.00 uur**

#### De Thomas

Kinderen maken palmpaasstokken tijdens de dienst. Daarna lopen kinderen in optocht door de kerk.

**Palmzondag 2 april, De Thomas, Prinses Irenestraat 36, 10.30 uur**

### NOORD

#### Nieuwendammerkerk

Met Palm-pasen maken de kinderen in de Nieuwendammerkerk palmpaasstokken. Aan het eind van de dienst komen ze daarmee in de kerk en vertellen wat de betekenis is. Daarna mag iedereen de palmpaasstokken bewonderen.

**Palmzondag 2 april, Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6, 10.00 uur**

#### Bethelkerk

Kinderen maken palmpaasstokken tijdens de dienst. Tot slot lopen de kinderen met hun palmpaasstokken in optocht door de kerk.

**Palmzondag 2 april, Bethelkerk, Plejadenplein 44, 10.00 uur, opgave bij Netty Homan via: homan277@zonnet.nl**

### OOST

#### Muiderkerk

Alle kinderen uit kerk en buurt zijn welkom om een palmpaasstok te maken tijdens de dienst. Daarna mogen de kinderen met hun palmpaasstokken in optocht door de kerk.

**Palmzondag 2 april, Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 10.30 uur**

#### Elthetokerk

Alle kinderen uit kerk en buurt zijn welkom om een palmpaasstok te maken tijdens de dienst. Daarna lopen de kinderen met hun palmpaasstokken in optocht door de kerk.

**Palmzondag 2 april, Elthetokerk, Javastraat 118, 10.00 uur**

#### De Binnenwaai

Kinderen leren het palmpaasverhaal en knutselen tijdens de dienst palmpaasstokken, samen met ouders en/of grootouders.

**Palmzondag 2 april, De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 11.00 uur**

### WEST en NIEUW-WEST

#### Jeruzalemkerk

Kinderen maken palmpaasstokken tijdens de dienst. Tot slot lopen de kinderen in optocht door de kerk en zingen 'hosanna'.

**Palmzondag 2 april, Jeruzalemkerk, Jan Majenstraat 14, 10.00 uur**

#### Nassaukerk

De zaterdag voor Palm-pasen mogen alle kinderen uit de buurt een palmpaasstok maken. Op Palm-pasen lopen de kinderen met hun palmpaasstokken in optocht door de kerk. Info: Jeannette Stronks via: jeannettestronks@gmail.com.

**Zaterdag 1 april, Nassaukerk, De Wittenkade 111, 10.00 - 11.30 uur. Palmzondagviering 2 april, 10.30 uur**

#### De Ark (Slotervaart)

Kinderen maken tijdens de dienst palmpaasstokken en lopen in optocht door de kerk.

**Palmzondag 2 april, De Ark (Slotervaart), Van Ollefenstraat 9, 10.00 uur**

#### De Opgang

Kinderen maken palmpaasstokken tijdens de dienst. Je hoeft niets mee te nemen en aanmelden is niet nodig.

**Palmzondag 2 april, De Opgang, Tussen Meer 68, 10.00 uur**



# Kerkdiensten Amsterdam - april/mei 2023

WIJK	KERK	TIJD	PALMZONDAG 2 APRIL	WITTE DONDERDAG 6 APRIL	GOEDE VRIJDAG 7 APRIL	PAASNACHT 8 APRIL	EERSTE PAASDAG 9 APRIL	ZONDAG 16 APRIL
Centrum	<b>Keizersgrachtkerk</b>	10.30	Jesse de Bruin	Geen uitlegger (21.00 uur)	Geen uitlegger (21.00 uur)	Ds. Sietske v.d. Hoek (21.00 uur)	Ds. Riekje van Osnabrugge	Ds. Ferdinand Borger
	<b>Noorderkerk</b>	10.00 18.30	Ds. Johan Visser Ds. Dick Wolters	Avondmaalsvesper Ds. Johan Visser (19.30)	Ds. Dick Wolters (19.30 uur)	Vesperviering, Judith Pusztai (19.30 uur)	Ds. Johan Visser Ds. René Visser (19.30 uur)	Ds. Dick Wolters, Ds. Johan Visser (10.00) Jubileumdienst (18.30)
	<b>Oude Kerk</b>	11.00 18.30	Erik Idema Evensong	Ds. Netty de Jong - Dorland (19.30)	Ds. Netty de Jong - Dorland (20.00)	Ds. Netty de Jong - Dorland (22.00)	Ds. Netty de Jong - Dorland Geen avondgebed	Ds. Gerhard Scholten Abdijvesper
	<b>Oude Lutherse Kerk</b>	10.30	Ds. André v.d. Stoel, Ds. Harry Donga	Ds. Andreas Wöhle (19.30)	Ds. André v.d. Stoel (19.30 )	Ds. Andreas Wöhle, (21.00)	Ds. André v.d. Stoel, Lutherse Mis	Ds. Martin van Wijngaarden
	<b>Westerkerk</b>	10.30	Ds. Albert Jan Stam	Ds. Herman Koetsveld, Dr. Cristina Pumplun (19.30)	Dr. Cristina Pumplun (19.30)	Ds. Herman Koetsveld, Dr. Cristina Pumplun (22.00)	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Rosaliene Israël
	<b>Diensten met Belangstellenden</b>	19.00	Ds. Taco Koster	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Ds. Taco Koster	Ds. Alexander Noordijk
	<b>De Waalse Kerk</b>	11.00	Ds. Karel Blei	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Ds. Henk Spoelstra, doopdienst	Ds. Joost Röselaers
	<b>Dominicuskerk</b>	11.00	Henk Hillenaar	Eva Martens (20.00)	Marcel Elsenaar (20.00)	Arjan Broers (21.00)	Janneke Stegeman	Esther van Steenis
	<b>De Rode Hoed - Ekklesia Amsterdam</b>	11.00	Alex van Heusden	Geen dienst	Geen dienst	Geen dienst	Mirjam Rigterink	Kees Kok
Noord	<b>Bethelkerk</b>	10.00	Ds. Cor Ofman	Ds. Bara van Pelt, samen in De Ark (Noord) (20.00)	Ds. Bara van Pelt (19.30)	Ds. Bara van Pelt (21.00)	Ds. Bara van Pelt	Ds. Bart Niek van de Zedde (11.00) Ds. Trinus Hibma (16.00)
	<b>Nieuwendammerkerk</b>	10.00	Ds. Bara van Pelt	Ds. Paula de Jong (19.30)	Ds. Paula de Jong, Marcus passion (19.30)	Geen dienst	Ds. Paula de Jong	Ds. Paula de Jong
	<b>Dorpskerk Durgerdam</b>	10.30	Geen dienst	Geen dienst	Maarten Kruimer (19.30)	Geen dienst	Maarten Kruimer	Geen dienst
	<b>Ransdorp-Holysloot</b>	10.00	Ds. Gerdien Neels	Ds. Gerdien Neels (19.30)	Ds. Gerdien Neels (19.30)	Geen dienst	Ds. Gerdien Neels	Ds. Theo Wielsma
	<b>Dorpskerk Zunderdorp</b>	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster (19.30)	Ds. Taco Koster (19.30)	Ds. Taco Koster (20.00)	Ds. Taco Koster	Ds. Sjaak Teuwissen
West	<b>Hebron</b>	12.00	Jurjen de Bruijne	Geen dienst	Onbekend	Geen dienst	Jurjen de Bruijne	Daan Savert
	<b>Jeruzalemkerk</b>	10.00	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly (19.30)	Ds. Richard Saly (19.30)	Ds. Richard Saly (20.00)	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly
	<b>Nassaukerk</b>	10.30	Nienke Vos	Ds. Lydia Meiling (20.00)	Ds. Lydia Meiling (20.00)	Luc Tanja (21.30)	Ds. Lydia Meiling	Ds. Ole van Dongen
Nieuw- West	<b>De Opgang</b>	10.00	Ds. Martijn van Leerdam (14.00)	Ds. Martijn van Leerdam (14.00) Ds. Nellie van Voornveld (19.30)	Samen in de Slotkerk	Ds. Gerben van Manen, Ds. Martijn van Leerdam (20.15)	Dr. Anneke Mooi	Afscheidsdienst Ds. Martijn van Leerdam
	<b>Regenbooggemeente</b>	10.00	Ds. Gerben van Manen (11.30)	Samen in De Opgang	Ds. Nellie van Voornveld, Ds. Gerben van Manen (19.30)	Samen in De Opgang	Ds. Nellie van Voornveld, Ds. Gerben van Manen	Ds. Leon Rasser
	<b>Slotkerk</b>	10.00	Samen in De Opgang	Samen in De Opgang	Ds. Martijn van Leerdam (19.30)	Samen in De Opgang	Ds. Martijn van Leerdam	Samen in De Opgang
Zuid	<b>Oranjekerk</b>	10.00	Ds. Wielie Elhorst	Ds. Wielie Elhorst (19.30)	Ds. André Fox (19.30)	Ds. Wielie Elhorst (21.00)	Ds. Wielie Elhorst	Dorien Keus
	<b>De Thomas</b>	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer (19.30)	Ds. Evert Jan de Wijer (19.30)	Ds. Evert Jan de Wijer (22.00)	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Wouter Klouwen
	<b>Vrijburg</b>	10.30	Ds. Rachelle van Andel	Ds. Joost Röselaers (19.30)	Geen dienst	Geen dienst	Ds. Joost Röselaers	Juup van Werkhoven
	<b>Willem de Zwijgerkerk</b>	10.00	Ds. Klaas Holwerda	Samen in De Thomas	Samen in De Thomas	Samen in De Thomas	Pastor Nelly Versteeg	Ds. Carel v.d. Meij
Oost	<b>De Binnenwaai</b>	11.00	Kinderviering	Samen in de Elthetokerk	Marjolein Hekman, Arni Hubbeling (20.00)	Geen dienst	Marjolein Hekman	Ds. Casper van Dorp
	<b>De Bron</b>	10.00	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Gerbrand Molenaar (19.30 uur)	Ds. René Visser (19.30 uur)	Ds. Gerbrand Molenaar (21.00)	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Margrietha Reinders
	<b>Elthetokerk</b>	10.00	Ds. Martijn van Laar	Ds. Martijn van Laar (20.00)	Samen in de Muiderkerk	Samen in de Muiderkerk	Ds. Martijn van Laar	Ds. Leneke Marchand
	<b>Muiderkerk</b>	10.30	Ds. Greteke de Vries	Samen in de Elthetokerk	Ds. Greteke de Vries (19.30)	Ds. Greteke de Vries (19.30)	Ds. Greteke de Vries	Hanna Wapenaar
Zuidoost	<b>De Nieuwe Stad</b>	9.30	Samen in De Drie Stromen	Ds. Rosaliene Israël (19.30)	Gerrit Riemer (19.30)	Ds. Margrietha Reinders (20.00)	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen
	<b>De Drie Stromen</b>	9.30	Ds. Otto Sondorp	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad	Ds. Cor Ofman	Ds. Marianne van Gils



WIJK	KERK	TIJD	ZONDAG 23 APRIL	ZONDAG 30 APRIL	ZONDAG 7 MEI	ZONDAG 14 MEI	HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 18 MEI	ZONDAG 21 MEI
Centrum	<b>Keizersgrachtkerk</b>	10.30	Anne Bolhuis	Ds. Annelies Jans	Henk Enserink	Daan Savert	Geen dienst	Dr. Jan Krans
	<b>Noorderkerk</b>	10.00 18.30	Ds. Dick Wolters Ds. Wim Vermeulen	Ds. Paul Visser, Ds. Johan Visser	Ds. Johan Visser Ds. Richard Saly	Ds. Johan Visser Ds. Dick Wolters	Ds. Johan Visser	Ds. Dick Wolters Ds. Cock Blenk
	<b>Oude Kerk</b>	11.00 18.30	Ds. Netty de Jong - Dorland Muziekvesper	Ds. Klaas Holwerda Abdijvesper	Ds. Klaas Holwerda Evensong	Erik Idema Abdijvesper	Ochtendgebed (9.00)	Commandant Martin Wijnen en Ds. Harold Schorren (11.00) IDAHOBIT-wake (18.30)
	<b>Oude Lutherse Kerk</b>	10.30	Ds. Marieke Brouwer	Ds. Sietse van Kammen	Ds. Andreas Wöhle	Ds. André v.d. Stoel	Ds. André v.d. Stoel in Luthers Museum Amsterdam (10.30)	Ds. Harry Donga
	<b>Westerkerk</b>	10.30	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Sytze Ypma	Ds. Herman Koetsveld	Geen dienst	Ds. Annelies Jans
	<b>Diensten met Belangstellenden</b>	19.00	Ds. Eva Bruggeman	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Geen dienst	Ds. Carmen Stoetzer
	<b>De Waalse Kerk</b>	11.00	Ds. Henk Spoelstra	René Mynkong	Ds. Karel Blei	Ds. Lodewieke Groeneveld	Geen dienst	Ds. Karel Blei
	<b>Dominicuskerk</b>	11.00	Eva Martens	Alexandra Broeder	Arjan Broers	Leontien Dekker	Geen dienst	Predikant onbekend
	<b>De Rode Hoed - Ekklesia Amsterdam</b>	11.00	Colet v.d. Ven	Alex van Heusden	Judith Frishman	Bart-Jan Gaast	Geen dienst	Bettine Siertsema
Noord	<b>Bethelkerk</b>	10.00	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Herriane Allewijn	Ds. Annemarie van Wijngaarden	Ds. Bara van Pelt	Geen dienst	Ds. Paula de Jong
	<b>Nieuwendammerkerk</b>	10.00	Bart Niek van de Zedde	Ds. Cor Ofman	Ds. Louis Wullschleger	Ds. Paula de Jong	Ds. Annemarie van Wijngaar- den in de kosterij (10.30)	Ds. Annemarie van Wijngaarden
	<b>Dorpskerk Durgerdam</b>	10.30	Geen dienst	Jesse de Bruin	Geen dienst	Ds. Anna Hoekstra	Geen dienst	Geen dienst
	<b>Ransdorp-Holysloot</b>	10.00	Dr. Frank Werkdam	Ds. Gerdien Neels	Fred Toeteneel	Ds. Renske Zandstra	Ds. Gerdien Neels	Dr. Engel Leune
	<b>Dorpskerk Zunderdorp</b>	10.00	Ds. Taco Koster	Ds. Andries Bakker	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Taco Koster	Ds. Pieter Verhoeff
West	<b>Hebron</b>	12.00	Alex Wessels	Onbekend	Jurjen de Bruijne	Marjolein Hekman	Geen dienst	Herman Bouma
	<b>Jeruzalemkerk</b>	10.00	Ds. Willem Jan de Hek	Ds. Richard Saly	Ds. Rene de Reuver	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly	Ds. Richard Saly
	<b>Nassaukerk</b>	10.30	Ds. Nellie van Voornveld	Ds. Lydia Meiling	Ellen Kok	Ds. Margrietha Reinders	Geen dienst	Ds. Erica Meijers
Nieuw- West	<b>De Opgang</b>	10.00	Predikant onbekend	Samen in de Slotkerk	Ds. Cor Hoogerwerf	Samen in de Slotkerk	Samen in de Regenbooggemeente	Ds. Robert Jan Bakker
	<b>Regenbooggemeente</b>	10.00	Ds. Gerben van Manen	Pastor Renger Prent	Ds. Margrietha Reinders	Ds. Nellie van Voornveld (11.30)	Ds. Gerben van Manen (10.00)	Ds. Ole van Dongen
	<b>Slotkerk</b>	10.00	Samen in De Opgang	Ds. Leon Rasser	Ds. Hedwig Akkerman-de Haan Cantatedienst (16.00)	Ds. Joke v.d. Velden	Samen in de Regenbooggemeente	Samen in De Opgang
Zuid	<b>Oranjekerk</b>	10.00	Ds. Kees Zwart	Ds. Wielie Elhorst	Ds. Herman Koetsveld	Ds. Christine v.d. End	Samen in De Thomas	Hanna Wapenaar
	<b>De Thomas</b>	10.30	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Ds. Evert Jan de Wijer	Alex van Heusden	Ochtendgebed (9.00)	Ds. Evert Jan de Wijer
	<b>Vrijburg</b>	10.30	Ds. Rachelle van Andel	Wilhelm Lagrouw	Ds. Joost Röselaers	Ds. Rachelle van Andel	Samen in De Thomas	Mpho Tutu Van Furth
	<b>Willem de Zwijgerkerk</b>	10.00	LeerhuisTenach&Evangelie Dr. Wilken Veen (10.30)	Morgengebed	Dr. Wilken Veen	Morgengebed	Samen in De Thomas	Ds. Carel v.d. Meij
Oost	<b>De Binnenwaai</b>	11.00	Marjolein Hekman, meditatieve viering	Noud Fortuin	Brunchviering	Ds. Greteke de Vries	Geen dienst	Lectio Devina
	<b>De Bron</b>	10.00	Ds. René Visser	Ds. Gerbrand Molenaar	Ds. Hanneke Allewijn	Ds. Gerbrand Molenaar	Samen in de Koningskerk (10.30)	Ds. Gerbrand Molenaar
	<b>Elthetokerk</b>	10.00	Ds. Marleen Blootens	Ds. Martijn van Laar	Marjolein Hekman	Ds. Martijn van Laar	Geen dienst	Ds. Neeltje Rietveld
	<b>Muidkerk</b>	10.30	Ds. Gerhard Scholte	Ds. Geertien Morsink	Ds. Greteke de Vries	Ds. Pieter Boomsma	Geen dienst	Ds. Richtsje Abma
Zuidoost	<b>De Nieuwe Stad</b>	9.30	Samen in De Drie Stromen	Samen in De Drie Stromen	Ds. Anne Marijke Spijkerboer	Ds. Mart Jan Luteyn	Ds. Rosaliene Israël (10.00)	Ds. André Fox
	<b>De Drie Stromen</b>	9.30	Ds. Renger Prent	Ds. André Wingelaar	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad	Samen in De Nieuwe Stad

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Op [protestantsamsterdam.nl](http://protestantsamsterdam.nl) vindt u de adressen van de kerken.

# KERKPLEKKEN ACTUEEL

De rubriek **Kerkplekken Actueel** bevat nieuws van alle kerkplekken: de wijkkerken en de pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam. De stukjes kunnen een korte overdenking zijn of een aankondiging van een bijzondere gebeurtenis of activiteit. Leer ze kennen, deze pareltjes van de stad.

## Westerkerk Centrum

**Cristina Pumplun** missionair vicaris Westerkerk  
westerkerk.nl

'Wat is waarheid?' Het staat geschreven bovenaan een handgeschreven papier dat ik aantref in een archiefmap van de Cantatediensten Westerkerk. Ik probeer het handschrift te ontcijferen. '1965' staat er op een gegeven moment. Dit moet de overdenking zijn die ds. Henny Visser hield tijdens de uitvoering van Bachs *Johannes Passion* op Goede Vrijdag, 16 april van dat jaar. Verderop gaat het over de verhouding van macht en wijsheid. Vietnam wordt genoemd en de rassendiscriminatie in Amerika. Vragen van bijna 60 jaar geleden, die zoveel lijken op de vragen in onze dagen en die op hun beurt zullen resoneren als wij straks de *Johannes Passion* horen op Goede Vrijdag 7 april in de Westerkerk. Voor meer informatie, zie onze website.



## Noorderkerk Centrum

**Dick Wolters** pionier-predikant Noorderkerk  
noorderkerk.nl

'Er is er een jarig. Hoera, hoera!' De Noorderkerk viert haar 400-jarig jubileum en dat willen we ook graag laten zien. Het weekend van 15 en 16 april zijn er tal van activiteiten in en rond de kerk. Kijk voor meer informatie op onze website. Wat mij vooral raakt, is dat we dit feest samen met de buurt willen vieren. Door de eeuwen heen is de Noorderkerk verbonden geweest met de Jordaan en hebben ze elkaar gevormd. Daarom hebben we (naast twee andere biertjes) zelfs een bier gebrouwen als ode voor deze wijk: de Jordaan Protestantse Ale: 'Een mild bier, gekruid met Jordaanse gein en levenslust. Proost!'



## we•Worship

**René Visser** initiatiefnemer we•Worship  
weworship.nl

In Johannes 12 zalft Maria de voeten van Jezus met nardusolie. Daarmee doorbreekt ze de gewone gang van zaken aan tafel, wat haar op dure kritiek komt te staan. Maar juist in haar aanbidding ziet zij wie Jezus werkelijk is. In deze veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen, nodigen we mensen uit om meer te geven in aanbidding aan hem, die alles heeft gegeven voor ons. Bijvoorbeeld door tijd te nemen voor aanbidding, te blijven aanbidden op moeilijke momenten of iets kostbaars op te geven voor hem. In Johannes 12 werd het huis gevuld met de geur van kostbare olie, vandaag ervaren we dat in aanbidding harten vervuld worden met de geur van Christus.



## Zinnig Noord

**Jonatan Bartling** pionier-programmamaker Zinnig Noord  
zinnignoord.nl

De lente kriebelt en Zinnig Noord, als open community voor zingeving, zou Zinnig Noord niet zijn als we het dan niet ook over bloemetjes en bijtjes hebben. Want laten we wel wezen: seks en intimiteit geven zin aan ons leven. Ze zijn een bron van grote vreugde, maar kunnen eveneens teleurstelling, onzekerheid, of zelfs trauma oproepen. Dus vragen wij ons in de Tolhuistuin af: hoe verdiep je je liefdesleven, hoe heel je oude wonden, of stap je uit oude patronen? Hoe kom je van geilig naar veilig en misschien zelfs bij heilig? Dat zou nog eens een opstanding zijn...



## Osdorp-Sloten Nieuw-West

**Martijn van Leerdam** predikant Osdorp-Sloten  
osdorpsloten.nl

Afscheid nemen is een lastig ding. Soms verschijnt degene van wie je afscheid neemt na drie dagen doodleuk weer voor je neus. Maar soms is het definitief. Zelf neem ik op zondag 16 april afscheid van de kerk in Amsterdam. Misschien blijf ik gewoon weg bij mijn afscheidsdienst en stop ik er een dagje eerder mee. Zou dat niet veel gemakkelijker zijn? Misschien zelfs té gemakkelijk. Er liggen in de marge van de krimpde kerk veel lessen verscholen. Bijvoorbeeld dat goed afscheid nemen niet alleen lastig, maar ook belangrijk is. Het is een ding als je mooie dingen kunt opbouwen. Maar je moet ze ook weer kunnen loslaten - het liefst een beetje elegant. Dit stukje is tevens mijn laatste bijdrage aan de rubriek Kerkplekken Actueel. Of dit afscheid voldoet aan het genoemde criterium? Het oordeel, beste lezer, is aan u.



## Regenbooggemeente Nieuw-West

**Gerben van Manen** predikant Regenbooggemeente  
regenbooggemeente.nl

In Nieuw-West maken we in de veertigdagentijd, in de voorbereidingstijd van Pasen, weer een tournee langs verschillende geloofsgemeenschappen. Het is een traditie geworden om bij elkaar over de vloer te komen voor



een eenvoudige maaltijd en een avondgebed. In coronatijd moesten we hier varianten op verzinnen, maar nu kunnen we zowel bij de maaltijd als tijdens de viering elkaars gezichten weer zien. Dit jaar verbinden we dat met de veel oudere traditie van de kruiswegstaties. We staan stil bij zeven momenten op de weg van het kruis. Ook daarop lichten gezichten op. Je ogen ontmoeten die van de ander en daarin kijkt ook Jezus je aan.

## De Binnenwaai Oost

**Marjolein Hekman** voorganger De Binnenwaai  
debinnenwaai.nl

Het bruist in De Binnenwaai. Er zijn allerlei mensen met ideeën en activiteiten die georganiseerd worden. De lentekriebels zorgden voor een grote Binnenwaai schoonmaak waarbij we letterlijk aan het poetsen waren en ook met een ritueel stilstonden bij de dingen waar we graag vanaf willen in deze veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen. Zo wordt de beweging richting Pasen, richting opstaan op verschillende manieren gemaakt. We zien ernaar uit dat de opstandingskracht nog verder doorwerkt, we de dingen waar we zo graag vanaf wilden helemaal achter ons kunnen laten en we bruisend verder mogen gaan met dat wat ons bezielt.



## Gemeentecursus Luisterend Bidden in De Binnenwaai

God spreekt! Dat is echt waar, eigenlijk spreekt Hij voortdurend tot ons, via Zijn woord maar ook op andere wijzen. Het punt is: horen we Hem ook? In De Binnenwaai is er een gemeentecursus Luisterend Bidden om daarin te oefenen.

De cursus wordt gegeven op donderdag 13 april, 20 april, 16 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni van

19.30 tot 22.00 uur in De Binnenwaai of een andere locatie op IJburg. Er is een werk/leesboek beschikbaar zodat u, als u een avond mist, toch de oefening kunt doen en de stof tot u kan nemen. Wel is het zaak zeker 4 van de 6 keer te komen. Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven, stuur dan een mail naar: feddejonker58@gmail.com.

## Elthetkerk Oost

**Martijn van Laar** predikant Elthetkerk  
elthetkerkamsterdam.nl

*Vertrouwingen*, zo luidt de titel van het laatste boek van de Vlaamse psychiater en 'verdrietdokter' Dirk de Wachter. De Wachter is nu zelf patiënt geworden en vertelt waar hij troost vindt nu hij ongeneeslijk ziek is. Hij beschrijft als zieke dokter de troost die uitgaat van muziek, kunst, poëzie, schoonheid. Maar de meeste troost vindt hij toch bij een ander mens, iemand die hem ziet, een vriendelijk woord, een handdruk, een blik, een medemenselijkheid. Ik moest denken aan de medemenselijkheid van God, die in Jezus (ook zo'n gewonde heelmeester) met ons de diepten en puinhopen doortrok op weg naar Pasen. Troostvol Pasen!



## Muiderkerk Oost

**Greteke de Vries** predikant Muiderkerk  
muiderkerk.nl

In een roman over vrouwen na de Tweede Wereldoorlog (*De vrouwen van Lingenfels*) las ik een zinnetje dat me bij blijft. Het achtjarige zontje van een van de vrouwen heeft niets dan narigheid meegemaakt, maar hij is zo ongeveer de enige van de vrouwen en hun kinderen die gelooft in God: *niet als verklaring maar als een zelf*. Het jongetje benadert God niet vanuit allerlei diepzinnige vragen, maar hij ervaart een diep medelijden dat hem kracht geeft om met zijn trauma's om te gaan. Hopelijk kunnen ook getroffenen van onze tijd aan het kruis en het open graf enig vertrouwen ontleenen voor genezing van hun bittere pijn.



## Oranjekerk Zuid

**Wielie Elhorst** hulppredikant Oranjekerk  
oranjekerkamsterdam.nl

Ik ben ieder jaar heel bewust twee minuten stil op 4 mei. We herdenken de mensen 'die voor onze vrijheid gestorven zijn' luiden de meest gangbare woorden op die dag. Een dag later vieren we die vrijheid. Ik ben geen somber mens, maar ieder jaar sta ik er toch met een weer wat zwaarder gemoed. Bij alles wat er gebeurt, denk ik: over welke vrijheid hebben we het nu eigenlijk? Van de uittocht van het Hebreeuwse slavenvolk uit Egypte leer ik dat vrijheid begint met nabijheid, met het uitspreken en doen van de Naam van God: ik ben er voor jou, door dik en dun (uit het Bijbelboek Exodus 3) - daar ontsluit zich de ruimte van de vrijheid waarvoor ik wil leven.



## De Thomas Zuid

**Evert Jan de Wijer** predikant De Thomas  
dethomas.nl

Samen met de Willem de Zwijgerkerk zullen wij de heilige drie dagen op weg naar Pasen bewandelen. Ik maak me geen illusies. Ook dan is het geen brede volksbeweging. Die komen - naar ik vrees - zelden samen in het teken van de zucht naar zachtheid. Toch denk ik dat het ooit zo begonnen is: klein en kwetsbaar, zittend bij de brokstukken van het bestaan. Wij gaan verder op deze weg, steeds weer verrast en bemoedigd door het bericht van de opgestane. Zalig Pasen!





## Oudekerkgemeente: 'Lichter besturen'



In het nieuwe beleidskader van de Protestantse Kerk Amsterdam staat dat besturen lichter en leuker mag worden.

'Lichter besturen' is een term die in de Protestantse Kerk Nederland rondzingt. Hoe kunnen we met zoveel mogelijk plezier, zo effectief mogelijk een kerkgemeente besturen en doen wat nodig is?

Een voorbeeld van een kerk die tot 'lichter' besturen overgaat, is de Oudekerkgemeente. Hier is sinds kort een 'grote kerkenraad' van 10 tot 11 leden die vier keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast zijn er nog zes à zeven bijeenkomsten van de 'kleine kerkenraad' met zeven leden. Deze kleine kerkenraad neemt ook tussentijds beslissingen indien nodig. Voor meer ingrijpende beslissingen is een besluit van de grote kerkenraad nodig. Er is een moderamen bestaande uit een scriba en voorzitters, dat de agenda voor bijeenkomsten voorbereidt en lopende zaken coördineert. In het nieuwe beleidskader 2023-2027 van de Protestantse Kerk Amsterdam wordt ook aandacht geschonken aan het lichter en leuker maken van besturen. Er wordt onder meer ingezet op het vereenvoudigen en het slimmer inrichten van de bestuursstructuur en een lichtvoetige manier van overleg.

### Nieuwe beleidskader van de Protestantse Kerk Amsterdam gepresenteerd

Afgelopen januari werd tijdens de nieuwjaarsborrel het nieuwe beleidskader van de Protestantse Kerk Amsterdam gepresenteerd. Er is nu een speciale video waarin vijf leden van de projectgroep Beleidskader 2023-2027 u meenemen in dit beleidskader. Wat is het precies? Wat vinden zij inspirerend en wat verwachten de projectleden van het beleidskader? Bekijk de video via [protestantsamsterdam.nl/beleidskader](https://protestantsamsterdam.nl/beleidskader).

## Rapport Armoede in Nederland

### Armoedehulpverlening door kerken vaak onbekend

Met het rapport *Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland* maken kerken en diaconale organisaties inzichtelijk welke activiteiten zij ondernemen om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de armoedehulpverlening door de genoemde organisaties in Nederland veel en veelzijdig maar vaak onbekend is. De activiteiten variëren van voedsel- en kledingbanken, coaching naar een schuldenvrij leven en hulp bij financiële administratie tot sociaal-emotionele ondersteuning.

#### 2,3 miljoen

Het geschatte aantal uren dat betaalde en onbetaalde krachten hebben besteed aan het ondersteunen van mensen in armoede, komt uit op 2,3 miljoen. Daarnaast is een omvangrijk bedrag uitgegeven aan armoedebestrijding: in totaal ruim 40 miljoen euro. Mensen buiten de kerk denken bij financiële nood nauwelijks aan de kerk als mogelijke hulpverlener.

#### Tussen wal en schip

Kerken en diaconale organisaties wachten niet totdat mensen met een hulpvraag aankloppen, zij gaan op hen af en leggen zo verbindingen in de wijk. Kerken en diaconale organisaties hebben veel aandacht voor groepen die niet of beperkt aanspraak kunnen maken op overheidsvoorzieningen, tussen wal en schip vallen en/of bui-

ten het bereik of blikveld van officiële instanties vallen. Ook het organiseren van maatwerk en het bieden van langdurige ondersteuning scoren hoog bij de kenmerkende aanpak.

Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, namen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel.



## Gespreksgroep voor zwart en wit

In aanloop naar het gedenken en vieren van Keti Koti op 1 juli 2023

Ds. Clifton Walker van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland, locatie Koningskerk, en ds. Greteke de Vries Protestantse Kerk Amsterdam, locatie Muiderkerk, organiseren een gespreksgroep voor leden van hun kerken, als bijdrage aan een gezamenlijke heilzame verwerking van het slavernijverleden door het op gang brengen van het gesprek tussen wit en zwart. Uitgangspunt is het boek van Urwin Vyent, *Gekocht en betaald. Wi bay, wi pay. Het kopen en leven op de voormalige slavenplantage Onverwagt*. Uitg. Brave new books,

2016. Deelnemers lezen dit boek van tevoren. Thema's die aan de orde komen, zijn onder meer: de kracht van de voorouders, kolonialisme, verhouding christendom en Afro-Surinaamse godsdienst en cultuur en de complexiteit van de doorwerking van het slavernijverleden.

**Vrijdag 21 april en 12 mei in de Koningskerk, Van 't Hofflaan 20 en op 28 april en 19 mei in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 19.30 tot 21.30 uur, info en aanmelden via: [cliftonwalker@ebga.nl](mailto:cliftonwalker@ebga.nl) en/of [predikant@muiderkerk.nl](mailto:predikant@muiderkerk.nl)**



## ANNELIES & MARJOLEIN

In Annelies & Marjolein beantwoorden twee dominees jouw vraag



### Kaleb (8): Kun je meer dan een leven hebben?

**Marjolein:** Hoi Kaleb, dat is een hele goede vraag. Hij wordt al heel lang door mensen gesteld, omdat het moeilijk is om er een antwoord op te geven. Je weet het nooit helemaal zeker, je moet het geloven. Sommige mensen hebben in dit leven al het gevoel dat ze een tweede leven krijgen.

Ze maken iets mee wat alles helemaal verandert en ontdekken dat het leven ook anders kan. Met nieuwe vrienden op een andere school bijvoorbeeld, of in een ander land, met heel ander werk, een ander gender of een ander geloof. Het kan heel spannend zijn als alles anders wordt. Dan moet je erop vertrouwen dat een ander leven ook fijn kan zijn!

Ik geloof dat er nog een leven komt na dit leven waar hemel en aarde helemaal veranderd zijn en vertrouw erop dat we dan op een nog fijnere manier met alle verschillende mensen en dieren door mogen leven.

- **Annelies Jans**, predikant van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam-Centrum
- **Marjolein Hekman**, voorganger in De Binnenwaai in Amsterdam-Oost

Ds. Annelies Jans is tijdelijk uit de running. Daarom beantwoordt voorganger Marjolein Hekman de vraag even in haar eentje. Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominees Annelies & Marjolein via: [jeugd@protestantsamsterdam.nl](mailto:jeugd@protestantsamsterdam.nl).



# Belijdenis is 'ja' zeggen tegen God

## Baukje Burggraaff

Openbare belijdenis van het geloof, kortweg belijdenis genoemd, is 'ja' zeggen tegen het geloof en tegen God. Het is in het openbaar getuigenis afleggen door het positief beantwoorden van enkele vragen, die verschillen per kerk. Belijdenis doen is niet aan leeftijd gebonden. Drie gelovigen vertellen over belijdenis doen.

## Walter Nijens: 'Ik bezoek belijdenis- catechisatie om meer te leren over het geloof'

Advocaat Walter Nijens (26) uit Diemen is tot het geloof gekomen en denkt er over na om belijdenis te doen. 'Ik heb geen kerkelijke



achtergrond. Maar ik las de Bijbel van koft tot koft. Het is interessant maar is het ook waar, dacht ik. Ik kwam erachter dat meer waar is dan onwaar. Daarom bezoek ik sinds vorig jaar augustus de Noorderkerk en doe ik mee aan de cursus 'Geloof Belijden'. Dat is belijdeniscatechisatie, die tweewekelijks op maandagavond wordt verzorgd afwisselend door ds. Johan Visser en ds. Dick Wolters.

Aan de hand van het boek *Christelijk geloof voor eeuwige beginners* van Guus Labooy worden belangrijke thema's behandeld van het christelijk geloof zoals de hoogfeesten, de schepping en 'Wat is de kerk?' Ook wordt er uit de Bijbel gelezen: bijvoorbeeld tien verzen uit Paulus of een psalm. Daarna is er ruimte voor vragen en gesprek.

Ik bezoek deze belijdeniscatechisatie om meer te leren over het geloof. Hier kan ik met andere gelovigen praten over geloofszaken. Het maakt mij rijker. Door zelfstudie weet ik veel over de Bijbel maar deze cursus biedt mij verdieping. Ik denk er serieus over na om belijdenis te gaan doen. Je hoeft geen belijdenis te doen na deze cursus 'Geloof belijden'. Dat verlaagde de drempel voor mij.'

## Ineke Dunharden: 'Veilig in Jezus armen'

Ineke Dunharden (85) deed in 2020 belijdenis. 'Als meisje van 8 ben ik gedoopt door ds. Dönselman in de Muiderkerk. Ik vond een brief daarover in een kistje, toen mijn moeder was overleden, dertig jaar geleden. Daar stond ook in dat ik bij het onderscheid des levens de grote doop moest doen, dat is belijdenis.

Zo'n zes jaar geleden vroeg een vrouw uit het Amstelhuis, waar ik woon, of ik met haar mee wilde naar een dienst in de Oranjekerk want zij speelde daar op de vleugel. Meteen voelde ik me thuis en deed een Bijbelcursus bij ds. Jantine Heuvelink. Ik vertelde het verhaal over mijn jeugd en zei dat ik graag de grote doop, belijdenis, wilde doen. Ds. Jantine Heuvelink en hulppredikant Wielie Elhorst zijn twee keer bij mij langs geweest om geloofsgesprekken te voeren. Ik ben een Spinozaïst. Deze filosoof zegt: 'God is natuur.' Daar kan ik me in vinden,



Wie belijdenis doet, krijgt een Huguenotenkruisje.

maar ik blijf lid van de Oranjekerk. In oktober 2020 deed ik belijdenis: 83 was ik. Sindsdien ben ik nooit bang en altijd roep ik: "Veilig in Jezus armen." Dat is mijn lijfspreuk!

## Pim Jonker: 'Belijdenis doen was voor mij het uitspreken van mijn geloof'

Pim Jonker (63) is voorzitter van het kernteam van De Binnenwaai. Ze deed op zondag 6 april 1980 belijdenis. Pim: 'Met mijn ouders bezocht ik de gereformeerde Zuiderkerk in Drachten. Voor de belijdeniscatechisatie, gegeven door dominee Reitsma, ging ik naar een andere wijk in mijn woonplaats.

### Twintig jaar

Twintig jaar was ik en ik zat op de pedagogische academie (PA), tegenwoordig de PABO. Omdat ik geloofde en omdat ik les wilde gaan geven op christelijke scholen, leek het me goed om belijdenis te doen. Dominee Reitsma zei: "Als je in God gelooft, kun je belijdenis doen."

Ik vind het mooi wat Jezus heeft gezegd en gedaan tijdens zijn leven op aarde. Ik was wel een

beetje bang voor God, bang voor veroordeling. De genade van God, dat bevatte ik toen nog niet. Maar belijdenis doen was voor mij het uitspreken van mijn geloof, een startpunt voor verdere ontwikkeling. Tijdens mijn belijdenis las dominee Reitsma het formulier van de belijdenis van de gereformeerde kerk voor en ik antwoordde met: ja.

### Persoonlijke relatie met God

Mijn persoonlijke relatie met God, dat hij ons draagt en leidt, is sindsdien gegroeid door het bijwonen van christelijke cursussen en conferenties over het geloof. Het kwartje viel wat betreft de genade van God en de Heilige Geest. Tot op de dag van vandaag ben ik verbonden aan de protestantse kerk De Binnenwaai.'

# Vraag het aan Wielie

Iemand vroeg: Je opdracht is present te zijn in de LHBTI-gemeenschap, maar hoe doe je dat eigenlijk? Present zijn in de hele LHBTI-gemeenschap gaat natuurlijk niet. Daar is deze in Amsterdam veel te groot en te divers voor. Ik probeer zoveel mogelijk uit te gaan van momentum, dat is: goed mijn oren en ogen openhouden voor mogelijkheden die relevant zijn voor het LHBTI-predikantschap. Al enige jaren geleden organiseerde de gemeente gesprekken over eenzaamheid. Dat blijkt een belangrijk thema, ook of misschien juist onder LHBTI-mensen.

Ik heb toen mensen benaderd die met deze 'Aanpak eenzaamheid' bezig waren en met hen gedeeld wat ik zou kunnen betekenen als LHBTI-pastor. Dat werd zeer gewaardeerd. Het is maar een voorbeeld van vele inmiddels. Met het aanbod waar ik aan verbonden ben als coördinator, zoals de *Pride* Kerkdienst, *Pink Xmas*, de *Pride* Pelgrimage en de IDAHOBIT-wake, is in de loop van de jaren een grotere zichtbaarheid ontstaan. Dat levert de nodige vragen en uitnodigingen op, van een eenmalig pastoraal gesprek tot en met een *memorial*, van een manifestatie op het Homomonument tegen de Nashvilleverklaring tot en met een Regenboogkerstfeest in de

Westerkerk voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Zo ontmoet ik steeds meer mensen en krijg ik een steeds beter beeld van waar behoefte aan is.

Sinds kort heb ik ook een klankbordgroep, met mensen uit de kerken al dan niet verbonden aan genoemde initiatieven, met mijn Rotterdamse evenknie en ook met vertegenwoordigers uit de brede LHBTI-gemeenschap, zoals de *GayKrant*, COC Nederland en COC Amsterdam, Amsterdam *Pride* en de *mental health* organisatie voor LHBTI'ers *Thrive* van de gemeente. Het zijn tien paar ogen en oren extra, die kijken naar wat ik doe en die mij helpen het veld verder te verkennen. Ziet of hoort u iets waarvan u denkt dat het relevant is voor mijn werk, laat het me gerust weten.

In deze rubriek beantwoordt ds. Wielie Elhorst, predikant voor de LHBTI+-gemeenschap in ieder nummer een prangende vraag over kerk en LHBTI+-kwesities. Heb je een vraag, mail die dan naar: [redactie@protestantsamsterdam.nl](mailto:redactie@protestantsamsterdam.nl).



foto: Sandra Haverman